



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe December 2016

Verschijningsdatum: 28 november 2016

Oplage: 430 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Vacant

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 20 december.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in december

4 dec 10.00 u
2^e advent



Ds. H. Damstra (Olst)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Pastoraat

11 dec 10.00 u
3^e advent

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

18 dec 10.00 u
4^e advent

Mevr. N. Boonstra (Deventer)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Missionair Werk

24 dec 22.00 u
Kerstdienst

Mevr. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

25 dec 10.00 u
1^e Kerstdag



Ds. D. van Doorn
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA, Kinderen in de knel

31 dec 17.00 u
Eindejaarsdienst



Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds

8 jan 10.00 u

Ds. J.W.T. Muntendam



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Winterslaap

De wintertijd is weer ingegaan, de nachten worden langer, de dagen kouder. De bladeren zijn van de bomen gevallen, het ging snel dit jaar! De kleurenpracht duurde maar kort. De natuur verstilt en het lijkt alsof alles tot stilstand komt. De tijd van wachten is weer aangebroken.

Bij mij thuis begint dat met wachten op Sinterklaas. Komt 'ie wel of komt 'ie niet? Brengt hij wel kadootjes mee? En komen die op tijd bij ons thuis? De onzekerheid is groot en daarmee stijgt de spanning. Gelukkig is de intocht goed verlopen en zijn de eerste gezette schoenen gevuld teruggevonden.

En als Sinterklaas dan weer terug is naar Spanje, wordt wachten verwachten. Advent is al begonnen en we schakelen naadloos over. We verwachten de geboorte van Jezus. Iedere week steken we een extra kaars aan en wordt het licht steeds zichtbaarder. Totdat het kind wordt geboren en het licht wordt in de donkerste tijd van het jaar.

Nog een paar dagen later ronden we het huidige jaar af. Wat heeft het gebracht? Wat is blijven liggen? Wat heeft ons verbaasd, verrast? Tegelijk tellen we af naar een nieuw jaar, 2017. Wat zal dit jaar brengen? Wat is er te verwachten? Waar wachten we op? Waar dromen we van?

Wachten we af of komen we in actie? Ik merk aan mezelf dat het goed kan zijn om te wachten. Zoals de natuur de tijd neemt om stil te staan en bomen niet direct na het vallen van de bladeren nieuwe knoppen dragen. De tijd nemen om stil te staan en na te denken over waar je nou eigenlijk staat. Wat is er gebeurd de afgelopen tijd? Wat gebeurt er op dit moment? Wat houdt me bezig? De tijd nemen om eerlijk naar jezelf te kijken.

Hoe kijk je dan? Kijk je met de ogen van een volwassene?

Wikkend en wegend, analyserend? De wereld verdelend in zwart en wit, uiteraard met de nodige kleuren grijs daartussen. Of kijk je met de ogen van een kind? Kleurrijk, vol verwondering en zie je de lichtjes en ballen in de kerstboom iedere keer een nieuw spel spelen? Durf je het aan om te kijken met de ogen van God? Jezelf te zien in Zijn ogen; een waardevol en geliefd mensenkind? Zelf merk ik dat het goed is om telkens weer naar mezelf te kijken door Gods ogen. Het is niet makkelijk, als volwassene zijn er genoeg dingen te vertellen die niet goed gaan of niet goed genoeg. Maar als de intentie telt, dan vallen de volwassen tegenwerpingen weg en mag ik mij een waardevol en geliefd

mensenkind weten. In deze donkere periode van het jaar wil ik wachten en mij oefenen in het kijken naar de wereld en mijzelf door Gods ogen.

Jantine Groenewold

BIJ DE DIENSTEN

In de maand december leunen we weer op onze Klein-Sallandse burens. Uiteraard gaan de predikanten uit Olst en Raalte tijdens de Kerstdagen voor in hun eigen Gemeente, maar we zijn toch blij dat ze in de Adventsperiode ons niet in de kou laten staan. Ds. Karolien Zwerver gaat al voor op de Eerste Advent, 27 november, een week later 4 december is dat Ds. Henk Jan Damstra uit Olst op de Tweede Adventszondag. Op 11 december, derde Advent gaat Irene Ziegelaar voor en op 18 december, vierde Advent, Ds. Nelleke Boonstra uit Deventer.

Tijdens de Kerstdagen is natuurlijk het gemis van een eigen predikant het grootst. Toch zijn we blij dat we in beide diensten een vertrouwd gezicht mogen begroeten op de kansel. De kerstnachtdienst wordt geleid door Irene Ziegelaar, waarbij de cantorij ook zal zingen. Op Eerste Kerstdag is de voorganger Ds. Dick van Doorn uit Almen, onze oud-predikant. Tot slot vieren we op 31 december om 17.00 uur onze Oudejaarsdienst, die wordt geleid door Ds. Reinier Gosker uit De Wijk. Hij zal voor het eerst sinds zijn vertrek weer voorgaan in onze kerk en daar kijken we erg naar uit en ook hij zal daar erg naar uitkijken.

Decembergedachten.....

December staat weer voor de deur.

Het wordt een feestmaand genoemd, maar het is ook een tijd om met gemengde gevoelens tegenaan te kijken.

Er zijn immers veel tegenstellingen:

Buiten is het troosteloos en guur en binnen is het gezellig en warm. Buitenshuis is het schemerig en donker en binnenshuis steken we de lichtjes aan.

Er is stress om alle decemberdrukte het hoofd te bieden en er is een gevoel van leegte, want die zogenaamde feesten kunnen ons hart niet vullen. Naar buitengerichtheid heeft zich omgekeerd naar een naar binnengerichtheid.

De uiterlijke activiteit is geworden tot een innerlijk bezinnen.

Het grove geschreeuw van de woede is verstild tot het tedere geklingel van een kerstklokje.

Mensen zoeken elkaar op om feestelijkheden te delen, maar juist nu voelen velen meer dan ooit hoe het is om eenzaam te zijn.

Er is vreugde vanwege de feesten en er is verdriet om alles wat voorbij is, om de verliezen.

Er zijn dagen van hoop, van optimisme, maar ook dagen van hopeloosheid, pessimisme, van wanhoop soms.

We willen blijven geloven in een goede toekomst voor onszelf en de wereld. Maar in ons eigen leven kunnen er dingen gebeuren die de hoop de grond in boren. En het wordt steeds moeilijker om optimistisch te blijven over het lot van de wereld. En zo maken we ons op voor het kerstfeest, bij uitstek een feest van licht en nieuw leven. Zal dit feest de moed om verder te gaan weer kunnen aanwakkeren? Zal het ons nieuwe kracht geven het lot van de wereld onder ogen te zien? Zal het ons aanmoedigen een klein beetje liefde toe te voegen aan plaatsen waar haat de boventoon voert? Zullen we weer durven bouwen aan een wereld zonder angst en pijn? Jules de Corte schreef in een van zijn gedichten hoe die wereld eruit zou zien:

*Een wereld zonder angst en pijn
Waarin het goed is om te leven
Waarin geen onrecht wordt bedreven
En niemand meer bedroefd zal zijn
En niemand meer naar macht zal streven*

*Een wereld zonder hongersnood
Waar vogels gouden liedjes kwelen
Waar nooit meer iemand vals zal spelen
Geen Kain slaat er Abel dood
Er is slechts overvloed te delen*

*Een wereld zonder zucht naar geld
Zonder kazernes waar soldaten
Geleerd wordt wie ze moeten haten
Een wereld zonder wreed geweld
Waar vrede woont in alle straten*

*Een wereld zonder boze lust
Waaruit verdrukking is geweken*

*Waar nooit meer oorlog uit zal breken
En alle branden zijn geblust
En nooit een tong meer kwaad zal spreken*

*Een wereld zonder eenzaamheid
Waar geen gevaren ons bedreigen
Waar naamlozen hun naam herkrijgen
Een wereld waarin haat en nijd
Voor eens en altijd zullen zwijgen*

In de kerstnacht brengt het Kind de boodschap van liefde en vrede. Elk jaar opnieuw spoort het ons aan te werken aan een nieuwe wereld waarin het licht zal schijnen in de duisternis. Het licht der wereld zijn wij. En het is aan ons om de duisternis niet het laatste woord te laten hebben. Het is aan ons om haat te veranderen in liefde.

Irene Ziegelaar



UIT DE KERKENRAAD

Verandering kinderoppas

De kerkenraad heeft na rijp beraad besloten om de kinderoppas aan te passen.

Er komen minder kinderen op de reguliere oppasdata.

Daarom zal de kinderoppas op afroep plaatsvinden, wanneer ouders graag naar de kerk willen en op de kinderen laten passen kan men dat doorgeven aan Gerrit Visscher van de kerkenraad. Belt of mailt u drie weken van te voren en dan wordt de oppas geregeld. Belt of mailt u korter van te voren dan doen we onze uiterste best om oppas te regelen.

Ook willen we bij deze Berthy Fokkens bedanken voor de kundige en correcte uitvoering van de huidige kinderoppas. Berthy doet dat al sinds 2008.

Teamleden oppasdienst: Henny Wichems, Dori Mensink, Marja Lenderink, Aaltje Rechterschot, Berdien Brinkman, Esther ten Have en Heidi Ruiterkamp.

Reserves: Martina Koerhuis, Hermien Leerkes, Linda Timmerarends, Jannie Rechterschot en Erie Wolter.



DIACONIE



Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 7 december. Het wordt een bijzondere bijeenkomst.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf en hebt u problemen met het vervoer, meld dit dan ook.

U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk 5 december 12.00 uur.

Bij afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 10 euro in rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van Wesepe door mij (Jan Wichems tel.nr. 531505).

Dit driegangendiner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje).

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw burens misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop).

Ouderensoos

Op woensdagmiddag 14 december komt de zanggroep Nostalgie uit Vaassen ons al in kerstsfeer brengen. Zij brengen mooie bekende meezingliedjes en kerstliederen ten gehore.

De groep bestaat uit 16 personen (8 dames en 8 heren).

Het vindt plaats in het Wapen van Wesepe bij de kerk en het begint om 14.30 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon.

U moet zich hiervoor wel aanmelden bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Ook als men vervoer wil hebben. Aanmelden kan tot maandag 12 december.

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 14 december.

U bent van harte welkom op onze kerst bijeenkomst.

Wij wensen u allen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2017.

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.

Zondag 25 december 2016

Collecte Kinderen in de Knel: Geef liefde!

Met Kerst staat de collecte in het teken van steun aan verstandelijk beperkte kinderen in Pakistan. In de kleine plattelandsdorpen is bijna geen zorg voor deze kinderen. Ouders weten niet goed hoe ze met hen om moeten gaan, houden de kinderen verborgen en schamen zich voor hen. Sommige ouders zien hun gehandicapte kind(eren) als een straf van God.

NOAD, partnerorganisatie van Kerk in Actie, steunt ouders en hun gehandicapte kinderen. Door hulp in de vorm van kennis over de rechten van het kind, onderwijs en medische zorg, gaan de kinderen weer deel uitmaken van de samenleving. Ouders leren in zelfhulpgroepen hoe zij hun kind een plek in het gezin kunnen geven. Kinderen ontwikkelen zich beter en komen tot bloei.

Met uw bijdrage aan de kerstcollecte voor het Kinderen in de Knel maakt u het mogelijk dat ouders ondersteuning krijgen om hun gehandicapte kinderen zorg, liefde en aandacht te geven. Geeft u ook?

U kunt uw gift ook overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. kerstcollecte.

Postzegels en kaarten

De drukke maand december staat weer voor de deur. Er worden weer veel kaarten verstuurd en ontvangen met daarbij de beste wensen en een gelukkig nieuwjaar. Wij wensen u ook allemaal het beste. Wilt u daarbij misschien ook denken aan kerk in actie en de oude postzegels en kaarten verzamelen? Tevens nemen wij nog steeds cartridges en oude mobiele telefoons in.

Inleveren kan bij de kerk (mag ook in de brievenbus)

U mag ze ook brengen aan de Achterhoekstraat 24 in Wesepe. Deze actie brengt landelijk duizenden euro's op.

Namens de diakonie alvast hartelijk dank.

Uitwisseling met Gamstädt

Sinds 1990 zijn er contacten met Gamstädt gelegen in het voormalige Oost-Duitsland. Doel was om onze medemens te ondersteunen en van elkaar te leren. Door de Wende kwamen er grote veranderingen. We zien nu opgeknapte en nieuwe huizen

fris geschilderd. De mensen kunnen op reis en er zijn weer meer mogelijkheden voor werk. De kerk was daar zeer verwaarloosd.



Nu zie je dat heel langzaam de kerkjes in de dorpen gerestaureerd worden. In 3 dorpen is er één predikant. De mensen zijn zeer gastvrij. Onze groep -9 personen groot- sliep bij gastgezinnen. Samen zijn we naar Weimar geweest een grote oude stad bekend van Goethe en Schiller(schrijvers).

Natuurlijk kochten we Mozart kuglen. 's Avonds bij een gezamenlijke barbecue speelden Alice en Wilma voor "Sinterklaas" tot grote hilariteit van iedereen. Op zondag was er een kerkdienst in Gamstädt. De dominee speelde gitaar en de zang werd ondersteund door 3 dames. In het kader van dankdag was de kerk versierd met streekproducten. Vergeleken met Wesepe is deze gemeenschap nog een stuk kleiner. Bij het afscheid werd een tegenbezoek in mei 2018 afgesproken. Mocht je het leuk vinden om daaraan mee te werken dan horen we dat graag. Contactpersonen zijn: Gerda Hulleman, Henk Willink en Wilma Eskes, Annemarie en Harald Lugtenbeld, Gerrit en Alice Brinkman en Jan en Manny Brinkman.

Super geslaagde pannenkoekenactie

De pannenkoekenactie is ook dit jaar weer een groot succes geworden, zeker gezien de gezelligheid op zaterdagmiddag samen met de verkoop van de handwerkspullen en de daarbij behorende koffietafel. De actie heeft maar liefst totaal 536,75 euro opgebracht (en daar zijn dan alle kosten vanaf). Dank gaat daarbij uit naar Jan en Joke Regterschot voor het geheime recept, Arjan en Joke Dieperink waar we het beslag hebben mogen maken en natuurlijk onze sponsoren: Anton en Gerda Grootentraast voor de eieren, Fineke en Herman Middeldorp voor de volle melk rechtstreeks van de boerderij en Keurslager Harmsen uit Diepenveen voor de levering van het gesneden spek.

En dan zijn er natuurlijk de baksters die hun kwaliteit in de keuken vaak urenlang hebben laten gelden om de mooiste en lekkerste pannenkoeken te kunnen leveren. Het jeugd diaconaat is allen superdankbaar. Zij mochten het geldbedrag bijtellen voor hun werkvakantie die ze deze zomer hebben gemaakt naar Oeganda. Hun belevingen hebben ze die zondagochtend in alle enthousiasme verteld.

Kerstbakjes

Op dinsdag 13 december gaan we kerstbakjes maken met de dames van de bloemengroep. Vindt u het leuk om ons te komen helpen, kom dan ook naar De Beukenoot; 'vele handen maken licht werk' en het is ook gezellig! Als u kerstgroen uit eigen tuin hebt, wilt u dat dan meebrengen? Graag wel eerst overleg hierover met Marjan ten Have (531307), omdat we anders misschien veel te veel krijgen. We beginnen om 13.00 uur. Tot dan, Elly van den Broek



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen

Het wordt alweer de laatste spellenmiddag van dit jaar en wel op woensdag 21 december a.s. om half drie in de BROUWERSHOF. Wij gaan dit jaar afsluiten met een middagje sjoelen. Alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2017 gewenst. Groeten van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Jaarrekening 2015 en begroting 2017

De jaarrekening van de Protestantse Gemeente over het jaar 2015 is vastgesteld en goedgekeurd. Hij ligt ter inzage van maandag 19 december t/m

vrijdag 23 december. Dan ligt eveneens de begroting voor het jaar 2017 ter inzage. Beide stukken zijn in te zien bij Evert van den Broek, Kikkerspad 9, tel. 0570 531253.

KERK **BALANS 2017**

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2017 zijn in volle gang. De start van de actie gaat een tikkeltje anders dan anders, met wat meer klokgelui zagezegd. Meer daarover leest u in het januarinumnummer, maar houd u zaterdag 21 januari om 13.00 uur vast vrij. Na die datum kunt u de mensen die de enveloppen brengen aan de deur verwachten. Op maandag 6 februari kunnen de opgehaalde toezeggingen vanaf 19.30 uur ingeleverd worden en dan wordt aan het einde van de avond ook de voorlopige eindstand bekendgemaakt. De lopers krijgen nog persoonlijk bericht over de data. Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.

Wij rekenen op U!

De kerkrentmeesters

Eindejaarscollecte

U vindt in dit kerkblad een envelop waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen of aan een kerkenraadslid geven. Met uw gift aan de eindejaarscollecte 2016 draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt! Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Willen de kerkbladbezorgers de zakjes op woensdag 4 januari vanaf 19.30 u inleveren in het jeugdgebouw?

De kerkrentmeesters

Evaluatie open kerk 2016

Ondanks het slechte weer in het voorjaar en het begin van de zomer zijn er toch nog weer een flink aantal bezoekers naar onze mooie monumentale kerk komen kijken.

Al op zondag 3 april tijdens de survivalrun in ons dorp was onze kerk open, van 11 tot 13 uur. Op 12 mei zijn er 2 personen op de fiets van de Veluwe en ook nog 4 op hun stalen ros uit Dedemsvaart geweest, 2 uit Breda, 3 uit Nieuw Heeten en 1 uit Raalte die allen in het gastenboek hun lof uitten over onze goed onderhouden kerk.

Op 19 mei staat genoteerd, bezoek van 11 schilders van w.v. Wesepe en 11 fietsers uit Voorthuizen, middags zijn er ook nog 12 fietsers afgestapt om de kerk te bekijken.

Op donderdag 26 mei zijn er ondanks het kille weer nog 11 personen binnen geweest, een zeer trotse Oma en Opa uit Bergschenhoek schreven in het gastenboek; Vandaag met onze kleindochter Milou Gielink geboren op 11 mei 2016 in de fraaie sfeervolle kerk geweest, een mooi en fijn moment!

Op 2 juni had ik een leuk gesprek met de heer Jager uit Blokzijl, zijn vader was directeur van de melkfabriek geweest alhier, hij kwam om een dagje te fietsen maar heeft eerst onze kerk bekeken en was verbaasd dat die er zo goed uitzag, ook informeerde hij over de belangstelling van de openstelling, om dat door te geven aan de kerk in zijn woonplaats.

Op 4 augustus schrijft Aaltje Hofman uit Veldhoven in het gastenboek: *Mooie oude kerk, en wat grappig al die mooie zitkussens met haakwerk*, en op 25 augustus schrijven Marie-José en Harry uit Oss: *Wat een prachtige oude kerk, en wat een heldere uitleg van een lieve meneer*, [wie o wie zou dat nou zijn?]

Op 1 september schrijven mensen uit Loenen aan de Vecht en uit Eemnes het een goede zaak te vinden de kerk open te stellen en roemen de duidelijke uitleg van de gastvrouw en kopen ook nog veel kaarten en jam, deze gastvrouw heeft duidelijk meerdere kwaliteiten!

Op 21 oktober met de Sallandse wandel 4 daagse heeft Jan Wichems veel wandelaars even de kerk in en uit zien wandelen misschien om de weergoden gunstig te stemmen, wat aardig uitgekomen is. Hij heeft hiermee de openstelling afgesloten. De bezoekers kwamen uit bijna alle provincie's.

Mijn conclusie is dat het nog steeds zinvol is om er mee door te gaan, maar dat laat ik met alle vertrouwen over aan het kerkbestuur.

Jan Braakhekke

Wie luiden nu de kerkklokken?

Koster Gerrit de Jong luidt iedere zondag nog maar één klok. Hij is de hoofd-luider. De andere klok wordt geluid door een hulp-luider. Inmiddels is er een groep van hulp-luiders gevormd. Ieder van hen heeft een korte instructie van de koster gekregen op de werkplek, en is volgens Gerrit glansrijk geslaagd. De groep bestaat op dit moment uit vijf hulp-luiders, te weten: Sander Braam, Evert van den Broek, Betsie ten Have, Henk Jansen en Erie Wolter. De hulp-luiders regelen onderling het dienstrooster. In principe heeft een hulp-luider maar eens in de vijf weken dienst. Wie luidt er op een willekeurige zondag naast Gerrit de Jong de andere kerkklok? Het hangt ervan af wie er dienst heeft. Het blijft dus een verrassing!



Opbrengst van collecten en giften

30 okt	Diaconie	€ 38,20
	Kerkbeheer	€ 56,80
6 nov	Diaconie	€ 107,10
	Kerkbeheer	€ 119,30
13 nov	Diaconie	€ 33,71
	Kerkbeheer	€ 41,80
20 nov	Diaconie	€ 37,10
	Avondmaal	€ 27,75
	Kerkbeheer	€ 34,25

Toppianiste Batsashvili in Nicolaaskerk Wesepe

Een unicum: de Georgische pianiste Mariam Batsashvili, die optreedt in grote concertzalen over de hele wereld, komt spelen in de Nicolaaskerk in Wesepe. Batsashvili is de eerste vrouwelijke winnaar van het Liszt Concours en is door de European Concert

Hall Organisation uitgeroepen tot de 'Rising Star' van 2016-2017. Ook burgemeester Strien (Olst-Wijhe) is verrast dat deze pianiste naar Wesepe komt. "Het is zeer prestigieus om het Liszt Concours te winnen. Voor mij heeft zij daarmee meteen een streepje voor. Ik heb dit concert dan ook direct in mijn agenda genoteerd." In de Nicolaaskerk speelt Batsashvili onder meer werken van Bach, Händel, Bartók en natuurlijk Liszt. Mis het niet en reserveer snel een plaats.

11 december 2016 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open)

Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl

Entree: € 20 (inclusief consumptie). Kinderen jonger dan 12 jaar mogen gratis komen luisteren en kijken.



AGENDA

7 dec 9.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
7 dec 12.30 u	Samen eten	W.v.Wesepe
8 dec 20.30 u	Diaconievergadering	fam. van Drie
9 dec 9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
9 dec 11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
11 dec 15.00 u	Nicolaasconcert: Batsashvili	kerk
13 dec 13.00 u	Kerstbakjes maken	de Beukenoot
14 dec 14.30 u	Zanggroep Nostalgie	W.v.Wesepe
14 dec 19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
17 dec 10.00 u	Oud papieractie	fam.Niemeijer
20 dec 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2
21 dec 14.30 u	SOHW Spellenmiddag	Brouwershof



**De redactie wenst
alle lezers
een gelukkig en gezond
2017**

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: Dhr. A.J. den Duijf Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe <i>esdenduijf@hetnet.nl</i>	tel. 0572 381823 tel. 532272
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe <i>diaconiewesepe@gmail.com</i> RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253 tel. 531686
LEDENREGISTRATIE	Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	



Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

