

Mei 2015



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 27 april 2015

Oplage: 450 ex.

Redactie:

Ds. R. Gosker
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor het kerkblad van **juni vóór 18 mei 2015** naar:
kerkbladwesepe@live.nl of een redactielid.
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het
kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in mei 2015

3 mei	10.00 u			Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Missionair werk
10 mei	10.00 u			Ds. R. Heins Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.
17 mei	10.00 u			Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Wezenzondag
24 mei	10.00 u			Ds. R. Gosker – Pinksteren / Heilig Avondmaal Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: kerkbeheer
31 mei	10.00 u			Ds. D. v. Doorn Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.
7 juni	10.00 u			Ds. Spit/Ds. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA werelddiaconaat



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Je zult ons nog missen!

Ooit hield de *Provinciale Kerk & Israël Commissie Overijssel-Flevoland* haar jaarlijkse Ontmoetingsdag in Raalte. Zulke Ontmoetingsdagen worden gehouden in plaatsten waar Joodse gemeenschappen leven of hebben geleefd. Eén van de plaatselijke predikanten wordt uitgenodigd om de dag met een vesper te besluiten. Als voorzitter van de Provinciale K&I-Commissie mailde ik een zekere collega Sjouke Bruining in Raalte of hij dat wilde doen. Bingo! Dat wilde hij!

Ik naar Raalte om kennis met hem te maken. Klein. Vierkant hoofd. Twee guitige ogen. Resoluut en solidair. Zo leerde ik hem kennen, drie jaar geleden. In zijn werkkamer zag ik boeken staan van Martin Buber, David Flusser, Sjalom Ben-Chorim en Pinchas Lapide. 'Dat zit wel goed', dacht ik, terwijl Sjouke koffie haalde. Even later vertelde hij me dat de uitnodiging hem goed te pas kwam, want hij zou binnenkort met emeritaat gaan. Dit was een mooie gelegenheid om zijn *Kerk & Israël* verleden nog eens op een rijtje te zetten. Beter kon hij het niet krijgen! Ik trouwens ook niet. Fluitend keerde ik terug naar huis.

Wie schetst mijn verbazing toen we in mei 2013 voor het eerst als Klein-Sallandse predikanten bij elkaar kwamen in het Anna Huis te Raalte, en vier maanden later in de pastorie van Wesepe, waar Sjouke zijn nieuwe Wijhese collega Martje Veenstra voor het eerst ontmoette? Wat bleek was dat Sjouke helemaal niet stopte met werken. In tegendeel. Dapper, resoluut en spontaan stortte hij zich in het *Werkverband* van predikanten, die deel uitmaken van het *Overleg Protestantse Kerken in Klein-Salland*.

Samen met Henk Jan Damstra, Martje Veenstra, Karolien Zwerver en mij, dacht Sjouke mee over de toekomst van de kerk in Klein-Salland, waarvan hijzelf geen deel meer uit zou maken. Dat hij zich moe en uitgeput naar zijn pensioendatum sleepte, heb ik niet gemerkt. Vrolijk fietste hij heen en weer naar Wesepe om onze vergaderingen bij te wonen. Hij deed mee aan de preekstoelendans die wij organiseerden. Hij schreef mee aan het Kwartet van Kerkbladen. Hij dacht mee bij het organiseren van de Klein-Sallandse Kerkendag. En, wat misschien nog belangrijker is:

hij lachte mee bij al het plezier dat wij als Klein-Sallandse collega's met elkaar hebben, en dat is al met al erg veel.

Je zult ons nog missen, Sjouke Bruining! Maar daar heb je zelf voor gekozen! We zijn je dankbaar dat je mee hebt willen doen aan iets, waarvan jezelf de vruchten niet meer plukken zal. Het ga je goed, Sjouke, adieu!



Reinier Gosker
(predikant PG-Wesepe)

BIJ DE DIENSTEN

5^e zondag van Pasen – 3 mei

De vijfde zondag van Pasen is een zondag om te zingen! De naam zegt immers voldoende 'Zondag Cantate'. Willem Barnard schreef er een mooi lied over: *'Zingt voor de Heer een nieuw gezang! Hij laaft u heel uw leven lang met water uit de harde steen. Het is vol wonderen om u heen'*. In het *Liedboek voor de Kerken* stond het genoteerd als Gezang 225. In het nieuwe *Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk*, is het opgewaardeerd tot Gezang 655. Maar helaas heeft het daar de 't' aan het einde van het woord 'zingt' verloren. Vroeger zongen we samen in het meervoud. Jammer dat de oproep om te zingen nu in het enkelvoud staat: 'Zing voor de Heer ...'. Helaas is de 't' weg, net als in Psalm 98, waarmee deze zondag begint: 'Zing(t) een nieuw lied voor God, de Here ...'. Nou ja, ook al staat de 't' er niet, u mag haar wel zingen!

6^e zondag van Pasen – 10 mei

De zesde zondag van Pasen is een gebedszondag. Ook hier zegt de naam genoeg: 'Zondag Rogate', de vocatief van het Latijnse werkwoord 'rogo', oftewel: vraag of bid! Geen wonder dat de slotwoorden van Johannes 15,9-16 op het leesrooster van de kerk

staan. Collega R. Heins gaat bij ons voor. Zelf sta ik die zondag in mijn oude gemeente in Scherpenzeel op de kansel. Ik verheug me erop.

7^e zondag van Pasen – 17 mei

De zevende zondag van Pasen heet 'Zondag Exaudi'. Het is een oproep om te horen, te luisteren. De zondag begint vanouds met het zevende vers van Psalm 27, waar geschreven staat: 'Hoor, Heer, hoe ik roep'. Irene Ziegelaar gaat bij ons voor.

Pinksteren – 24 mei

Tegelijk met de synagoge viert de kerk zeven weken na Pasen het zogenaamde *Wekenfeest*, zeven x zeven + één = de vijftigste dag, in het Grieks 'penteconta' oftewel pentecost, pinksteren! Dit feest heeft een uitstraling als een diamant in zonlicht. Van oorsprong het feest van de eerstelingen van de oogst. Maar tegelijk ook het feest van de Tien Geboden, en de uitwerking ervan op alle volkeren, het verhaal over Ruth, uw volk is mijn volk.



En dan nog het verhaal over de heilige Geest en de volgelingen van Jezus in Jeruzalem. Kortom, een zondag om de hele dag in de kerk te zitten! Maar ja ...!

Reinier Gosker

PASTORALE KRONIEK

Met voldoening kijk ik terug op Pasen. Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswakedienst op zaterdagavond werden matig bezocht, maar op Paasmorgen gaven velen gehoor aan de oproep om als Jezusgemeente samen het feest van de Opstanding te vieren. De cantorij was van de partij en jongeren van het Jeugddiakonaat zorgden voor een Paasbrunch na afloop van de viering.



Eerder in de Stille Week waren we met twaalf gemeenteleden naar de *Mattheus Passion* geweest, in de Bergkerk te Deventer. Een mooie uitvoering onder leiding van Klaas Stok met als evangelist de tenor Nico van der Meel. Na afloop wist ik één ding zeker: volgend jaar ga ik weer. Ik kocht het zojuist verschenen boek van Ad de Keyzer '*Bachs grote Passie*' en las het haast in één ruk uit om het nog

een keer te lezen, maar dan met de partituur in de hand.

Bovendien kocht ik een tweede exemplaar om namens mijn Klein-Sallandse collega's, aan Sjouke Bruining te geven bij zijn afscheid als predikant van de PG-Raalte.

Toen kwam het weekend erna. Een familiedag van de Goskers ter nagedachtenis aan een opa en een oom die op 13 april 1945 in het Kruisjesdal bij Apeldoorn door Nederlandse SD'ers gefusilleerd waren. Kinderen, klein- en achterkleinkinderen stonden midden in het bos bij Hoog-Soeren waar ze vredesduifjes in de bomen rond het monument ophingen. Daarna een spontane toespraak en vanuit de stilte een solo: '*Koester de namen die wij hier gedenken dat zij geborgen zijn in uw genade, dat zij gekend zijn bij U en bij ons*'. 's Avonds eindeloze verhalen over hoe het vroeger toeging bij ons thuis. Aan het slot van deze kroniek leest u een gedichtje van een nichtje van mij, dat ze lang geleden schreef, – maar met het oog op de komende meidagen is het niet verkeerd om over mijn schouder heen mee te lezen wat zij schreef.

In memoriam Aaltje Cornelia de Soet-Kluin (1917-2015)

Tijdens de viering van Witte Donderdag herdachten we mevrouw De Soet, van wie we drie dagen eerder afscheid hadden moeten nemen in het Crematorium Steenbrugge. Zojuist hadden we Gezang 577 gezongen, een lied dat eindigt met de woorden: '*Gedenk mij in het paradijs*'. De kaars in het koor brandde. Met de witte steen waarop haar naam stond uitgeschreven in de handen, herinnerde ik hoe Alie de Soet op 97-jarige leeftijd was overleden. Draagster van het Verzetshedenkingskruis! Zij woonde naast

haar dochter aan de Spanjaardsdijk in Heeten. Ik had haar leren kennen als een kordate vrouw met een dito levensloop. Zo vaak ik haar bezocht genoot ik van wat zij te vertellen had over Amsterdam, over het verzet in de jaren '40-'45, en over het transportbedrijf van haar man Julius Henri de Soet, die negen jaar eerder overleden was. Terwijl ik de steen in het koor legde herhaalden we het lied waarmee we de viering waren begonnen: *Ubi caritas et amor, Deus ibi est, – oftewel: Waar vriendschap is en liefde, daar is God!*

Ten slotte

Het is ditmaal een korte kroniek geworden. Ik had niet veel tijd. En ik eindig dus met het hierboven aangekondigde gedicht van mijn nichtje van twaalf.

*Vandaag herdenk ik hier op Kruisjesdal
de grote oorlog die mijn opa nooit vergeten zal;
veel doden en geweld, jaren van pijn en haat, -
maar ik ben nu 12 jaar en heb dit nooit meegemaakt.*

*Ik ken wel de kleine oorlog van school en van de straat.
Er wordt gepest, gedist. Die loser maakt me kwaad.
'Jij moet uitkijken zo in de pauze op het plein',
'want ik weet je te vinden'. De oorlog begint klein.*

*Op school een 'kanjertraining' van de meester in groep 8.
Elkaar helpen en vertrouwen. Aardig doen was de opdracht,
respect leren in de klas en voordat je het merkt
heb je met elkaar aan de kleine vrede gewerkt.*

*De mensen die hier stierven voor de vrijheid van vandaag
vochten voor de grote vrede, wat deden ze dat graag.
Ik ben vandaag erbij omdat ik hier veel van leer
en aan de kleine vrede werken mag, want een oorlog nooit
meer.*

Zo groet ik u vriendelijk en wens allen goede meidagen.

Reinier Gosker

In memoriam Gerard Panhuis

Op 8 maart is onverwachts overleden: Gerhardus Lambertus Panhuis.

Hij was een geboren en getogen Wesepenaar die altijd aan de Boxbergerweg woonde. Eerst op de boerderij De Muggert en later op nummer 55. Zijn laatste levensjaren woonden hij en Nel in Wijhe aan de Torenstraat 4A.

Gerard Panhuis werd geboren op 8 april 1931 als oudste van drie kinderen. Als kleine jongen ging hij iedere dag lopend naar de A. Bosschool en na de lagere school ging hij naar de landbouwschool in Twello.

Zijn vader overleed toen Gerard 22 jaar was en samen met zijn moeder ging hij het bedrijf runnen.

In 1966 trouwde hij met Nel Farenhorst. Hun huwelijk werd gezegend met dochter Ans.

Nel en Gerard konden goed samenwerken: hij was een natuur- en dierenliefhebber en zij was vooral de aanpakker. Zo kon het bedrijf draaiende gehouden worden.

Toen Gerard zestig was, werd de boerderij overgenomen door Ans en Johan.

Hij en Nel gingen in de buurt aan de Boxbergerweg wonen in het huis dat Gerard als kleine jongen gebouwd had zien worden. Toen hoopte hij al dat hij er ooit zou komen te wonen. Jarenlang fietste hij tweemaal daags naar de boerderij om te helpen melken en voeren.

Thuis draaide hij graag koeientouwen en had hij nog een hele veestapel met konijnen, kippen en eenden.

Ook waren er inmiddels drie kleinkinderen waar hij gek mee was en aan wie hij vertelde hoe het vroeger was en over de natuur. Zij bewaren daar kostbare herinneringen aan.

In 2009 waren Nel en Gerard toe aan een woning wat meer te midden van de mensen en ze kwamen in Wijhe te wonen.

Gerard leidde er een wat teruggetrokken leven. Hij knutselde en puzzelde graag en ging naar zijn kaartclub op de Elshof.

Langzamerhand ging zijn gezondheid achteruit en in de nacht van 7 op 8 maart is hij in alle rust heengegaan.

Zijn leven werd herdacht op 14 maart in onze kerk. Hier was hij ooit gedoopt, was hij aangenomen en getrouwd. Nu werd zijn leven er teruggegeven aan God.

De liederen die gezongen werden, had hij zelf uitgekozen. Het zijn oude vertrouwde teksten, die hem houvast gaven in zijn leven. Daarna werd zijn lichaam toevertrouwd aan de aarde op de begraafplaats aan de Zonnenbergerweg.

Hij wordt liefdevol in herinnering gehouden door zijn vrouw en (klein) kinderen
Nel, Ans en Johan, Emiel en Laura, Jorien, Daniëlle en Rodey

Irene Ziegelaar.



DIACONIE

Geslaagde Paasbrunch



Na vier dagen prachtige diensten werd de Paascyclus afgesloten met een Paasbrunch. Het jeugddiaconaat had voor diverse hapjes gezorgd en dat zorgde weer voor een gezellige sfeer. Nadien had de Blauwe Olifant ook nog eens 123 euro in zijn buik en daarvoor zijn we de gulle gevers dankbaar.

Samen eten

Op woensdag 6 mei gaan we weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur.

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden bij Jan Wichems tel.nr. 531505 tot 1 mei.

Dit driegangendiner kost 10 euro per persoon (inclusief drankje). Iedereen is enthousiast, komt u ook eens.

Ik zou zo zeggen tot 6 mei.

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.

BUSREIS OUDERENSOOS WESEPE-AVERLO

Op woensdag 20 mei hopen we weer een dagje uit te gaan.

Om 8.30 uur staat de bus voor bij het Wapen van Wesepe en we vertrekken om 9.00 uur.

We rijden de Sallandroute via Schalkhaar-Lettele-Okkenbroek, over de Sallandse heuvelrug naar Nijverdal en Hellendoorn.

Om 10.15 uur zijn we bij v/d Valks bakkerij- en ijsmuseum.

In de koffiekamer wordt u ontvangen met 2x een kopje koffie of thee en een huis gemaakte krakeling.

U wordt rond geleid in groepen en krijgt demonstraties (er wordt dan ook wat gebakken).

Om 12.15 uur vervolgen wij onze weg via Den Ham-Giethmen – Ommen en Vilsteren en Dalfsen naar Hoonhorst. Om 13.30 uur gaan we bij zaal Kappers aan de koffietafel met een kroket.

Om 14.45 uur na de lunch krijgen we uitleg over de 150 jaar oude molen van Fakkert. En eventueel de molen gaan bekijken en/of beklimmen.

Om 15.45 uur vervolgen wij onze reis via Lierderholthuis-Elshof – Boerhaar Wijhe-Den Nul Olst Boskamp naar Diepenveen en onze eind bestemming is het Wapen van Wesepe.

In de bus krijgt u nog iets te drinken.

Omstreeks 17.15 uur zijn we weer terug bij het Wapen van Wesepe.
Hier beginnen we met een drankje, daarna volgt een diner.

De kosten voor deze dag zijn 50 euro per persoon.
Dit bedrag kan ook overgemaakt worden op bankrekening
nummer NL 84 RABO 0 377 735 361 t.n.v. Mientje Lam.

Hebt u een rolstoel nodig dan dient u dit van te voren aan te
geven (we zitten in een liftbus).

U kunt zich hiervoor opgeven tot 13 mei bij Jan Wichems tel nr.
531505 en bij Mientje Lam tel.nr. 531960.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

Op woensdag 11 mei a.s. om 14.30 uur
houden wij weer een BINGO middag i.p.v. spelletjes in de
BROUWERSHOF.

Komt allen!

vr.gr. Jenny, Bertus en Klaasje

Rommelmarkt op 6 en 7 juni

Het lijkt nog ver weg, maar het weekend van de rommelmarkt
komt al weer aardig dichtbij. De eerste inleverdag is al geweest
en heeft een flinke voorraad spulletjes opgeleverd. Er komt nog
een ophaaldag op 16 mei as. Als u een telefoontje of een mailtje
doet naar één van de onderstaande adressen dan komen we de
spulletjes die dag bij u ophalen. U kunt ook zelf uw goederen
inleveren op die zaterdag 16 mei vanaf 10 uur.

We hebben al aardig wat verzameld, maar er kan nog best wat bij
dus aarzel niet, het is voor een goed doel! De eerste potten met

jam zijn ook al binnen, maar ook daar kunnen we er nog wel wat meer van gebruiken, dus als u toch jam gaat maken, maak dan een paar potjes meer en wij zijn ook weer blij. Het hoeft geen jam te zijn, maar het mag ook marmelade, chutney, appelmoes enzovoort, worden.

U kunt alles inleveren op onderstaande adressen of, als u even belt, dan kunnen we ze ook ophalen op 16 mei.

En voor de rest: het belooft weer een feest te worden, dus komt allen; is het niet voor de spullen, kom dan in ieder geval voor de gezelligheid.

Tot 6 en/of 7 juni!

Contactadressen rommelmarkt:

Lies en Ton den Duijf, tel. 532272, esdenduijf@hetnet.nl

Elly en Evert van den Broek, 531253,

eg.vandenbroek@kpnplanet.nl

Historische predikanten

Hoe gingen predikanten in de zestiende eeuw gekleed en waar komt de toga vandaan?



Het antwoord werd vorige week verkregen tijdens een heuse catwalk in het wapen van Wesepe op de ouderensoos. Twaalf

plaatselijke prominenten waren getooid in eenvoudige tot prachtige kledij en showden dat met charme. De domineeskleding uit de achttiende eeuw stond in het teken van de pruikentijd. Sinds het midden van de achttiende eeuw tot ver in de negentiende eeuw gingen de meeste predikanten gekleed in een lange mantel en bef, kuitbroek en op het hoofd een driekanten steek. Pas daarna kwam de toga en vervolgens kwam ook de vrouwelijke dominee om de hoek kijken. Carla Zuidema uit Ugchelen heeft de catwalk opgezet en is verantwoordelijk voor de pakken, een prachtige collectie.



KERKBEHEER

Herinnering bijdrage kerkblad

In het najaar van 2014 hebben wij u verzocht een vrijwillige bijdrage voor het kerkblad (periode september 2014 - augustus 2015) over te maken. Elk bedrag is welkom maar om alle gemaakte kosten te dekken, is een bijdrage van € 10,00 wenselijk. Velen hebben hun bijdrage al overgemaakt. Hartelijk dank hiervoor.

Maar sommigen is het wellicht ontschoten en daarom nogmaals een oproep.

U kunt uw bijdrage overmaken op:

Bankrekeningnr: NL 84 RABO 0128 1218 66

t.n.v. PG Wesepe Kerkrentmeesters onder vermelding van 'kerkbladabbonnement'.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

De kerkrentmeesters

Samenleesbijbel

Wie benieuwd is naar de nieuwe Samenleesbijbel voor kinderen en volwassenen kan alvast een digitaal voorproefje nemen op www.samenleesbijbel.nl.

Veel ouders en grootouders, binnen en buiten de kerk, willen graag bijbellezen met kinderen, maar weten niet welke verhalen geschikt zijn, en hoe ze met de kinderen op een goede manier over de tekst kunnen praten. Daarom heeft het Nederlands Bijbelgenootschap de Samenleesbijbel gemaakt, samen met uitgeverij Royal Jongbloed en JOP, Jeugdorganisatie van de Protestantse Kerk en is vanaf september te koop in de boekhandels à € 59,95.



Opbrengst van collecten en giften

29 mrt	Diaconie	€ 23,70
	Kerkbeheer	€ 29,55
2 april	Avondmaal	€ 25,80
	Eindcollecte	€ 15,80
4 april	Gift	€ 10,00
5 april	Diaconie	€ 116,15
	Kerkbeheer	€ 104,17
12 april	Diaconie	€ 23,70
	Kerkbeheer	€ 32,50
19 april	Diaconie	€ 35,50



AGENDA

6 mei	12.30 u	Eetproject	Wapen van Wesepe
11 mei	14.30 u	Spelmiddag SOHW	de Brouwershof
16 mei		Ophalen rommelmarktpullen	
18 mei	19.30 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
19 mei	13.30 u	Moderamen	de Beukenoot
20 mei	8.30 u	Busreis Ouderensoos	
20 mei	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
21 mei	20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
22 mei	09.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
27 mei	20.00 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink Hunneweg 4, 7433 RS Schalkhaar <i>louisetrompert@hotmail.com</i> Scriba: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 531352 tel. 0572 381823
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Mengerweg 4, 8124 PG Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie hierna	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	