

November 2016



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 31 oktober 2016

Oplage: 450 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

vacature

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand december inleveren vóór 20 november 2016.
Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in november 2016

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 6 nov. 11.00 u |   | Mevr. I. Ziegelaar
Gedachtenisondag
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA Najaarszending |
| 13 nov. 10.00 u |  | Ds. A.G. Gouma uit Rijssen
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond.Kerk.geb. |
| 20 nov. 10.00 u | | Ds. R. Heins uit Zutphen
Heilig Avondmaal
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie |
| 27 nov. 10.00 u | | Ds. K. Zwerver uit Raalte
Eerst Advent
Inz. der gaven: Bloemenfonds
Eindcollecte: Ond.Kerk.geb. |
| 4 dec. 10.00 u |  | Ds. H. Damstra
Tweede advent / Doopdienst
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Pastoraat |



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Dromen

Dromen doen we allemaal. We dromen meestal van wat in het dagelijks leven niet tot werkelijkheid komt. Zijn dromen dan bedrog?

We dromen van geluk, een mooie omgeving, een baan die bij ons past of een gelukkig bestaan. Hoe herkenbaar is dit niet?

Op de jaarlijkse Klein-Sallandse kanselruil, zondag 30 oktober, is er voor dit thema aandacht geweest met de Bijbellezing over de droom van Jozef. Heel menselijk en herkenbaar zijn de dromen die Jozef kenbaar maakt aan zijn broers.

Dromen, of noem het verlangens, zijn één van de pijlers in ons leven. Het maakt het leven aangenamer en vrolijker, mits we niet teleurgesteld worden. Want Jozef werd wel erg hardhandig buiten spel gezet door de jaloezie van zijn broers.

Waar droom jij, waar droomt u van? En in een concreet voorbeeld: hoe zijn we samen als kerk of hoe we dromen over het samenwerkingsverband 'Klein Salland'?

Het volgende verhaal (misschien hebt u deze al eens eerder gehoord) is een mooi voorbeeld over hoe we met dromen om kunnen gaan.

Die droom

Deze nacht had ik een droom: een droom van een kerk, waarin mensen elkaar echt willen ontmoeten en een deel van hun levensweg samen willen gaan.

Het was een kerk waarin het woordje 'moeten' vervangen was door 'mogen'. Waar eigenbelang nooit de voorkeur kreeg op de belangen van de groep. Waar jong en oud ongedwongen leefden met geloof, eerbied en vertrouwen in elkaar en openhartig konden praten over alles wat hen gelukkig maakte, maar ook over hetgeen ze aanvoelden als minder gelukkig. Het was een kerk waar niemand werd uitgesloten, noch om afkomst of taal, noch om zijn eigenheid.

Waar men een ieder wist te waarderen, omdat er zoveel moois te ontdekken viel in die rijkdom van verscheidenheid.

Het was een kerk waar het woordje 'God' tastbaar was in kleine opvallende daden van mensen die elkaar echt probeerden te beminnen.

Het was een kerk waar hartelijkheid voelbaar was, omdat een ieder zich verantwoordelijk wist, elk met zijn of haar eigen inbreng.

Als een grote familie rond dezelfde Vader. Toen werd ik wakker en besloot: '**Aan die kerk wil ik meewerken**'.(bron onbekend)

Het bovenstaande inspireert mij. Ik hoop dat u en jij dit samen met onze gemeente in de samenwerking met 'Klein Salland' vorm zullen gaan geven.

Het verder kijken en werken helpt als we onze eigen grenzen, muren en maren kunnen doorbreken en groeien tot waar het kerk- en gemeentezijn is bedoeld. De aanzet is er al met vele initiatieven, maar willen we daadwerkelijk samenwerken, dan moet er openheid en begrip zijn voor de verscheidenheid. Laten we met respect naar elkaar luisteren en oprecht geïnteresseerd zijn in de mening van een ander, ook al is deze anders dan de onze. Dat wij ons laten raken door de geest van God en zo de verbondenheid met elkaar en Zijn kerk ervaren. Zoals de woorden van **die droom** ons laten zien en voelen waartoe **één kerk en gemeente** zijn is bedoeld.



Lenie van Geenen
Pastoraal werker

BIJ DE DIENSTEN

Op **6 november** gaat Irene Ziegelaar voor in de Gedachtenisondag. We gedenken dan de overledenen van onze gemeente in het afgelopen kerkelijk jaar. Voor elke overledene steken we een kaars aan. Ook zal een extra kaars worden ontstoken voor alle overledenen die niet genoemd zijn. Daarnaast is er gelegenheid voor aanwezigen om een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare.

We gedenken de overleden gemeenteleden:

Op 30-10-2015 overleed Teunis Albertus Rietman 81 jaar

Op 10-11-2015 overleed Gerrit Jan Reterink 90 jaar

Op 13-01-2016 overleed Jan Visser 99 jaar

Op 13-02-2016 overleed Johanna Hendrika Kloosterboer-Wessels 86 jaar

Op 20-02-2016 overleed Berend van Gelder 85 jaar

Op 01-04-2016 overleed Gerrit Johannes Anthonie Hulleman 63 jaar

Op 20-05-2016 overleed Derk Jan Middeldorp 89 jaar

Op 23-09-2016 overleed Maria Goudswaard-van der Ster 95 jaar

Op **13 november** gaat Mevrouw Ds. Gouma uit Rijssen bij ons voor. Het is voor het eerst dat zij gast is in onze gemeente.

Op **20 november** vieren we het Heilig Avondmaal met Ds. Ronald Heins. Hij gaat de laatste 20 jaar regelmatig bij ons voor.

Op **27 november** is het al de Eerste Adventszondag. Ds. Karolien Zwerver uit Raalte zal ons een eerste aanzet geven om ons voor te bereiden op het Kerstfeest.

In memoriam

Op vrijdag 23 september is op 95-jarige leeftijd overleden Maria Goudswaard-Van der Ster.

Mevrouw Goudswaard heeft bijna haar hele leven in Delft gewoond, maar 5 maanden geleden verhuisde ze naar het huis van haar dochter en schoonzoon, de familie Nederlof aan de Bokkelerweg 1. Ze is op woensdag 28 september in Delft gecremeerd.



UIT DE KERKENRAAD

Het college van diakenen is blij u te kunnen mededelen dat wij een nieuwe diaken hebben gevonden. Vanaf het nieuwe jaar zal Anton

Grotentraast ons team versterken.

Om als college weer compleet te zijn hebben we eigenlijk nog iemand nodig. Dus als u gevraagd wordt om voor enkele jaren uw medewerking te verlenen aan de diaconie van de Protestantse

Gemeente Wesepe, zeg dan niet direct nee. De kerkenraad bestaat uit een groep leuke mensen die samen hun schouders eronder zetten om de gemeente in stand te houden. Vele handen maken licht werk, dus als we compleet zijn is er voor iedereen wat minder te doen. Nog mooier zou het zijn als iemand zich spontaan aanmeldt. Van harte welkom!

Beroepingscommissie

De beroepingscommissie is op verzoek van de kerkenraad op zoek gegaan naar een predikant die gedurende twee jaar voor 50% aan onze gemeente verbonden wil blijven. Na die twee jaar kan de verbintenis verlengd worden met een ander percentage of een gelijk percentage.

Tot op heden heeft dit nog niet geleid tot een keuze.

Het werk van de commissie wordt de komende maanden voortgezet.

Bezoekersavond ook voor U

Op donderdag 24 november is er in de Beukenoot een avond voor de bezoekers van de diverse wijken. Maar ook andere gemeenteleden zijn welkom op deze avond, die begint om 20.00 uur.

Op deze avond zal Ds. Martje Veenstra uit Wijhe, onze consulente, vertellen over Taizé. In deze Franse plaats vindt al jaren een grote christelijke bijeenkomst plaats voor jongeren, maar ook voor iedereen die zich jong voelt. Ze zal filmbeelden vertonen en enkele Taizé-liederen presenteren. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen over van alles wat u wilt weten over Wesepe, over Wijhe, over Klein Salland en over het consulentschap. Van harte aanbevolen.

VAN ONZE JEUGDWERKER

Op rolletjes

De verschillende activiteiten zijn weer begonnen. De voorbereidingen werpen hun vruchten af, kinderen en jongeren hebben hun plek gevonden en de leiding geniet. We zijn alweer anderhalve maand onderweg!!

Maar wat als het niet op rolletjes loopt? Als dingen niet gaan zoals je zou willen en je komt er zelf niet uit? Trek dan gerust aan de bel! Bij de jeugdouderling, taakgroep of inspiratiegroep, want

eigenlijk iedere gemeente in Klein Salland heeft wel een aantal mensen die het jeugdwerk ondersteunen. Mocht je nou niet weten wie dat in jouw gemeente zijn, neem dan gerust contact op met mij!

Kliederkerk

Op zondag 30 oktober is er weer Kliederkerk. Deze keer ontmoeten we elkaar om 11 u in Wijhe in het Langhuus. Anders dan de naam wellicht doet vermoeden is Kliederkerk gericht op alle leeftijden. De nadruk ligt op (basisschool)kinderen en hun ouders, maar ook oudere én jongere broers en zussen zijn van harte welkom. Maar dan blijft die naam. Degene die Kliederkerk naar Nederland haalde, Martine Versteeg-ter Veen schreef hierover het volgende in een blog:

“In de eerste plaats wordt er heel wat afgekliederd tijdens een Kliederkerk. Het creatief ontdekken van Bijbelverhalen door bijzondere knutsels, experimenten en spellen laat regelmatig (ook letterlijk!) hun sporen na bij de jonge en oudere bezoekers. Het leidt vaak tot hilariteit en geeft ontspanning. Er mag gekliederd en geknoeid worden bij Kliederkerk!

Maar we willen met de naam Kliederkerk veel meer zeggen. Een Kliederkerk gemeenschap bestaat niet uit perfecte mensen. In het (gezins)leven kunnen we er soms ook een kliederboel van maken. We worden door anderen bezeerd, of maken zelf fouten. Ondanks dat ziet God elk van ons als waardevol. Hij is juist gekomen voor mensen waarvoor het leven niet zo strak en vlekkeloos verloopt. Hopelijk mag Kliederkerk dat ook uitstralen. Iedereen is welkom, hoe zijn of haar (geloofs)leven er op dat moment ook uitziet! Samen, als groep onvolmaakte mensen, al kliederend achter Jezus aan.”

Op 30 oktober duiken we samen in het verhaal van Jozef. Hij vertelt de farao wat God met zijn droom wil zeggen. Kom jij ook om dit verhaal te ontdekken?

Vrijdag 18 november – klokslag 19.30u – SIRKELSLAG KIDS!!!!

We verzamelen om 19.15u in de grote zaal van het Langhuus in Wijhe! Jij komt toch ook?? Voor kinderen van 8-12 jaar.



Groetjes,
Jantine Groenewold
m. 06 44524281
@. jantine@in-verbinding.eu

Gespreksgroep over zingeving

In het bezoekwerk wordt er wel eens gevraagd of er ook een gespreksgroep is voor mensen die amper of geen binding meer met de kerk hebben.

Het gaat dan om mensen, jong en oud, die vertrouwd zijn geweest met de kerk, maar die zich hebben laten uitschrijven of aan de rand van de kerk staan.

Mensen die vragen hebben over o.a. zingeving en daar met anderen over willen praten.

Wellicht goed om dit eens te inventariseren en te kijken naar de mogelijkheid voor zo'n gespreksgroep. Heb je hiervoor belangstelling? Dan ben je welkom!

Begeleiding: 1e keer Martje Veenstra-Oving
Datum: woensdag 16 november
Tijd: 20.00 uur tot 21.45 uur
Waar: 't Langhuus Wijhe

Kloosterweekend

In het verleden is er wel eens een kloosterweekend georganiseerd, onder andere naar het Clarissenklooster in Megen. Inmiddels zijn er al mensen die zich hebben opgegeven voor een volgend weekend. Dit weekend wordt georganiseerd van 19 tot en met 21 mei en wordt georganiseerd door Martje Veenstra-Oving en Karolien Zwerver. Lijkt het je leuk om mee te gaan? Geef je dan z.s.m. op bij Martje Veenstra-Oving (martjeveenstra@hotmail.com) of Karolien Zwerver (kmzwerwer@gmail.com)

Kerstdienst RTV-OOST in Wijhe

Op zondag 18 december wordt 's avonds om half acht de kerstdienst in de streektaal opgenomen in de prachtige protestante Nicolaaskerk in Wijhe. Het belooft een heel bijzondere oecumenische dienst/viering te worden. De voorgangers zijn ds. Klaas van der Kamp (secr. van de Raad van Kerken) en bisschoppelijk vicaris Ronald Cornelissen.

Verder werkt het koor "Ad Fundum" (o.l.v. Hans Barkel) uit Bornerbroek mee aan deze opname. Evenals Emma Finkers (harp). De alom bekende dichteres Gerrie van der Waarde-Nikkels leest haar Kerstgedicht. Johannes Dijkstra bespeelt het orgel.

Om de hele provincie tot haar recht te laten komen wat betreft taal en medewerkers zullen meerdere personen (ook kinderen) bijdragen aan deze dienst.

Op uitzonderlijk boeiende wijze wordt gestalte gegeven aan het thema van deze Kerstdienst "Ik mag oe wel lieden".

U kunt er bij zijn. Wij nodigen u uit als bezoeker ook mee te werken aan deze dienst door uw aanwezigheid en uw zang. We hopen veel mensen te mogen begroeten. Heel bijzonder om het mee te maken. De kerk is open vanaf 19.00 uur. De opname duurt ruim een uur.

25-jarig jubileum koster Gerrit de Jong

De dienst van zondag 23 oktober, waarin ds. D. van Doorn voorging, stond geheel in het teken van het 25-jarig jubileum van Gerrit en Trui de Jong als kostersechtpaar van onze kerk. Ds. Van Doorn had een eigen tekst gemaakt voor zowel het aanvangslied van de dienst, met als refrein "Gloria in excelsis Deo, Gloria voor Gerrit en voor Trui", als voor het slotlied. De preek ging over een

gedeelte uit Ezechiël 44, waarin wordt beschreven hoe de Levieten werden geroepen tot dienstbaarheid in de tempel. De lijst van taken van een koster is lang, en wordt altijd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de voorganger en de organist. Het was een heel mooie dienst met een volle kerk.

Na afloop van de dienst was er koffiedrinken in het Wapen van Wesepe, waar iedereen het jubilerende paar kon feliciteren.

Gerard Thijs sprak namens het College van Kerkrentmeesters de jubilarissen toe, en Gerrit de Jong werd verrast met het gouden insigne van de VKB, de landelijke Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Het was al met al een groots jubileum.



Gerard Thijs spreekt het jubilerende paar toe in het Wapen van Wesepe



Gerrit de Jong spreekt aan het eind een dankwoord

25-jarig jubileum als koster

Graag willen wij een ieder bedanken voor de overweldigende belangstelling en de vele felicitaties persoonlijk of per kaart. En voor de gouden insigne van de Vereniging van kerkrentmeesters in Nederland. Dit alles bij elkaar heeft behoorlijk indruk op ons gemaakt.

Iedereen bedankt en wij hopen elkaar weer te ontmoeten!

Gerrit en Trui de Jong



DIACONIE

Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 2 november.

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.

U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk 31 oktober 12.00 uur bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Afmelden na 12.00 uur dan zijn wij genoodzaakt 10 euro in rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van Wesepe. Dit driegangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje).

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro.

U kunt uw burens misschien hiermee verrassen (deze zijn bij Mientje Lam te koop).

Verkoop Handwerkspullen en Pannenkoekenactie bundelen krachten

Na het succes van vorig jaar om de verkoopmiddag van de handwerkspullen en de pannenkoekenactie te combineren, gaat de HVD en de ZWO met het jeugddiaconaat ook dit jaar weer de krachten bundelen.

Op zaterdagmiddag 19 november is er van 14.00 uur tot 17.00 uur in De Beukenoot bij de kerk de jaarlijkse verkoopmiddag van de HVD met

koffie en gebak en kunnen er ook de bekende zelfgemaakte pannenkoeken al dan niet met spek worden genuttigd en meegenomen.

De handwerkende vrouwen hebben het afgelopen jaar niet



stilgezet en weer gezorgd voor een voorraad mooie spullen met onder meer de welbekende Noorse sokken, knuffels, kussens, sjaals, mutsen en poncho's. Alles uitermate geschikt als Sinterklaascadeau.

De pannenkoeken kosten slechts € 1 euro (naturel) of € 1,25 voor een pannenkoek met spek.



Op zondag 20 november geeft het jeugd diaconaat na de dienst rond 11.00 uur een korte presentatie van hun werkvakantie afgelopen zomer in Oeganda.

Daarna is er vanaf 12.00-14.00 uur ook weer de gelegenheid om pannenkoeken te kopen, te eten en mee te nemen en eventueel een korte wandeling te maken.

Ouderensoos Wesepe-Averlo

Op woensdag 16 november gaan wij een spelletjesmiddag organiseren in het Wapen van Wesepe en het begint om 14.30 uur. De kosten zijn 10 euro per persoon.

Aanmelden voor het vervoer kan bij Jan Wichems tel.nr. 531505.

Tot ziens in het Wapen van Wesepe op 16 november.

Het zou fijn zijn als er wat meer mensen komen, ook i.v.m. de kosten.

Dus nogmaals een oproep aan de ook wat jongere ouderen van Wesepe-Averlo, bezoek deze soosmiddagen ook eens.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

Het is alweer tijd om de datum door te geven voor de volgende spellenmiddag op

woensdag 9 november a.s. om 14.30 uur

in de Brouwershof.

We hebben met ons allen genoten van de afgelopen spellenmiddag waar de heer H. v.d. Kraats ons een traktatie aanbood omdat hij die dag 80 jaar werd, nog vele jaartjes toegewenst door ons allen.

Vr.gr. Jenny Wonink , Bertus Rechterschot en Klaasje Wieken

Kerkradio

Hierbij wil ik de kerkradio nog een keer bij u onder de aandacht brengen. U kunt hiermee naar 11 kerkdiensten luisteren.

Het geluid is ook mooi en de bediening is erg gemakkelijk. U hoeft niks te doen, als de koster de versterker in de kerk aanzet ontvangt u automatisch de kerkdienst.

Heeft u visite of u bent niet thuis, de dienst wordt altijd opgenomen. U kunt de dienst later gaan luisteren. Bent u thuis en u wilt de kerkdienst op dat moment niet volgen, dan drukt u op de min-toets totdat u niets meer hoort (de dienst wordt dan wel opgenomen).

Bij ziekte kan hij tijdelijk bij u geplaatst worden en is 1 maand gratis. De huurkosten zijn 6 euro per maand.

Heeft u interesse of vragen, dan kunt u contact opnemen met Jan Wichems, tel.nr. 0570-531505.



KERKBEHEER

Opbrengst appelactie

De appelactie die in het laatste weekend van september is gehouden heeft het mooie bedrag van € 1657,26 opgebracht. Dat is ongeveer € 100 meer dan vorig

jaar en dat in een tijd waarin de appeloogst zo overdadig is. Vanwege die overdadige appeloogst hebben we van de leverancier ook meer kilo's gekregen dan we hebben betaald (en waar we op hadden gerekend). Aan het eind van de actie was er nog ongeveer 150 kilo over. Deze appels zijn naar de voedselbank in Raalte gebracht en daar waren ze er heel erg blij mee. Het is elk jaar weer een bliksemactie die in korte tijd door de inspanning van een flink aantal enthousiastelingen dit mooie bedrag oplevert. Dank daarvoor! En natuurlijk ook dank aan alle kopers die ons 'los' gemaakt hebben!

Klokkenluiders gevraagd

In september zijn de klokken weer terug gehangen in de kerk van Wesepe. Gelukkig nog op tijd voor het jubileum van de koster op 23 oktober. Maar pas bij terugkomst van de klokken werd ons duidelijk dat de koster voortaan niet meer twee klokken tegelijk zou mogen luiden. Om welke reden kan dat niet meer?

Voor de gerestaureerde klokken is gekozen voor een monumentaal luidsysteem. De klokken zijn nu opgehangen aan rechte assen in plaats van tuimelassen. Dat geeft minder slijtage van de klokken en een betere klank. Inderdaad is goed te horen dat de klank is verbeterd. Maar het is nu gewenst om voor iedere klok afzonderlijk een klokkenluider in te zetten. De reden is: de grotere krachtsinspanning om te luiden, het vasthouden van het touw, en de van elkaar verschillende luidtempo's van de beide klokken. Het luiden van 2 klokken door één persoon is niet goed mogelijk.

Overigens is het bij oude kerken heel gebruikelijk ten minste één klokkenluider per klok te hebben. Het mooiste voorbeeld daarvan is de Domtoren in Utrecht. Daarin hangen 14 luidklokken, waarvan de zwaarste klok meer dan 8.000 kg weegt en de lichtste 281 kg. Om alle klokken tegelijk te luiden (zoals met oud en nieuw) zijn 25 mensen nodig om aan alle touwen te trekken. Alleen al voor de zwaarste klok zijn 4 klokkenluiders nodig. Zij komen uit het Utrechts Klokkenluiders Gilde.

De klokken van de Domtoren zijn zwaarder dan de klokken in Wesepe. Onze zwaarste klok heeft het gewicht van de lichtste Domtoren klok! Maar de regel om voor elke klok ten minste 1 klokkenluider in te zetten blijft overeind. Hoe doen we dat in Wesepe? Misschien met het oprichten van een Weseper Klokkenluiders Gilde?

Financieel overzicht van de klokkenrestauratie

Nu de klokken hun vertrouwde geluid weer laten horen is ook de financiële afrekening aan de orde.

In totaal heeft de hele restauratie € 60.554,81 gekost. Dat is ongeveer € 10.000,- meer dan aanvankelijk begroot. Het verschil zit hem in de extra reparaties die moesten plaatsvinden vanwege de aantasting door de bonte knaagkever. Omdat deze restauratie dicht volgde op de restauratie van de toren in 2014 is besloten geen extra geldwerfactie in het dorp te doen. Toch hebben wij van een aantal mensen een extra gift ontvangen voor deze klokkenrestauratie, waarvoor onze hartelijke dank. Deze giften worden niet apart vermeld; ze zijn opgenomen in de eigen bijdrage, zodat het beroep wat we doen op de reserves daardoor wat lager uitvalt.

Voor het onderhoud van de kerk en de toren hebben we een zes jaar durende BRIM subsidie van 50% tot een bepaald bedrag (overigens lager dan dat van de huidige restauratie). Het restant van deze subsidie hebben we gebruikt voor de klokken. Daarnaast hebben we subsidie aangevraagd bij 7 verschillende landelijke fondsen. Daarvan zijn er 6 gehonoreerd. Al met al betekent het nog wel een aanslag op onze reserves maar we hopen voor de komende tijd de grootste restauraties achter de rug te hebben.

Een kort overzicht:

Uitgaven: € 60.554,81

Inkomsten

uit subsidies:

Maatschappij van Welstand (Amersfoort)	€ 5.000,00
Meindersma Sijbengastichting	€ 1.000,00
Hendrik Mullerfonds	€ 3.000,00
Insinger Stichting	€ 10.000,00
M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting	€ 1.500,00
M.C. de Haan fonds	€ 2.000,00
Restant BRIM toren	€ 6.000,00
Restant BRIM kerk	€ 12.500,00
Eigen bijdrage	€ 19.554,81
Totaal	€ 60.554,81

Evert van den Broek,
Fin. admin. CvK

KERK BALANS 2017

De kerkrentmeesters zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2017. De landelijke actie wordt gehouden in de tweede helft van januari 2017. Wij zullen daar zo goed mogelijk bij aansluiten. Het merendeel van de toezeggingen voor 2016 is al binnengekomen, waarvoor onze hartelijke dank. Toch is nog niet alles ontvangen. Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2016 al hebt betaald?
Alvast onze dank voor uw moeite en uw bijdrage.



Opbrengst van collecten en giften

25 sept.	Diaconie	€ 80,95
	Kerkbeheer	€ 66,50
2 okt.	Diaconie	€ 35,05
	Kerkbeheer	€ 33,90
9 okt.	Diaconie	€ 76,83
	Kerkbeheer	€ 127,05
16 okt.	Diaconie	€ 24,92
	Kerkbeheer	€ 31,45
23 okt.	Diaconie	€ 104,20
	Kerkbeheer	€ 132,57
	Extra gift KB	€ 100,00

Een leugentje om bestwil?

Kortgeleden ontving ik uit handen van burgemeester Ton Strien de op schrift gezette toespraak welke hij tijdens mijn afscheid van de PG Wesepe op 29 mei jongstleden hield in het Wapen van Wesepe. Het was een bewogen toespraak. En die wilde ik graag nog eens nalezen. Tot mijn verrassing trof ik in de uitgeschreven tekst een alinea aan die nieuw voor me was. In cursieve letters stond erbij geschreven: 'Onderstaande tekst was wel opgenomen

in de speech, maar is niet uitgesproken om te voorkomen dat de toespraak te lang zou duren'. Omdat in deze alinea de 'kerkgemeenschap Wesepe' aangesproken wordt, lijkt het me een goede zaak om dit gedeelte van de toespraak aan u als leden van de PG-Wesepe door te spelen. De tekst luidt als volgt:

De scheiding tussen kerk en staat is een groot goed. We kennen in Nederland geen staatskerk meer. Er zijn geen privileges voor de ene kerk, terwijl de andere achtergesteld wordt. Functionarissen van de staat c.q. de gemeentelijke overheid hebben geen zeggenschap over de kerk. De burgemeester of de adel benoemt geen dominee; de koning geen bisschop. Omgekeerd geldt ook dat de kerk geen bemoeienis heeft met het bestuur van het land. Een nieuwe minister-president behoeft geen instemming van de bisschoppenconferentie en de wetgeving geen goedkeuring van de generale synode.

Dit grote goed nl. de scheiding tussen kerk en staat wordt evenwel met regelmaat volstrekt ten onrechte uitgelegd als zouden kerk en staat, religie en politiek of overheid, niets met elkaar te maken mogen hebben. Ik ben heel blij met de kerkgemeenschap Wesepe en dat is ook de reden dat ik hier met ambtsketen én met overtuiging sta. Ik stel vast dat er vanuit de kerk veel heilzaam werk wordt verricht. U staat in een rijke traditie. Veel mensen, vanuit het geloof geïnspireerd, hebben verantwoordelijkheid genomen voor de gemeenschap en doen dat nog steeds, ik denk aan het onderwijs, de zorg voor naasten, de bestrijding van armoede, het vluchtelingenwerk, het jeugdwerk, het bestuur van de gemeente of provincie etc. Dat is zeer waardevol. We kunnen als samenleving eigenlijk niet zonder. Iedere mens telt en iedere mens is nodig. Daarom spreek ik, met dank aan Reinier, in dit gezelschap graag de hoop uit dat wij, kerkelijke en burgerlijke gemeenten, nog tot in lengte van jaren intensief met elkaar zullen samenwerken, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.

Toen ik bovenstaande tekst las werd ik halverwege herinnerd aan een anekdote die mij verteld werd na afloop van de festiviteiten op 29 mei. Die anekdote betrof de mysterieuze gedragingen van de ambtsketen van de burgemeester. Die lag weliswaar klaar, maar werd niet gebruikt. Gezien de vriendschappelijk en vaak

informele omgang met de kersverse emeritus had burgemeester Strien vlak vóór de receptie de klaarliggende ambtsketen gelaten voor wat die was. De wijze waarop hij en diegene die hij zou toespreken met elkaar omgingen verdroeg zeker wel een formele omgangsvorm, maar het wederkerig respect dat zij voor elkaar hadden en hebben, vereiste niet per se een ambtsketen die dat nog eens duidelijk moest maken. De toespraak was er niet alleen één van een burgemeester tot een gevierd inwoner van de gemeente Olst-Wijhe, maar vooral één van vriend tot vriend. De schitterende aanwezigheid van de ambtsketen zou dit niet verheimelijkt hebben, maar de sobere afwezigheid ervan illustreerde het. Dat dit alles niet verantwoord is in de cursief gedrukte zin ter inleiding van de bovenstaande tekst, was de oorzaak van een dankbare glimlach die gedurende het lezen van de rest van de tekst om mijn mond speelde.

Reinier Gosker



AGENDA

2 nov.	12.30 u	Samen Eten	Wapen v. Wesepe
2 nov.	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
3 nov.	20.30 u	Diaconievergadering	fam. Van Drie
4 nov.	09.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
4 nov.	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
9 nov.	14.30 u	SOHW middag	Brouwershof
9 nov.	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
21 nov.	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
24 nov.	20.00 u	Bezoekersavond	de Beukenoot
29 nov.	09.00 u	Oud papieractie	de Gulle Lach



Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 0572 381823
	Scriba: Dhr. A.J. den Duijf Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe <i>esdenduijf@hetnet.nl</i>	tel. 532272
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren)	tel. 531237
Sleutel :	John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1	tel. 06-18640044
	Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>	tel. 531253
	<u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	

