

April 2020



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 30 maart 2020

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand **mei** inleveren vóór 20 april.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het kerkblad.

Uur van Gebed en bezinning

Zolang de Coronasluiting duurt zullen we onze kerk openstellen voor gebed en bezinning, ook is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken. Dit gebeurt elke woensdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. U mag de kerk in dat uur betreden en verlaten wanneer u wilt. Dit is een initiatief van de landelijke PKN kerk. Het uurtje begint met een kwartier klokluiden en telkens om half acht zal predikant of ouderling een gebed uitspreken voor de mensen die op dat moment in de kerk zijn en voor de luisteraars van de kerkradio. Tussendoor zal het orgel worden bespeeld met zachte passende muziek.

Dus elke woensdag:

19.00 uur klok luiden

19.15 uur orgelmuziek

19.30 uur gebed met toelichting

19.45 uur orgelmuziek

20.00 uur einde

UITZICHT OP PASEN

Wij leven momenteel in een ongewisse tijd. Op het moment van mijn schrijven voor dit kerkblad is net heel Nederland op slot gegaan vanwege de coronacrisis. Linksom of rechtsom: het virus raakt iedereen op enigerlei wijze.

Deze Veertigdagentijd is daarmee quarantainetijd geworden. Toch geef ik u een hoopvol verhaal mee!

Twee monniken staan in de rivier hun kleding te wassen. Opeens zien zij een schorpioen die dreigt te verdrinken. Eén van de monniken schept het dier op en zet het op de oever. Terwijl hij de schorpioen redt, steekt het beest hem. De monnik gaat verder met zijn waswerk. Opnieuw valt de schorpioen in het water. De monnik redt het dier voor de tweede keer. Hij wordt opnieuw gestoken. De andere monnik vraagt hem: 'Vriend, waarom ga je ermee door de schorpioen te redden terwijl je weet dat het zijn aard is om te steken?' 'Omdat', antwoordt de monnik, '*redden* in mijn aard ligt.'

Dit verhaaltje vertelt ons in notendop iets over Jezus' houding op weg naar Pasen. Er is een spreekwoord dat zegt: 'Hij heeft een aardje naar zijn vaartje.' Dat wil zeggen: hij aardt naar zijn vader. Zo aardt Jezus naar God die Hij zijn Vader noemt. Hoe dan? *Redden* is zijn aard.

Als we Jezus volgen in de Evangelieën zien we telkens dat Jezus er voor kiest om de weg te gaan die voor Hem ligt. God trekt niet van bovenaf aan de touwtjes, nee, Jezus kiest zelf. Het is de keuze voor dienen, de minste willen zijn, zijn eigen leven geven tot de dood toe.

En ondertussen is daar die andere weg waarop anderen door Hem bevrijd worden uit hun isolement, gered worden uit hun uitzichtloze situatie, genezen worden van hun ziekte en hun zonden worden vergeven. Het is de weg waarop de dood zelfs teniet gedaan wordt. Deze twee wegen komen samen in het kruis.

Zelfs aan het kruis scheldt Jezus zijn vijanden niet uit maar Hij zegt in plaats daarvan: 'Vader, vergeef het hun want zij weten niet wat zij doen.' En 'heden zul jij met Mij in het paradijs zijn',

krijgt de misdadiger aan het kruis
naast Hem te horen. Woorden van
redding, uitzicht en hoop. Van leven
door de dood heen.
En daarin mogen wij ons allen, hier
en nu, meegenomen weten!

Zo maakt Jezus voor ons God
doorzichtig.
Jezus: sprekend zijn Vader.
Redden is zijn aard.



ds. Henriëtte de Graaf
Protestantse Gemeente Raalte

We beleven een rare en nare tijd. Het corona-virus houdt ons in de ban. We maken ons zorgen, soms grote zorgen, over wat we horen vertellen over dit virus. Andere belangrijke zaken, die pas geleden onze gesprekken nog beheersten, blijven nu helemaal op de achtergrond. We leven mee met wie ziek geworden zijn en hopen dat zij herstellen zullen. We schrikken van verdrietige situaties waarin herstel niet mogelijk bleek en mensen zijn overleden. En terecht kijken we met waardering naar de inzet van al die mensen die belast zijn met de zorg voor anderen, op wie we áánkunen als iemand uit onze omgeving of wijzelf ziek zouden worden, en mensen die op andere plekken hun bijdragen leveren. Meeleven doen we ook met wie financieel getroffen worden door deze crisis, en ook al door andere, al langer durende crises.

Toen de overheid op 12 maart aankondigde dat groepen van meer dan honderd mensen niet meer bij elkaar zouden mogen komen, is er in de kerken van klein-salland gekeken hoe we hier mee om moesten gaan. Voor Raalte en Wijhe stond meteen vast dat dit getal een belemmering zou worden om de kerkdiensten door te laten gaan. Voor Olst en Wesepe speelde niet zozeer dat getal een rol, maar meer de overweging dat het veilig moet zijn om naar de kerk te komen. En dan zegt zo'n getal niet zo veel. We willen voorzichtig zijn op elkaar en met elkaar, ook als dat betekent dat

we voorlopig niet bij elkaar kunnen komen. En gelukkig biedt het internet de mogelijkheid om toch een dienst mee te maken, al is die vanuit een andere plaats.

Sinds 15 maart weten we dat we voorlopig geen kerkdiensten meer kunnen houden en blijven we afwachten tot dat weer mag en kan. Op zondag 12 april is het Pasen, in de dagen vóór Pasen staan we elk jaar in avonddiensten stil bij Jezus' lijden en sterven. Ook op die bijzondere dagen kunnen we nu niet bij elkaar komen en dat is een rare gedachte.

Voor diensten rond een begrafenis of crematie moeten we per situatie bekijken wat er op dat moment mogelijk is. Sociale activiteiten en bezoeken beperken we tot een minimum, ter bescherming van elkaar en anderen. Op de websites van de kleinsallandse kerken staat de informatie die steeds wordt aangepast aan de actuele mogelijkheden en beperkingen.

Op de woensdagavonden luiden tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken, zolang de corona-crisis aanhoudt. Als kerken willen we een signaal laten horen. Zoals de Raad van Kerken het zo mooi formuleert: "Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen." Tussen 19.00 en 20.00 uur is op die woensdagavonden de kerk geopend, om te bidden, stil te zijn en rust te zoeken, en om naar het orgelspel van Corinne te luisteren. Uiteraard houden we ons daarbij aan de geadviseerde manier van omgang met elkaar.

De overheid en koning hebben ons opgeroepen om op elkaar te letten. Dat is een goedbedoelde raad die in onze streek (gelukkig) eigenlijk overbodig is. Mensen doen dat al heel lang en al heel vaak. Mocht iemand omhoog komen te zitten, omdat er om welke reden ook bijvoorbeeld niet zelf boodschappen gedaan kunnen worden, of omdat er niemand voorhanden is om dat te doen (familieleden en burens kunnen ook ziek zijn), dan regelen we dat toch onderling? Juist in omzien naar elkaar kan de kerk iets betekenen. En dat kan ook een luisterend oor zijn via de telefoon.

Ik wens iedereen veel sterkte en goede moed in de situatie waar we met elkaar in zitten, waar we samen doorheen gaan en straks ook weer samen uit zullen komen.

Met een vriendelijke groet, ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

De laatste kerkenraadsvergadering was op 26 februari. Dit was voor de Coronacrisis, dus heeft het weinig zin om er over te rapporteren. Veel wat toen besloten is, is inmiddels achterhaald of heeft een heel andere planning gekregen. Veel onderwerpen die daarna door de kerkenraad zijn besloten vindt u elders in dit kerkblad. Ook de volgende geplande kerkenraadsvergaderingen van 8 april en 20 mei zullen niet doorgaan. Veel onderwerpen die de kerkenraad moet behandelen zullen via mail en telefoon worden behandeld. In de komende nummers van het kerkblad zullen we hierover berichten. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wesepe krijgt een oorlogsherinnering

Onder deze kop vonden de Wesepe-naren een artikel in de dorpskrant van 25 maart. De tekst hiervoor moest worden ingeleverd voor de Coronacrisis waardoor het allemaal een andere wending heeft gekregen. Maar het klopt wel: Er komt een oorlogsmonumentje dat door de Protestantse Gemeente wordt aangeboden aan de Weseper bevolking. Maar helaas kan het niet worden onthuld op de dag die daarvoor gepland was namelijk Eerste Paasdag 12 april. Die dag was gekozen omdat Wesepe op 11 april werd bevrijd. Het zal op een later tijdstip worden onthuld, hopelijk door Dina Muskee en Arend Jalink, die beiden enthousiast hun medewerking hebben toegezegd.

Dit monumentje krijgt een plaats naast de kerk voor de heg tegenover het zalencentrum. Op het plaatje worden geen namen vermeld, maar omvat een algemene herinneringstekst.

Ook het plaatsen van de boom door kinderen van de basisschool zal op een later moment plaatsvinden. Deze boom wordt een

esdoorn, want het blad van de esdoorn siert de vlag van onze bevrijders uit Canada.

We hopen van harte dat het bevrijdingsfeest voor Wesepe wel zal plaatsvinden tijdens het Wij-Land-festival op 14 juni onder het thema 75 jaar Wij-Land Vrij-Land.

Het duurt even, maar uiteindelijk zullen monument en boom ons dorp tot in lengte van jaren blijven herinneren aan de bevrijding in april 1945.

In Memoriam - Wolter Flierman

Achter elke traan van verdriet schuilt een glimlach van mooie herinneringen aan Wolter Flierman.

Met deze regel besloten dochter Gerrie en schoonzoon Henk namens de familie in de dienst van rouw en dankbaarheid de levensbeschrijving van Wolter Flierman. Een warme dienst die begon met 8 kaarsvlammen door de kleinkinderen en met royale muzikale bijdrage zowel door de Cantorij als van Wolter's laatste koor mannenkoor Germania uit Heeten. Wolter mocht 79 jaar worden. De laatste 5 jaar gestempeld door Parkinson, in het verloop er van moet hij steeds een stapje terugdoen, maar óók kenmerkend voor hem: acceptatie en voortdurend een bijpassende oplossing zoeken! Dat nam niet weg dat hij steeds afhankelijker en hulpbehoevender werd, vrijwel tot het allerlaatst bijgestaan door zijn vrouw Minie met ondersteuning van "Mien Zorg" uit Heeten. Niet alleen een enorme opgave maar toch eigenlijk ook een groot geschenk na 58 jaar samen veel liefde en vrolijkheid en toch ook leed te hebben gedeeld.

Een wederzijdse band die kennelijk al schuifelend begonnen is op de dansvloer van "Het Rode (hijgende) Hert" en vier jaar later met elkaar getrouwd met als vruchten daaruit Ina, Gerrit en Gerrie, geboren op de ouderlijke boerderij De Jacobshoeve op de Zonnebergen in Heeten.

Eén van de kenmerken van zijn (dus hun) leven kun je vatten onder het begrip "intensiteit" of te wel gedrevenheid of zo je wilt: Als je wat doet, doe het dan goed! Een mooie koppel koeien, een excellente fokstier, grote liefde voor paarden in het algemeen en het paard Dilian in het bijzonder (waarvan -naar ik meen- nog een schilderij op de slaapkamer).

Intensiteit ook op sociaal vlak. Ideeën opperen, plannen maken en organiseren, menig bestuur en ook de Weseper kerkenraad heeft van zijn gedrevenheid de vruchten mogen plukken.

Bovendien deed het mijn toch wat linksvoelend en -kloppend hart goed toen ik (en wij in de kerk) hoorde(n) over die vergadering waarop er bezuinigingen gepropageerd werden van het personeel van de melkfabriek, waarbij Wolter zijn protestbrief voorlas die eindigde met de klemmende en niet mis te verstane woorden: "Als ik de stal schoonmaak dan begin ik bovenaan en niet onderaan!" (onvergetelijk!). Naast zijn stekkeltjeshaar, z'n brede lach met kuiltjes in de wangen is Wolter ook tamelijk uniek in zijn stemgeluid: praten, grappen en grollen vertellen, soms vloeken dat het knapte in de melkstal (want Wolter was geen heilige – wilde dat trouwens ook niet zijn) maar bovenal zingen. Zingen in huis, in de schuur, tussen de fruitbomen, maar vooral in allerlei koren en gaf naar Corinne achter het orgel eveneens het tempo en volume aan. Een toonaangevend gemeentelid werd het wel genoemd.

Zo hebben we nu op 7 maart j.l. afscheid moeten nemen van Wolter Antonie Flierman gedreven en origineel in zijn eigenheid voor vrouw en moeder Minie, voor zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen, zijn 3 overige vrienden, burens, gemeente- en dorpsgenoten. Een man met hart en ziel te midden van de natuur – en – herkenbaar in Psalm 104: 10 tm 18.

Ds. D. van Doorn



DIACONIE

I.v.m. het Coronavirus hebben we de Soosmiddag van woensdag 18 maart j.l. laten vervallen. We hopen Frans Jansen met het "Oud Keukengerei" op een andere datum te kunnen begroeten.

Ook het Eetproject in april en mei, de Paasmiddag en het Reisje voor de senioren in mei, komen te vervallen.

Een groet van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna

Stichting ATIY

Ria Hunneman-Haarman heeft een mooie presentatie met dia's gegeven in de gezamenlijke dienst van 2 februari in Wijhe. Haar zus Ans werkt voor de stichting Atiy en doet heel veel goed werk voor deze kansarme kinderen en hun gezinnen.



Gezamenlijke doelen project van onze Diaconieën van Klein Salland

Stichting Atiy wil klaslokalen bouwen bij school Bolivia-Hollanda in Kasa Huasa Cochabamba voor kansarme kinderen in Bolivia. Atiy is een woord uit het Quechua, de Boliviaanse indianentaal, het betekent 'je kunt het', in het Spaans betekent 'A ti' 'voor jou!'.

Atiy helpt met de bouwmaterialen en ouders van de wijk helpen mee met de bouw van de nieuwe lokalen.

Er gaan 370 kinderen naar deze school, er komen steeds meer aanmeldingen en zodoende is er meer ruimte nodig.

Ook komt er een kantoor voor de administratieve zaken van de school.

De onderwijzers worden betaald vanuit de overheid.

De school in Kasa Huasa heeft de naam Bolivia-Hollanda, daarmee is de verbinding met Nederland overduidelijk.

In de toekomst wil men ook graag een eetzaal project en huiswerkbegeleiding opzetten.

Met onze gezamenlijke Klein Salland dienst zal de collecte naar Atiy gaan.

We zullen u als gemeentelid op de hoogte stellen van de voortgang van dit bijzondere jaarproject 2020.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
I.v.m. de coronacrisis is er geen spelletjesmiddag in de maanden april en mei.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Zoals u wellicht wel gemerkt hebt, werd op maandag 3 februari het orgel uit elkaar gehaald voor een grote onderhoudsbeurt. Veel orgelpijpen werden zolang opgeslagen onder de toren, maar meerdere kisten vol orgelpijpen werden ook afgevoerd naar de werkplaats van de firma Reil, om daar gereviseerd en hersteld te worden. Het orgel had al langere tijd last van problemen: lekkende conducten (tinnen pijpen die van de blaasbalg naar de orgelpijp gaan om die aan te blazen), en ook de zuiverheid en het volume van de tonen liet te wensen over. Onder in het orgel was er veel corrosie, dus een grote onderhoudsbeurt was onvermijdelijk.

Al een jaar geleden, in januari 2019, had het College van Kerkrentmeesters een contract getekend met onze vaste orgelbouwer die ook het jaarlijkse onderhoud doet, de firma Reil uit Heerde, om dit keer een uitgebreid groot onderhoud te doen. De firma Reil heeft een uitstekende reputatie, en ook dit keer heeft deze firma weer een zeer goed resultaat weten te bereiken. In de eerste dagen van maart zijn alle orgelpijpen weer teruggeplaatst, en na een uitgebreide intonatie en stemming van alle registers werd het orgel op 6 maart officieel weer overgedragen aan onze gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters had ook een onafhankelijke, deskundige adviseur in de arm genomen om er zeker van te zijn dat het onderhoud op een goede manier werd uitgevoerd, en ook deze adviseur was vol lof over de kwaliteit van de werkzaamheden.

Alle mankementen zijn verholpen, en de klank van het orgel is duidelijk verbeterd. Zoals Corinne het verwoordde: 'het geluid is veel sprankelender en directer', kortom, een duidelijke verbetering met de vroegere situatie.

Muziek en zingen tijdens de diensten vinden we in Wesepe erg belangrijk. Daar kunnen we dus de komende jaren weer volop van genieten dankzij het gerestaureerde orgel!

Het College van Kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

23 febr	Diaconie	€ 38,85
	Kerkbeheer	€ 38,32
1 mrt	Diaconie	€ 55,50
	Kerkbeheer	€ 51,75
8 mrt	Diaconie	€ 49,35
	Kerkbeheer	€ 58,19

Op 15 en 22 maart geen dienst in Wesepe i.v.m. Corona.



AGENDA

20 apr 20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
25 apr 9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Op dit moment nog niet zeker of het doorgaat, houd hiervoor de huis-aan-huisbladen in de gaten. Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

