

December 2019



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 25 november 2019

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. E.G. van den Broek

Dhr. G. Visscher

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 16 december 2019.
Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige
bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in december 2019

1 dec	10.00 u	Ds. H.J. Damstra – St. Caecilia en Harmonie Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
8 dec	10.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Bloemenfonds
15 dec	10.00 u	Ds. J.W.T. Muntendam Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
22 dec	10.00 u	Ds. D. v. Doorn Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Ouderenwerk
24 dec	22.00 u	Ds. H.J. Damstra - Kerstnachtdienst Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
25 dec	10.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Kinderen in de knel
29 dec	17.00 u	Ds. H.J. Damstra - Oudejaarsdienst Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.



Na elke dienst op zondagmorgen is er koffiedrinken
waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

SCHADE LIJDEN AAN JE ZIEL

Wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won,
maar schade lijdt aan zijn ziel?

(Mattheus 16 : 26)

Een krachtige bezinningstekst om eens bij stil te staan in deze decembermaand. Want er is wat te winnen en te verliezen. Blijkbaar kun je de hele wereld winnen – dus denken dat je alles hebt – maar daarmee ook iets verliezen: je ziel.

Wat is de ziel? De ziel is geen aanwijsbaar orgaan in ons lichaam. Je zou haar kunnen omschrijven als: innerlijke ruimte, heilige ruimte, de plek in jou waar Gods Geest woont. Ze is eeuwig, tijdloos, grenzeloos en onvervreemdbaar van jou en God.

Als we zeggen: 'God hebbe zijn ziel', dan bedoelen we dat ons stoffelijk lichaam ooit vergaat maar onze ziel is bij God.

Augustinus (354-430) zei ooit: 'De ziel is de navelstreng tot God.'

Je kunt je ziel dus niet zomaar kwijtraken. Maar je kunt wel aan haar voorbijrennen. En je kunt haar ook schaden.

Veel zaken in deze platte materialistische wereld houden ons bezet. Er moet dit, er moet dat, reclames roepen op vooral iets aan te schaffen voor tijdelijk plezier. Want we moeten wel groeien, winst of carrière maken en het kan altijd beter en mooier. Helaas gaat dit vaak ten koste van iets anders: je eigen gemoedsrust, de ander, de natuur, het milieu.

Alles van waarde is weerloos – zei Lucebert (1924-1994).

Dat vraagt van ons behoedzaamheid. Want de echt belangrijke dingen in ons leven hebben waarde in zichzelf: de liefde, de natuur, de kunst, het geloof. Daar moeten we heel zuinig op zijn. En ons niet gek laten maken door geld dat nu eenmaal de macht heeft om mensen te laten rennen.

Veel mensen storten zich zo in een zielloos bestaan.

Want ze lopen aan God voorbij en raken op den duur de verbondenheid met God zelfs kwijt.

Dit is wat het betekent om schade aan je ziel te lijden.

We staan voor een nieuw kalenderjaar. Ik vraag je om in het komend jaar goed voor je ziel te zorgen. Allereerst omdat jij het zelf zo waard bent om in het diepst van je wezen gekend te worden. Psalm 139 zegt: Heer die mij kent zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken Hier begint het. Dit mag je koesteren. En als vanzelf gun je dat ook anderen. Hier valt nog een hele wereld mee te winnen!



Een goed uiteinde van 2019 & een gelukkig 2020.

ds. Henriëtte de Graaf
Protestantse Gemeente Raalte

Overleden:

Op 10 november overleed de heer Hendrikus Bolink in de leeftijd van 100 jaar. Op 17 november heeft de crematie plaatsgevonden in Diepenveen na een dienst van Woord en Gebed in het crematorium. Een In Memoriam van zijn leven is in dit blad opgenomen.

Wel en wee:

We leven mee met wie het momenteel moeilijk hebben en voor wie dagen en nachten lang duren. Ziekte en spanningen zijn veeleisend. We hopen voor wie het betreft dat er uitzicht op verlichting en verbetering komt.

Bij de diensten:

Op zondag Eerste Advent spelen de Harmonie en St. Caecilia in de kerkdienst. Die dag begint de periode van toeleven naar en voorbereiding op het feest van kerst: vier zondagen van advent, van uitkijken naar de komst van de Heer, en dat vol verwachting.

We zijn gewend om kerst in twee kerkdiensten te vieren en te bezingen: in de kerstnacht, samen met de cantorij, en op kerstmorgen. Dat doen we dit jaar weer en in beide diensten is iedereen van harte welkom!

De laatste zondag van 2019, 29 december, komen we bij elkaar om het kalenderjaar af te sluiten, in onze oudejaarsdienst. Het jaar is dan nog niet helemaal voorbij: we hebben daarna nog twee dagen voor het jaar echt overgaat in het nieuwe jaar 2020. We zoeken elkaar aan het eind van de middag zingend en biddend op, om elkaar daarna voor het nieuwe jaar de beste wensen over te brengen en toe te wensen.

Ter overdenking en bemoediging geef ik u het volgende gedicht door, van André Troost:

Als een ster is Hij verschenen,
als een vlam van lange duur.
Laat geen mens ter wereld menen:
heden slaat mijn laatste uur!
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:
licht van boven, hemels vuur.

Als een ster is Hij verschenen,
als een lichtpunt in de nacht,
die ons bijstand zal verlenen,
wie verdwaalt, wordt thuisgebracht.
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:
licht dat naar de morgen lacht.

Als een ster is Hij verschenen,
als een stormlamp in de dood,
om te troosten al wie wenen,
schenkt Hij wijn en breekt Hij brood.
Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:
licht als dageraad, zo rood.

Als een ster is Hij verschenen,
zie wie wachten op het strand:
Hij zal ons met hen verenigen,
zie de haven, zie het land.

Soms onzichtbaar, nooit verdwenen:
Christus: licht dat eeuwig brandt!

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Hendrikus Bolink
23 januari 1919 – 10 november 2019

Op zondag 10 november overleed de heer Hendrikus Bolink in de leeftijd van 100 jaar.

Op zaterdag 16 november hebben we zijn leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen, waarna de crematie daar heeft plaatsgevonden.

Hendrikus Bolink heeft veel gewerkt in zijn lange leven. En dat werken zat nog altijd in zijn hoofd, voor hem was het werk op de boerderij er altijd nog. Veel tijd van zijn leven heeft hij besteed aan het werken met dieren. Hij had ook een goede kijk op het aankopen en verkopen van dieren om mee te fokken. En er moest worden geplant en geoogst. Van die dingen heeft hij genoten. En dat genieten was er ook bij het terugkijken op vroegere tijden en bij het ophalen van de oude verhalen.

Zijn moeder was heel belangrijk voor hem. Hij was nog maar zestien jaar toen zijn vader overleed. Het gezin met elf kinderen bleef zonder vader achter. In de oorlogsjaren werd de boerderij waarin ze woonden verwoest. Na de oorlog moest alles weer worden opgebouwd. Toen zijn moeder later afhankelijk werd van zorg, heeft hij haar samen met zijn broer en schoonzus intensief verzorgd. Hendrikus was zeer gesteld op zijn familie. Hij had graag contact en leefde mee. Alles wat hij deed, deed Hendrikus op zijn eigen manier. Hij had vrijheid en ruimte nodig.

Zeven jaar geleden verhuisde hij van de boerderij naar Verzorgingshuis St. Willibrord. Afgelopen januari werd hij daar 100 jaar. Hij vond het mooi om dat mee te maken, al kon hij zich moeilijk voorstellen dat hij een eeuw oud was. Zijn nicht Betsie

citeerde hem in de afscheidsdienst: 'Zie zult d'r wel wat bie-an edoane hem.' Zijn auto was heel belangrijk voor hem. Die gaf hem de mogelijkheid om te gaan waar hij wilde. De laatste paar jaar liet hij zich door anderen rijden, maar dan wel het liefst in zijn eigen auto. Daardoor kon hij toch overal naar toe.

Nu hij gestorven is, weten we hem in de tijd en ruimte van zijn Schepper. Hij is opgenomen in Gods tijdloze, oneindig grote liefde. In dat geloof vertrouwen we Hendrikus Bolink toe aan Hem. En we wensen zijn zus Bertha en schoonzus Coba, familie en vrienden toe dat de goede herinneringen troost geven.

ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

- Een delegatie van de kerkenraad heeft een bezoek gebracht aan de directie van de basisschool i.v.m. de ontwikkelingen rond het voorzieningshart. De school zal voortaan maandelijks ons kerkblad ontvangen.
- De kerstboom wordt dit jaar al vroeg geplaatst i.v.m. de kerstmarkt op 14 december. De kerkenraad verleent volledige medewerking aan de organisatoren hiervan.
- Het jaarrooster 2020 wordt binnenkort gepresenteerd. Ook volgend jaar gaan we een aantal keren op bezoek in Heeten, Olst (2x), Diepenveen en Wijhe. Nieuw is een gezamenlijke Klein Sallandse openluchtdienst op Eerste Pinksterdag 31 mei. Deze wordt gehouden op de Zoogenbrink.
- Op zondag 10 november is in Wijhe een doopdienst gehouden voor Wesepe en Wijhe. De dienst werd geleid door Ds. Damstra en Ds. Veenstra. De doop werd bediend door Ds. Veenstra.
Op de foto laten Arjan en Joke Dieperink hun kind Dirkjan dopen. De oudere kinderen Eline en Bartjan kijken geïnteresseerd toe.



Bladeren door het Doopboek

Onlangs kwam het Doopboek van onze Gemeente weer op tafel want Dirkjan Dieperink moest worden ingeschreven. Een prachtig oud boek met bijna tweeduizend namen van kinderen die gedoopt zijn in onze kerk. De eerste doopdienst uit dit boek is van 1 mei 1910, dus alle nog levende gemeenteleden staan er in, voor zo ver ze in Wesepe zijn gedoopt. Oudere doopboeken zijn naar het provinciaal archief in Zwolle gegaan.

Volgend jaar is het 2020, dus laten we eens 100 jaar terug kijken. Dan blijkt dat er in 1920 maar liefst 5 doopdiensten werden gehouden met in totaal 29 dopelingen. Moeten we jaloers zijn op die tijd? Aan de ene kant wel, want hoeveel dopelingen zullen we in 2020 krijgen? Aan de ander kant moeten we ons wel realiseren dat in de jaren twintig de kindersterfte erg hoog was, dus dat zal ook veel verdriet hebben opgeleverd.

Het boek vermeldt over die 110 jaar 470 doopdiensten. De topdag was 8 mei 1947, toen werden 18 kinderen in één dienst gedoopt. Nog een bijzondere dag: op 15 april 1995 werden twee tweelingen gedoopt. Al met al wel een heel mooi document, wat zorgvuldig bewaard wordt bij Eef Hoogeboom, onze ledenadministrateur.

Uiteindelijk kon ik het niet laten om even te gaan turven:

1910 t/m 1919 in totaal 228 dopelingen
1920 t/m 1929 in totaal 297 dopelingen
1930 t/m 1939 in totaal 283 dopelingen
1940 t/m 1949 in totaal 232 dopelingen
1950 t/m 1959 in totaal 230 dopelingen
1960 t/m 1969 in totaal 201 dopelingen
1970 t/m 1979 in totaal 98 dopelingen
1980 t/m 1989 in totaal 78 dopelingen
1990 t/m 1999 in totaal 84 dopelingen
2000 t/m 2009 in totaal 65 dopelingen
2010 t/m 2019 in totaal 14 dopelingen



Gerrit Visscher

Pelgrimage nieuwe stijl

Dit seizoen gaan we binnen Klein Salland pelgrimeren in onze eigen gemeenten. Op 29 november is de beurt aan Wesepe. We lopen die dag 13 kilometer. We starten om 08.45 uur in de Beukenoot met koffie/thee en krijgen enkele woorden mee ter overweging voor onderweg. Het doel is enerzijds bezinning, maar anderzijds ook om elkaar te ontmoeten met verhalen en met elkaar in gesprek te gaan als Klein Sallanders. Onderweg is er een koffiestop bij een gemeentelid.

Opgave bij martjeveenstra@hotmail.com



DIACONIE

Eetproject

Op woensdagmiddag 4 december gaan we weer samen gezellig eten in het Wapen van Wesepe.

We beginnen om 12.30 uur met een 3-gangen diner inclusief een drankje voor € 12,50.

Wie weet, komt Sinterklaas, of een van zijn Pieten nog langs...?

We staan in ieder geval wel even stil bij de verjaardag van hem. U kunt zich tot de maandag ervoor opgeven bij Fineke tel. 532247.

Geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan tel. 531519.

Kerst-Soos

Hierbij willen we jullie graag van harte uitnodigen voor de Kerstmiddag op woensdag 18 december om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe.

Dit jaar is het mannenkoor de Pompedoers uit Heino te gast. Zij zullen onder begeleiding van enkele accordeons kerstliederen voor/met ons zingen. En een kerstverhaal zal niet ontbreken. Ook Ds. Damstra zal aanwezig zijn.

De kosten voor deze middag zijn € 12,50 en u kunt zich opgeven tot 14 december bij Mientje Lam, tel. 531960.

Hebt u geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan tel. 531519.

We hopen u te mogen begroeten op deze sfeervolle middag.

Fijne kerstdagen en een goed en gezond 2020.

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.

Kerstbakjes maken

Op 17 december gaan we weer kerstbakjes maken. Dus is mijn vraag komen jullie allen weer gezellig helpen en even bijpraten met een kopje koffie. We beginnen om 13.00 uur.

Heb je groen over, graag kleine takjes, bel mij dan even, tel. 0653713892.

Marian ten Have





**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

De laatste spelletjesmiddag van dit jaar is op woensdag 11 december 2019, 14.30 uur in de Brouwershof.

We maken er dan samen weer een gezellige middag van in kerstsfeer. Allen van harte welkom.

Wij wensen u fijne feestdagen en een gezond 2020 toe.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Begroting 2020

De begroting voor 2020 ligt ter inzage in week 49 (2 t/m 6 december) op het adres Kikkerspad 9 in Weepe.

Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak.

Eindejaarscollecte

U vindt in dit kerkblad een gele bijlage waarin de eindejaarscollecte wordt toegelicht. Bovendien is ook een envelop bijgevoegd waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen of aan een kerkenraadslid geven. Met uw gift aan de eindejaarscollecte 2019 draagt u bij aan een gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de

kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Willen de kerkbladbezorgers de zakjes op woensdag 8 januari vanaf 19.30 u inleveren in het jeugdgebouw?

De kerkrentmeesters

KERK **BALANS 2020**

Inluiden

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2020 zijn in volle gang. De start van de actie wordt ingeluid op zaterdag 18 januari om 13.00 uur. Inmiddels is het inluiden een grote landelijke activiteit geworden, waar steeds meer kerken aan mee doen.

Bij ons zal het inluiden gebeuren met medewerking van de Wesepeenaar van het jaar (én penningmeester van de kerkrentmeesters) Jo Jansen.

Rondbrengen enveloppen

Na 19 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen, aan de deur verwachten. Het toezeggingsformulier voor de actie ziet er dit jaar heel anders uit dan de voorgaande jaren. Er wordt voor de organisatie van de actie met ingang van 2020 gebruik gemaakt van het ledenregistratiesysteem van de PKN, kortweg LRP genoemd. Dat heeft veel voordelen voor onze administratie maar ook voor u. U kunt nu bijvoorbeeld aangeven dat u bij automatische incasso gespreid wilt betalen.

Dit systeem maakt tevens de kans op administratieve fouten kleiner.

Inleveren

Op maandag 3 februari kunnen de opgehaalde toezeggingen vanaf 19.30 uur ingeleverd worden en dan wordt aan het einde van de avond ook de voorlopige eindstand bekendgemaakt. De lopers krijgen nog persoonlijk bericht over deze data. Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.

Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Schuurverkoop of "garage sale" op 7 december!

Op zaterdag 7 december van 10.00 tot 16.00 uur wordt er door Jan Braakhekke een schuurverkoop gehouden in de voormalige slagerij (Regterschot) aan de achterkant van Raalterweg 44. Dan wordt er overtollig huisraad, gereedschap en nog vele andere zaken meer verkocht.

De opbrengst van deze verkoop komt geheel ten goede aan het onderhoud van onze monumentale kerk.

Komt u rustig kijken, wie weet is er iets van uw gading bij!

Jan Braakhekke



Opbrengst van collecten en giften

27 okt	Diaconie	€ 91,55
	Kerkbeheer	€ 86,37
3 nov	Diaconie	€ 135,59
	Kerkbeheer	€ 183,25
10 nov	Geen dienst in Wesepe	
17 nov	Diaconie	€ 40,30
	Kerkbeheer	€ 44,10
Gift D	Kerkbeheer	€ 20,00



AGENDA

4 dec	12.30 u	Samen eten	Wapen v.Wesepe
7 dec	10.00-16.00	Schuurverkoop	Raalterweg 44
11 dec	14.30 u	Spelletjesmiddag SOHW	de Brouwershof
12 dec	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
12 dec	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
13 dec	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
16 dec.	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
18 dec	14.30 u	Kerstsoos	Wapen v.Wesepe

18 dec 19.45 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot
28 dec 9.00-12.00 Oud papieractie¹ erf fam. Niemeijer

Kerstconcert St. Ceacilia en Harmonie

Op zondagavond 15 december in de Nicolaaskerk te Wesepe. Het orkest van St. Ceacilia uit Heeten en de Weseper Harmonie zijn druk aan het oefenen voor dit sfeervolle concert. Aanvang 19.30 uur.

Er zullen bekende nummers worden gespeeld, met af en toe een samenzang. En ook hier zal een Kerstverhaal niet ontbreken. We hopen u allen te mogen begroeten in onze mooie Kerk op weg naar de Kerstdagen.

Een hartelijke groet van dirigent en muzikanten.

Kerstconcerten Mannenkoor Germania

Het mannenkoor Germania uit Heeten houdt dit jaar ook weer een serie kerstconcerten. De kerk in Wesepe staat dit keer niet op de lijst, maar er zijn wel een aantal concerten in de buurt:

woensdag	18 dec 14.00 uur	RK kerk Heeten
vrijdag	20 dec 19.30 uur	RK kerk Nieuw Heeten
zaterdag	21 dec 19.30 uur	RK kerk Broekland
maandag	23 dec 19.30 uur	Klooster Nieuw Sion

A Festival of nine Lessons and Carols

De Zang- en Oratoriumvereniging Raalte geeft op zondagmiddag 22 december 's middags om 16.00 uur een kerstconcert in de Nicolaaskerk in Wesepe. Ook deze keer in de vorm van A Festival of nine Lessons and Carols.

In Engeland is zo'n festival een traditionele viering op of rond kerstavond. In negen lezingen, lessons, uit de bijbel wordt de aankondiging van de Messias en de geboorte van Jezus, de zoon van God, verteld.

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

De lezingen worden afgewisseld met liederen, de carols. De lezingen worden in het engels gelezen door Miriam Jansen. Uiteraard staat de vertaling in het boekje dat u uitgereikt krijgt. De organist is Jeroen de Haan en het geheel staat onder de bezielende leiding van onze dirigent Sander van den Houten. De toegang is gratis, maar.... bij het verlaten van de kerk wordt een deurcollecte gehouden. U bent van harte welkom.



Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Breed Overleg Klein Salland

Wie zijn wij: het Breed Overleg is een afvaardiging van kerkenraadsleden van de vier kerkenraden die probeert een beetje sturing te geven aan het samenwerkingsproces. De groep kent de volgende leden: Johanna Boverhuis en Wiebren ten Dam vanuit Wijhe, Gerrit Visscher en Henk Jansen vanuit Wesepe, Ina Middeldorp en Herman Menkveld vanuit Olst, Alexander Toeter en Egbert Gritter vanuit Raalte en tenslotte Martje Veenstra namens de predikanten.

Een gedreven groep mensen die het belang inziet om tijdig te werken aan het vormgeven van verdergaande samenwerking binnen Klein Salland, uitmondend in een meer formele vorm van samenwerking, vanuit de visie dat we elkaar in de toekomst hard nodig zullen hebben.

Wat doen wij: We komen 3 à 4 keer per jaar bij elkaar en bespreken de vorderingen en geven waar nodig een extra aanzet. We toetsen de voortgang aan het 'Actieplan 2019 t/m 2021'.

Wat houdt het actieplan in: daarover zullen we u de komende tijd regelmatig informeren.

Voor de komende maanden zijn aan de orde de onderwerpen: kerkbalans 2020, planning van meer gezamenlijke diensten door het jaar heen te beginnen in 2021, onderzoek doen naar het

realiseren van één gezamenlijk kerkblad en website, het verder in elkaar schuiven van de diaconieën mede ook omdat al zoveel zaken in alle vier gemeentes dezelfde zijn en in het voorjaar een nieuw programma vorming en toerusting c.q. activiteitenprogramma samenstellen.

Later in de komende tijd komen er nog wel meer zaken aan de orde waar u dan over geïnformeerd zult worden.

Als voorzitter van dit Breed Overleg neem ik deze taak op me.

Tot slot: hebt u vragen of opmerkingen, schiet dan gewoon even één van de genoemde leden van het Breed Overleg aan.

Egbert Gritter,
Voorzitter Breed Overleg Klein Salland

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
1 dec	10.00 u	ds. J.W.T. Muntendam – gezinsdienst, koffie
8 dec	10.00 u	ds. H.E.J. de Graaf - Avondmaal
15 dec	10.00 u	dhr. G. van Vulpen
22 dec	10.00 u	ds. L. van Houte – kerk op schoot
24 dec	18.30 u	Jeugdwerker R. Baan - Kinderkerstfeest
25 dec	10.00 u	Eigen invulling
29 dec	10.00 u	ds. H. Dijk
31 dec.	19.30 u	ds. H. Wegerif

Olst

datum	tijd	voorganger
1 dec	10.00 u	ds. H. Marsman
8 dec	10.00 u	ds. C. de Gooijer
15 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra
15 dec	19.00 u	C. Vonk - Kerstzangdienst
22 dec	10.00 u	ds. H.C.S. Spit
24 dec	22.30 u	ds. J. Wiegers – Cantorij
25 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra
29 dec	10.00 u	Mevr. ds. S. Hoogendijk
31 dec	19.30 u	ds. H.J. Damstra – Oudjaar

Wijhe

datum	tijd	voorganger
1 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
8 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
15 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
22 dec	10.00 u	ds. M.Boersma - Wapenveld
24 dec	22.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
25 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving – Cantorij Kkoor
25 dec	10.00 u	pastor mw. Lenie v. Geenen - Kerstviering Elshof
29 dec	10.00 u	ds. M. Valk Twello
31 dec	19.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving - Oudejaarsviering

*De redactie wenst u
allen fijne feestdagen en
een gelukkig 2020!*





Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 25 RABO 0373732457 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Door ninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 0572-381904
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

