



# KERKBLAD

## van de Prot. Gem. Wesepe

### december 2020

Verschijningsdatum: 30 november2020

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: [kerkbladwesepe@live.nl](mailto:kerkbladwesepe@live.nl)

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 14 december.

Eén keer per jaar in september wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten.

---

---

## Erediensten in december

6 dec	10.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kids in actie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
13 dec	10.00 u	Ds. R. Heins Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
20 dec	10.00 u	 Ds. H.J. Damstra bev./afsch. kerkenraadleden, kinderkerstfeest, kennismaken met jeugdwerker Rini Inz. der gaven: Missionair december Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
24 dec	22.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie kerstcollecte Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
25 dec	10.00 u	Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Kinderen in de knel
27 dec	17.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
3 jan	10.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie



Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.



Kinderoppas

## **Bang**

'Houd moed en heb lief' wensen we elkaar al dit hele coronajaar toe. In de kersttijd komt daar iets bij. Het evangelie van kerst reikt ons beelden, woorden, gedachten en liederen aan met een positieve boodschap. Ze laten ons weten hoe God is, dat vrede en nabijheid zijn 'handelsmerk' zijn, dat zijn wereld bedoeld is om een goede wereld te zijn. Al die beelden en woorden zijn misschien wel het beste samen te vatten in die paar woorden die rond kerst en advent een paar keer klinken: 'Wees maar niet bang'.

Geruststellende woorden, om in deze tijd elke dag eens even aan te denken. Ik las ergens dat ze 365 keer in de bijbel voorkomen, net zo vaak als dat er dagen in een jaar zitten. Ik heb het niet zelf nageteld, maar als dat klopt, zou dat wel heel symbolisch zijn. Voor elke dag van het jaar: 'wees niet bang'.

Nu moet je zulke woorden nooit uit hun verband halen. Ze worden gezegd tegen iemand, in een bepaalde tijd en omstandigheden. Op kerst, en in de aanloop naar kerst, zijn er drie mensen van wie hun leven volledig door elkaar geschud wordt, van wie het zo logisch is dat juist zij bang zijn:

Zacharias, die van een engel hoort dat zijn oude vrouw toch nog een kind zal krijgen.

Maria, aan wie verteld wordt dat zij moeder van de Messias zal worden.

En herders, die in het volle licht van een engelenkoor komen te staan.

Wat opvallend, dat op dié momenten dat God wil vertellen van zijn licht, als er een engel komt om mensen daarvan op de hoogte te stellen, dat ze *dán* juist bang worden. Zacharias, Maria en de herders: bang voor het goede nieuws. Misschien zijn zij, en wij, er zo aan gewend dat het op veel plaatsen donker is, dat we ons dat niet anders *voór* kunnen stellen.

En moet je dan eens kijken hoe ze op hun angst reageren. Zacharias komt z'n angst en schrik niet te boven. Sprakeloos is hij een tijdlang, hij kan geen woord uitbrengen. De herders zijn dat zeker niet, zij nemen juist het zingen van de engelen over en net

als de engelen loven ze God. En Maria? Zij bewaart alles in haar hart en denkt daar over na. In het hart bewaren is vasthouden, je ergens áán vasthouden. Zij maakt de keus om niet bang te blijven, ze laat zich niet sprakeloos maken. En zij durft tegen de angst in, een lied in de mond te nemen: 'mijn ziel prijst de Heer, mijn hart juicht'.

In een verhaaltje over de ster van Bethlehem horen we daar iets van terug:

De ster moest de wijzen uit het oosten de weg wijzen naar het kerstkind. Jammer genoeg was hij de weg kwijt. Ook de buurtsterren wisten het niet. Hij vroeg het aan een in de lucht vliegende adelaar, toch een bijbelse vogel, maar die had zelfs geen idee wat een weg was.

De ster, niet voor één gat te vangen, vroeg het daarom ook aan een kleine merel. Die wist raad: 'als je de weg kwijt bent, luister dan naar de stem van je hart.'

De ster luisterde aandachtig. En langzaam maar zeker hoorde de ster een liedje dat zijn moeder hem vroeger had geleerd: 'je hoeft niet bang te zijn'. Ineens zag de ster de weg naar het kerstkind. Als je niet meer bang bent, zie je altijd een weg.

*ds. Henk Jan Damstra*



## **BIJ DE DIENSTEN**

Op 20 december, de vierde zondag van advent, het is dan bijna kerst, halen we in wat in oktober al gepland was. Onze jeugdwerker Rini van Dijkhuizen stelt zich in die dienst voor. Ze is al eerder aan de slag gegaan, maar we willen graag als gemeente officieel met haar kennismaken. Voor de kinderen is er rond de dienst wat leuks te beleven, die worden daarvoor apart uitgenodigd.

Wat we ook nog niet gedaan hebben is het uitzwaaien van Louise Trompert-Vrielink als ouderling en het 'overgaan' van Cora Schensema van de diakenen naar de ouderlingen. Dat gaan we nu dus doen op zondag 20 december.

Zoals in oktober al vermeld is, zijn we blij met de inzet van Louise, zijn we ook blij met de komst van Cora bij de ouderlingen en hopen we voor de vacature bij de diakenen snel iemand te vinden.

Op zondag 27 november doen we onze oudejaarsdienst, heel vertrouwd met Reinier Gosker. Het is wel een beetje ver van de jaarwisseling maar het is nu eenmaal de laatste zondag. Via de bekende zeven kaarsen zullen we onze wensen aan het nieuwe jaar toevertrouwen. Hopelijk kunnen we ook op een Corona-veilige manier het glas heffen. Hoe? Dat bekijken we kort van te voren.

### **Overleden:**

Vier gemeenteleden zijn gestorven in de afgelopen periode.

Op 17 oktober overleed mevrouw Johanna Hendrika Lenderink-Wessels. Joke is 74 jaar geworden. Zij was de partner van Jan Meuleman en weduwe van Lammert Lenderink. Zij woonde Scholtensweg 8. Op 22 oktober heeft de begrafenis plaatsgevonden in eigen kring.

Op 3 november is overleden de heer Gerrit Jan Middeldorp in de leeftijd van 82 jaar. Hij woonde in Stevenskamp, eerder woonde hij met zijn vrouw aan de Marsmansweg 4a. Op 7 november is hij in eigen kring begraven.

Johanna Everdina Hendrika Bolink-Jonkman overleed in de leeftijd van 93 jaar, op 5 november. Zij woonde de laatste periode van haar leven in Woonzorgcentrum PW Janssen. Eerder woonde zij Zwijnenbergerweg 3. Ook zij is in eigen kring begraven.

Op 19 november is overleden mevrouw Berendina Hendrika Abrahams-Bruin in de leeftijd van 83 jaar. Zij kon de allerlaatste periode van haar leven niet meer thuis wonen, bij haar man, Zonnenbergen 13a. Op dinsdag 24 november is Dinie Abrahams na een dienst van Woord en Gebed in de kerk begraven op de begraafplaats in Wesepe.

We wensen iedereen met verdriet en gemis van harte Gods troost en bemoediging toe.

Een In memoriam van mevrouw Lenderink, van de heer Middeldorp en van mevrouw Bolink is in dit nummer opgenomen. Van mevrouw Abrahams zal in het volgende kerkblad een In memoriam staan.

*Tot slot ter bemoediging een gedicht, dat als lied 501 in ons liedboek staat:*

Als een ster in lichte luister,  
als een vurig verschiet  
straalt God ons tegen.  
Terwijl de nacht nog huivert,  
daagt Gij op als ons nieuw lied.

Als een kind tot ons gekomen,  
bent U ons ongedacht  
nader, nabijer  
dan wij ooit durven dromen.  
Liefde heet uw overmacht.

Als een woord dat, eens gegeven,  
nog de morgen ontbiedt,  
zegt U ons aan  
de nacht niet meer te vrezen,  
want uw ster verlaat ons niet.

Ik wens iedereen goede advents- en kerstdagen toe!  
Met een vriendelijke groet,

ds. Henk Jan Damstra

## **In Memoriam**

Johanna Hendrika Lenderink-Wessels  
28 februari 1946 – 17 oktober 2020  
partner van Jan Meuleman  
weduwe van Lammert Lenderink

Op 17 oktober overleed mevrouw Johanna Hendrika Lenderink-Wessels. Zij is 74 jaar geworden. Zij woonde met haar partner Jan Meuleman aan de Scholtensweg 8. In besloten kring is Joke's leven op 22 oktober herdacht en is zij begraven.

Jan en zijn en Joke's kinderen schreven op het gedenkkaartje over Joke:

'Het is stil, heel stil en leeg zonder jou....

Joke werd geboren in Middel op 28 februari 1946 als tweede in het gezin. Al op jonge leeftijd kreeg ze verkering met haar buurjongen Lammert en ze trouwden op 15 oktober 1965. Ze gingen wonen op de boerderij aan de Dingshofweg. Ze kregen twee kinderen, Annet in 1966 en Martin in 1970.

Joke maakte in haar leven veel verdriet mee. Haar moeder overleed op 62-jarige leeftijd. Ook moest zij veel te vroeg afscheid nemen van haar beide broers Dick en Wessel, zij werden 44 en 55 jaar. Haar vader mocht een hoge leeftijd bereiken, hij werd 98 jaar. Haar man Lammert overleed in 2002 op 59-jarige leeftijd.

In 2003 kreeg Joke kennis aan Jan. Hij verloor zijn vrouw Gerrie ook in 2002. En zo kwamen ook Jans kinderen en kleinkinderen in haar leven. In 2008 besloten ze samen te gaan wonen in Wesepe. Het geluk lachte beiden weer toe en ze konden weer van het leven genieten.

Joke was veel in de groentetuin te vinden. Ze hield van dieren, fietsen en wandelen. Ook deed ze graag spelletjes en haar grootste hobby was klaverjassen.

De laatste drie weken van haar leven ging haar gezondheid hard achteruit. De dag voor ze overleed kwam ze thuis. In de vroege morgen van 17 oktober is ze rustig ingeslapen.'

We wensen Jan, de kinderen en kleinkinderen, allen die Joke missen, heel veel sterkte en kracht toe in de stilte en de leegte. Dat ze zich gedragen mogen weten door mooie herinneringen en door Gods liefdevolle troost.

ds. Henk Jan Damstra

## **In Memoriam**

Johanna Everdina Hendrika Bolink-Jonkman  
28 januari 1927 – 5 november 2020  
weduwe van Hendrikus Hermannes Bolink

Op vrijdag 5 november is overleden mevrouw Johanna Everdina Hendrika Bolink-Jonkman. Jo Bolink is 93 jaar geworden. Zij verbleef de laatste periode van haar leven in woonzorgcentrum PW Janssen. Op dinsdag 10 november heeft de crematie in Diepenveen plaatsgevonden.

Ze was de oudste dochter in het gezin waarin ze geboren werd. Al van jongs af aan was ze zorgzaam voor wie bij haar hoorden. Zij was een familiemens, ze hield oneindig veel van haar familieleden. Die stonden altijd op de voorgrond. Ze cijferde zichzelf nogal eens weg en stond altijd klaar voor wie haar nodig had. Dat deed ze ook voor haar (schoon)ouders die, toen zij ouder werden, altijd op haar konden rekenen.

Ze heeft heel veel en hard gewerkt op de boerderij bij "Het Zwarte Hekke". Dat deed ze graag. Borduren was haar grote hobby. Voor haar klein- en achterkleinkinderen heeft ze onder meer zogenaamde geboortetegels geborduurd, waar ze heel veel tijd en energie in stak. De tuin was ook belangrijk voor haar. En

koken deed ze met liefde. In vroegere jaren kon ze genieten van het samen reizen door Europa. Aan dat reizen bewaarde ze mooie herinneringen.

Haar man Dieks overleed in april vorig jaar. Zelf werd zij verzorgd in PW Janssen. De herkenning en betrokkenheid bij wie haar lief waren, is tot het laatst in haar leven gebleven.

Wij vertrouwen haar toe aan Gods liefdevolle handen, nu haar leven ten einde is. En we wensen haar familie troost toe van de vele goede en warme herinneringen, en van Gods kant.

ds. Henk Jan Damstra

### **In Memoriam**

Gerrit Jan Middeldorp  
7 november 1937 – 3 november 2020  
echtgenoot van Geertje Middeldorp-Askamp

Op 3 november overleed de heer Gerrit Jan Middeldorp in de leeftijd van bijna 83 jaar.  
Hij woonde de laatste periode van zijn leven in De Stevenserf in Heeten, zijn vrouw woont Marsmansweg 4a.  
De begrafenis heeft plaatsgevonden in eigen kring op 7 november, de dag dat hij 83 jaar zou zijn geworden.

De familie reikte de volgende woorden aan:  
`Gerrit werd geboren en woonde in Heeten op de boerderij tot 4 juni 2018. Heel zijn leven was hij zorgzaam op de boerderij "De Schutte". Hij voelde zich een Wesepenaar, want daar groeide hij op. Van huis uit had hij zicht op de kerk en zijn dorp dat hem dierbaar was. Gedoopt, school, belijdenis, getrouwd en dit alles gebeurde in Wesepe. Ook zat hij in de kerkenraad en was hij kerkhofman.

Heel zijn leven was hij zorgzaam voor het gezin, (achter)kleinkinderen en de boerderij met het vee. Ook genoot hij van vakanties, maar op de terugweg was hij altijd blij de kerktoren weer te zien.



Op de begraafplaats van Wesepe wilde hij begraven worden bij zijn familie. Die begrafenis op zijn verjaardag, de buren maakten een erehaag. Vanaf de boerderij ging de stoet langzaam naar zijn dorp. De klokken luidden, de kerkdeur stond wijd open, zo ging Gerrit op weg naar zijn rustplaats. Daar is hij toegesproken, in tranen, door kinderen en kleinkinderen. De familie mist hem, maar de herinneringen zullen blijven.'

We wensen zijn vrouw, familie, bekenden en buren troost toe van alle goede herinneringen. En we weten hem opgenomen bij de Eeuwige, bij wie wij niet vergeten worden, maar voor altijd in zijn licht mogen wonen.

ds. Henk Jan Damstra

## **Uitnodiging Kinderkerstviering**

Beste kinderen,

Op 11 oktober zouden wij met elkaar kennismaken, maar door corona kon dit niet door gaan. Gelukkig gaat het weer iets beter. Daardoor kan ik op 20 december bij jullie in de kerk komen en kunnen we kennismaken met elkaar. Ik wil jullie heel graag leren kennen, om samen de komende twee jaar leuke dingen te gaan doen.

Nadat we eventjes in de grotemensenkerk zijn geweest zullen we naar de Beukenoot, naast de kerk gaan om ons eigen kerstfeest te vieren. We gaan samen ontdekken waar het kerstverhaal over gaat. Ik zal alvast verklappen dat Jozef en Maria een baby'tje krijgen. Weten jullie hoe deze baby heet? We zullen de viering afsluiten met drinken en wat lekkers. Om 11.30 uur mag je weer opgehaald worden door je papa of mama.

Kom je ook? Ja? Dan mogen je papa of mama even mailen naar [kerkbezoekwesepe@gmail.com](mailto:kerkbezoekwesepe@gmail.com) of bellen / appen naar 0620753695 (Gerrit Visscher).  
Wil je dan ook je leeftijd doorgeven?

Ik hoop jullie zondag 20 december a.s. 10.00 uur in de Nicolaaskerk te mogen ontmoeten!

Rini van Dijkhuizen 06-30618049  
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl

Beste kinderen,

Misschien heb je het al gehoord van je papa of mama dat we op 20 december kerst gaan vieren in de kerk. Weten jullie wat er gevierd wordt met Kerst? En kennen jullie een paar kerstliedjes?



Het kerstverhaal gaat over een meneer Jozef die lang geleden leefde. Hij was verliefd op Maria. En gelukkig was Maria ook verliefd op hem. Ze deden samen leuke dingen. Op een dag gebeurde er in het land waar Jozef en Maria woonden iets. Iedereen in het land moest terug naar zijn geboorteplaats. En daarvoor moesten Jozef en Maria heel ver reizen. Toen had je nog geen auto's of snelle treinen, nee ze moesten lopen. Maria hield wel heel veel van lopen, maar nu vond ze het toch wat minder fijn. Ze had namelijk een baby in haar buik! Er was een tijdje geleden een Engel van God gekomen en die had gezegd dat ze een kind zou krijgen. Die moest ze Jezus noemen. Nou, daar was ze wel heel blij mee!

Na een lange reis kwamen Jozef en Maria aan in Bethlehem. Zo heet de plaats waar ze waren geboren. Ze hadden een plekje nodig om te slapen in de nacht, maar alle hotels waren vol! Hoe moest dat nu? Maria was zo moe. Jozef zei tegen Maria dat ze maar even op de ezel moest gaan zitten om uit te rusten. Hij ging bij iedereen langs om te vragen of hij en Maria ergens mochten slapen. Iedereen zei dat het niet kon. Zelfs niet als Jozef zei dat Maria bijna een baby zou krijgen. Na lang zoeken was er toch uiteindelijk gelukkig iemand die een plekje had. Dit was in de stal bij de dieren. Maar dat vonden ze niet erg. Jozef en Maria waren al lang blij dat ze niet buiten hoefden te slapen.

En daar in de stal werd het kindje geboren. Jozef en Maria noemden hun baby Jezus, zoals de Engel had gezegd. Misschien kunnen jullie alvast thuis wat kerstliedjes zingen (of luisteren op <https://www.tijdmetkinderen.nl/vrije-tijd/muziek/christelijke-kerstliederen/>), want sommige van deze liedjes zul je tijdens de kinderkerstviering ook horen en het is leuk als je dan mee kunt zingen!

Denk bijvoorbeeld aan:  
*De herdertjes lagen bij nachte*  
*Midden in de winternacht*  
*Stille nacht*

Groeten, Rini van Dijkhuizen      06-30618049  
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl



## UIT DE KERKENRAAD

- Op 4 november kondigde de premier een periode van twee weken van beperkte lock down af. Hierop besloten we om de kerkenraadsvergadering van 11 november te verschuiven naar 24 november.
- Op 20 december na de dienst gaan we de gemeente informeren m.b.t. einde detachering Ds. Damstra. Zie hiervoor apart artikel.
- We besluiten om alle gemeenteleden in het kerkblad van december een bemoedigingskaart te sturen. De tekst in van toepassing op kerst maar ook voor de rest van het jaar. Dit n.a.v. een suggestie van enkele gemeenteleden.
- In de dienst van 20 december zullen we afscheid nemen van ouderling Louise Trompert. Ook zal Cora Schensema dan als ouderling worden bevestigd. Dit kon niet doorgaan op 11 oktober.
- Na overleg met de RK-parochie Heeten is besloten om in januari geen oecumenische dienst te houden. We hopen in

januari 2022 de oecumenische draad weer te kunnen oppakken.

- Het jaarrooster 2021 wordt definitief vastgesteld.
- In de loop van 2021 zullen er in de kerk schilder- en stucadoorswerkzaamheden plaatsvinden. De kosten hiervoor worden voor de helft gesubsidieerd.
- We besluiten om de lopers van oudejaarscollecte en Kerkbalans zo goed mogelijk te adviseren rond corona-veilig collecteren.

WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN,  
MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN!

### **Uitnodiging gemeente-bijeenkomst**

Op zondag 20 december organiseert de kerkenraad een gemeenteochtend om de gemeente te horen over de invulling van het dienstverband met onze predikant ds. Henk Jan Damstra na het aflopen van zijn detachering. Deze detachering voor 40% loopt op 28 februari 2021 af en kan na het bereiken van de maximale termijn van vier jaar niet meer worden verlengd.

De kerkenraad heeft in samenspraak met de kerkenraad van Olst verschillende opties onderzocht hoe verder. Daarbij hebben we ook de Classis Overijssel-Flevoland geraadpleegd.

Daar is een mogelijkheid uitgekomen waarover we de gemeente willen horen. De gemeente van Olst en Wesepe willen een samenwerkingsorgaan vormen, waarin de gemeentes samen ds. Damstra beroepen als predikant. Dit samenwerkingsorgaan wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, en ziet enkel op de aanstelling van een predikant, die werkt in elk van beide gemeenten.

Daarbij zal de verdeling ongewijzigd blijven 60% van de werktijd besteedt ds. Damstra in Olst, 40% in Wesepe.

Met deze samenwerking wordt er een beroep uitgebracht op ds. Damstra in Wesepe voor een langdurige periode voor 40%.

Dit beroep van ds. Damstra van 40% is passend bij de grootte van onze gemeente en onze financiën.

De samenwerking tussen Olst en Wesepe in deze is ons inziens een mooie stap op weg naar een steeds verdergaande samenwerking binnen Klein Salland.

De gemeenteochtend zal gehouden worden in de Dorpskerk in Wesepe, waar volgens de huidige coronamaatregelen 30 personen bij aanwezig mogen zijn. Dit gebeurt aansluitend aan de kerkdienst.

In verband met de coronamaatregelen moet u zich vooraf aanmelden voor de dienst en de aansluitende gemeenteochtend. U kunt zich als gebruikelijk aanmelden bij Gerrit Visscher. Ook kunt u voorafgaand aan de bijeenkomst eventuele vragen inleveren bij de scriba Henk Jansen, Achterhoekstraat 29 of in de brievenbus bij de kerk.

Mochten de coronamaatregelen wijzigen, dan informeren wij u over de consequenties nader via de website of via de mededelingen in de voorafgaande diensten.

### **Coronaregels kerkdiensten**

De PKN heeft op haar website een aantal adviezen gegeven hoe kerkdiensten kunnen worden gehouden. Op dit moment wordt geadviseerd om maximaal 30 mensen exclusief medewerkers toe te laten in de kerkdienst. We kunnen nu nog niet zeggen of dit met de Kerst anders zal zijn. We volgen in Wesepe deze adviezen.

Mocht in de loop van december blijken dat er meer mensen in de kerk mogen dan volgen we dat advies onmiddellijk. In dat geval zullen we dat vermelden op de website en ook mededelen in de diensten.

Tot 1 december wordt in openbare binnenruimtes een mondkapje geadviseerd; vanaf 1 december is dat verplicht. De kerk is officieel geen openbare binnenruimte, maar we houden ons wèl aan de coronaregels die voor zulke ruimtes gelden. Rond 20 november verscheen er een bericht dat de mondkapjesplicht niet zou gelden voor kerken. PKN noemt hier niets over dus geldt de plicht wel in onze kerk. Als je zit in de bank mag het mondkapje af.

### **Aanmelden kerkdiensten**

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering. Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.

Aanmelden kan dan tot 's avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:

- Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
- Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher). Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
- U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.

In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.



## **DIACONIE**

### **Overweldigende gift voor Lesbos**

Hartverwarmend hoe jullie hebben gereageerd op de oproep van onze ouderling Ans. Duidelijk is dat er meegeleefd wordt met mensen die veel minder bedeed zijn en die zelfs huis en haard hebben verlaten. Met nog steeds grote angst verblijven zij in vluchtelingenkampen in Griekenland onder erbarmelijke omstandigheden. Voor de actie van KIA Lesbos is via de bank maar liefst **720 euro** binnengestroomd waar door de Diaconie ook nog eens 100 euro aan wordt toegevoegd. Geld dat zeker goed terecht komt om hulp te kunnen bieden aan hen die het zo hard nodig hebben.

### **Handwerkspullen in de verkoop**

We doen nogmaals een oproep om handwerkspullen, altijd leuk om te geven in deze tijd, telefonisch te bestellen. Helaas kon de traditionele verkoopmiddag van de handwerkgroep (HVD) in Wesepe met de huidige coronamaatregelen niet doorgaan. Maar de creatieve vrouwen hebben niet stilgezeten en de nodige welbekende Noorse sokken, dassen, sjaals, mutsen, truitjes, kussens etc. gebreid, geborduurd of gehaakt. Help ze door deze

moeilijke tijd door toch wat te kopen zodat ze komend jaar weer vrolijk verder kunnen borduren.

Er wordt een mogelijkheid geboden deze spullen te kunnen kopen waarbij natuurlijk alle coronamaatregelen in acht worden genomen. Er kan namelijk gebeld worden met Riet Dieperink (0570-531305) of Riekie Morrenhof (0570-530324). Er kan dan een afspraak gemaakt worden om een bestelling te doen en deze af te komen halen.

## **Van de Ouderensoos**

Beste mensen,

Hierbij willen we iedereen fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021 toewensen.

We hopen zo, dat we elkaar in het nieuwe jaar weer een keer kunnen ontmoeten.  
Houd moed!



Namens de Ouderensoos Wesepe, een warme Kerstgroet aan iedereen van:  
Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.



## **STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"**

Beste mensen,  
Vanwege de coronaregels kan helaas onze spelletjesmiddag in december ook geen doorgang vinden. Wij vinden dit erg jammer.

Er blijft niets anders over dan U, ondanks alles, een gezellige Kerst toe te wensen.

Een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

### **Aardappelactie**

Door corona kon het uitdelen van aardappels dit voorjaar niet doorgaan. Gelukkig was Anton Grotentraast bereid om een stuk land met aardappels te bepoten voor de voedselbank.

Ze zijn door deskundigen gesorteerd (zie foto) en op vrijdag 13 november is 150 kg bildstar opgehaald door de voedselbank in Raalte

Groeten van de Diaconie



*sorteren*

*en*



*ophalen*

### **Bloemengroep**

In verband met corona hebben we dit jaar besloten om de kerstattentie met een klein groepje te maken.

We hopen dat iedereen gezond mag blijven zodat we volgend jaar weer gezellig samen kunnen knutselen.

Fijne feestdagen en een gezond 2021

Met vriendelijke groet,  
Marian ten Have





## KERKBEHEER

### Eindejaarscollecte

U vindt in dit kerkblad een envelop waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Met uw gift aan de eindejaarscollecte 2020 draagt u bij aan onze gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u opgehaald. U wordt daarbij verzocht de coronaregels in acht te nemen. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen, in de brievenbus bij de kerk deponeren of aan een kerkenraadslid geven.

De kerkbladbezorgers hebben een brief ontvangen waarin het inlevertijdstip staat vermeld op woensdag 6 januari. Het inleveren gebeurt helaas niet zoals gewoonlijk met koffiedrinken en oliebollen, maar volgens een tijdschema. Ook dit is in verband met de coronaregels.

Hopelijk is dit alleen maar dit jaar nodig.

De kerkrentmeesters

## KERK+BALANS 2021

### Inluiden in januari gaat niet door

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2020 zijn in volle gang. De start van de actie is op zaterdag 16 januari. Ook hier wordt vanwege de coronaregels een **andere procedure** gevolgd.

De tassen met daarin de enveloppen worden op die dag bij de lopers thuis gebracht. Daarbij wordt –indien mogelijk- meteen een afspraak gemaakt voor het ophalen van de tas.

Dat betekent dus dat het inluiden van de actie dit jaar niet doorgaat.

De lopers krijgen persoonlijk bericht over deze nieuwe en hopelijk eenmalige aanpak.

Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.

Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

### **Verkoop stukje land in eigendom van de kerk**

Bijna een jaar geleden werd het College van Kerkrentmeesters benaderd met de vraag of de kerk een perceel land zou willen verkopen. De geïnteresseerde koper was de nieuwe eigenaar van de oude pastorie, en het betreffende perceel land is gelegen direct achter de oude pastorie, waar op dit moment ook de volkstuintjes zijn gelegen.

De kerkrentmeesters moesten een lastige afweging maken: moeten we dit perceel land bewaren als reserve “voor later”, of het perceel verkopen en de opbrengst toevoegen aan de bestaande reserves, zodat het op een flexibele manier kan worden ingezet in de toekomst. Mede gezien de hoogte van het bod ging de voorkeur uit naar verkoop. Dit voorstel is afgelopen voorjaar voorgelegd aan de kerkenraad, en de kerkenraad ging akkoord met het voorstel.

Dit besluit is uiteraard ook voorgelegd aan de KKG, het landelijk bureau van de PKN belast met beheer van kerkelijk onroerend goed. De deskundigen van de KKG vonden het een goed idee en ze hebben geholpen met het opstellen van de verkoopovereenkomst, en hebben ons College van Kerkrentmeesters bijgestaan met advies en goede raad.

De feitelijke overdracht zal plaatsvinden rond 1 december. Er zijn wel een paar voorwaarden gesteld: de huidige pachters/gebruikers van dit perceel (ook van de volkstuintjes) kunnen in elk geval tot 2023 het gebruik voortzetten. Daarna kan de nieuwe eigenaar bepalen hoe dit perceel vanaf 2023 zal worden gebruikt.

De opbrengst van de verkoop wordt voorlopig toegevoegd aan de bestaande financiële reserves. Dit geeft ons als kerk meer armslag in de discussie rond het veiligstellen van de toekomst van het kerkgebouw en ook in de ontwikkelingen rond het nieuwe Voorzieningshart van Wesepe.

De mogelijkheid om het bestaande bezit van de kerk verkregen uit erfenissen van vroegere generaties Wesepe'ners opnieuw te investeren in ons eigen mooie dorp Wesepe wordt daarmee ook makkelijker gemaakt.

Het College van Kerkrentmeesters



## Opbrengst van collecten en giften

7 okt gift dhr M	Bloemenfonds	€ 10,-
18 okt gift fam R	Bloemenfonds	€ 10,-
18 okt gift onbek	Bloemenfonds	€ 10,-
1 nov	Diaconie	€ 75,12
	Kerkbeheer	€ 68,40
8 nov	Diaconie	€ 43,30
	Kerkbeheer	€ 49,85
	HA Diaconie	€ 29,75
8 nov gift fam H	Kerkbeheer	€ 70,-
9 nov gift fam B	Kerkbeheer	€ 200,-
22 nov	Diaconie	€ 41,70
	Kerkbeheer	€ 46,25



## AGENDA

9 dec 19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
10 dec 20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
14 dec 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c

11 dec	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
16 dec	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
<b>2 jan</b>	9.00 u	Oud papieractie <sup>1</sup>	erf fam. Niemeijer



## Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: [secretaris@kleinsalland.nl](mailto:secretaris@kleinsalland.nl)

### Kerkdiensten in Klein Salland

#### Raalte

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
6 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
13 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
20 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
24 dec	18.30 u	kinderkerstfeest
24 dec	20.15 u	ds. R. Slaar
24 dec	22.00 u	ds. R. Slaar
25 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
27 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
31 dec	19.30 u	ds. R. Slaar
3 jan	10.30 u	ds. R. Slaar

#### Olst

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
6 dec	10.00 u	ds. W. Davelaar
13 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra (HA)
20 dec	10.00 u	ds. H. Marsman
24 dec	22.30 u	ds. H.J. Damstra
25 dec	10.00 u	ds. C. Bochanen
27 dec	10.00 u	ds. M.J. Boersma
31 dec	19.30 u	ds. H.J. Damstra

---

<sup>1</sup> Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

## Wijhe

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
6 dec	10.00 u	ds. H. de Graaf
13 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving
20 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving
24 dec	17.00 u	kerstloop, ds. M. Veenstra-Oving
24 dec	22.30 u	ds. M. Veenstra-Oving
25 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving
27 dec	10.00 u	ds. J. Wiegers
31 dec	19.30 u	ds. M. Veenstra-Oving

**De redactie van het kerkblad wenst  
iedere lezer  
hele goede kerstdagen.**

**Het zal ondanks de coronaperikelen toch  
echt wel Kerstfeest worden.**



## Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

<b>PREDIKANT</b>	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
<b>KERKENRAAD</b>	<b>Voorzitter:</b> Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> <b>Scriba:</b> H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823  tel 853941
<b>KERK</b>	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
<b>De BEUKENOOT</b> Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
<b>KOSTER</b>	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
<b>ORGANIST</b>	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
<b>BEGRAFENISSEN</b>	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
<b>FINANCIËN</b>	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Kerkblad: NL84 RABO 0128 1218 66 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>  <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253      tel. 531686
<b>LEDEN- REGISTRATIE</b>	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
<b>KINDEROPPAS</b>	via G. Visscher, zie boven	
<b>WEBSITE:</b>	<a href="http://wesepe.protestantsekerk.net">http://wesepe.protestantsekerk.net</a>	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

