

December 2021



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 29 november 2021

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 13 december 2021.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in december

5 dec 10.00 u	Ds. J. Muntendam Inz. der gaven: Ond. Kerk.geb. Eindcollecte: Diaconie
12 dec 10.00 u	Ds. R. Heins Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Kerkbeheer
19 dec 10.00 u	Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
24 dec 22.00 u	Mw. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.
25 dec 10.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Kinderen in de knel
30 dec 19.30 u	Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.
2 jan 10.00 u	Geen dienst



Na elke dienst op zondagmorgen is er koffie.



Kinderoppas: zie colofon achterin kerkblad

ADVENT EN KERST

*In de duisternis verwachten
wij het licht dat komen zal,
Hem, die in de nacht der nachten
wordt geboren in een stal.*

*Onze hunkerende ogen
blijven op één doel gericht,
op de opgang uit de hoge,
de verschijning van het licht.*

Uit lied 449

Er bestaan – gelukkig - bevrijdende verhalen en liederen die licht brengen in het leven van mensen. We hebben zulke verhalen en liederen broodnodig, kunnen er niet buiten, midden in de duisternis van de tijd, midden in de donkerte van ons eigen bestaan ook vaak. In het najaar, ook in de Adventsweken, worden ieder jaar opnieuw lichtgevende verhalen gelezen in vele religies en culturen. Denk maar aan 'Chanoeka' in de joodse traditie; het 'Diwali' feest bij de Hindoes en zelfs de Islam kent een lichtfeest. Ook kennen velen van ons het Zonnewende feest 'Sint Lucia' in de Scandinavische landen. En nog steeds worden vanuit onze eigen grotendeels christelijke traditie in deze weken in veel samenkomsten en vieringen lichtgevende verhalen verteld. Het lichtgevende verhaal bij uitstek in onze christelijke traditie is natuurlijk met Kerst het geboorteverhaal van Jezus, van het kind dat geen naam mocht hebben, maar wiens Naam geschiedenis heeft gemaakt. Bevrijdende verhalen die licht brengen in het leven van mensen!

En soms schrijven mensen, gewone mensen als u en ik, met hun eigen leven zo'n bevrijdings-, of lichtgevend verhaal zonder dat we ons dat vaak bewust zijn. In het afgelopen jaar tijdens mijn pastorale ontmoetingen met menig ouder gemeentelid in de PG Wijhe raakte ik vaak geïnspireerd door het verhaal van sommigen die mij, met hun levensgeschiedenis van ups en downs, in hun gevoelens van verdriet en gemis, een bevrijdingsverhaal vertelden. Hoe ze in tastend geloof toch een weg hadden weten te vinden vanuit zoveel duister naar licht; een weg waren gegaan van gevangen zitten in jezelf soms, je omgeving, je kerk, je



familie... naar bevrijding; van gebrokenheid naar heelheid. En heel vaak speelde dat Kind van Nazareth, wiens komst in onze wereld wij met Kerst weer gaan gedenken en vieren, daarbij bewust of onbewust, impliciet of uitgesproken, een rol.

We hebben ze allemaal zo nodig op z'n tijd: lichtgevende, bevrijdende verhalen en liederen... en soms schrijven we ze zelf. Wie weet, ook weer tijdens deze Advent op weg naar het Feest van het Licht. We hebben ze allemaal zo nodig. Misschien juist nu in deze tijd, deze samenleving en kerk waarin we, bij het schrijven van deze overdenking, opnieuw tastend een weg moeten vinden in de complexiteit van de pandemie. Een pandemie die ons dagelijks leven zo blijft beheersen en bepalen. Bevrijdende verhalen en liederen waar je je aan op kunt trekken, al is het maar voor een moment; die een baan van licht trekken in het vaak zo moeizame bestaan van velen. Alleen, dat weten we allemaal, vaak worden zulke lichtgevende verhalen en liederen pas geschreven door pijn, moeite en vergeefsheid heen.

Ik wens ons allen een goede Advent en gezegende Kerstdagen toe.

Ds. Chienus Schokker, PG Wijhe

UIT DE PASTORIE

Kerstlicht

Soms hoor je een lied of krijg je een gedicht onder ogen waarvan je denkt: 'dát is mooi, zó zit het in elkaar, zó kijk ik er ook tegenaan'. Woorden die de liefde tussen twee mensen uitdrukken bijvoorbeeld, op een uitnodiging voor een bruiloft. Of een gedicht op een rouwkaart, dat aangeeft hoe het leven van iemand wel voorbij kan zijn, maar daarmee nog niet weg is. Of we denken het bij wat geschreven staat op een geboortekaartje, waarin een nieuw leven niet alleen wordt aangekondigd maar waarin ook iets gepeild wordt van de diepe liefde die ouders voor hun kind ervaren.

Op weg naar kerst heb ik zelf bij een (bekend) lied van Huub Oosterhuis die gedachte: dát is mooi, zó is het. Daar wordt nu ècht iets mee gezegd.

*'Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan,
koud, één voor één ongeborgen, Licht, overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen en doelloos en onvindbaar zijn.*

*Alles zal zwichten en verwaaien wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien als van ons doen geen daad
beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen, zolang ons hart nog slagen
geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren licht, laatste woord van Hem
die leeft.'*

Het is dichterlijke taal, je moet het eigenlijk wel een paar keer lezen. Liever nog: een paar keer horen, want ook de melodie mag er zijn! Ik hoor in dit lied de boodschap van kerst uitgezongen worden: het Licht (wie anders dan Christus!) stoot ons aan, wil ons aanvuren en zelfs overdekken, zodat de kou van het leven niet meer als voorheen binnendringt. Het Licht, dat we straks met kerst weer overal en volop zullen bezingen, laat zien dat God ons niet in de kou laat staan. En gelukkig dat we dat zingen blijven doen. Gelukkig dat er elk jaar op zoveel plaatsen weer zoveel mensen zijn, die begrijpen dat het met kerst gaat om het Licht met een hoofdletter: Christus, het Licht voor de wereld.

Het is met het Licht van kerst dus niet zoals met bijvoorbeeld het licht van de koplampen van een andere auto, die ons tegemoet rijdt en waar we beter niet recht in kunnen kijken. Het is natuurlijk goed dat die auto dat licht heeft, maar het is toch wel een heel hinderlijk licht om in te kijken.

Het is met het Licht van kerst ook niet zoals met het veelkleurige en alomtegenwoordige licht van de reclames, dat zich aan ons opdringt en waaraan niet valt te ontkomen.

En het is ook niet zoals met het licht van alle versieringen, die we overal in december weer aantreffen, hoe gezellig bedoeld misschien ook. In de donkere tijd geeft dat extra licht iets terug

van wat we aan zonlicht tekort komen. Maar: het is en blijft tijdelijk licht. Straks hebben we het niet meer nodig en dan gaat alles vlug weer in dozen terug naar zolder.

Kerst heeft het over licht dat ons aanstoot: het komt naar ons toe, het laat ons niet los, het wil iets ván ons en ook iets mèt ons. Het vuurt ons aan: om vol te houden en te blijven geloven dat de wereld, ónze wereld, anders kán worden en ook anders zál worden. Meer nog: door de komst van het Licht is er al iets anders gewórden: In Hem raakt God de mensen aan. Niet om ons in slaap te sussen: ga maar rustig slapen, het komt wel goed met alles. Nee, het Licht dat ons aanstoot wil iets scherpstellen. Het maakt ons attent op de opdracht om woorden niet alleen maar woorden te laten blijven.

Woorden over licht en vrede en wat we allemaal niet voor moois te zeggen hebben in december, dié grote wóórden moeten vertaald worden naar kleine dáden. Woorden die niet wáár gemaakt worden, zijn net zoals die koplampen van een tegenligger: ze prikken in de ogen, ze verblinden. Ze zijn zoals zoveel reclames: niet echt. En ze zijn ook zoals al die verlichting die we overal ophangen: we ruimen die gauw weer op zodra we er zonder kunnen. Kortom: woorden die geen daden worden, laten mensen in de kou staan.

Het Licht van kerst stoot ons aan: blijf alert of je die mooie woorden wel steeds ook probeert wáár te maken. Blijf wakker en blijf opletten of ergens al iets te zien is van Gods goede toekomst. Het stoot ons aan en het vuurt ons aan: hou vol te geloven dat kerst geen eindpunt, maar een beginpunt is. Het is de start van een nieuwe toekomst, waarin voor het donker geen plaats zal zijn.

Bij de diensten:

Voordat het kerst is, begint op 28 november de adventstijd en leven we op vier zondagen naar het kerstfeest toe. Vier zondagen hebben we om stil te staan bij de wereld waar we in leven en om ons te bezinnen op wat ons bezighoudt. De zondagen van Advent zijn vier 'paarse' zondagen. Paars is de kleur die in de kerk zichtbaar zal zijn als symbool van inkeer en nadenken. Het is een

kleur die, las ik ergens, al sinds de middeleeuwen in de kerk gebruikt wordt. We staan dus in een oude traditie.

In de kerstnacht en op kerstmorgen houden we onze kerstdiensten. Na de diensten van kerst sluiten we het jaar af op donderdag 30 december. Die dienst besluiten we feestelijk met elkaar een goed 2022 te wensen!

Met dat ik dit schrijf, weet ik niet meer dan u en jullie over hoe het in december zal zijn. Mogen we bij elkaar komen of mogen de diensten alleen online gehouden worden? Mag er wel of niet gezongen worden? Dat is allemaal nog onzeker op het moment dat dit kerkblad uitkomt. We hopen op mogelijkheden, maar moeten overal rekening mee houden. Misschien valt het mee, we wachten af.

In ieder geval wens ik u op deze plek alvast een goede decembermaand!

Vriendelijke groeten, ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

De kerkenraad heeft op 10 november vergaderd en we bespraken de coronasituatie. De eindconclusie is dat we diensten blijven houden met kerkgangers op anderhalve meter. Om geen onnodige risico's te lopen doen we geen samenzang, we vragen zangers en zangeressen. Het koffiedrinken na de dienst willen we zo lang mogelijk blijven doen, waarbij we niemand willen verplichten om te helpen.

- Het jaarrooster 2022 wordt goedgekeurd en zal worden verspreid.

- We vragen de bloemengroep weer om 120 kerstbakjes te maken voor gemeenteleden die extra aandacht met de kerst verdienen.

- We behandelen de begroting 2022 van zowel de diaconie als het kerkbeheer. Het resultaat van beide begrotingen is nagenoeg sluitend. De begrotingen zijn goedgekeurd door de vergadering.
- We hebben 50 exemplaren van Open Deur besteld om uit te delen met de kerst. De inkoop hiervan is dit jaar via Klein Salland gelopen om zo meer kwantumkorting te krijgen.
- Wegens het grote aantal zieken in onze gemeente doen de ouderlingen een eenmalige extra bloemengroet.

Aanmelden Kerstnachtdienst

Volgens de laatste richtlijnen (22 november) mogen we wel kerkdiensten houden maar moeten kerkgangers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Voor onze kerk betekent dat dat we ongeveer 60 mensen kunnen plaatsen.

Dit is voldoende voor de meeste diensten, maar niet voor de kerstnachtdienst. Voor deze dienst moet u zich aanmelden via kerkbezoekwesepe@gmail.com of 06-20753695 (Gerrit Visscher). Dat betekent niet dat u niet mag komen, integendeel! Laten we er samen een mooie dienst van maken met een mooie gevulde kerk. Het laatste nieuws over beperkingen vindt u op onze website of via bovenstaand telefoonnummer.

JEUGDWERK

Kun jij de goede zin (a t/m n) bij het juiste Bijbelverhaal plaatsen (1 t/m 14)? Succes ermee!

1. Palmpasen
2. De ark van Noach
3. Zacheüs de tollenaar
4. Hemelvaart
5. de 10 plagen van Egypte
6. De verloren zoon
7. Kaïn en Abel
8. De werkers in de Wijngaard
9. Kerst
10. Mozes in het rieten mandje
11. Pasen
12. Jozef in de put
13. Pinksteren
14. De barmhartige Samaritaan

- A. Water, heel veel water
- B. Gekleurde, dure mantel
- C. Prinses van Egypte
- D. Sprinkhanen, water is in bloed veranderd
- E. De jongste broer wordt doodgeslagen door de oudste broer
- F. Geboorte van Jezus
- G. Intocht in Jeruzalem
- H. Opstanding van Jezus
- I. Jezus gaat naar zijn Vader (God)
- J. Heilige Geest, vuur
- K. De eerste zullen de laatste zijn
- L. Wie helpt er? Een vreemdeling
- M. Feest voor de jongste zoon
- N. Ik wil Jezus zien, dus ik klim in een boom

Het is alweer bijna Kerst. Weet jij wat er gevierd wordt met Kerst?

Met Kerst vieren we dat Jezus werd geboren! Misschien kun je het verhaal wel met je ouders lezen in een kinderbijbel. En als je dat gedaan hebt, weet je vast een antwoord op deze vragen:

1. Hoe heet de moeder van Jezus?
2. Hoe heet de vader van Jezus?
3. In welke plaats werd Jezus geboren?
4. Waarom werd Jezus in een stal geboren?
5. Wie kwamen bij baby Jezus kijken?

Waarom er een kerstboom versierd wordt...

We gaan heel ver terug in de tijd, naar de tijd van de Germanen. Rond de kortste dag van het jaar (21 december) vierden ze het midwinterfeest. Ze vierden dat het kwaad werd verjaagd en het licht kwam. De groene boom die de Germanen in hun huis of tuin haalden stond symbool voor een nieuw seizoen. Honderden jaren later werden er kaarsen toegevoegd aan de boom als teken van licht en kerstballen als teken van vruchtbaarheid (dat alles goed kon groeien). Omdat de boom niets met Kerst, het Christelijke feest, te maken had, deed de Katholieke kerk haar best de boom uit huis te houden, maar dat lukte niet. Ook in de kerken staat tegenwoordig een Kerstboom. Steeds meer werd de versierde kerstboom gezien als een symbool van de geboorte van Jezus.

Ik wens iedereen fijne, gezellige Kerstdagen en een heel goed en gezond Nieuwjaar.

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.)

Antwoorden puzzel:

1 G - 2 A - 3 N - 4 I - 5 D - 6 M - 7 E - 8 K - 9 F - 10 C - 11 H
12 B - 13 J - 14 L



Probeer deze kruiswoordpuzzel te maken
aan de hand van de tekeningen.



DIACONIE

Beste senioren,

Omdat het aantal coronagevallen weer toeneemt en de coronamaatregelen aangescherpt zijn, nemen we geen risico en hebben we besloten om het 'Samen Eten' op woensdag 1 december en 'de Kerstsoos' op woensdag 15 december niet door te laten gaan.

Als we weer van start gaan, krijgt u persoonlijk bericht, of anders staat het tijdig vermeld in de Dorpskrant, de Huis aan Huis of het Kerkblad.

We hopen elkaar weer te ontmoeten in het nieuwe jaar !!

Alvast hele fijne Kerstdagen en een goed 2022 toegewenst.

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Omdat wij niet weten hoe het verder zal gaan met de corona hebben wij besloten de spelletjesmiddag op 8 december niet door te laten gaan.

Jammer, maar helaas.

Toch wensen wij U fijne Kerstdagen en de beste wensen voor 2022 toe.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

Kerstgroen

Zoals jaarlijks maken we met de kerst bloemstukjes en versieren we de kerk. Daarvoor hebben we kerstgroen nodig, dus ga je snoeien of heb je groen waar wat van afgeknipt mag worden, laat het mij weten.

Daar zijn we erg blij mee.

Bel mij en we overleggen van hoe en wat tel.
0653713892



Met vriendelijke groet, Marian ten Have



KERKBEHEER

Eindejaarscollecte

U vindt in dit kerkblad een envelop waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Met uw gift aan de eindejaarscollecte 2021 draagt u bij aan onze gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente. Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u opgehaald. U wordt daarbij verzocht de coronaregels in acht te nemen. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen, in de brievenbus bij de kerk deponeren of aan een kerkenraadslid geven.

Voor de kerkbladbezorgers: **De inleveravond is op woensdag 5 januari.** We kunnen nu nog niet overzien hoe het inleveren van de zakjes zal gebeuren, dat hangt af van de situatie m.b.t. corona op dat moment. We hopen dat het zal kunnen als vanouds, maar er bestaat ook een flinke kans dat het op de manier van vorig jaar moet verlopen.

U krijgt een brief hierover bij het ontvangen van het kerkblad voor januari.

De kerkrentmeesters

KERKBALANS 2022

Start Kerkbalans 15 januari 13.00 uur

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn in volle gang. De start van de actie is op zaterdag 15 januari. Ook hier is nog niet duidelijk of de normale of een 'coronaprocedure' zal worden gevolgd.

De normale procedure is een inluidentmoment op 15 januari om 13.00 uur waarna de tassen met enveloppen worden uitgedeeld aan de lopers.

De coronaprocedure is dat op die dag de tassen bij de lopers thuis worden gebracht en ook 14 dagen later weer bij hen worden opgehaald.

Welke keuze wordt gemaakt hangt af van de situatie op dat moment en de landelijke richtlijnen daarover.

De lopers krijgen hierover nog een brief in de loop van december. Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.

Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!

De kerkrentmeesters

Begrotingen 2022

De begrotingen voor diaconie en kerkbeheer 2022 liggen ter inzage in week 49 (6 t/m 10 december).

Kerkbeheer: Kikkerspad 9, 8124 AC Wesepe. Graag even een telefoontje naar Evert van den Broek (06 23340539) voor een afspraak.

Diaconie: Weth. Van Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe. Graag even een telefoontje naar Jacky van Tartwijk (06 31768816) voor een afspraak.

De diakenen en kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

31 oktober	Diaconie	€ 41,80
	Kerkbeheer	€ 36,55
7 november	Diaconie	€ 119,75
	Kerkbeheer	€ 102,80
14 november	Diaconie	€ 45,70
	Kerkbeheer	€ 41,10
21 november	Diaconie	€ 32,80
	Kerkbeheer	€ 29,10
Giften per kas		
31 okt	fam. R	€ 10,00
Giften per bank		
9 oktober	fam. R	€ 25,00
11 oktober	fam. N	€ 100,00
28 oktober	fam. K	€ 35,00
21 november	fam. T	€ 20,00



AGENDA

8 dec	19.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
9 dec	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
10 dec	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
13 dec	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
15 dec	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
18 dec	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.



Resultaat Actie Voedselbank Klein Salland

De voedselbank verzorgt elke week 170 voedselpakketten. Daarmee worden wekelijks 500 monden gevoed. Dat zijn indrukwekkende getallen. Zoveel gezinnen in onze directe omgeving waarbij 'het water financieel aan de lippen staat'. We staan er zelden bij stil.

Het is goed om te weten dat we op 16 november de voedselbank oprecht blij hebben kunnen maken met houdbare producten. Goed voor 7! ruim gevulde winkelwagens. Dit was de uiteindelijke opbrengst van de actie voedselbank Klein Salland. U heeft daarmee uw vrijgevigheid laten zien. We kunnen als Klein Sallandse diakenen dan ook concluderen dat de actie voedselbank (waar overigens niet alleen de 4 Klein Sallandse gemeenten, maar ook de Willibrordkerk in de Boskamp aan mee heeft gedaan) een groot succes is geworden.

Namens de voedselbank en alle KS diakenen willen we allen die hebben bijgedragen aan het succes volmondig medelen:
ALLE GEVERS EN GEEFSTERS; HARTELIJK DANK



Bezinningsweekend

Thema:



Zonder schuren geen glans

Wat?

Een weekend voor ontmoeting, verdieping en ontspanning

Voor wie?

Vrouwen, mannen, alleengaanden, paren en alle anderen, gelovig, ongelovig of halfgelovig.

Wanneer?

25-27 februari 2022

Waar?

Hoeve Wetermans Diepenveenseweg Olst

Hoeveel kost het?

150 euro p.p. Dit is inclusief alle maaltijden en 2 overnachtingen

Opgave:

vóór 1 januari 2022 bij Blandine Taal

mussettaal@kpnmail.nl, tel. 06-30292520

Opgave is pas definitief bij overmaking van de kosten op NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van je naam + "gemeenteweekend 2022".

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte		
datum	tijd	voorganger
5 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
12 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
19 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
24 dec	18.30 u	Kinderkerstfeest
24 dec	20.15 u	ds. R. Slaar
24 dec	22.00 u	ds. R. Slaar
25 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
26 dec	10.00 u	ds. R. Slaar
31 dec	19.30 u	ds. R. Slaar
2 jan	10.30 u	ds. R. Slaar

Olst		
datum	tijd	voorganger
5 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra
12 dec	10.00 u	ds. E.S. Klein Kranenburg
19 dec	10.00 u	ds. H.J. van der Steeg
19 dec	16.00 u	Kerstzangdienst voorganger Cees Vonk
24 dec	22.30 u	ds. J. Wiegiers
25 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra
26 dec	10.00 u	ds. A.R. Roodenburg
31 dec	19.30 u	ds. H. Nekeman

Wijhe		
datum	tijd	voorganger
5 dec	10.00 u	ds. J. Woltinge
12 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
19 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
24 dec	17.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving (kerstloop)
24 dec	22.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
25 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
26 dec	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
31 dec	19.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving



*De redactie van het kerkblad wenst
iedere lezer
hele goede kerstdagen.*

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Wesepereknweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

