



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe December 2022

Verschijningsdatum: 28 november 2022

Oplage: 375 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 19 december.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in december 2022

4 dec	10.00 u	Ds. R. Heins (2 ^e advent) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Libanon
11 dec	10.00 u	Ds. H.J. Damstra (3 ^e advent) Kinderkerkdienst Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Binnenlands diaconaat
18 dec	10.00 u	Ds. R. Gosker (4 ^e advent) Inz. der gaven: Jongerenwerk Eindcollecte: Kerkbeheer
24 dec	22.00 u	Ds. R. Gosker (kerstnachtdienst) Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. Eindcollecte: Diaconie
25 dec	10.00 u	Ds. H.J. Damstra (1 ^e kerstdag) Inz. der gaven: Kinderen in de knel Eindcollecte: Kerkbeheer
30 dec	19.30 u	Ds. H.J. Damstra (oudjaarsdienst) Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. Eindcollecte: Bloemenfonds
1 januari		geen dienst
8 januari		ds. H.J. Damstra (afscheidsdienst) Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt terugkijken een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

VERWACHTINGSVOLLE TIJD

Op het moment dat ik dit schrijf is de 'verwachtingsvolle tijd' weer aangebroken. Althans voor veel kinderen en ook volwassenen die 'het kind' in zich hebben bewaard. De Sint is weer in het land met de Pieten. Even leek alles in het water te vallen door het zinken van de boot vol cadeautjes, maar ook hier kwam een oplossing. Alhoewel de aankomst van de Sint in een vliegtuig ook niet iedereen kon bekoren vanwege de stikstofuitstoot. Zo steekt her en der ook de pietendiscussie de kop weer op. Toch neemt dit alles niet weg dat de kinderen uitzien, al dan niet met wat spanning, naar het Sinterklaasfeest.

Als het kerkblad bij u in de bus valt is het Sinterklaasfeest bijna voorbij en zitten we volop in de adventstijd, de 'verwachtingsvolle tijd' voor Kerst. Het feest van de geboorte van Jezus, het feest van 'Licht' voor de wereld. Zo vraag ik mij al schrijvende af of wij ook nog zo verwachtingsvol uitkijken naar dat feest, zoals kinderen dat kunnen naar het Sinterklaasfeest.

Ik doel dan niet zozeer op het eten, drinken, gezelligheid en de cadeautjes die men misschien dan gewend is te geven. Ik bedoel eigenlijk: geeft Advent en Kerst ons ook een verwachtingsvol gevoel? Is het een periode waarin we, ondanks alle donkerte en zorgen in en om de wereld, weer hoop en inspiratie kunnen opdoen voor de toekomst?

We weten allemaal dat er momenteel veel speelt in de wereld. Ik hoor de zorgen terug in de pastorale gesprekken. Het klimaat, stikstofchaos, de omstreden voetbalwedstrijden in Qatar, het asielbeleid, blijvende onrust tussen Oekraïne en Rusland, evenals de vele andere brandhaarden in de wereld. En daarnaast hoor ik ook over de persoonlijke kleine en grote zorgen. Om de stijgende kosten van voedsel, energie, maar ook ziekte, stress, gebroken familierelaties. Juist het laatste is in deze periode vaak extra pijnlijk. Ja, soms is de wereld letterlijk en figuurlijk gesproken donker.

Daarom hoop ik van harte dat eenieder van ons toch ergens iets mag ervaren van de 'verwachtingsvolle tijd', zomaar als een cadeautje! Dat we als het ware even mogen worden opgetild door bijvoorbeeld de bijbelverhalen of liederen over Jezus als 'Licht'

voor de wereld. Zo ook door persoonlijke verhalen of zorg en aandacht om je heen, die 'licht' kunnen brengen in het leven. Ik weet dat het niet de problemen en zorgen oplost, maar mag ons wel bemoedigen en boven de dagelijkse beslommeringen uittillen om zo verwachtingsvol uit te kijken naar Kerst, net als de kinderen naar het Sinterklaasfeest. Het is eenieder gegund, als een cadeautje, zomaar, om niets! Als nieuw 'Licht' geënt op oude verhalen.

Ik wens allen een verwachtingsvolle Sinterklaas, Advent en Kerst toe.



Ds. Martje Veenstra-Oving, PG Wijhe

Bij de kerkdiensten

Terugkijkend op de afgelopen diensten, noemen we eerst de dienst van 6 november waarin we de overledenen van het afgelopen jaren hebben herdacht. Elf namen zijn genoemd, bij elke naam was er iemand van de familie om een kaars aan te steken. Het was fijn en goed om met veel mensen in de kerk (en thuis meekijkend) samen stil te staan bij de gestorvenen.

We hebben de namen genoemd van:

*Roy Gerhardus Wilhelmus Rientjes
Adrie Schreur
Arend Jacob Jalink
Engberta Aaltje Timmer Arents-Klein Bronsvooft
Geertje Gerritdina Paulina van der Waarde-Nikkels
Willempje Schoneveld-Kleinlugtebeld
Antonia Hermina van Gelder-Toorneman
Antoni Wonink
Janna Jetta Bolink-Bolink
Gerdina Johanna van Olst-Lensink
Trijntje Broekhuizen-Kruitbosch*

Op 13 november hielden we een klein-sallandse zondag. We zijn er inmiddels wel aan gewend om deze diensten te houden en die gewenning is een goed teken! Als voorgangers vinden we het plezierig om in elkaars kerken voor te gaan, we leren elkaars gemeenteleden steeds beter kennen. Ik vond het leuk dat ik van de collega's in Wijhe mocht voorgaan, waar Raalte bij aanwezig was. Voor de laatste keer voorgaan in klein-sallandse dienst stemt toch weemoedig....

Kijken we vooruit, dan valt te zeggen dat er op 11 december een kinderdienst gehouden wordt. We hopen dat de kinderen de weg naar de kerk weten te vinden. Dat betekent niet dat het een kinderachtige dienst wordt of dat de volwassenen een vrije zondag hebben, juist niet! We willen graag met jong en oud (en iedereen die zich jong en oud voelt) bij elkaar komen.

25 en 26 december zijn de dagen waarop we van kerst kunnen genieten. Dat willen we ook in de kerk in de kerstnacht en op kerstmorgen. Op 24 december zingt de cantorij in de kerstnachtdienst. Op kerstmorgen zingen we veel kerstliederen. Na de corona-periode en twee beperkte kerstjaren, willen we weer volop zingen.

Op vrijdagavond 30 december houden we de oudejaarsdienst, een dag eerder dan oudejaarsdag. Dat wordt dan de laatste dienst van het jaar, één waar we na afloop een hapje en drankje krijgen om zo het jaar 2022 met elkaar af te sluiten!

Overlijden

Overleden is op 22 oktober de heer Gerrit Dieperink. Hij is 79 jaar geworden. We hebben hem op 28 oktober begraven in Wesepe, na een dienst van Woord en Gebed in de kerk. Gerrit woonde met zijn vrouw aan de Raalterweg 41.

Op 27 oktober overleed de heer Jan Willem Kruitbosch in de leeftijd van 91 jaar. Wim woonde met zijn zoon Johan aan de Kanaaldijk West 47. Hij is herdacht op 1 november in de kerk en op die dag begraven in Wesepe.

Mevrouw Antonia Theresia Blom-Booijink overleed op 1 november. Tonny Blom is 82 jaar geworden en woonde in

Stevenserf in Heeten. Op 5 november is haar leven in eigen kring herdacht in de kerk in Wesepe en heeft de crematie in Diepenveen plaatsgevonden.

We wensen de families van deze drie mensen veel sterkte toe!
Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Gerrit Jan Dieperink, 8 maart 1943 - 22 oktober 2022
echtgenoot van Johanna Hendrika Dieperink-Grootentraast

Op 22 oktober overleed de heer Gerrit Jan Dieperink in de leeftijd van 79 jaar. Gerrit woonde met zijn vrouw Riki aan de Raalterweg 41.

Daarom hebben we op 28 oktober zijn leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe. Na de dienst hebben we Gerrit begraven op de begraafplaats in Wesepe.

Gerrit was betrokken op wie hem lief waren, hij was dat ook op veel anderen. Met een zalencentrum en een winkel in beheer kenden hij en Riki heel veel mensen. En heel veel mensen kenden hen. De verbondenheid met de mensen van het dorp was groot. En gezien het aantal mensen dat bij de uitvaart aanwezig was, was die verbondenheid er nog altijd.

Gerrits betrokkenheid was er ook in zijn inzet voor het dorp, zoals voor Plaatselijk Belang. Hij was punctueel, dat maakte dat je van Gerrit op áán kon. Hij had ook een andere kant en dat was zijn creatieve: hij schreef revues. Hij beleefde veel plezier aan het spel bridge en aan de groep vrienden met wie geregeld uitstapjes gemaakt werden. Als er bij zo'n uitstapje een kerk bezichtigd werd, wilde Gerrit altijd heel graag even op de kansel staan. Hij vond het ook fijn met de familie andere landen te bezoeken, waarbij Oostenrijk zijn meest favoriete land was.

In de dienst op 28 oktober hebben we zijn leven verbonden met de woorden van Prediker. Die wist al lang geleden dat er in een mensenleven veel verschillende tijden zijn en dat die soms nogal tegenover elkaar liggen. Voor Gerrit kwam er uiteindelijk een tijd van ziek-zijn en pijn. Van de mantelzorgwoning die bij het huis

gebouwd gaat worden, heeft hij wel de tekeningen gezien maar niet meer de bouw mee kunnen maken. Hij keek er wel naar uit, het gaf hem rust dat die er zou komen.

We weten hem nu thuis in de tijdloze liefde van de Schepper. En we wensen Riki, Renée, Caroline en iedereen die zonder verder Gerrit moeten, heel veel sterkte en mooie herinneringen aan zijn leven toe.

ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Jan Willem Kruitbosch, 9 februari 1931 – 27 oktober 2022
weduwenaar van Mineke Kruitbosch-Alferink

Op 27 oktober overleed de heer Jan Willem Kruitbosch, Wim is 91 jaar geworden en woonde Kanaaldijk West 47. We hebben bij zijn leven stilgestaan op zaterdag 1 november in een dienst van Woord en Gebed. We hebben die dienst in eigen kring gehouden in de kerk van Wesepe. Daarna is Wim begraven op de begraafplaats in Wesepe.

De laatste periode van Wims leven stond in het teken van ziek zijn. Hij wist welke kant het op ging: hij zou niet meer beter worden. Wim is altijd een harde werker geweest. Voor vakanties was weinig tijd, die tijd gunde hij zichzelf niet. Pas in de latere jaren van zijn leven ging Wim ook eens buiten Nederland kijken.

Door zijn huwelijk kwam hij destijds op de boerderij bij zijn schoonouders te wonen. Het werd ook hun gezamenlijke plek. Hij werkte eerst 's ochtends op de boerderij thuis, ging dan naar zijn werk in Raalte en 's avonds was er thuis wel weer het nodige te doen. Hij kon met vee overweg, was actief in de akkerbouw en hij was handig met metaal, metselen en timmeren.

Wim had altijd een zekere haast. Dat gebrek aan geduld is nooit weggegaan. Toen zijn vrouw ziek werd, heeft hij jaar in jaar uit voor haar gezorgd. Dat was een intensieve periode voor beiden. Hij was dankbaar dat hij dat voor haar heeft kunnen doen. Hij had met haar wel het geduld om er voor haar te zijn en te doen wat moest gebeuren.

In de dienst in de kerk hebben we Psalm 90 gelezen. Die Psalm besluit met een gebed: 'Heer, bevestig het werk van onze handen'. Dat is een gebed dat God ons levenswerk overziet, dat ons leven wordt erkend en gekend: laat het vruchtbaar geweest zijn, laat het goede, mooie en positieve dingen hebben opgeleverd.

We wensen Johan, Herman en Annet, Jelmer en Minke mooie herinneringen toe aan Wims lange en werkzame leven.
ds. Henk Jan Damstra

Van de jeugdwerker Filmmiddag Jozef de dromenkoning



Op zondagmiddag 6 december hebben we met 9 kinderen film gekeken in de Beukenoot. Het was supergezellig! Tussendoor hebben we leuke gesprekjes gehad over dromen.

Wat droom jij zelf? Sommige kinderen zeiden dat ze nooit droomden. Vaak is het erg lastig om je dromen te onthouden. En dromen doe je niet alleen maar 's nachts. Ook overdag kun je wegdromen. Meestal gebeurt dit als je iets saai vindt. Dan ga je denken aan leuke dingen.

Zondag 11 december Kinderkerkdienst 10.00 uur

Dominee Henk Jan en ik hebben voor 11 december een speciale kinderkerkdienst voorbereid.

We gaan aan de slag met het verhaal van Jozef en zijn dromen. Er zullen verschillende kinderen en ouders aan de dienst meewerken.

Er komt een quiz -voor de volwassenen- en een leuke activiteit voor de kinderen. Kortom een dienst voor jong en oud.

Wees welkom en neem gerust de kinderen of kleinkinderen mee!



Eline en haar moeder in gesprek over jaloezie. Benieuwd wat zij daarover zeggen? Kom dan op 11 december naar de kerkdienst!

Zaterdag 10 december 15.00 uur – 19.00 uur:



Kerstmarkt met Kerstverhalen

Het kan weer! Een gezellige kerstmarkt in en rond het Wapen van Wesepe. In of bij de kerk zullen kinderkerstverhalen verteld worden voor jong en oud.

Ik heb er zin in, kom je ook?

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker

R.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl

06-30618049



DIACONIE

Begroting 2023 diaconie

De begroting van de diaconie ligt van 5 t/m 8 december ter inzage bij Jacky van Tartwijk, Weth. Van Doorninckweg 13. Wel graag even

bellen voor een afspraak: 06 31768816.

Beste Senioren, Soosmiddagen:

Omdat het bezoekersaantal sterk is teruggelopen, zijn we genooddaakt om deze middagen anders te gaan invullen. Door de stijgende kosten kunnen we in het komende jaar geen externe gasten meer uitnodigen om ons op te vrolijken met muziek / zang etc.

Omdat men in de enquête van oktober jl. heeft aangegeven graag spelletjes, kaarten en een bingo te willen spelen, hebben we na overleg met Klaasje, Jenny en Bertus besloten om m.i.v. 2023 af en toe samen in "De Brouwershof" een middag in te vullen. Meestal wordt daar een spelletje rummikub of klaverjassen gespeeld. Maar hebt u thuis nog een ander leuk spel, neem dat dan gerust mee. Op de andere soosmiddagen gaan we gebruikmaken van "De Beukenoot", en met Pasen en Kerst gaan we naar "Het Wapen van Wesepe".

Op woensdag 14 december hebben we onze Kerstmiddag in "Het Wapen van Wesepe". Het dameskoor "Eigen Wiese" uit Raalte (met accordeoniste) komt deze middag met kerstliederen en gedichten. Ze stonden al 2 jaar op onze agenda, maar door corona kon het steeds niet doorgaan. Dit jaar gaat het vast lukken. En..... breng eens gezellig iemand mee op deze sfeervolle middag. We beginnen om 14.30 uur, en de kosten zijn € 17,50 pp, graag opgave/afmelden tot vrijdag 9 december bij Fineke tel: 53 2247.



Het "**Samen Eten**" blijft zoals het is. Wel tijdig aan- of afmelden, tot de vrijdag ervoor! Als u zich wel heeft opgegeven en niet tijdig afmeldt of niet komt, dan zullen de gemaakte onkosten voor uw rekening zijn.

Op woensdag 7 december gaan we om 12.30 uur weer Samen Eten in het Wapen van Wesepe. De kosten voor het 3 gangen diner inclusief 1 drankje zijn € 20. Opgave/afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel 53 2247

Te noteren in de agenda of op de kalender:

Woensdag 4 januari "Snert"maaltijd in de Beukenoot

Woensdag 11 januari "Nieuwjaarsbijeenkoms" en
"Spelletjesmiddag" in de Brouwershof

We wensen iedereen alvast hele fijne Kerstdagen en een goed en gezond 2023 toe!
Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

Woensdag 21 december a.s. (dus een week later) is de laatste spelletjesmiddag van het jaar in de Brouwershof, aanvang half drie.

Tussendoor maken we het gezellig met koffie/thee met wat lekkers, een glaasje fris of een advocaatje en een hapje.
U bent van harte welkom.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

Geslaagde verkoop

De verkoop van handwerkspullen en pannenkoeken werd een gezellige middag die goed is bezocht. Menigeen bleef even zitten voor een kopje koffie of thee met taart. Het aantal walnoten in de vaas bedroeg 183 stuks en daar kwam Elly van de Broek het dichtst bij met het raden van 184.

Dankzij de medewerking van velen en in het bijzonder van de baksters en bakker konden we zo'n 300 pannenkoeken verkopen. Het beslag hebben we gemaakt bij Joke en Arjan Dieperink in Averlo. Ook zijn we dank verschuldigd aan de trouwe sponsors: de melk hebben we gekregen van Herman en Fineke Middeldorp, de eieren werden geschonken door Anton en Gerda Grotentraast en Slagerij Harmsen uit Diepenveen gaf korting op het kwaliteitsvolle spek.

Daardoor konden we een mooi bedrag van € 148,85 overhouden. Dit gaat naar het jeugddiaconaat.

De HVD heeft € 200 kunnen schenken aan de kerkrentmeesters.

Voedselbank



Op de foto ziet u het resultaat van de inzamelingsactie van levensmiddelen voor de voedselbank.

Het is de opbrengst van Wesepe.

Alle gevers hartelijk dank daarvoor!

De diaconie

Kerstbakjes

Op dinsdag 13 december gaan we kerstbakjes maken met de dames van de bloemengroep.

Vindt u het leuk om ons te komen helpen, kom dan ook naar De Beukenoot; 'vele handen maken licht werk' en het is ook gezellig!

Als u kerstgroen uit eigen tuin hebt, wilt u dat dan meebrengen?

We hebben graag dennengroen, taxus, hulst en skimmia.

Graag in stukjes van 10 à 15 centimeter.

Graag wel eerst overleg hierover met Lies den Duijf omdat we anders misschien veel te veel krijgen.



We beginnen om 13.00 uur.

Tot dan,

Joke Jansen (0623891916) en Lies den Duijf (0612283124)



KERKBEHEER

Eindejaarscollecte

U vindt in dit kerkblad een envelop waarin u uw bijdrage voor de eindejaarscollecte kunt deponeren. Met uw gift aan de

eindejaarscollecte 2022 draagt u bij aan onze gemeente die omziet naar elkaar en naar mensen in de buurt!

Uw bijdrage komt geheel ten goede aan onze eigen gemeente.

Hebt u vragen of opmerkingen over deze collecte of over de bestemming, neemt u dan contact op met één van de kerkenraadsleden. Als kerkenraad danken wij u bij voorbaat heel hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!

Deze eindejaarscollecte wordt door de kerkbladbezorger bij u opgehaald. Mocht hij of zij u niet thuis getroffen hebben dan kunt u het zakje ook in de collectezak doen, in de brievenbus bij de kerk deponeren of aan een kerkenraadslid geven.

Voor de kerkbladbezorgers: **De inleveravond is op woensdag 4 januari** te beginnen om **19.30 u.** We denken dat het inleveren zal kunnen op de oude vertrouwde manier, dus met een kop koffie en een oliebol.

Wordt het onverhoopt toch anders dan hoort u dat bij het ontvangen van de kerkbladen voor januari.

De kerkrentmeesters

KERK BALANS 2023

Start Kerkbalans 14 januari 13.00 uur

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2023 zijn in volle gang.

De start van de actie is op zaterdag 14 januari. Ook hier zal waarschijnlijk de 'normale procedure' worden gevolgd

De normale procedure is een inluidmoment op 14 januari om 13.00 uur waarna de tassen met enveloppen worden uitgedeeld aan de lopers.

De lopers krijgen hierover nog een brief in de loop van december.
Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse
Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen.
Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!
De kerkrentmeesters

Donatie van HVD

U hebt het onder het stukje "geslaagde verkoop" ook al kunnen
lezen: we hebben van de HVD uit de opbrengst van de verkoop
het mooie bedrag van € 200,- gekregen voor het gebruik van de
Beukenoot. We hebben deze mooie geste in dank aanvaard.
De kerkrentmeesters

Rolstoelgebruik

De kerk heeft de beschikking over drie rolstoelen die gebruikt
kunnen worden als iemand tijdelijk een rolstoel nodig heeft.
Deze rolstoelen worden beheerd door Jan ten Have (06
81290685).
Dus als u gebruik wilt maken van een rolstoel neem dan even
contact op met Jan dan komt het voor elkaar.



Opbrengst van collecten en giften

16 okt	Diaconie	€ 36,70
	Kerkbeheer	€ 28,75
23 okt	Diaconie	€ 25,60
	Kerkbeheer	€ 24,30
	HA	€ 24,20
30 okt	Diaconie	€ 31,45
	Kerkbeheer	€ 26,80
6 nov	Diaconie	€ 96,15
	Kerkbeheer	€ 164,45

Giften

Per bank: 30 okt € 100,- collecte en onderhoud kerk
16 nov € 400,- collecte



AGENDA

6 dec	10.00 u	Kerkrentmeesters	Boxbergerweg 61
7 dec	12.30 u	Samen eten	Wapen v Wesepe
8 dec	20.00 u	Diaconievergadering	Beukenoot
9 dec	9.00 u	Ouderlingenvergadering	Beukenoot
10 dec	15.00 u	Kerstmarkt	Wapen v Wesepe
14 dec	14.30 u	Kerstmiddag soos	Wapen v Wesepe
14 dec	19.30 u	Kerkenraad	Beukenoot
16 dec	19.30 u	9 lessons and carols	Nic. Kerk, Wijhe
18 dec	16.00 u	9 lessons and carols	Klooster Sion
18 dec	19.30 u	9 lessons and carols	Klooster Sion
21 dec	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
19 dec	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
31 dec	9.00 u	Oud papieractie ¹	fam. Niemeijer
4 jan	12.30 u	Samen eten (snert)	Beukenoot



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Festival of Nine Lessons and Carols



Het New Sion Choir brengt op 16 december het Festival of Nine Lessons and Carols ten gehore. In deze viering wordt het kerstverhaal in 9 lezingen en liederen gehoord. Het is de meest populaire kerstviering aan het worden in Nederland en een mooie voorbereiding op Kerst.

Datum: vrijdagavond 16 december
Tijdstip 19.30 uur
Plaats Nicolaaskerk Wijhe

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

Kosten Vrije gift

PS. Voor wie op dat tijdstip is verhinderd zijn er op 18 december in klooster Nieuw Sion nog twee uitvoeringen (16.00 en 19.30 u)

GOD IN SALLAND FOTOWEDSTRIJD



De fotowedstrijd "God in Salland" heeft een groot aantal inspirerende plaatjes opgeleverd. Winnaars kiezen is geen eenvoudige taak maar deze vijf kiekjes zijn door de jury gekozen.

U kunt de foto's in het groot en met uitleg bewonderen...
vanaf 27 november in Wesepe
vanaf 8 januari in Olst
vanaf 12 februari in Raalte
en vanaf 19 maart in Wijhe



Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
4 dec	10.00 u	ds. R. Slaar 2 ^e advent
11 dec	10.00 u	ds. R. Slaar 3 ^e advent
18 dec	10.00 u	ds. J.G. Zomer (Staphorst) 4 ^e advent
24 dec	18.30 u	kinderkerstfeest
24 dec	20.15 u	ds. R. Slaar kerstavond
24 dec	22.00 u	ds. R. Slaar kerstnacht
25 dec	10.00 u	ds. R. Slaar 1 ^e kerstdag
31 dec	19.30 u	ds. R. Slaar oudjaarsavond
1 jan	10.00 u	ds. R. Slaar nieuwjaarsdag

Olst

datum	tijd	voorganger
4 dec	10.00 u	ds. H.J. Damstra (H.A.) 2 ^e advent
11 dec	10.00 u	ds. H.C.S. Spit 3 ^e advent
18 dec	10.00 u	ds. H. de Graaf 4 ^e advent
24 dec	22.30 u	ds. H.J. Damstra kerstnacht
25 dec	10.00 u	ds. J. Wiegiers 1 ^e kerstdag
31 dec	19.30 u	ds. H.J. Damstra oudjaarsavond
1 jan	10.00 u	niet bekend

Wijhe

datum	tijd	voorganger
4 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving 2 ^e advent
11 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving (Weijtendaal) 3 ^e advent
18 dec	10.00 u	Mw. L. van Geenen-Oudelaar 4 ^e advent
24 dec	17.00 u	ds. M. Veenstra-Oving kerstwandeling
24 dec	22.30 u	ds. M. Veenstra-Oving kerstnacht
25 dec	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving 1 ^e kerstdag
31 dec	19.30 u	ds. M. Veenstra-Oving oudjaarsavond
1 jan	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving vesperviering



*De redactie van het kerkblad
wenst iedere lezer
hele goede kerstdagen.*

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 853941 tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher,	tel 06 20753695
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	
ROLSTOEL	Jan ten Have	06 81290685

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

