



# KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe JANUARI 2020

Verschijningsdatum: 23 december 2019

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: [kerkbladwesepe@live.nl](mailto:kerkbladwesepe@live.nl)

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand februari inleveren vóór 20 januari.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

---

## Erediensten in januari

5 jan 10.00 u	Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Kerkbeheer
12 jan 10.00 u	Pastor A. v. Herwijnen Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
19 jan 10.00 u	Ds. C Schokker (Gorssel) Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb. Eindcollecte: Diaconie (zending)
26 jan 10.00 u <b>in Heeten</b>	Ds. H.J. Damstra/ de Bekker
2 feb 10.00 u <b>in Olst</b>	Ds. M. Veenstra-Oving Klein Salland zondag



Na afloop van elke kerkdienst op zondagmorgen is er koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

## ALLES HEEFT ZIJN TIJD!

'Wat zal het nieuwe jaar ons brengen?' Een opmerking die ik regelmatig hoor rond de jaarwisseling. Vaak zit achter deze opmerking de hoop en gedachte dat het beter, anders wordt. Alsof een nieuw jaar betekent dat we alles wat achter ons ligt aan vervelende en nare dingen kunnen uitdoen als een jas en achterlaten en vergeten.

De opmerking 'Wat zal het jaar ons brengen?' en die jas doen me denken aan het schilderij van het 'roodbaaien hemd' van de Friese schilder Jopie Huisman. Deze schilder was zeer bewogen met het leven van mensen, vooral diegene die moeite hadden zich staande te houden in het leven. Met liefde schilderde hij hun afgetrapte werkschoenen, klompen, kleding, gereedschap, het karige voedsel. Dit om hun leven recht te doen, opdat het leven van deze hardwerkende mensen niet zou worden vergeten.



Kijkend naar het 'roodbaaien hemd' zie je dat het hangt te drogen. Het is zwaar. Je kunt het zien aan de knijpers, want er zijn twee paar knijpers nodig om het vast te houden. Het hemd heeft rafels, maar ook reparatieplekken, draden opnieuw verbonden, gestopt, een nieuwe lap erop of eraan.

Het 'roodbaaien hemd' kun je zien als een metafoor, omdat het ook iets van ons eigen leven weerspiegelt. Als mens maak je in je leven veel dingen mee. Het leven zit ook vol tegenstellingen. Leven is het leven leven met blijdschap, vreugde, pijn, verdriet, scheuren en rafels, maar er is ook tijd om te herstellen. Woorden die ons ook bekend zijn van de Bijbelse Prediker, immers alles heeft zijn tijd!

Het hemd kan ook vragen oproepen. Wie heeft de zwaarte, de scheuren en de rafels gezien, of geprobeerd bij jou te herstellen? Wie kon en nam de tijd ervoor? Of andersom, waar zag jij de rafels en de scheuren bij een ander en kon je een helpende hand of luisterend oor zijn?

Als mensen zijn we kwetsbaar, in onze relaties, de liefde en verantwoording voor elkaar. We kunnen elkaar helpen om het leven op sommige momenten draagbaarder te maken, maar uiteindelijk moeten we wel zelf leren leven met de rafels en de scheuren. Of zoals iemand eens zei tijdens de opleiding Kunst en Theologie, die ik enkele jaren geleden in het kader van de Permanente Educatie volgde: "Het 'roodbaaien hemd' kun je alleen zelf dragen. Je kunt je in je leven gesteund weten door God en mensen, maar uiteindelijk is het je eigen levenshemd, die niemand anders dragen kan!"

Ik denk dat het zo is, je kunt het verleden niet zomaar uitdoen als een jas, je neemt het mee, maar de woorden van Prediker mogen ons hopelijk ook in het nieuwe jaar tot steun zijn, dat er voor alles een tijd is! Voor scheuren en repareren.

Ik wens allen in Klein Salland verband veel zegen en heil voor 2020 en dat we in Gods naam elkaar zien staan, mogen bemoedigen en tot steun zijn.



Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe

### **Bij de diensten in januari:**

Op zondag 5 januari hebben we onze eerste dienst in het nieuwe jaar. Iedereen is dan welkom om elkaar al het goede voor 2020 toe te wensen.

In januari wordt elk jaar de 'week van de eenheid' gehouden. De laatste zondag in januari, de 26<sup>e</sup>, houden we daarom een oecumenische dienst en zijn we welkom in Heeten. Het thema is deze keer: 'En zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons'. Dat is een citaat uit de bijbel waar we in de dienst over doordenken en van zingen. Als protestanten en rooms-katholieken ontmoeten we elkaar die zondag en weten ons met elkaar verbonden.

Een week later, op zondag 2 februari, houden we in Olst en Wijhe een klein-sallandse zondag. Ook daarin zal verbondenheid belangrijk zijn. Deze keer zijn er twee kerken open en twee gemeenten gaan op reis. In Olst gaat ds. Martje Veenstra voor en is het de bedoeling dat Wesepe naar Olst gaat. In Wijhe gaan collega Henriëtte de Graaf en ik samen voor en is het de bedoeling dat Raalte naar Wijhe gaat. Zo geven we steeds wéér en steeds méér vorm aan ons klein-sallandse kerk-zijn.

### ***Wel en wee:***

Voor een aantal mensen zijn het zware tijden: gezondheid die tegenzit, moeilijke situaties die niet op korte termijn veranderd kunnen worden, of problemen die diep in het leven ingrijpen. We wensen iedereen die het betreft, heel veel sterkte en moed toe!

### ***2020:***

Een nieuw jaar begint op 1 januari: 2020. Ik heb me al afgevraagd: spreek je dat nieuwe jaartal nu uit als 'twintig-twintig' of als 'tweeduizend-twintig'? Daar ben ik nog niet uit.

Bij een jaarwisseling hoort terugkijken en vooruitkijken. Terugkijken is natuurlijk eenvoudiger. Je weet wat geweest is en je weet niet wat er nog komt. In tv-programma's beginnen ze trouwens al ergens in december met dat terugblikken. Ik vind dat altijd wat vlug, alsof het laatste stukje van het jaar, die laatste weken, er niet meer toe doen.

Ook persoonlijk blikken we terug en vooruit: is het jaar voor ons snel gegaan of juist niet? Hebben we mooie en goede dingen meegemaakt of niet, of van allebei het één en ander? Wie kwamen er in 2019 op ons pad en wie hebben we verloren? En met welke blik kijken we naar het nieuwe jaar? Hoopvol? Of angstig en wat onzeker, want wat staat ons te wachten?

We komen in de bijbel iemand tegen die veel weet van de tijd en de tijden: Prediker. Hij kijkt in zijn tijd rond en ziet dat er zoveel verschillende soorten tijden zijn. Vaak vullen die elkaar aan of ze vormen juist een tegenstelling. De tijden geven aan hoe zwart-wit het leven kan verlopen. Al moeten we het vele grijs niet uitvlakken, wanneer de dingen die we meemaken niet zo duidelijk

zwart of wit zijn, of wanneer alles 'gewoon' gaat zoals het gaat. Het één kun je niet wegstrepen tegen het ander: je kunt je bijvoorbeeld wel eens een tijd lang ergeren aan wie je op een ander moment of tegelijkertijd liefhebt, je kunt iets opbouwen met de één en tegelijk iets afbreken bij de ander en je kunt lachen om mooie herinneringen, die tegelijkertijd verdriet in ons oproepen.

De grote vraag die Prediker eigenlijk stelt, is: hoe vullen we onze tijden in? Wat doen we met de tijd die ons gegeven is? Hoe gebruiken we die tijd? En 'gebruiken' klinkt dan misschien wat te actief. Is er niet veel wat ons overkomt, waar we geen vat op hebben? Dan kun je de tijd niet gebruiken, maar moet je zien óm te gaan met wat er gebeurt. En je kunt je natuurlijk met Prediker afvragen: waar is het allemaal goed voor? Waar leef ik voor? Hoe moet ik mijn tijd invullen en benutten in het nieuwe jaar? Kortom, genoeg om bij een jaarwisseling over na te denken.

Huib Oosterhuis heeft een lied over de tijden gemaakt. Het staat als lied 845 in ons liedboek:

*Tijd van vloek en tijd van zegen,  
tijd van droogte, tijd van regen,  
dag van oogsten, tijd van nood,  
tijd van stenen, tijd van brood.  
Tijd van liefde, nacht van waken,  
uur der waarheid, dag der dagen,  
toekomst die gekomen is,  
woord dat vol van stilte is.*

*Tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen,  
tijd van jagen, nu of nooit,  
tijd van hopen dat nog ooit.  
Tijd van zwijgen, zin vergeten,  
nergens blijven, niemand weten,  
tijd van kruipen, angst en spijt,  
zee van tijd eenzaamheid.*

*Wie aan dit bestaan verloren,  
nieuw begin heeft afgezworen,*

*wie het houdt bij wat hij heeft,  
sterven zal hij ongeleefd.  
Tijd van leven om met velen  
brood en ademtocht te delen,  
wie niet geeft om zelfbehoud,  
leven vindt hij honderdvoud.*

Ik wens u en jullie een hoopvol, zinvol en goed 2020, met veel heil en zegen!

ds. Henk Jan Damstra



## UIT DE KERKENRAAD

- De website wordt vanaf deze maand beheerd door Dick Stegeman. Hij neemt het webbeheer over van Richard Flierman. De kerkenraad dankt Richard voor zijn inzet de afgelopen jaren.
- De kerkenraad heeft positief geadviseerd op een voorstel van de landelijke synode (een consideratie) over hoe om te gaan met tijdelijke predikanten.



## DIACONIE

### Ouderensoos

Allereerst willen we de HVD heel erg bedanken voor de gift die we als Ouderensoos van hen mochten ontvangen. We kregen 150 euro uit de opbrengst van hun jaarlijkse verkoop van handwerkspullen en koffie/thee met gebak. Nogmaals bedankt, we zijn er heel blij mee.

### Soosmiddagen

In 2020 gaan we op woensdagmiddag 15 januari weer van start met onze "Nieuwjaarsborrel".

Het duo Annie en Marie komen ons deze middag weer opvrolijken met hun zang- en harmonicaspel.

Ze zijn al eens eerder bij ons geweest, en we vonden het de moeite waard, om ze nog eens uit te nodigen.

Komt u deze middag ook, dan kunnen we samen onder het genot van een borrel en een oliebol elkaar een voorspoedig 2020 toewensen.

We beginnen om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe.

Enkele datums om alvast te noteren:

19 februari Bingo

18 maart Frans Jansen uit Olst, met een greep uit zijn "Museum van Oud Keukengerei "

8 april Paasmiddag met Miny Tuten van zuivelboerderij "de Knapenvelder"

20 mei Dagreisje

### **Eetproject**

Op woensdag 8 januari gaan we weer gezellig samen eten in het Wapen van Wesepe.

Om 12.30 uur staan de tafels weer gedekt en kunnen we beginnen met het voorgerecht.

De kosten voor dit 3-gangen diner inclusief een drankje zijn €12,50.

Graag opgave tot de maandag ervoor bij Fineke tel.: 532247

Geen vervoer, dan kunt u bellen met Jan Meuleman tel.: 531519

We hopen in 2020 jullie weer te begroeten!

Goede feestdagen en de hartelijke groeten van

Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.



### **STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"**

Beste mensen,

De allereerste spelletjesmiddag in het nieuwe jaar is op woensdag 22 januari 14.30 uur in de Brouwershof. Wij hopen onze vaste

mensen weer te mogen begroeten. Natuurlijk is er ook wel een plaatsje voor u. Van harte welkom.  
Vriendelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



## **DRAAG BIJ AAN DE 2020 KLUSREIS VAN *LET'S GO!***

### **Wat houdt de klusreis van "Let's Go!" precies in?**

Let's Go! is dé werkgroep van Wijhe die zich met jongeren van hier (tussen 18 en 25 jaar) inzet voor jongeren elders. Terwijl wij voorheen vaak naar Letland reisden om de 2 jaar om te klussen, gaan we in de zomer van 2020 naar Roemenië. We reizen met een groep jongeren per bus naar Stichting Timulazu in Sanmarghita. Dit is een camping en boerderij waar jongeren afkomstig uit een kindertehuis onder begeleiding worden geholpen met hun integratie in de Roemeense samenleving.

### **Wat gaat Let's Go! er doen?**

Wij gaan helpen met het opknappen van de camping en kinderboerderij. Denk hierbij aan schilder- en timmerwerk, aanleggen van elektra, maar eventueel is het ook mogelijk om sociale activiteiten op te zetten.

### **Acties**

Een klusreis brengt aardig wat kosten met zich mee. Denk hierbij aan het vervoer en de dagelijkse basisvoorzieningen, zoals eten, drinken en overnachtingen, maar ook materialen om te klussen. Gedurende het hele jaar door houdt Let's Go! daarom diverse acties om de klusreis te bekostigen. Zo hebben we in november de pepernotenactie gehad en recent nog op de kerstmarkt in Wijhe gestaan. Ook in 2020 worden nog diverse acties gehouden, zoals de oliebollenactie omstreeks maart.

### **Help jij mee?**

Extra helpende handjes zijn altijd welkom! Tijdens de acties, maar ook tijdens de klusreis (exacte datum wordt binnenkort bekend



gemaakt). Wil jij een bijdrage leveren? Wij horen graag van je!  
info@lets-go-wijhe.nl  
Tot snel!

### **Bloembakjes maken voor de kerst!**



## **KERKBEHEER**

### **18 januari: Inluiden KERKBALANS 2020**

Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de kerken in Nederland. Dit jaar start de actie op zaterdag 18 januari. Net als vorig jaar zullen dan om 13.00 uur op heel veel plaatsen in het hele land de kerkklokken luiden.

Wesepe doet ook mee aan deze inluidactie. Eén klok zal geluid worden door de Wesepeenaar van het jaar Jo Jansen. Hij is niet alleen Wesepeenaar van het jaar, maar tevens penningmeester van de kerkrentmeesters. Gerrit Visscher, de voorzitter van de kerkenraad, luidt de andere klok.

Direct na het luiden van de klokken ontvangen de lopers de enveloppen met Kerkbalans papieren. Zij zullen in de twee weken



na 18 januari de enveloppen af komen leveren bij de adressen van hun lijst. Op de slotavond van maandag 3 februari komen ze terug met informatie over de toegezegde bedragen. Aan het eind van de avond kan het voorlopig totaal aan toezeggingen worden vastgesteld.

We hopen dat u ook dit jaar gul zult geven zodat onze gemeente er weer een jaar tegenaan kan.

### **Veranderingen in de actie kerkbalans**

Doordat de Kerkbalansactie administratief anders verloopt ontvangt u ook een ander toezeggingsformulier. In uw kerkbalansenvelop vindt u ook een toelichtende brief wat er zoal veranderd is. Korthedshalve verwijzen we hier naar deze brief. Eén van de veranderingen is dat de begroting voor het komend jaar niet meer vermeld is in de folder. Er is een gezamenlijke folder met de kerken in Klein Salland gemaakt en daar passen de begrotingen van de kerken niet in. Vandaar dat u hieronder de begroting voor het jaar 2020 van onze kerk aantreft. Inmiddels is deze goedgekeurd door de kerkenraad, hij heeft ter inzage gelegen en is ingediend bij de Provinciale commissie.

### **Begroting voor 2020**

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de begroting voor 2020.

<b>Inkomsten:</b>	<b>Uitgaven:</b>	
Baten onr. zaken	€ 25.000,-	Kerkgebouwen € 44.400,-
Rentebaten	€ 3.100,-	Pastoraat € 44.200,-
Kerkbalans	€ 50.000,-	Kerkdiensten € 3.000,-
Ov. Inkomsten	€ 10.300,-	Ov. verplichtingen € 15.600,-
Subsidies	€ 5.650,-	Admin/contr.kosten € 6.300,-
Inc. Baten	€ 6.280,-	
Onttr.orgelfonds	€ 13.000,-	

---

**Totaal ink.: €113.330,-** **Totaal uitg.: €113.500,-**

**Resultaat -/- € 170,-**

### **Toelichting**

Ook dit jaar geldt dat de opbrengst van Kerkbalans waarschijnlijk minder zal zijn dan voorgaande jaren. Het bedrag daarvoor is

daarom naar beneden bijgesteld. Door overlijden zijn er minder mensen die bijdragen en er komen vrijwel geen nieuwe bijdragers bij.

Er is dit jaar een tekort op de begroting. Dat wordt geheel veroorzaakt door de grote onderhoudsbeurt van het orgel. U ziet dat aan de hoge uitgavenpost onder kerkgebouwen. Dat onderhoud is gepland in de maand februari. Gelukkig konden we de afgelopen jaren daarvoor geld opzij leggen, zodat er nu voldoende geld in het orgelfonds zit om de kosten daaruit te betalen. Dat vindt u onder de post 'onttrekking orgelfonds'.  
College van Kerkrentmeesters

### **Gezocht: iemand voor de schoonmaak**

Marian ten Have heeft tot onze spijt te kennen gegeven om met de schoonmaak van de Beukenoot en de Kerk te willen stoppen. Wij zijn nu op zoek naar een vervangster. Het gaat om ongeveer twee uur in de week en er staat een vergoeding tegenover.

Voor inlichtingen: Betsie ten Have 0570-531237

### **Opbrengst schuurverkoop**

Jan en Ria Braakhekke hebben op 7 december een schuurverkoop gehouden. Ze gaan over een tijdje verhuizen en dan komen er allerlei spulletjes vrij die je niet meer nodig hebt.

De opbrengst van deze verkoop komt volledig ten goede aan het onderhoud van het kerkgebouw. Op donderdag 12 december



overhandigden Jan en Ria de inhoud van de kas € 114,65 aan financieel administrateur Evert van den Broek (zie foto). Hij bedankt hen namens de kerkrentmeesters hartelijk voor dit mooie gebaar. Een oud monument zoals onze kerk heeft altijd onderhoud nodig en dan is elk bedrag van harte welkom.



## Opbrengst van collecten en giften

24 nov	Diacon. pastoraat	€ 35,10
	Kerkbeheer	€ 49,90
1 dec	Diaconie	€ 66,20
	Kerkbeheer	€ 90,50
	gift Bloemenfonds	€ 10,00
8 dec	Bloemenfonds	€ 33,40
	Kerkbeheer	€ 42,13
15 dec	Diaconie	€ 34,14
	Ond.Kerk.geb.	€ 40,90

## Oosterhuisdienst

Ook dit jaar is er weer een dienst waarin de liederen van Huub Oosterhuis centraal staan. Op zondag 9 februari 2020 om 15.00 uur zal in onze kerk de inmiddels traditionele Oosterhuisdienst plaatsvinden.

Aan de dienst zal ook nu weer worden meegewerkt door een koor samengesteld uit de cantorij van onze gemeente aangevuld met zangers uit de regio – in totaal ongeveer 30 personen.

De cantorij zal worden gedirigeerd door Corinne Ovinge-Best.

De pianobegeleiding is in handen van Marijn Siero. Voorganger is de heer Kees Kok uit Amsterdam.

Voor liefhebbers van de liederen van Huub Oosterhuis is deze dienst een absolute must.



## AGENDA

8 jan 12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
8 jan 19.30 u	Inleveren Oudejaarscollecte	de Beukenoot
12 jan 15.00 u	Nicolaasconcert	Kerk
14 jan 20.00 u	Kerk en platteland	't Langhuus, Wijhe
15 jan 14.30 u	Ouderensoos	Wapen van Wesepe
16 jan 20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot

16 jan 19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
17 jan 9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
18 jan 13.00 u	Inluiden Kerkbalans	Kerk
20 jan 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
22 jan 14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
22 jan 19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
25 jan 9.00 u	Oud papieractie <sup>1</sup>	erf fam. Niemeijer
3 feb 19.30 u	Slotavond Kerkbalans	de Beukenoot
7 feb 9.00 u	Pelgrimstocht	De Bastiaan, Olst
9 feb 15.00 u	Oosterhuisdienst	Kerk

### **Pianist Ramon van Engelenhoven in Wesepe**

NRC noemde de jonge pianist Ramon van Engelenhoven (1995) onlangs een 'rijzende ster'.



De start van zijn muziekcarrière is veelbelovend: hij won op achttienjarige leeftijd de eerste prijs op het Prinses Christina Concours en kreeg twee jaar later (2015) de Grand Prix Youri Egorov, een prijs die wordt uitgereikt aan een talent met internationale allure. De bacheloropleiding

aan het Conservatorium van Amsterdam sloot hij in 2017 af met een 10. "Mijn ultieme droom is spelen in de Grote Zaal van het Concertgebouw", zegt hij in NRC, maar hij komt eerst optreden in de Nicolaaskerk in Wesepe, waar hij werken zal spelen van onder andere Debussy, Ravel en Prokofiev. Mis het niet en reserveer snel!

Zondag 12-1-2020 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open)

Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via

[www.denicolaasconcerten.nl](http://www.denicolaasconcerten.nl)

Entree: € 15 (inclusief consumptie)

---

<sup>1</sup> Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.



Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: [secretaris@kleinsalland.nl](mailto:secretaris@kleinsalland.nl)

## **Pelgrimeren langs de restanten van de OLD0 en het buitengebied van Wesepe**

Vrijdag 29 november stond om kwart voor negen de koffie met krentenwegge klaar in "de Beukenoot". Hier op het mooiste dorpsplein van Salland staat de eeuwenoude kerk die in 1345 blijkt te zijn gesticht door het geslacht Ripperda van het landgoed Boxbergen. Dit geslacht werd generaties later verbonden met von Amsberg. Kortom, onze huidige koning heeft zijn roots van vaders zijde in Salland!! Na een introductie door Martje Veenstra gingen we met 17 deelnemers voor de tweede maal dit seizoen pelgrimeren langs de restanten van de vroegere spoorlijn van de Overijsselse Lokale Spoorweg-Maatschappij Deventer-Olst (OLD0). Op verschillende plekken zijn de voormalige stationsgebouwen nog aanwezig. We kregen de opdracht om na te denken over de rafels en de scheuren in ons leven, wie deze



heeft gezien en geprobeerd te herstellen. In stilte nadenken en ondertussen knabbelen aan twee in elkaar geknoopte dropveters. Aan de Hunneweg bij de familie Trompert stonden de koffie/chocolademelk en krentenwegge klaar. Mede dankzij het schitterende weer

en de mooie omgeving werd het opnieuw een goede ontmoeting. Het smaakt naar meer en dat kan op 7 februari 2020 want dan gaan we stappen vanuit Olst.

Harm Lassche en Hennie Teunis

## **Het project van de ZWO Wijhe voor de Stichting Dom Helder Camara in Brazilië**

Zoals wij u deze zomer hebben toegezegd zijn hierbij het verslag en een paar foto's van ons bezoek aan Bayeux in het Noordoosten van Brazilië.

In kleur zijn alle foto's ook te zien op de website van de Protestantse Gemeente Wijhe. Maar hierbij twee afbeeldingen van de verschillen van voor en na de behandeling en conservering van



muren en daken. Er is veel werk verzet door de experts en de vrijwilligers in Bayeux. Er is volgens het gemaakte plan gewerkt en men is keurig binnen de begroting van € 5.163,-- gebleven. Nu moeten alleen nog de reeds aanwezige nieuwe dakpannen worden geplaatst en dan is het project afgerond. Met het bestuur van de Stichting DomHelder Camara is er overleg geweest over de besteding van het extra bedrag van € 1900,- wat er boven de begroting is binnen gekomen bij de ZWO. Er is een grote wens om de computerzaal weer in orde te maken. De airco werkt niet meer. Daardoor is het in het computer leslokaal warm, vochtig en stoffig. Omstandigheden waar PC's niet goed tegen kunnen. Drie van de 6 PC's zijn dan ook kapot. De wens van het bestuur is: reparatie of vernieuwing van de airco en de aanschaf van 4 of 5 nieuwe PC's. Wij steunen het van harte. Maak kinderen vertrouwd met een computer want dat geeft ze meer kans op werk. Want ook in Brazilië is de computer niet uit het dagelijkse leven weg te denken.

Het nu afgesloten project Brazilië is dankzij de steun van u allen geslaagd! De kinderen in Bayeux hebben daardoor een extra kans in het leven.

Sijtske en Hans Stuit

## **Kerkelijke gemeenschappen op het platteland, sporen van God in het dorp**

Met het uitkomen van het boek 'Sporen van God in het dorp' van Dr. Jacobine Gelderloos ging in september 2018 ook de Dorpskerkenbeweging van start. Als één van de drie dorpskerkambassadeurs neem ik u in deze lezing mee naar de vragen die er spelen rondom de kerk in het dorp en de kansen die daar liggen voor de toekomst. Welke rol spelen kerkgebouw, kerkgemeenschap en kerkelijke activiteiten in het dorp en op welke manier is het mogelijk om verbindingen te leggen met andere mensen en organisaties in het dorp? Hoe gaan we om met vragen als kerkelijke verlegenheid en religieus analfabetisme? Op welke manier kunnen we een vloeibare kerk zijn en wat zijn grensgangers? Aan de hand van praktische voorbeelden neem ik u mee naar nieuwe kansen voor de dorpskerk. Mijn verwachting is dat u met nieuwe inspiratie en een breder perspectief naar huis gaat.

Begeleiding: Betsy Nobel, dorpskerkambassadeur regio 'midden'

Datum: dinsdag 14 januari

Tijd: 20.00 uur

Plaats: 't Langhuus

Opgave: dzmaat@t-mobile.nl of  
martjeveenstra@hotmail.com

## **Kerkdiensten in Klein Salland**

### **Raalte**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
5 jan	10.30 u	ds. C. Schokker (Gorssel)
12 jan	10.00 u	ds. J.D.Th. Wassenaar (Holten)
19 jan	10.00 u	ds. A. de Vries (Nijverdal) Avondmaal
26 jan	19.00 u	ds. S.M. Roozeboom (Holten) zondag v.d. eenheid
2 feb	10.00 u	ds. H.E.J. de Graaf/ ds. H.J. Damstra

**NB: in Wijhe**



## **Olst**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
1 jan	10.30 u	ds. Wiegers
5 jan	10.00 u	ds. H. Nekeman
12 jan	10.00 u	ds. H.J. Damstra
19 jan	10.00 u	ds. H.J. Damstra (oec. dienst)
26 jan	10.00 u	mevr. I. Ziegelaar
2 feb	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving Wesepe naar Olst, KS zondag

## **Wijhe**

<b>datum</b>	<b>tijd</b>	<b>voorganger</b>
5 jan	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving top 2000
12 jan	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving (Dopen)
19 jan	10.00 u	ds. M. Veenstra-Oving Avondmaal
26 jan	10.00 u	RK voorganger (Oec. Dienst)
2 feb	10.00 u	ds. H.E.J. de Graaf/ ds. H.J. Damstra NB: met Raalte

**De redactie van het kerkblad  
wenst iedereen  
een gelukkig 2020**

**!  
\***

## Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

<b>PREDIKANT</b>	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
<b>KERKENRAAD</b>	<b>Voorzitter:</b> Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> <b>Scriba:</b> H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823  tel 853941
<b>KERK</b>	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
<b>De BEUKENOOT</b> Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
<b>KOSTER</b>	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
<b>ORGANIST</b>	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
<b>BEGRAFENISSEN</b>	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
<b>FINANCIËN</b>	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 25 RABO 0373732457 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>  <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253  tel. 531686
<b>LEDEN- REGISTRATIE</b>	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 0572-381904
<b>KINDEROPPAS</b>	via G. Visscher, zie boven	
<b>WEBSITE:</b>	<a href="http://wesepe.protestantsekerk.net">http://wesepe.protestantsekerk.net</a>	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

