



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe JANUARI 2022

Verschijningsdatum: 20 december 2021

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Kopij voor de maand januari inleveren vóór 24 januari.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Erediensten in december/januari

24 dec **15.30 u**

Mw. I. Ziegelaar !!gewijzigde

25 dec 10.00 u

Ds. R. Gosker

30 dec **15.30 u**

Ds. H.J. Damstra !!aanvangstijd

2 jan 10.00 u

Geen dienst

9 jan 10.00 u

Ds. R. Gosker (Nieuwjaarsdienst)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Diaconie

16 jan 10.00 u

Mevr. Irene Ziegelaar

Inz. der gaven: Ond. Kerk. Geb.

Eindcoll.: Ondersteuning gemeenten

23 jan 10.00 u

Ds. H.J. Damstra (Oec. Dienst)

Inz. der gaven: Missionair werk

Eindcollecte: Kerkbeheer

30 jan 10.00 u

Ds. J. Muntendam

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Kerk in Actie

6 feb 10.00 u

Ds. M. Veenstra. (samen met Olst)

Inz. der gaven: KiA (Bangladesh)

Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

- Zolang de anderhalve-meter-regel geldt is er helaas geen koffiedrinken.
- Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
- U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.

Winter

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,
u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,
uw rechterhand brengt mij redding.

De HEER zal mij altijd beschermen.
HEER, uw trouw duurt eeuwig,
laat het werk van uw handen niet los.

(Psalm 138, vers 7 en 8)

Het is winter. In de winter zijn de dagen kort en het wordt al vroeg donker. Aan de ene kant vind ik dat een hele gezellige tijd met allemaal kaarsjes in huis en lichtjes buiten. Aan de andere kant voel ik mij geregeld somber en futloos op hele grijze, regenachtige dagen. Dan verlang ik zo naar zon en warmte. Ik sluit mij af voor de grijze, grauwe en koude buitenwereld. Dan kruip ik het liefst op de bank. Liggend onder een fleecedekentje kijk ik naar nietszeggende Netflix-series.

De winter is een tijd voor inkeer en bezinning. De bomen hebben hun bladeren verloren om in de lente weer opnieuw te kunnen beginnen. De winter is een tijd om te kijken naar jezelf. Wat gaat er goed, wat zou er beter, of anders kunnen? Loslaten wat niet meer helpend is, om weer verder te kunnen groeien. Oude patronen en eigen gemaakte overtuigingen aan de kant doen, is niet altijd even makkelijk. Dat heb ik juist weer ondervonden met het schrijven van deze meditatie. Het lukte mij niet om te schrijven. Welk onderwerp moest ik nemen? De coronapas, die zoveel verdeeldheid in de maatschappij, maar ook in de gezinnen teweeg brengt? Het onderwerp (ver)oordelen kwam voorbij gefladderd. Ik probeerde van alles, maar ik kreeg niets op papier! Ik had mijzelf overtuigd dat ik echt iets moois moest schrijven. Het gevoel 'goed te moeten presteren' en mijn eigen perfectionisme blokkeerde mij bij het schrijven. Ik wil alles graag erg goed doen en op sommige momenten ben ik té perfectionistisch. Dat heeft als nadeel dat ik te lang blijf nadenken. Dan kom ik niet tot actie en komt er heel weinig uit mijn handen. Ik keer teveel in mijzelf en verlies de verbinding met de buitenwereld.

Gelukkig is daar de afgelopen tijd verandering in gekomen, doordat ik doorkreeg dat mijn "goed willen doen" mij in de weg zat. Ik ben ermee aan de slag gegaan. Ik probeerde het goed presteren enigszins los te laten. Tot mijn verbazing en opluchting merkte ik dat het ook prima lukte als ik ietsjes minder mijn best deed. Als ik minder bezig was met het "goed" doen en meer met "het is goed zoals ik het doe". Ik moest voor mijzelf bekennen dat het eigenlijk veel beter ging, want ik had minder stress. Dat was een erg fijn gevoel. Door mijn perfectionisme en het gevoel van "ik doe het niet goed genoeg" los te laten kreeg ik meer plezier in mijn werk, mijn huis, het dorp, mijn dochter en mijn partner. Ik kon op alle fronten meer van het leven genieten!

Bij het schrijven van deze meditatie viel ik even terug in mijn oude patroon: "ik moet het goed doen". Toen bedacht ik: Ik ben Rini en ik doe het op mijn manier. Het loslaten van de overtuiging dat ik het goed moest doen gaf zoveel ruimte. Mijn creatieve energie begon weer te stromen en resulteerde in dit schrijven.

Op de momenten dat ik het allemaal niet goed weet denk ik aan psalm 138. Deze psalm zegt mij: ook al laat ik God los, ook al zie ik God misschien eventjes niet, ook al is het grijs en donker om mij heen, Hij laat mij nooit los. Hij is er altijd om mij te beschermen en verder te helpen. Ik kan mijn zorgen bij Hem neerleggen. Ik hoef het niet alleen te doen. Bij en met God mag ik altijd weer verder gaan en opnieuw beginnen.

Loslaten van denkwijzen, oude patronen en vastgeroeste overtuigingen is vaak heel lastig. Toch, wanneer het lukt, geeft dat zoveel ruimte en energie. Ik heb gemerkt dat er dan ineens nieuwe dingen op mijn pad komen. Dat ik de moed heb om opnieuw te beginnen of verder te gaan. En dat ik zelfs op donkere winterdagen kan genieten van alles wat er om mij heen is.



Rini van Dijkhuizen
kerkelijk jeugdwerker (i.o)

UIT DE PASTORIE

Overleden:

Op 31 oktober overleed Adrie Schreur in de leeftijd van 73 jaar. Adrie woonde de laatste jaren van zijn leven Kempmaan 3 in Raalte. Op 6 november is hij in een dienst in de kerk herdacht en in besloten kring begraven. We wensen zijn veel familie en bekenden sterkte toe!

Een nieuw jaar:

Bijna is het jaar om. Terugkijkend denk je: wat een raar jaar was het (weer). Toen het jaar begon, verwachtten we dat we op niet al te lange termijn wel van corona (en alles daarom heen) af zouden zijn en dat we snel weer gewoon alles zouden kunnen doen. Nu weten we hoe het afgelopen jaar verlopen is. We weten ook dat onze mogelijkheden voorlopig toch weer wat beperkt zullen zijn.

Ik ben blij dat het jeugdwerk (gelukkig) de afgelopen periode door is gegaan. En we hopen het komende jaar aan jeugd en aan anderen (die zich misschien nog heel jong van geest voelen) als kerk een en ander aan te kunnen bieden. Positief is ook dat we sinds oktober de kerkdiensten online kunnen volgen. We kunnen thuis op ons gemak meekijken en dan ook uit volle borst meezingen. Liever zie en hoor ik natuurlijk iedereen in de kerk, maar de camera's geven ons ieder geval mogelijkheden.

Voor het huidige jaar voorbij is, vieren we het kerstfeest. Ik heb daar in het vorige blad al een wat uitgebreider stuk over opgenomen. Kerst is een feest dat hoop uitstraalt, ik hoop dat we die hoop vasthouden in het jaar dat voor ons ligt. Op donderdag 30 december zoeken we elkaar op om samen na te denken over de dingen waarvan we hopen dat het nieuwe jaar ons die brengt, over wat we graag mee willen maken in '22, over wat we kunnen ondernemen, waar we tegen op denken te lopen. Zo sluiten we met elkaar het oude jaar op een mooie en zinvolle manier af.

Voor in het nieuwe jaar wil ik op deze plek een gedicht meegeven, waarvan ik niet weet wie het geschreven heeft. Ik geef het door, omdat het me aanspreekt:

'Ik geloof dat ik op deze aarde ben om iets moois, iets goeds,
van het leven te maken.

Ik geloof dat ik de opdracht heb om iets van deze aarde te
maken,
voor mezelf en voor anderen.

Ik geloof dat ik met volle teugen mag genieten
van alles dat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.

Ik geloof dat ik naar de geest van Christus mag leven
en mijn medemens de hand mag reiken,
door mee te leven,
door begrip en liefde te tonen.

Ik geloof dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef,
en dan is het leven waard om geleefd te worden.'

Ik wens iedereen een gezegende kerst, een goede jaarwisseling
en een hoopvol 2022 toe!

ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Arend Jan (Adrie) Schreur, geb 15-8-1948 ov. 31-10-2021

Adrie werd geboren als tweede in een gezin met vier kinderen. Al snel bleek dat hij bijzonder was. Adrie groeide op op een boerderij aan de rand van Schalkhaar. Op zijn 7e ging hij naar een school voor moeilijk lerende kinderen. Daar ontmoette hij zijn vriend Bennie Hoetink. Na school hielp hij thuis op de boerderij. In 1970 verhuisde het gezin naar Averlo. Vanaf dat moment is hij buitenshuis gaan werken o.a. bij de tuinen van de Reza, de sociale werkvoorziening. Hij kocht een trekker en ging hier overal mee naar toe. In 1996 ging hij wonen op De Braak in Deventer, uiteraard ging de trekker mee. Daar leerde hij Gerda Nijland kennen en samen verhuisden ze naar de appartementen aan de Deventerstraat. In een 25 km wagentje reden ze samen overal

naar toe. Na een aantal jaren werd de vriendschap beëindigd en Adrie ging wonen aan de Groenling. In deze periode ging zijn gezondheid langzaam achteruit en kon hij niet meer alleen wonen. Hij verhuisde naar de Meerkoet van de Stichting ZoZijn en in 2016 naar de locatie aan de Kemphaan in Raalte-Noord. Inmiddels was zijn gezondheid verslechterd en kwam hij in een rolstoel terecht. In deze jaren werd herhaaldelijk voor zijn leven gevreesd, maar steeds krabbelde hij weer op tot toch plotseling overleed op zondag 31 oktober.

In de afscheidsdienst op 6 november, geleid door Ds. Slaar uit Raalte ging het over de liefde. Liefde die Adrie gaf aan zijn familie en ook in zijn woonomgeving was hij erg geliefd. Hij zal dan ook in meerdere opzichten erg worden gemist.



UIT DE KERKENRAAD

- We bespreken de Coronasituatie. We volgen het gezamenlijk advies binnen Klein Salland. Daarom moeten de avonddiensten aan het eind van het jaar verplaatst worden naar 15.30 uur. Het koffiedrinken na de dienst moeten we helaas afblazen zolang de anderhalvemeterregel geldt. Ook de samenzang vervalt, we vragen zangers en zangeressen per keer. Voor de kerstnachtdienst op 24 december moet gereserveerd worden.
- Er zijn initiatieven binnen Klein Salland om met jongeren projecten te doen in Roemenië. Ook jongeren uit Wesepe kunnen hierbij aansluiten. Inlichtingen bij de diaconie.
- We plannen een bezinningsochtend in januari met het oog op het nieuwe beleidsplan 2022-2026.
- In januari is er een gezamenlijke kerkenraadsvergadering in Raalte voor alle Klein Sallandse kerkenraden. De classispredikant Klaas van der Kamp zal hierbij aanwezig zijn.
- Op 20 februari is de wisseling van de kerkenraad. In het volgende kerkblad hopen we een aantal nieuwe kerkenraadsleden te kunnen presenteren.

Aanmelden Kerstdienst

Volgens de laatste richtlijnen mogen we wel kerkdiensten houden maar moeten kerkgangers op anderhalve meter afstand van elkaar zitten. Voor onze kerk betekent dat dat we ongeveer 60 mensen kunnen plaatsen.

Dit is voldoende voor de meeste diensten, maar niet voor de kerstdienst. Voor deze dienst moet u zich aanmelden via kerkbezoekwesepe@gmail.com of 06-20753695 (Gerrit Visscher) uiterlijk een uur voor de dienst, die begint op 15.30 uur.

Dat betekent niet dat u niet mag komen, integendeel! Laten we er samen een mooie dienst van maken met een mooie gevulde kerk.

Het laatste nieuws over beperkingen vind je op onze website of via bovenstaand telefoonnummer.

Beste ouders, beste kinderen,



Helaas kunnen we ook dit jaar niet samen een kinderkerstfeest vieren. Maar daar hebben wij wat op bedacht! We gaan de kinderkerstviering op de website zetten, net als vorig jaar. Houd de website wesepe.protestantsekerk.net dus in de gaten!

Vanaf 22 december zal er voor de kinderen en jongeren een leuke verrassing aan de deur worden gebracht.

In 2022 gaan we weer verder kijken wat we kunnen doen met jullie. Hopelijk kunnen we dan weer eens samenkomen.

Ik wens jullie een gezellige kerstvakantie toe!

Rini van Dijkhuizen (kerkelijk jeugdwerker i.o.)

Een puzzel voor in de Kerstvakantie: zoek de 6 verschillen (je kunt het daarna ook nog inkleuren)



ZOEK DE 6 VERSCHILLEN





KERKBEHEER

KERK  **BALANS 2022**

Inluiden gaat (weer) niet door

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn in volle gang. De start van de actie is op zaterdag 15 januari. Ook hier wordt vanwege de coronaregels een **andere procedure** gevolgd. De tassen met daarin de enveloppen worden op die dag bij de lopers thuis gebracht. Daarbij wordt –indien mogelijk- meteen een afspraak gemaakt voor het ophalen van de tas. Dat betekent dus dat het inluiden van de actie voor de tweede achtereenvolgende keer helaas niet doorgaat.

Rondbrengen enveloppen

Vanaf 15 januari kunt u de mensen die de enveloppen brengen dus aan de deur verwachten. Bij het toezeggingsformulier is ook nu weer een toelichting gevoegd. Daarin staat onder andere de vraag of u betalen wil met automatische incasso. Dat is voor u makkelijk en voor ons scheelt het veel administratief werk. Volgens de planning worden op 29 januari alle tassen weer bij de lopers opgehaald. De traditionele telavond met Bingo kan helaas ook vanwege Corona niet doorgaan, maar er zal wel op maandag 31 januari geteld worden. Aan het einde van die avond zal de voorlopige eindstand dan bekend zijn en zal dan te vinden zijn op de website en afgekondigd worden in de kerkdienst op zondag 6 februari. De lopers hebben persoonlijk bericht over deze nieuwe aanpak.

Wij vertrouwen erop dat u ook deze keer de Protestantse Gemeente Wesepe financieel zult willen ondersteunen. Onze kerk kan niet zonder uw bijdrage!

Eindejaarscollecte

In het kerkblad van december was een envelop voor de eindejaarsbijdrage gevoegd.

In normale omstandigheden wordt deze envelop bij u opgehaald door de kerkbladbezorger. Het kan zijn dat de kerkbladbezorger de envelop niet ophaalt vanwege de aangescherpte coronaregels.

Zou u hem dan in de brievenbus bij de kerk willen deponeren? U kunt hem ook in de brievenbus van een kerkenraadslid doen. Als dat allemaal niet lukt dan kunt u ook uw bijdrage overmaken naar IBAN NL25 RABO 0373 7324 57 onder vermelding van eindejaarscollecte.

De kerkbladbezorgers hebben een brief ontvangen waarin het inlevertijdstip staat vermeld op woensdag 5 januari. Het inleveren gebeurt helaas weer niet zoals gewoonlijk met koffiedrinken en olieballen, maar volgens een tijdschema. Ook dit is in verband met de coronaregels. We vragen de kerkbladbezorgers deze tijden in acht te nemen.

Vorig jaar schreven we dat we hoopten dat het maar één jaar nodig was, maar helaas gaat het nog een keer als vorig jaar.

Begroting voor 2022

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de begroting voor 2022.

Inkomsten:

Baten onr. zaken € 24.150,-
Rentebaten € 2.400,-
Kerkbalans € 46.000,-
Ov. Inkomsten € 13.500,-
Subsidies € 8.182,-
Onttr. Reserves € 256,-

Uitgaven:

Kerkgebouwen € 21.250,-
Pastoraat € 41.558,-
Kerkdiensten € 2.650,-
Ov. verplichtingen € 16.155,-
Admin/contr.kosten € 9.475,-
Ksten (on)roerende € 3.400,-

Totaal ink.: €94.488,- Totaal uitg.: €94.488,-

Toelichting

De opbrengst van Kerkbalans is gelijkgesteld aan die van vorig jaar. Hoewel de tendens is dat de inkomsten hiervan dalen, gaf de hogere opbrengst van dit jaar ons de moed om het bedrag gelijk te houden. We hopen dat u dat gaat waarmaken.

Er moet in 2022 onderhoud gepleegd worden aan de buitenkant van het kerkgebouw (schilderen, reparatie van voegen). Dat stond dit jaar op de planning, maar is door omstandigheden niet doorgestaan. Dat kwam ook goed uit, want de invoering van "Kerkdienst gemist" was een onvoorziene kostenpost. Met een kleine onttrekking aan de reserves kan de begroting sluitend gemaakt worden.

Kerkcollectes

28 nov	Diaconie	€ 26,70
	Kerkbeheer	€ 23,85
5 dec	Diaconie	€ 20,90
	Kerkbeheer	€ 25,15
12 dec	Diaconie	€ 62,20
	Kerkbeheer	€ 36,20

Overige giften en collectes

Diaconie	9-12 fam B	€100	jeugddiaconaat
	1-12 mevr S	€ 25	
	29-11 fam V	€ 25	Moldavië kinderen in de knel
	21-11 fam T	€20	collecte
	7-11 fam B	€100	
	4-11 mevr S	€ 50	
Kerkbeheer	Collectes via bank:	€ 235,-	
	28-11 fam W	€70,-	gift



AGENDA

3 jan	13.00 u	Enveloppen vullen KB	de Beukenoot
5 jan	v.a. 19.30 u	inleveren eindejaarscoll.	de Beukenoot
11 jan	19.00 u	KR Klein Salland	Annahuis, Raalte
15 jan		wegbrengen Kerkbalans	
19 jan	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
20 jan	20.00 u	Diaconie	de Beukenoot
21 jan	9.00 u	Ouderlingen	de Beukenoot
24 jan	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
26 jan	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
29 jan		ophalen Kerkbalans	
31 jan	19.00 u	tellen Kerkbalans	de Beukenoot
29 jan	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Even weer bijpraten over Klein Salland

Wie zitten er in het Breed Overleg van Klein Salland?

Na het vorige bericht in het kerkblad van november kregen we deze vraag. Elke kerkenraad vaardigt twee mensen af en dat zijn:

Ina Middeldorp en Herman Menkveld voor Olst,
Alexander Toeter en Egbert Gritter namens Raalte,
Gerrit Visscher en Henk Jansen voor Wesepe en
Johanna Boverhuis en Piet Mosterd namens Wijhe.

De predikanten worden door Martje Veenstra vertegenwoordigd en zij rouleren elk jaar. De andere leden wisselen naar gelang hun zitting in de kerkenraad. Als u een vraag of een suggestie heeft, spreek genoemde mensen gerust aan.

Gezamenlijke activiteiten.

Op 11 januari staat er een 'kerkenraadsvergadering Klein Salland' gepland en daarbij is ook de classispredikant Klaas van der Kamp uitgenodigd. We spreken over waar we nu als vier gemeenten staan in de samenwerking en wat een volgende formele stap zou kunnen zijn, mede ook nu we al sinds 2014 met elkaar op weg zijn.

Een ander gespreksonderwerp is de toekomstige mogelijkheden van invulling van een predikantsplaats met academisch en/of hbo opgeleide voorgangers. Van belang voor Klein Salland gezien de te verwachten krimp van de protestantse gemeentes. Tevens wordt dan verkend welke mogelijkheden er zijn om kerkenraden samen te stellen nu de belangstelling afneemt om ambtsdrager te worden. De inbreng van Klaas van der Kamp is hierbij zeker waardevol.

Op advies van de PKN heeft het Breed Overleg een advies aan de kerkenraden uitgebracht omtrent het thema 'veilige gemeente'. Er is een protocol opgesteld met betrekking tot klachten in het kader van ongewenste intimiteiten of machtsmisbruik. Iets wat jammer genoeg in Nederland ook in protestantse kringen voorkomt. Ook is een voorstel gedaan een vertrouwenspersoon aan te stellen waar mensen die dit betreffen zich vertrouwelijk kunnen melden. In 2022 zal de aandacht van de vier kerken met name uitgaan naar het onderzoeken van de mogelijkheden van één gezamenlijk

kerkelijk bureau. Om te voorkomen dat er door het stoppen van vrijwilligers gaten gaan vallen in het plaatselijke administratieve beheer, hebben de kerkenraden besloten om hier voor een gezamenlijke aanpak te kiezen.

De colleges van kerkrentmeesters hebben de aftrap voor Kerkbalans 2022 gedaan en hopelijk is het resultaat voor de vier kerken naar tevredenheid. Zonder de ruimhartige bijdrage van de leden kunnen de kerken niet goed functioneren.

Namens de leden van het Breed Overleg en de vier kerkenraden, Egbert Gritter, voorzitter

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
2 jan	10.30 u	Ds. R. Slaar
9 jan	10.00 u	mevr. A. Nijland (Mariënheem)
16 jan	10.00 u	ds. H. de Graaf (Oene)
23 jan	10.00 u	Ds. R. Slaar (HA)
23 jan	19.00 u	Ds. R. Slaar (zondag vd eenheid)
30 jan	10.00 u	Ds. R. Slaar
6 feb	10.00 u	Ds. H.J. Damstra (Kl. Sallanddienst)

Wijhe

datum	tijd	voorganger
2 jan	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving (top 2000)
9 jan	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving (HA)
16 jan	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving (HD)
23 jan	10.00 u	RK voorganger in RK kerk (Oec. Dienst)
30 jan	10.00 u	ds. W. Kaljouw (Nijverdal)
6 feb	10.00 u	Ds. R. Slaar (Kl. Sallanddienst)

Olst

datum	tijd	voorganger
2 jan	10.00 u	Ds. E.S. Klein Kranenburg
9 jan	10.00 u	Ds. H.J. Damstra
16 jan (Oec.)	10.00 u	Ds. H.J. Damstra/mw. A.M.A.L Gunnink
23 jan	10.00 u	Ds. J.W.T. Muntendam
30 jan	10.00 u	Ds. H.J. Damstra

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Wesepereknweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

