

JANUARI 2025



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 23 december 2024

Oplage: 345 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand februari inleveren vóór 20 januari.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57.

Erediensten in januari 2025

5 jan.	10.00 u	Dhr. M. Schippers Inz. der gaven: Jongerenwerk Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
12 jan	10.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: KIA binnenlands diac. Eindcollecte: Kerkbeheer
19 jan.	10.00 u	Ds. E. Urban Inz. der gaven: PKN Missionair werk Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
26 jan.	10.00 u	Mevr. R. van Dijkhuizen Inz. der gaven: PKN Jeugdwerk Eindcollecte: Kerkbeheer
2 febr.	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl

U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd!

Volkskerk

'Kun je al een beetje wennen?' Het is een vraag die mij in de afgelopen tijd al vele keren is gesteld. In september ben ik hier gestart in Wesepe en probeer langzaam de gemeente te leren kennen. Mijn indrukken tot zover? Een warme gemeente, lieve mensen en veel onderlinge betrokkenheid met elkaar en het dorp. Het leuke van starten op een nieuwe plek is dat je op een soort van ontdekkingsstocht gaat. Wat zijn de lokale gebruiken? Welke (geloofs)taal spreken de mensen? En wat zijn de dingen die er echt toe doen. Ontzettend leerzaam voor mij.

Hoewel ik al flink wat jaren in de kerk werk, ontdek ik hier een dimensie van de kerk die ik nog niet eerder van zo dichtbij meegemaakt heb. Een levendige volkskerk. Voor mij werd dit heel zichtbaar in de afgelopen week. Tijdens de kerstmarkt zat de kerk vol om te luisteren naar koren met kerstliederen, het kerstverhaal van juf Henny en het kinderkoor. En in de dagen daarna volgde een kerkdienst, filmavond, een gezellige ontmoeting met OED en een bijbelgesprekskring op vrijdagochtend. Heel de week is er leven in de kerk. En dat is alleen nog maar wat ik gezien heb. Het werk achter de schermen van pastorale bezoeken, het bladvrij maken van het kerkplein of de vergaderingen neem ik dan nog niet eens mee.

Een levendige gemeenschap waar van alles te doen is. Waar de kerk een grote rol heeft in het samenbrengen van mensen met elkaar en met God.

En hoewel ik ook wel punten zie waarop de kerkgemeenschap kwetsbaar is, zie ik toch vooral veel dingen om dankbaar voor te zijn. Samen bouwen we verder!

Hartelijke groet,
Mark Schippers



DIACONIE

Vrijwilligers bedankt!

Het jaar is al weer bijna om en er is veel gebeurd waarbij ook vele vrijwilligers hebben meegeholpen om dit alles mogelijk te maken. Vanuit de diaconie willen we iedereen bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar en tevens wensen we jullie een gelukkig en gezond 2025 toe!

Kerstbakjes maken

Op dinsdag 17 december zijn er door de bloemengroep weer prachtige kerstbakjes gemaakt.

Iedereen die hierbij geholpen heeft hartelijk dank.



Beste Senioren van Wesepe en omgeving

Hierbij nog enkele datums voor 2025 als herinnering:

Woensdag 8 januari de Nieuwjaarsbijeenkomst en Snertmaaltijd in de Beukenoot.

We starten om 10.30 uur met de koffie en een oliebol. Daarna gaan we toosten op 2025. En we sluiten af met snert en roggebrood met spek, en een toetje zal niet ontbreken.

Op woensdag 5 februari gaan we om 12.30 uur Samen Eten in "Het Wapen van Wesepe".

We gaan dan voor het eerst eten bij onze nieuwe uitbaters Sven en Lisa, en zullen ons laten verrassen wat zij voor ons gaan koken.

Opgave voor beide datums graag tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel.: 0570 532247 of 06 83141045

Hebt u een dieet geef dit dan ook bij opgave door.

Hierbij willen we Jelle Vloedgraven nogmaals bedanken voor zijn gastvrijheid in de afgelopen jaren.

Jelle het ga je goed in je nieuwe baan.

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.



KERKBEHEER

11 januari: Inluiden KERKBALANS 2025

Kerkbalans is de jaarlijkse landelijke geldwerfactie van de kerken in Nederland. Dit jaar start de actie op zaterdag 11 januari. Net als eerdere jaren zullen dan om 13.00 uur op heel veel plaatsen in het hele land de kerkklokken luiden.

Wesepe doet ook weer mee aan deze inluidactie. De klokken zullen geluid worden door de voorzitter van de kerkenraad en een kerkrentmeester.

Direct na het luiden van de klokken ontvangen de lopers de enveloppen met Kerkbalans papieren. Zij zullen in de twee weken na 11 januari de enveloppen af komen leveren en ook weer ophalen bij de adressen van hun lijst. U kunt ze dus in die periode verwachten.

Op de **slotavond van maandag 27 januari** komen ze terug met informatie over de toegezegde bedragen. Na de telling kan dan aan het eind van de avond het voorlopig totaal aan toezeggingen worden vastgesteld en bekendgemaakt.

Begroting voor 2025

Hieronder ziet u een beknopt overzicht van de begroting voor 2025.

Inkomsten:

Baten onr.zaken € 29.350,-
Rentebaten € 9.000,-
Kerkbalans € 44.000,-
Ov. Inkomsten € 16.750,-
Subsidies € 11.365,-
Toev.uit Res.
Ond. gebouwen € 10.000,-

Uitgaven:

Kerkgeb. € 20.100,-
Pastoraat € 63.900,-
Kerkdiensten € 1.250,-
Ov. Verpl. € 22.805,-
Admin/
contr.kosten € 12.450,-
Ksten (on)roerende
zaken € 4.900,-

Totaal ink.: €120.465,-

Totaal uitg: €125.405,-

Neg. saldo € 4.940,- (uit Algemene reserve)

Toelichting

1. De opbrengst van **Kerkbalans** is hoger ingeschat dan die van vorig jaar. De schatting van vorig jaar was aan de lage kant en werd dan ook ruim overtroffen, waar we heel blij mee waren. Inmiddels zijn er weer een aantal gemeenteleden overleden dus de inkomsten van kerkbalans staan wel onder druk.

Nog steeds is het zo dat onze oudere leden veel meer doneren aan de kerk dan de jongere garde. Wil onze kerk toekomst houden dan zullen ook de jongeren hun aandeel moeten bijdragen.

Bij een vergelijking van de gemiddelde gift tussen de vier gemeenten van Klein Salland bleek dat de opbrengst van Kerkbalans in Wesepe aan de lage kant is.

Dus gemiddeld wordt er per gemeentelid in Wesepe minder gegeven dan in de andere drie gemeenten. Misschien nog een reden om uw gift wat te verhogen?

2. Voor 2025 staat voor het **kerkgebouw** de reparatie van het stucwerk op de planning. Vandaar de uitgaven bij het onderdeel kerkgebouw.
3. We hebben (gelukkig) weer een **pastor** in onze gemeente. Dat betekent wel dat daardoor de uitgavenkant flink is opgelopen. Dat is een bewuste keuze want we hebben als gemeente een voorganger nodig. Het ontstane tekort wordt uit de algemene reserve gehaald; die zijn vooralsnog toereikend hiervoor.
Maar toch vragen we u daarom of u dit jaar wilt overwegen om uw bijdrage wat te verhogen; het is echt nodig als we een gezonde financiële situatie van onze gemeente willen behouden.
4. De post overige verplichtingen bestaat uit o.a. afschrijvingen, quotumafdrachten en diverse vergoedingen.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen

Woensdag 15 januari a.s. is de eerste spelletjesmiddag van het nieuwe jaar in de Brouwershof, aanvang half drie.

Met elkaar hopen we er weer een gezellig jaar van te maken.

Wij wensen iedereen een goed en gelukkig 2025.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny

WESEPE LAAT JE NIET LOS (3)

(Het grote "verzamelen" begint)

Zoals uit (2) al bleek, de H.L.S.-opleiding leerde me verwonderen over hoe alles ontstaat, groeit, bloeit en tot wasdom komt. Maar

mijn agrarisch-sociale voorlichtingsschap in de Mansholtperiode bij de CBTB met ál te kille en zakelijke vergaderingen en gesprekken vond z'n eind in de vervolgcursus op het "Huis te Velde" te Warnsveld. Sociologie – psychologie of toch maar theologie? Mede door die geweldig inspirerende gemeente in een nieuwbouwwijk, gekenmerkt door asfalt, beton en anonimiteit zou met de studie theologie het grote "verzamelen" beginnen. Maar ... dat bleek uiteraard gemakkelijker gezegd dan gedaan. En vóórdát we aan de heldere stem uit Wesepe toe zijn wil ik over de studieperiode (die nogal lang geduurd heeft) het een en ander kwijt. Immers de slotwoorden uit (1) hadden het over "aarden, het groeien en bloeien" in en samen met Wesepe, maar waar haal je daarvoor het zaad vandaan en hoe kwam je tot het vinden van een stukje (samen)levingsakker?

Theologie studeren? Makkelijker gezegd dan gedaan! Als gymnasiast-alpha kun je rechtstreeks aan deze studie beginnen. En voor niet gymnasiasten bleek er gelukkig een vooropleiding Grieks en Latijn; eenjarig voor dagstudenten en een tweejarige voor deeltijdstudenten. Ik was inmiddels de leeftijdsgrens voor het kunnen aanvragen van een studiebeurs gepasseerd dus schaarden Ina en ik ons vol enthousiasme en idealisme onder de werkstudenten. Zij was lerares Duits aan de H.L.S. (!) en ik had een baantje gevonden als notulist op een architectenkantoor dat voor Groningen een hele nieuwe en vooral alternatieve wijk (Leeuwenborg) moest ontwikkelen. Heel leerzaam, want wat wist ik van de verschillende vakgroepen als huisvesting en ruimtelijke ordening, van openbare werken, van elektra en rioolvoorzieningen inclusief botsende belangen tussen al die verschillende disciplines. Interessant te zien de hiërarchische verschillen tussen de hoofdarchitecten tot en met de eenvoudigste constructietekenaars en uitvoerders. Allemaal zeer leerzaam maar niet interessant voor het Koninkrijk Gods.

En onderwijl deed zich in die inspirerende gemeente nog een bijzondere gelegenheid voor. Het gemeentewerk werd gedragen door heel wat verschillende werkgroepen of taakgroepen en één daarvan was de werkgroep "Apostolaat" (d.w.z. de blik van de kerk naar de samenleving en de wijdere wereld toe). De gemeente had een project geadopteerd in Senegal (West-Afrika) en met nog 2 andere gemeenteleden werden we uitgenodigd om

een kleine 2 maanden aldaar mee te werken met leerlingen van een soort landbouwschooltje gericht op de teelt van rijst en ananas en dat nog wel in de periode van de Saheldroogte, hetgeen zeer indrukwekkend was! Overvol van indrukken en toch ook van emoties hebben we na thuiskomst een klankbeeld gemaakt waarmee we de provincie introkken om geld te verzamelen voor het slaan van putten en het realiseren van irrigatiesysteempjes voor tuinbouwpercelen aldaar. Heerlijk en verrassend, ik kon iets van mijn oorspronkelijke idealisme voor de 3e wereld opsnuiven en botvieren. Maar ... dat leverde een enorme vertraging op omdat je met die aangrijpende beelden in je achterhoofd je nauwelijks op de studie kon concentreren. Inmiddels was het baantje op het architectenbureau opgehouden, maar toen kregen we de kans om onze flat achter te laten voor een landarbeidershuisje op het platteland buiten Stedum, behorend tot een melkveebedrijf. De huur bestond uit 1x in de 3 weken een weekend de 60 – 80 koeien te melken (eerst in een 2x2 stands doorloopmelkstal en daarna een 8 stands carrousel, inclusief de verzorging van 40 ooiën en daar dan weer de lammeren van). Daarnaast kleine bijverdiensten als hand- en spandiensten zoals het maken van rijkuiten, hooi- of strobalen binnenhalen, vlas "ruiteren" bij omliggende bedrijven.

En de studie zelf? Twee kenmerken: a. in parttime dus met zoals boven beschreven enorme vertraging, maar ook b. enorme interessante vakken. Ik heb de studie ervaren als een zekere niet aflatende zuigkracht, anders had ik het nooit zolang kunnen en willen volhouden. Om het eens met een wat agrarisch beeld te omschrijven; de theologische faculteit leek op een boerenerf waar een heel aantal verschillende silo's staan. Je zet je kruiwagen eronder, je trekt aan een schuif en veelheid aan informatie dient zich aan en zie dát dan maar eens te verwerken. Eenmaal geslaagd voor een bepaald tentamen weet je, achteromziend, dat je eigenlijk van het geheel relatief nog maar weinig weet. Maar je gaat voor een volgend tentamen naar een volgende silo enzovoort. Het was worstelen met de stof en soms vechten tegen je eigen gebrek aan zelfdiscipline. Prachtige vakken als het vertellen van Bijbelse verhalen vanuit de grondtekst en erachter komen dat de diepste betekenis schuilt in de kleinste details. Godsdienstfilosofie, met verwondering over welke

diepzinnigheden er in een mensenbrein kunnen omgaan. Kerkgeschiedenis, wát hebben we "in Godsnaam" met het geheim van het geloof allemaal voortgebracht aan heiligen maar ook aan schurken, aan zelfopofferende naastenliefde maar ook aan verzengende brandstapels. Dat er überhaupt nog iets van een kerk c.q. kerken bestaan is misschien wel het grootste Godswonder! Alleen 2 vakken heb ik met toegesloten hart bestudeerd: nl dogmatiek in ál zijn leerstelling, want hoe kun je een mysterie nou in definities uitdrukken? En kerkrecht, zelfs met hele hoofdstukken aan jurisprudentie. Nee! Mijn lijfspreuk is inmiddels geworden: "amor non tenet ordinam" oftewel liefde maakt zich niet druk om regeltjes (komt uit de Keltisch-christelijke cultuur). Dus bij het grote "verzamelen" van heel verschillend zaad ging er steeds een wereld voor je open en het leek wel of de kunstmest of organische mest van motivatie er gratis bijgeleverd werd. Al dat zaad is nodig voor jouw Gods- en mensbeeld met als verbindingsschakel daartussen de "ziel" als onsterfelijk element, gericht op de zoektocht waarmee je anderen of beter gezegd juist elkaar ten dienste mag staan. Wauw!!!

Maar dan ... dan moet je het eigenlijke werk nog leren! En waar tref je dan je toekomstige levensakker aan? Waar tref je het teeltbed en de eventuele proefperceeltjes aan? Wij wilden van de zware Groningse klei af, dat was zeker!

Friesland – het land van ds. Domela Nieuwenhuis – en die typisch Friese inclusieve mentaliteit en het uitgestrekte weidelandschap hadden altijd al een aantrekkingskracht op mij. Vroeger werd Friesland wel de "bakermat" voor de beginnende predikant genoemd (je mocht fouten maken, ze zeiden het je niet genadeloos recht voor de raap en dan mocht je weer verder). Overijssel en Gelderland, in ieder geval aan de oostkant van de IJssel, gemoedelijkheid leek mij als oud Twentenaar ook wel wat. Ik had Fokje Bergsma, een studiegenote die inmiddels in Heino predikant was, gevraagd ook om eens voor me uit te kijken.

En jawel ... nu komt het! Zij vertelde me dat Wijhe en Wesepe beide vacant waren en op dezelfde avond belde ik naar beide gemeenten in die volgorde op. En of het nou de scheidende predikant was of iemand van de beroepingscommissie weet ik niet, maar één van zijn sombere zinnen was: "als je elke week 1 of 2 begrafenissen wilt hebben, ja, dan moet je hierheen komen".

Nou, dat was duidelijk en geenszins een evangelisch getinte opgewekte taal. Wesepe (en nou overdrijf ik beslist niet) met een heldere haast zangerige stem: "met Dika van de Worp" en toen zij hoorde wat ik via iemand anders van Wesepe begrepen had, werd het even stil en toen riep die stem luid vanuit de keuken met een telefoon hangend aan de wand, naar de kamer: "RIETJE, RIETJE, PAK MIE 'S GAUW POTLOOD EN PAPIER!" En binnen een paar dagen lag er een keurige profielschets in de bus. Spoedig gevolgd door een kennismakingsbezoek.

(De volgende keer: bedrijfskleding, inzegening en bevestiging en mikkende collega's in hun toga's)

Ds. Dick van Doorn



AGENDA

8 jan	19.30 u	Oudejaarscollecte inleveren	De Beukenoot
11 jan	13.00 u	Start kerkbalans	
15 jan	09.00 u	Kerkrentmeestersvergadering	De Beukenoot
15 jan	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
20 jan	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
25 jan	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
27 jan	19.30 u	Kerkbalans inleveren	De Beukenoot



Protestantse Gemeenten
Klein Salland

Koffieconcert op 5 januari in de Nicolaaskerk in Wijhe

Na de maand december -vol kerstmuziek in alle toonaarden-



STICHTING
VRIENDEN
NICOLAASKERK
WIJHE

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

beginnen we het nieuwe muzikale jaar in de Nicolaaskerk met een concert vol romantische muziek.

Pianist Janniek Klein Zandvoort (Zwolle, 1996) is een creatieve duizendpoot die op 13-jarige leeftijd zijn eerste pianolessen volgde bij Rianne Hoek van Dijke in Wijhe. Hij studeerde aan het conservatorium van Utrecht en deed later de kleinkunstacademie in 's-Hertogenbosch

Pianist David de Best (Nijmegen, 1997) kreeg zijn eerste pianolessen op zesjarige leeftijd van zijn vader. Van 2015-2019 studeerde hij klassiek piano in Utrecht en sindsdien is hij actief als zowel docerend als uitvoerend musicus.

Altvioliste Jeltje Quirijnen werd geboren in Zutphen in 1999. Ze begon op 7-jarige leeftijd met vioolspelen. Op 12-jarige leeftijd maakte ze de overstap van viool naar altviool, de lyrische klank en het warme register van dit instrument spraken haar erg aan. Ze begon haar studie aan het Utrechts Conservatorium. Momenteel rondt ze haar masterstudie af aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag,

Deze 3 jonge musici, die hun roots in Oost Nederland hebben, vormen nu een ensemble speciaal voor dit concert in Wijhe. Hun programma begint met een pianosonate voor 4 handen van Wolfgang Amadeus Mozart. Dan volgt een werk in canonvorm van Robert Schumann, gevolgd door een romanze van Max Bruch. Het concert wordt afgesloten met een Cubaanse compositie van Ernesto. Lecuona.

Afwisselende klanken dus op de piano en de altviool.

Het concert in de Nicolaaskerk van Wijhe begint om 12.00 uur en de toegang is gratis. Inloop vanaf 11.45 uur.

Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met een geldelijke bijdrage.

Psychologische kijk op Bijbelse verhalen

Psychologie houdt zich bezig met het menselijk gedrag in de ruimste zin van het woord. Peter Olivier deed ervaring op als gezondheidszorgpsycholoog en loopbaanpsycholoog en werkte vervolgens als stafdocent aan Saxion Hogeschool in Deventer en als algemeen directeur van een landelijk werkend psychologisch loopbaanadviesbureau. In 2018 verscheen ook zijn eerste psychologische roman.

In vervolg op een eerdere lezing over dit onderwerp zal hij aan de hand van nieuwe voorbeelden uit de Bijbel laten zien dat je Bijbelverhalen op een andere manier kunt bekijken. Wat voor karaktereigenschappen zien we in de personen in de Bijbel? Wat valt b.v. over de persoon van Jezus te vertellen en over de gelijkenissen die hij vertelt? Zou je misschien kunnen zeggen dat Jezus een goede psycholoog was?

Peter Olivier wil met zijn lezing een brede doelgroep aanspreken: gelovigen en ongelovigen, Bijbelkenners en niet-Bijbelkenners maar vooral mensen die zich nog steeds verwonderen – kritisch of niet - over de verhalen van de Bijbel.

Deze avond belooft zoals de vorige keer boeiend te worden.

Datum: donderdag 23 januari van 19.30 tot (ongeveer) 21.30 uur

Plaats: de Bastiaan, kerkplein 3 in Olst

Wees welkom, voor koffie en thee wordt gezorgd!

De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Timzingt in Raalte!

Timzingt maakt al jaren cabaret over leren, lieven en leven en wat dat allemaal te maken zou kunnen hebben met dat ongelooflijke geloof dat hem maar blijft boeien. Hij brengt een programma over zijn leven met en in de kerk. Scherpzinnig cabaret, goede verhalen en mooie liedjes. Tim begeleidt zichzelf op piano, gitaar en ukelele.

Een avond ontroerend goed cabaret: dit wil je niet missen!

Datum: vrijdag 28 februari 2025.

Tijd: 20.00 uur.

Locatie: Plaskerk, de Plas 7 in Raalte.

Kosten: € 10,00.

Kaarten reserveren via activiteiten@pknraalte.nl.

Wijhe 2025, kring kerkgeschiedenis. 12 en 26 februari

Dineke neemt ons weer twee avonden mee met haar prachtige verhalen.

We hebben het vorig seizoen stilgestaan bij het leven van Erasmus. Over hem viel zoveel te vertellen, dat het ook door mij aangegeven boek "Reformatie in de lage landen, 1500-1620" van Christine Kooi amper aan de orde kwam. Daarom ga ik de komende avonden aan de hand van dat boek vertellen over de

Reformatie, en zal dan vooral de Zuidelijke Nederlanden naar voren halen. Want zij zijn van grote invloed geweest op de gebeurtenissen in het Noorden, die uiteindelijk leidden tot het ontstaan van de 2 staten Nederland en België. In die woelige tijd leefde in Antwerpen de drukker Plantijn, over wie Sandra Langereis het boek "De woordenaar" schreef. (Dezelfde schrijfster als van de biografie van Erasmus). Door het leven van Plantijn te bestuderen komt het probleem voor de mensen uit die tijd helder naar voren: vanwege je broodwinning moeten werken voor je katholieke vorst, terwijl je niet negatief staat tegenover de ideeën van de reformatie. Veel mensen vluchtten uit het zuiden van de Nederlanden en bouwden een nieuw bestaan op in het noorden. Dineke neemt ons weer twee avonden mee met haar prachtige verhalen.

Het is in 't Langhuus in Wijhe op 12 en 26 februari en begint om 20.00 uur.

Opgave bij Jeanette Koekkoek: pgwijhe8@pgwijhe.nl
 telefoon 06 20152662

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
5 jan.	10.00 u	ds. R. Slaar
12 jan.	10.00 u	ds. R. Slaar
19 jan.	10.00 u	dr. J.D.Th. Wassenaar - Hellendoorn
26 jan.	10.00 u	Raad van Kerken
2 febr.	10.00 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
5 jan.	10.00 u	ds. H. Nekeman
12 jan.	10.00 u	ds. E. Urban
19 jan.	10.00 u	ds. S. Roozenboom
26 jan.	10.00 u	ds. J. Zomer
2 febr.	10.00 u	ds. R. Gosker

Wijhe

datum	tijd	voorganger
5 jan.	10.00 u	ds. Job Stein
12 jan.	10.00 u	ds. H.Schuurman - Deventer
19 jan.	10.00 u	ds. Job Stein
26 jan.	10.00 u	ds. Job Stein
2 febr.	10.00 u	mw. Pauline Kramer - Laren

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

KERKELIJK WERKER Mark Schippers tel 06 20450796
markschippers@outlook.com

KERKENRAAD **Voorzitter:** H.J. Jansen, tel 06 12180541
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com
Scriba: Harry de Wit tel 06 83232078
Tollenaar 7, 8124 AX Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255

De BEUKENOOT Dhr. A. Nijland(reserveren) 06 50213256
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10 tel. 531277
06 22541865

KOSTER Dhr. G. de Jong
Weseperenkweg 2, 8124 PZ Wesepe tel. 531573
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle tel. 06 28690154
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

**BEGRAFENISSEN/
BEGRAAFPLAATS** Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.
IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel 06 23340539
Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24
Algemeen: NL25 RABO 0373 7324 57
kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorinnckweg 13, 8124 PH Wesepe tel. 531686
RABO bank: NL31 RABO 0377735442
SKG bank: NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com

**LEDEN-
REGISTRATIE** Dhr. E. Hoogeboom tel 06-21593651
eefhoogeboom@gmail.com

KINDEROPPAS via G. Visscher, tel 06 20753695

**HULPDIENST
WESEPE** Ans Krijt 06-24728227 *anskrijt@hotmail.com* of
Gerrit Visscher 06-20753695
gerrit.visscher.heeten@gmail.com

WEBSITE: <http://wesepe.protestantsekerk.net>
(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

