

Juli/augustus 2015



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 29 juni 2015

Oplage: 450 ex.

Redactie:

Ds. R. Gosker
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor het kerkblad van **september** vóór **24 augustus 2015** naar:
kerkbladwesepe@live.nl of een redactielid.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het
kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in juli en augustus 2015

5 juli	10.00 u		Ds. D. van Doorn Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Jeugdwerk
12 juli	10.00 u		Mevr. I Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.
19 juli	10.00 u	 	Ds. K. Zwerver Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
26 juli	10.00 u		Ochtendgebed – zie pagina 8 Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Kerkbeheer
2 aug	10.00 u		Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Bloemenfonds
9 aug	10.00 u		Mevr. N. Boonstra Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA zomerzending
16 aug	10.00 u		Ds. R. Gosker Kermisdienst Inz. der gaven: Jeugddiaconaat

23 aug	10.00 u		Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie Eindcollectie: Ond.kerk.geb.
30 aug	10.00 u		Ds. S. Roozeboom Inz. der gaven: Diaconie Eindcollectie: Kerkbeheer
6 sept	10.00 u	 	Ds. R. Gosker – Startzondag Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollectie: Missionair werk



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Van je familie ...

‘Van je familie moet je het hebben’. In veel families wordt dat bevestigd. Betrokken op elkaar weten familieleden elkaar prima te vinden. Als het nodig is, maar ook als het niét nodig is, zoeken ze elkaar op. De mooie momenten, de verdrietige, en de gewone, ze worden met elkaar gedeeld en beleefd. Zelfs emigratie naar de andere kant van de wereld staat het contact niet in de weg: ‘Wat mooi dat je elkaar tegenwoordig zo gemakkelijk bereiken kunt, want vroeger ...’

Het kan ook anders. Al te vaak hoor je verzuchten: ‘ik heb mijn familie niet zelf uitgekozen’. Of: ‘het zal je familie maar wezen’. Teleurstellingen, ergernissen, gevoelens van tekort gedaan worden en daarom elkaar niet kunnen of willen zien: zelfs in de ‘beste families’ komen zulke dingen voor. De ene keer lijken mensen qua karakter zo op elkaar dat ze elkaar dáárom in de weg zitten, de andere keer verschillen ze juist weer te veel van elkaar en zit dát in de weg. En soms hoor je dan als buitenstaander van verschillende kanten dezelfde boodschap: ‘ik heb er alles aan gedaan, maar ...’

Familie: bron van ongelooflijke blijdschap en liefde, en van besef dat je elkaar nodig hebt. Maar ook: wat een bron van verdriet en diepgevoelde machteloosheid.

Films en boeken zijn er genoeg die de familie als uitgangspunt nemen. Wij zien en lezen onze eigen ervaringen blijkbaar graag terug. Kijkend en lezend denk je: 'zo is het bij ons gelukkig niet'. Of: 'was het bij ons maar zo'. De film (en het boek) met de titel 'De tweeling' vind ik in dit verband nog altijd een ontzettend boeiend verhaal. Twee meisjes, een tweeling dus, worden vóór de oorlog uit elkaar gehaald. Ze bouwen elk een eigen leven op, de één in Duitsland, de ander in Nederland. Het hele boek door speelt de vraag: vinden ze elkaar terug? En *vinden* ze elkaar dan ook echt? Van je familie moet je het immers hebben?

Roerend ook zijn de belevenissen van mensen die juist in de maand mei op tv aan het woord kwamen over de tijd na de oorlog. Mensen die jarenlang, sommigen zelfs hun leven lang, last hebben gehad van de keuzes die juist hun familieleden in die oorlogsjaren gemaakt hadden. Ze hadden last van de familienaam die ze droegen en waar ze niet om gevraagd hadden. En ook andersom: welke last hebben mensen niet in hun leven gedragen, omdat er heel wat van ze verwacht werd, als 'kind van'.

In een handreiking van de landelijke kerk over familiebanden kwam ik deze woorden tegen: 'we worden geboren in een web van relaties en nemen daar plekken in die ons grotendeels toevallen. Als we opgeroepen worden om God lief te hebben, en de naaste als onszelf, slaat dat ook op de plek die we innemen in dat web. Dat valt vaak niet mee. Maar je kunt het ook omkeren: levend in dat web hoeven we het leven niet altijd zelf uit te vinden. Op deze plaats, binnen je familie, word je geroepen om God en de naaste lief te hebben. Neem je dat serieus, dan is dat een uitnodiging om te leren leven naar Gods bedoeling.' Woorden die het waard zijn om eens te overdenken, lijkt me.



Wie in deze zomertijd een goed boek wil lezen, raad ik zeker aan: 'Door het oog van de familie', over liefde, leed en loyaliteit, van Else-Marie van den Eerenbeemt.

Henk Jan Damstra
(predikant PG-Olst)

PASTORALE KRONIEK

“Ja, dat herinner ik mij goed. Op 25 maart 1945 zou ik belijdenis doen en aangenomen worden door de Hervormde Gemeente van Wesepe. De meisjes moesten een hoedje op. Maar ik had er geen. Een paar weken voor het zover was, fietste ik samen met mijn moeder naar Deventer. Naar de hoedenwinkel in de Nieuwstraat. Maar een luchtalarm brak onze fietstocht af. We moesten een schuilkelder in. Moeder wilde dat niet, want als er een bom viel zou niemand ons kunnen vinden. Dan maar liever gewoon op straat! Een agent wees ons echter resoluut de schuilkelder in. Anderhalf uur zaten we daar. Niet wetend of we het zouden overleven. In de hoedenwinkel hadden ze drie hoedjes die me pasten. Ik vond ze alle drie verschrikkelijk lelijk. Maar moeder wilde niet nog een keer naar Deventer. Te gevaarlijk. In de week voor 25 maart ging ik naar de kapper. In Raalte. In Wesepe was geen kapper. Onderweg kwam een jachtvlieger over, schietend op verdachte doelen. Langs de Raalterweg waren schuttersputjes gegraven. Wij erin. De kogels vlogen over onze hoofden. Maar we hebben het overleefd. Op zondag Palmpasen, 25 maart 1945 deed ik belijdenis van mijn geloof. Zeventig jaar geleden ...”

Aannemelingen in de Nicolaaskerk

Het bovenstaande verhaal hoorde ik tijdens de broodmaaltijd die de PG-Wesepe jaarlijks aanbiedt aan haar jubilarissen die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar geleden aangenomen werden door de toen zogenoemde Hervormde Gemeente van Wesepe. Dit jaar viel de



reünie op zondag 21 juni. Van de vele jubilarissen die gekomen waren, waren er vijf die zeventig jaar

geleden belijdenis hadden gedaan. Eén van hen vertelde mij het bovenstaande verhaal. Ik hoop het goed naverteld te hebben. Méér dan alleen de oudgedienden waren er die zondag óók zes jonge Wesepenaren om hun geloof te belijden (zie slot van deze

kroniek). Het Bijbelverhaal over *Jozef en zijn broers* had hun overtuigd om dit te doen. In de tweede helft van de dienst stonden ze in een halve cirkel in het koor van de kerk: Giel Aalbers, Iris van Drie, Elise van Drie, Jurgen Hulleman, Gert-Jan Niemeijer en Berit Zandbelt.

Het thema van de dienst luidde: *Zo wil ik leven!* Waarmee bedoeld is: de afloop van het verhaal over Jozef, waarin deze zich met zijn broers verzoent. De moraal van het verhaal: je kunt het elkaar zo slecht niet maken, of het kán altijd weer goed komen! Dat laatste is wat we noemen: je met elkaar verzoenen. En dáár gaat het om! Zowel in deze wereld, als in ons eigen leven.



Eén van de zes vertelde mij dat ze het 'eigenlijk geweldig' vond dat er zoveel jubilarissen bij háár belijdenis aanwezig waren. Trouwens, ook ik geloof dat belangeloze aandacht en belangstelling voor

elkaar de kracht en het geheim van een kerkelijke gemeente is. Soms wenste ik de geloofsgemeenschap die zich 'Protestantse Gemeente in Wesepe' noemt wel iets méér van dit intergenerationele meeleven met elkaar, zoals we dat ook kennen bij begrafenissen in ons dorp waar vaak alle generaties aanwezig zijn! Veelal gaan we slechts dan naar de kerk als we ons aangesproken voelen, of als er voor óns iets interessants te beleven valt. Maar waarom zou je niet eens voor een ander naar de kerk gaan? Om die ander te verrassen en blij te maken met jouw belangstelling. Waarom niet? Het is één de mooiste manieren om jouw steentje bij te dragen aan de instandhouding van onze gemeente. Dat laatste is niet meer vanzelfsprekend, zoals u wel weet. Ik was blij om te zien, dat de zes die belijdenis deden, verrast en geraakt waren door de aanwezigheid van zoveel andere, oudere gemeenteleden.

Wel en wee

Het was de afgelopen weken opvallend rustig, althans in pastoraal opzicht. Alhoewel sommigen van ons een zwaar gevecht moeten leveren om het hoofd boven water te houden. Een ernstige ziekte stemt tot nadenken over de laatste vragen van het leven. Het is confronterend om die onder ogen te moeten zien. Hoe waardevol is het dan om dat samen te kunnen doen? Om niet het gevoel te krijgen door God en de wereld in de steek gelaten te zijn? Anderzijds vierden we een aantal huwelijksjubilea. Dat zijn mooie momenten om terug te kijken op voorbije jaren. (Overigens is het goed om u er nog even aan te herinneren dat ik in deze rubriek alleen de namen noem van diegenen die de kerkenraad of de predikant van hun jubileum op de hoogte hebben gesteld; we besteden er natuurlijk wel pastorale aandacht aan.)

Vooruitblik op de maanden juli en augustus

De vakanties staan voor de deur. Zelf vlieg ik eind juni naar Israël om onze pasgeboren kleinzoon, Eden Gosker met een bezoek van zijn opa te vereren. Vandaag anderhalve week geleden werd hij geboren in het ziekenhuis van Haifa. Of wij blij en dankbaar zijn dat alles goed verlopen is? Wat dacht u? Wij verheugden ons al maanden lang op hem! Ik heb inmiddels méér foto's van hem gezien dan van het kerkraam met de Blauwe Olifant. Dat zegt genoeg, nietwaar? Wij zijn twee weken te gast in Tal-El bij de burens van onze kinderen, met wie wij opnieuw een woningruil gearrangeerd hebben. Als u in de eerste helft van de maand juli onze blauwe Berlingo door Wesepe ziet rijden groet dan de inzittenden met een smile! Daarna is dat trouwens ook niet verboden, hoewel ik pas eind juli aan de slag ga. Op zondag 2 augustus sta ik weer bij u op de kansel.

In de tussenliggende periode zult u het moeten doen met gastpredikanten. Collega De Bie bijt het spits af. Collega Van Doorn neemt het een week later van hem over. Op zondag 12 juli staat Irene op de kansel en verwelkomen wij ds. Günter Brandorff in de Plaskerk te Raalte als onze nieuwe Klein-Sallandse collega. Hij wordt bevestigd als predikant in algemene dienst van de PKN, ten dienste van de Protestantse Gemeente te Raalte, die hij de komende twee jaar als parttimer zal dienen. De zondag daarna

mag u mijn Klein-Sallandse collega ds. Karolien Zwerver uit Raalte een hartelijk ontvangst bereiden.

Een bijzonder ochtendgebed in de vakantieperiode

Ook voor zondag 26 juli wil ik het kerkbezoek van harte bij u aanbevelen. De kerkdienst heeft dan de vorm van een *ochtendgebed*, waarin geen geordineerd predikant hoeft voor te gaan, maar dat volgens de kerkorde van de PKN ook geleid mag worden door gewone gemeenteleden. In dit geval heeft de kerkenraad gekozen voor een experimenteel ochtendgebed dat door onze ouderlingen verzorgd wordt. Het is één van de maatregelen die de kerkenraad genomen heeft om het gemeentelven van de PG-Wesepe te vereenvoudigen. Als dit experiment lukt, zullen we in de zomermaanden van 2016 meer van zulke ochtendgebeden plannen. Daarmee hopen we in de toekomst te voorkomen dat gastpredikanten die van ver komen geconfronteerd worden met een bijna lege kerk. Anderzijds levert zo'n experiment nieuwe energie op. Bovendien is het een vorm van voorsorteren op de nabije toekomst in Klein-Salland. Daar willen we immers graag dat de kerk, ook in de toekomst, in alle vier dorpen aanwezig zal zijn om het vuur van het geloof brandende te houden.

We namen de officiële *Orde van dienst* uit het dienstboek van de PKN als uitgangspunt voor het opzetten van ochtendgebeden in de Nicolaaskerk van Wesepe. Die Orde van dienst ziet er als volgt uit:

Klokgelui en orgelspel

Welkom

Allen worden stil en de kaarsen worden aangestoken

Openingsvers:

v: Heer, open mijn lippen

a: Mijn mond zal zingen van uw eer

v: God, kom mij te hulp

a: Heer, haast u mij te redden

Lofprijzing: Gezang 281: 1,3 en 10

Psalmengebed

Schriftlezing

Moment van stilte en inkeer, gevolgd door een afsluitend lied

Gebeden:

- *dankgebed*
- *voorbeden, telkens na 'Zo bidden wij u allen tezamen':*
- *stil gebed*
- *het gebed des Heren (zie ook Gezang 369-371)*

Onze betrokkenheid deze week

Inzameling der gaven

Slotlied en zegenbede:

v: Moge de Eeuwige ons zegenen en behoeden

a: Amen

Kermisdienst: veertig jaar ... en dan?

Bij het voorbereiden van de Oecumenische Kerkdienst tijdens de Zomerfeesten hoefden we niet lang na te denken over een thema. Dat lag dit jaar voor de hand. De Zomerfeesten gaan hun veertigste jaar in. Dat zal aan alles te merken zijn! Dus ook aan de oecumenische viering op zondagochtend 16 augustus. Maar hoe maak je van Zomerfeesten die hun 40-jarig jubileum vieren een uitdagende kerkdienst? Een oud kinderrijmpje zegt:

10 dat zijn de kinderjaren
20 moet je aan het sparen
30 moet je zijn getrouwd
40 ben je daarvoor veel te oud

50 ga je aan het zakken
60 krijg je ongemakken
70 daal je van het leven af
80 lig je misschien al in het graf
90 kun je nog heel goed leven
100 geschenk van God gegeven

In het bovenstaande rijmpje volgt na het getal veertig een kentering. Ook in de Bijbel staat het getal veertig voor het actieve deel van een mensenleven. Veertig jaar liepen de kinderen Israëls door de woestijn alvorens ze kwamen bij het Beloofde Land.

Veertig dagen verbleef ook Jezus in de woestijn alvorens hij aan zijn openbare leven begon. We komen het getal veertig tegen in het verhaal over de Zondvloed: veertig dagen regen, veertig dagen droog. De profeet Elia maakt een tocht van veertig dagen naar de berg Horeb, enz, enz. Veertig staat voor leren, oefenen, trainen en je voorbereiden op wat komen gaat.

Vooraf die laatste gedachte heeft ons geïnspireerd bij het vaststellen van het thema: *Veertig jaar ... en dan?* Wat nemen wij uit de afgelopen veertig jaar mee de toekomst in? Wat laten we achter? Wat moet aangepast en vernieuwd worden wanneer we de Weseper dorpsgemeenschap ook in de toekomst gestalte willen geven? Welke vormen en instituties van de dorpsgemeenschap zijn verouderd. En welke nieuwe vormen dienen zich aan?

De Oecumenische Viering vindt plaats in de Witte Tent op het kermisterrein en begint om 11.00 uur. Medewerking wordt verleend door het Gelegenheid Koor Heeten-Wesepe onder leiding van Ank Zwijnenberg en door Corinne Ovinge-Best (muzikale begeleiding). Net als vorig jaar zullen Godelieve Pieper, rooms-katholiek Geestelijk Verzorger in de Hartkamp, en ik in de viering voorgaan. Ik verheug mij op uw aanwezigheid!

Startzondag 6 september

Graag herinner ik aan de startzondag, die op zondag 6 september zal plaatsvinden op de boerderij van de familie Olde Rechterschot in Heeten. Het landelijke thema voor de Startzondag 2015 is: nabuurschap, goede burens. Qua thema hebben we dus een heel mooie locatie gevonden. Met dank aan de familie Olde Rechterschot.

Klein-Sallandse predikanten in training

Om 08.25 uur zit ik op het stoepje voor het kerkelijk centrum 'De Bastiaan' in Olst. Even later komt collega Henk Jan Damstra aanlopen. Dan rijdt Karolien Zwerver uit Raalte het plein op. En als ook Martje Veenstra uit Wijhe gearriveerd is, stappen we in en rijden weg. Een collegiale rit naar Doorn, waar Jodien van Ark ons opwacht. Zij is verbonden aan de Protestantse Universiteit en werkt als trainer en coach; ze heeft ervaring in kerkelijke

veranderingsprocessen. We werken van 10.00 tot 17.00 uur. Met als pauze een korte wandeling door het bos.

Hoe verder met het Overleg Protestantse kerken in Klein-Salland? Dat was de vraag. Zitten we goed in ons vel? Zien we het zitten? Is het menens met de samenwerking van de vier kerken? Willen wij het echt? En als we het menen, wat moet er dan gebeuren? We keken elkaar diep in de ogen en spraken uit wat we ervan vonden na twee jaar van kennismaken, elkaar respecteren en leren waarderen.



Als het menens is, waarom doen we dan niet meer dingen samen? Waarom werkt ieder van ons nog steeds vooral in eigen parochie? Waarom bundelen we de krachten niet? Waarom verdelen we het veelvoudige werk van het predikantschap – tegenwoordig moet alles in parttime banen gebeuren,

maar niemand vertelt erbij hoe dat moet ..., waarom verdelen we ons werk niet in taken die we aan elkaar delegeren? Dan kunnen we eindelijk doen waar we goed in zijn, in plaats van te doen alsof we alles kunnen: voorgaan in kerkdiensten; bijbels-theologisch verantwoorde preken schrijven; met de jeugd omgaan, maar ook met alle andere generaties; pastoraat aan zieken, ouderen en dementen; crisispastoraat; aandachten leiden in verpleeghuizen en meedenken in de ontwikkelingen van de geestelijke gezondheidszorg; begraven; kerkblad schrijven; vergaderen en leiding geven; classicale, generale en oecumenische contacten onderhouden; en ook nog eens present zijn in de samenleving. Jawel, aan dat laatste komen de meeste predikanten niet meer toe, met als resultaat dat het christelijk geloof steeds meer verkerkelijkt. Wat is er tegen werken in teamverband? Dat de vier gemeenten niet meer hun eigen (parttime) predikant hebben? Wie kan daar bezwaar tegen maken? Elke gemeente krijgt er drie gespecialiseerde vakkrachten voor terug! Dat is nog eens een deal!

Bedolven onder een golf van confronterende vragen keerden we naar huis terug, vastbesloten het er niet hij te laten zitten. Misschien klinkt het u vreemd in de oren, maar de terugreis deed aan vrolijkheid niet onder voor de heenreis. Wij gaan ervoor!

Ten slotte

Ik eindig met de woorden van de Geloofsbelijdenis die we gebruikten tijdens de Aannemings- en Jubileumzondag op zondag 21 juni 2015, zoals ze gestalte kregen in de gesprekken tussen Giel Aalbers, Iris van Drie, Elise van Drie, Jurgen Hulleman, Gert-Jan Niemeijer en Berit Zandbelt en mijzelf:

*Ik geloof in een God,
die hart heeft voor mensen
en die zichtbaar wordt
als ik me liefdevol inzet voor anderen;*

*die lijden en geweld niet verhindert
maar wil dat wij elkaar helpen en bijstaan
en dat wij zoeken naar vrede en gerechtigheid;*

*die mild en ruimhartig is,
maar niet voor wie anderen uitsluiten
vanwege bijvoorbeeld huidskleur, afkomst of geslacht;*

*die ons een eigen verantwoordelijkheid geeft
en wil dat wij deze aarde leefbaar maken,
die ons aanmoedigt het goede te doen.*

*Daarom geloof ik in mijzelf, in de mensen om mij heen,
in het leven én in het geluk als een blijvend geschenk
dat zichtbaar geworden is in Jezus van Nazareth
in wiens navolging ik leven mag.*

Zo groet ik u allen van harte alle goed, en wens u mooie zomermaanden!

Reinier Gosker

Gedurende de periode dat ds. R. Gosker met vakantie is, van 29 juni t/m de laatste week van juli kunt u zo nodig contact opnemen met onze scribe, dhr. Gerrit Visscher, Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten, tel. 0572-381823, e-mail: gerrit@w3future.com



DIACONIE

Als diaconie hebben we namens de Protestantse gemeente Wesepe een gift gedaan aan de WoeStijnRally van 100 euro aangevuld met de collecte van 31 mei. Daarop kwam een bedankje:



**** Waarin een klein dorp GROOT kan zijn**

**

De 2^e editie van de WoeStijnrally is inmiddels achter de rug en we kunnen terugkijken op wederom een geslaagde dag, het was gezellig, goed georganiseerd door onze vrienden, mooi weer en het heeft **€ 9.800,00 opgeleverd**geen woorden voor !!

Daarom willen wij ook via deze weg iedereen bedanken die heeft meegedaan, mensen uit het dorp die spontaan een envelop bij ons in de bus deden, al die lieve reacties en donaties, overweldigend !!

Ook de kinderen van school zijn weer druk geweest met de verkoop van flesjes WoeStijnwater, allemaal voor het goede doel, dit heeft € 900,00 opgeleverd en hebben we al opgeteld bij het mooie bedrag een prachtig resultaat, alle kinderen en leerkrachten bedankt.

Rest ons nog alle sponsoren in geld, materialen of producten ontzettend te bedanken voor hun bijdrage, zonder U was dit niet gelukt !!

Kijkt u voor mooie foto's op www.woestijnrally.nl

Wijnand Leonie Daan en Stijn Rouweler

Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op de volgende woensdagen:

1 juli, aanmelden tot 26 juni

5 augustus, aanmelden tot 31 juli

2 september, aanmelden tot 28 augustus

Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Dit driegangendiner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje).

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro (deze zijn bij Mientje Lam te koop).

Ouderensoos

Met de soosmiddagen beginnen we weer op woensdag 16 september.

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo

Ophaaldienst

Van zondag 19 juli willen we er graag weer een zogenaamde ophaaldienst van maken. Er is dan de mogelijkheid dat we mensen kunnen ophalen om bij deze dienst aanwezig te zijn. Er is dan ook koffiedrinken na de dienst. We gaan dan weer de mensen met kerktelefoon vragen te komen en ook mensen waarvan we denken dat ze graag een keer komen als ze worden opgehaald, persoonlijk benaderen. Mocht iemand graag opgehaald willen worden, laat het ons dan even weten. We komen u graag ophalen (neem even contact op met Jan Wichems 531505).

Rolstoelen

De diakonie heeft rolstoelen welke tijdelijk uitgeleend kunnen worden.

Wilt u een dagje uit en u heeft daarvoor een rolstoel nodig (het is gratis) dan kunt u bellen naar Jan Wichems tel.nr. 531505.

Rommelmarkt Protestantse gemeente Wesepe is succes!

De rommelmarkt van de onze gemeente, die in het weekend van 6 en 7 juni is gehouden, heeft een netto bedrag van 3900 euro opgebracht.

Dat is een prachtig resultaat waar de organisatoren erg blij mee zijn. Er werd gehoopt op een evenaring van het bedrag van vorig jaar (3600,-), maar dat bedrag is, evenals de vorige keren, weer overschreden.

Naast de opbrengst was het geweldig mooie weer, de saamhorigheid van alle medewerkers en de gezelligheid een grote opsteker. Iedereen had het bijzonder naar zijn/haar zin en na afloop van de markt was het moe maar zeer voldaan opruimen. Ook vanaf deze plaats worden alle medewerkers aan de markt en natuurlijk ook de bezoekers en kopers van harte bedankt!



Opbrengst van collecten en giften

25 mei	Diaconie	€ 51,95
	Kerkbeheer	€ 50,50
	Avondmaal	€ 45,50
31 mei	Kerkbeheer	€ 35,20
	Diaconie	€ 26,50
7 juni	Diaconie	€ 81,50
	Kerkbeheer	€ 81,35
21 juni	Diaconie	€ 149,40
	Kerkbeheer	€ 111,87
	Extra gift t.b.v. Kerkbeheer	€ 250,00



AGENDA

1 juli	12.30 u	Eetproject	Wapen van Wesepe
5 aug	12.30 u	Eetproject	Wapen van Wesepe
11 aug	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
11 aug	09.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
12 aug	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
13 aug	20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
20 aug	20.00 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
24 aug	19.30 u	Redactievergadering	Kickerspad 9

Vóórpublicatie uit het Septembernummer van het PKN kwartaalblad 'Kerk en Israël Onderweg'. Iedere gemeentepredikant is gehouden zo mogelijk ook een bovenplaatselijke bijdrage te leveren aan de landelijke Protestantse kerk in Nederland. Dat kan als lid van de classis of van de generale synode, of van één van haar commissies. Onze predikant doet dit als lid van de redactie van het PKN-kwartaalblad 'Kerk en Israël Onderweg'. Het onderstaande is een vóórpublicatie uit het aanstaande Septembernummer van dit blad.

Hoe zullen we Hem ontmoeten?

"... zo dacht ik dikwijls over het geheim van het bestaan en dat ik op de wereld was om heen en weer te gaan ..."

Naar aanleiding van het overlijden van Drs. P tekende cartoonist Vonk een afscheidsgroet voor het dagblad *Trouw* met in het ballonnetje de hierboven uitgeschreven woorden uit het liedje 'De veerpont'. Op weg naar de Theologische Universiteit van Apeldoorn bleven ze in mijn hoofd hangen, en ze zouden in de loop van de dag zelfs een diepere betekenis voor mij krijgen. Ik ging naar Apeldoorn vanwege een symposium dat georganiseerd was door het *Centrum voor Israël Studies* (CIS). Kort na de begroeting en een eerste referaat sprong de rector van de rabbijnenopleiding van het Schechterinstituut in Jeruzalem, Shlomo Tucker, achter de kathedraal weg tussen het publiek en begon met hen een levendig gesprek over de zin, de zegen en de risico's van de dialoog. Wat het niet is, een dispuut of een debat. Wat het wél is, respectvol nieuwsgierig zijn naar wat de ander denkt, en zeggen wat je er zelf van vindt. 'Een dialoog is het heen en weer gaan van woorden ...', zei hij, en ik moest denken aan het rijmpje van hierboven. 'Het is een heen en weer gaan van woorden tussen de deelnemers van het gesprek, die elkaars "kavod" eerbiedigen, elkaars eigenheid, eer en glorie. In ieder mens zit een stukje waarheid, dat moet je willen ontdekken. Dat maakt de dialoog tot dialoog'. Als ik al bang geweest was voor een saaie conferentiedag, had Shlomo mijn vrees in de kiem gesmoord. Hij zette de toon van het symposium dat een bijzondere geest ademde. De geest van Hem die wij wilden ontmoeten? – gelijk de titel van het boekje dat die dag centraal stond. Maar wie is Hij dan voor ons? Voor Joden en voor christenen? Eén en Dezelfde?

Het kan zijn dat de toon van dit symposium al veel eerder was gezet. Vijf jaar geleden begon de aanloop ervan, toen de in Jeruzalem gestationeerde CIS-medewerker Kees Jan Rodenburg, de eerste contacten legde met het Schechterinstituut. Sindsdien groeide het vertrouwen tussen de rabbijnen en studenten van dit instituut én de deelnemers aan het *Centrum voor Israël Studies*. Het CIS is een samenwerkingsverband tussen de Christelijke Hogeschool Ede, de Christelijke Gereformeerde Deputaten 'Kerk en Israël' én de Gereformeerde Zendingsbond. Theologen en studenten uit deze hoek van de kerk vinden in het Schechter-instituut een gesprekspartner, die in staat is om het gesprek een diepgang te geven die we elders in de dialoog niet zo gauw meer aantreffen. Vragen naar de betekenis van de Jood Jezus, die in christelijke ogen de trinitarische Zoon van God is, maar in Joodse ogen hooguit een mislukte messias. En waar sinds Abraham het offeren van kinderen onacceptabel wordt geacht, is een vraag naar het verzoenend lijden en sterven van Christus als de Zoon van God onontwikkbaar. Een echte dialoog leidt tot nadenken over je eigen geloof.

Dat zulke en andere vragen over en weer gesteld worden, maakt het bijzondere uit van dit inmiddels langlopende gesprek. Het boekje dat er een vrucht van is, is een mooi en openhartig verslag van het samen nadenken van Joden en christenen over het verlies van de tempel én over de betekenis van haar afwezigheid. Een bespreking ervan in ons blad zou mooi zijn. Maar waarom zouden we dat niet overlaten aan onze eigen plaatselijke en regionale Kerk & Israël-groepen? Ik kan het aanbevelen om dit hartverwarmende boekje met elkaar te bespreken. Het is helder, prettig geschreven en zet je aan het denken over 'het geheim van het bestaan ... om heen en weer te gaan'. Wat wil je nog meer?

Reinier Gosker

'Hoe zullen we Hem ontmoeten? Joden en christen in gesprek over het verlies van de tempel', onder de redactie van Rabbi Shlomo Tucker en Dr. Michael Mulder. Amphora 2015, 184 blz. ISBN/EAN 978 90 6446 083 8. Prijs € 13,50

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink Hunneweg 4, 7433 RS Schalkhaar <i>louisetrompert@hotmail.com</i> Scriba: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 531352 tel. 0572 381823
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Mengerweg 4, 8124 PG Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie hierna	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	