



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe juli-augustus 2018

Verschijningsdatum: 25 juni 2018

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand september inleveren vóór 20 augustus.

Eén keer per jaar (in de maand september) wordt u gevraagd een

vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in juli en augustus

1 juli	10.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
8 juli	10.00 u	Ds. A. Zaal (Hemmen) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie (Jeugdwerk)
15 juli	10.00 u	Ds. A. Rooze (Tilburg) Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
22 juli	10.00 u	Ds. R. Gosker (De Wijk) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
29 juli	10.00 u	Ds. N. Boonstra (Deventer) Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
5 aug	10.00 u	Geen dienst in Wesepe; naar Wijhe.
12 aug	11.00 u	Ds. M. Veenstra en Mevr. G. Pieper Kermisdienst Inz. der gaven: wordt nader ingevuld
19 aug	10.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Zending
26 aug	10.00 u	Ds. G.C. v.d. Kamp (Delft) Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

2 sep 10.00 u

Ds. H.J. Damstra (HA)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Diaconie



Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

Leven tussen de bedrijven door...?

Het was op een zaterdagmiddag. Ik had er al een hele dag opzitten met sport, zwemles, de was en wat al niet meer. Tussen de bedrijven door snel een kopje koffie, de krant, een potje kwartetten. In gedachten fietste ik door het dorp, zoon achterop, zingend en zich nergens druk om makend. Ik lachte. Wat heerlijk is dat toch, zo vrij en open te zijn. Terwijl ik fietste en in gedachten terugkeek op de ochtend viel het me te binnen dat ik best veel dingen 'tussen de bedrijven door' doe. Nog even dit en dat. Hier naartoe, daar zijn. En ik weet dat ik hierin niet de enige ben.



Mijn generatie houdt vele ballen in de lucht. En ik dacht bij mezelf: leven we ons leven tussen de bedrijven door? Dat bedoel ik zo: dat we ons drukke leven leven met alles wat *moet* gedaan en ondertussen verlangen naar een leven met rust, balans. Een leven met tijd voor goede gesprekken, voor relaties, voor dat wat je *wilt* doen. Dat we dat laatste *echt leven* noemen en slechts tussen de bedrijven door doen.

Leef ik mijn leven tussen de bedrijven door? Ik vind het een verontrustende gedachte. Het zou niet zo moeten zijn, dat is voor mij wel duidelijk. En soms lijkt het niet anders te kunnen. Het leven is soms knap ingewikkeld. Alles lijkt met elkaar samen te hangen. Het is niet meer simpel dit of dat. Er zijn keuzes te maken. Er is het besef van tijd, die je maar één keer kunt uitgeven. Het is de verantwoordelijkheid die je voelt. Voor je eigen leven, je carrière, je gezin. De plek waar je leeft, de mensen om je heen. Kies je het een, dan lijkt dat ten koste te

gaan van het ander. Of – zo hoor ik ook mensen zeggen: kies je het een, dan mis je het ander. Vijf ballen in de lucht, dat kost energie, en lukt uiteindelijk niet. Is dat dan wat je wilt?

De vakantietijd staat voor de deur. Genietend van het niet-almaar-moeten rijgen zich de dagen aaneen en je denkt: ja, zo moet het zijn. Meer rust, minder hectiek. Je neemt je voor keuzes te maken, dingen die je belangrijk vindt op te pakken en andere wat minder aandacht te geven.

Deze vakantie neem ik mee het besef dat ik mijn leven heb gekregen (en ik geloof: van God) als een kostbaar geschenk. Daarmee is mijn leven is veel te kostbaar om tussen de bedrijven door te leven. Echt leven vraagt om investeren en keuzes, want niet alles kan en niet alles hoeft! Wat past bij mij en wat kan ik bijdragen in deze wereld? En jij, waar ga jij in investeren?



Ds. Karolien Zwerver, Raalte

BIJ DE DIENSTEN

Op zondag 3 juni hadden we de kerk vol. Er moesten zelfs stoelen bijgezet worden. Raalte had geen onderdak en schoof in Wesepe aan. Omdat Raalte een eigen voorganger had meegenomen, hebben Karolien Zwerver en ik de dienst samen geleid. Dat doen we graag. Er waren gasten uit Duitsland. En er waren reünisten: mensen die veertig, vijftig, zestig of zelfs zeventig jaar geleden belijden gedaan hebben, waren uitgenodigd en gekomen, en na afloop bij een broodmaaltijd welkom. Het was een grote groep mensen, de meesten waren duidelijk geen onbekenden voor elkaar. En wat zong dat prettig, met zoveel mensen. Ik hoorde na afloop geluiden als: dat zouden we elke zondag zo moeten doen. En dan lekker buiten koffie drinken en bijpraten....

De komende periode breekt de zomerperiode aan. In de zomerse kerkdiensten zullen ook diverse oud-predikanten van Wesepe voorgaan. Persoonlijk vind ik het altijd leuk om in mijn vorige gemeente weer eens even 'terug' te zijn. Je ziet bekende gezichten, hoort de verhalen over hoe het gaat, oude verhalen worden opgehaald.

Verder wordt er op twee zondagen heen en weer gereisd tussen gemeenten. Op 8 juli komt Diepenveen namelijk naar Wesepe, in juni is Wesepe al naar Diepenveen geweest. En op 5 augustus houden we een gezamenlijke dienst met de kleinsallandse dorpen. Vorig jaar is zo'n gezamenlijke zomerdienst prima bevallen. Deze keer is dat in Wijhe. Veel mensen hebben dan vakantie, we gaan er van uit dat we die dag in één kerkgebouw passen.

12 augustus houden we de kermisdienst. Omdat ik er zelf niet ben, gaat ds. Martje Veenstra voor, samen met pastor Godelieve Pieper.

Alle diensten worden van harte bij u aanbevolen!

Overleden:

Drie gemeenteleden zijn ons in de afgelopen periode ontvallen:

Op 27 mei overleed mevrouw Gerritjen Willemina Kerkmeijer-Trompert, in de leeftijd van 93 jaar. Zij woonde in woonzorgcentrum Willibrord in Boskamp. Op 1 juni vonden de dienst van Woord en Gebed en de begrafenis in Wesepe plaats.

Op 7 juni overleed de heer Gerard Aalt Smeenk, ook in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde Kappertweg 2. De dienst van Woord en Gebed en de begrafenis vonden op 13 juni in Wesepe plaats.

En op 11 juni overleed mevrouw Gerritje Johanna Wilhelmina Jansen-Haarman, zij is 91 jaar geworden. Zij woonde de afgelopen jaren in woonzorgcentrum Sparrenheuvel in Diepenveen. Ook haar hebben we herdacht in een dienst van Woord en Gebed, op 16 juni, waarna de begrafenis in Wesepe heeft plaatsgevonden.

Detachering:

De termijn van mijn 'detacheringsperiode', dus de tijd dat ik in Wesepe predikant ben, loopt op 1 maart volgend jaar officieel af.

Om op tijd te weten waar we met elkaar aan toe zijn, hebben de kerkenraden in Olst en in Wesepe, de classis en ikzelf daar de afgelopen periode over nagedacht. Afgesproken is om de detachering te verlengen, vooralsnog met een jaar, dus tot 1 maart 2020. Dan kijken we volgend jaar weer verder. Ik ben blij met het daarmee uitgesproken vertrouwen!

In de periode van 23 juli tot en met 19 augustus ben ik vrij. Er is natuurlijk gezorgd voor achterwacht. Mocht er zich een situatie voordoen waarin een predikant nodig is, dan kunt u contact opnemen met de heer Gerrit Visscher.

Iedereen een goede zomer toegewenst!

Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Gerritjen Willemina Kerkmeijer-Trompert
8 december 1924 – 27 mei 2018, weduwe van Albert Jan
Kerkmeijer

Op 27 mei is overleden mevrouw Gerritjen Willemina Kerkmeijer-Trompert. Zij is 93 jaar geworden en woonde in woonzorgcentrum Willibrord in Boskamp. Op 1 juni hebben we haar in een dienst van Woord en Gebed herdacht, waarna we haar op de begraafplaats in Wesepe begraven hebben.

Voor Gerritje was er altijd van alles te doen, ze heeft veel en hard gewerkt. En ze was daarin niet de enige van haar generatie. Ook toen ze op leeftijd raakte, was er genoeg te doen. Handwerken deed ze graag. Niks doen paste niet bij haar.

Haar zus Dina is maar 23 jaar geworden. Dat zij jong gestorven is, heeft Gerritje met verdriet met zich megedragen. Ze schreven in elkaars poëziealbums. Zo schreef Gerritje in dat van haar zus, in 1941: 'Lieve Dina, bonte bloemen in de velden duren maar een dag of wat. Doch de bloemen van dit boekje neem je mee op het levenspad. Deze bloemen en de regels die ik heden voor je

schrijf, zullen maken, Dina, dat ik steeds in je gedachten blijf.'
Mooie woorden om aan te halen aan het einde van een leven.

Gerritje was een rustig, kalm mens. Dat was ze ook toen haar man Albert Jan in november 2000 overleed. Ruim 17 jaar is ze zonder hem geweest. Er werden ook herinneringen door Gerritje megedragen aan de oorlogstijd. Die tijd is voor haar niet zonder slag of stoot verlopen. Zorgzaamheid was kenmerkend voor haar. Ze was sterk, ze kon veel. En ze zou nooit roddelen: het negatieve werd niet benoemd, alleen het positieve. Haar tuin, wat groeit en bloeit, dat sprak haar zeer aan. Daar was ze veel en ook graag mee bezig, die moest er altijd netjes uitzien. Van verspilling hield ze niet, zuinigheid was belangrijk.

Ze kende veel liederen van geloof, over vertrouwen en over Gods liefde. Ze heeft ze van jongs af aan meegekregen en ze vond ze mooi. We hebben daarom in de dienst bij zo'n lied uit de bijbel stilgestaan: psalm 121. Dat is een geloofslid, dat zingt: 'De Heer is je wachter', letterlijk 'een Bewaarder'. Een Bewaarder houdt vast, laat niet los, gooit niet weg. Wij worden vastgehouden, in dit leven en erna.

Weten we Gerritje Kerkmeijer bij haar Bewaarder geborgen, en dat alle goede en liefdevolle herinneringen aan haar leven bewaard mogen blijven bij wie haar ná aan het hart lagen.
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Gerard Aalt Smeenk

24 maart 1925 – 7 juni 2018; weduwnaar van Mini Smeenk-Jansen

Op 7 juni is overleden de heer Gerard Aalt Smeenk in de leeftijd van 93 jaar. Hij woonde Kappertweg 2. Op 13 juni hebben we hem herdacht in een dienst van Woord en Gebed in de kerk. Daarna is hij begraven op de begraafplaats in Wesepe.

Gerard Smeenk was stil, rustig en bescheiden. Hij was geen prater en hoefde niet zo nodig op de voorgrond te staan. Hij kon

terugkijken op een lang leven, 93 jaar heeft hij geleefd. Een leven waarin veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Hij kon het de dichter van psalm 23 niet helemaal nazeggen, wanneer die ons voorhoudt: 'Het ontbreekt mij aan niets'. Het ontbrak Gerard namelijk aan een aantal mensen. Zijn vrouw Mini overleed in maart 2010. Ze vormden samen een stel, vulden elkaar aan en deden veel samen. Hun trouwtekst uit de bijbel sloeg destijds niet voor niets op het verbond dat mensen met elkaar sluiten en waarin ze elkaar vasthouden en op elkaar kunnen rekenen. Het verlies van hun dochter Ineke was heel zwaar voor hen. Het overlijden van Mini en van Ineke maakte dat Gerards leven niet meer wás wat het was geweest.

In hart en nieren was hij boer. Zelfs als zijn vrouw en hij ergens anders waren, werd gekeken naar het werk van andere boeren: hoe deden de gewassen het en hoe stond het vee erbij? Hij was tevreden met wat hij deed en wat zijn invulling van de dagen was. Hij hield van de natuur, hij was er graag in. En hij kon in zijn dagelijkse bezigheden zijn hart aan die natuur ophalen. De groene weiden en het rustige water van psalm 23 waren voor hem onder handbereik. In die natuur viel er ook veel te jagen. Hij heeft genoten van de drijfjacht, samen met andere jagers, bijvoorbeeld op fazanten.

Gerard Smeenk is geboren, heeft geleefd en is gestorven in één en hetzelfde huis. Nooit heeft hij ergens anders gewoond, altijd was het werk binnen een beperkte afstand van huis. Met het ouder worden, werd dat werk steeds wat afgebouwd. Hij vond het fijn om in het zonnetje te zitten: 's morgens áchter het huis, 's middags vóór het huis. Daar genoot hij van, zoals hij ook kon genieten van lekker eten. Tot voor een paar jaar kon hij nog fietsen en deed hij volop mee aan de dingen die er in het dorp te beleven vielen.

In de slaapkamer van Gerard hingen de woorden: 'Ik schaam mij het evangelie van God niet'. Een uiting van geloof, in de God die altijd weer met mensen meegaat. Weten we Gerard thuis in de overvloed van Gods liefde. En mogen de herinneringen aan zijn lange leven tot zegen zijn voor wie hem missen.
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Gerritje Johanna Wilhelmina Jansen-Haarman

14 oktober 1926 – 11 juni 2018; weduwe van Albert Jansen

Op 11 juni overleed mevrouw Gerritje Jansen-Haarman in de leeftijd van 91 jaar. Zij woonde de laatste jaren in woonzorgcentrum Sparrenheuvel in Diepenveen. Op 16 juni hebben we haar in een dienst van Woord en Gebed herdacht, waarna zij begraven is op de begraafplaats in Wesepe.

'Hij die u roept, is getrouw. Die het ook doen zal.' Dat was de trouwtekst van Gerritje en haar man Ap, niet lang na de oorlog. Wij hebben een God die ons oproept om de dingen te doen die horen bij zijn Koninkrijk, bij wat Hij voor ogen heeft met mensen. God is trouw, Hij is aan je verbonden en Hij zal je niet teleurstellen. Bij die belofte hebben ze ongetwijfeld de opdracht meegekregen om dat in hun leven samen vast te houden en om daar zelf iets van wáár te maken.

Zij was betrokken op hem, op zijn bezigheden, zoals het opbouwen van de zaak. Ze was altijd druk in de weer om het één en ander goed te laten verlopen. Daar heeft ze ook van genoten, er waren veel contacten, er was van alles te doen. Ze was, komend van een boerderij, van huis uit wel gewend aan bezig-zijn en aan de drukte van veel mensen om zich heen. Het sociale paste bij haar, ze was gericht op anderen. Ze vond het belangrijk hoe het met mensen ging.

Ze heeft gezongen in het kerkkoor. Daar heeft ze ook van genoten, ze zong graag. En ze heeft heel veel genoten van haar nageslacht. Haar nakomelingen betekenden alles voor haar en ze had de tijd voor klein- en achterkleinkinderen. Ze was dol op kinderen, op baby's vooral. Kinderen uit de buurt wisten haar wel te vinden en zij zag hen graag komen.

Het was mooi dat de drie generaties, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, in de kerkdienst op 16 juni woorden van liefde en herinneringen hebben gesproken over hun moeder, oma en overgrootmoeder.

Vertrouwen we er op dat Gods hand haar opvangt, nu haar leven voorbij is en zij de grens tussen leven en sterven is overgegaan.

Dat dát, samen met alle goede en mooie herinneringen, een troost mag zijn voor wie zonder haar verder moeten.
ds. Henk Jan Damstra



DIACONIE

Eetproject

Ook in de zomer gaat het samen eten gewoon door.
En dat gaan we doen op de woensdagen 4 juli en 1 augustus.
Noteer het op de kalender en/of agenda.
Om 12.30 uur kunnen we weer aanschuiven in het Wapen van Wesepe.

Voor 10 euro staat er weer een overheerlijk 3 gangen diner voor ons klaar, inclusief een drankje. En een hele prettige bijkomstigheid: u hoeft niet te helpen met de afwas!
Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke telefoon: 532247
Hebt u geen vervoer, een telefoontje (531519) naar Jan Meuleman, en de taxi staat voor.
Graag tot ziens op deze datums.

Met vriendelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,

We hebben woensdag 9 mei j.l. ons seizoen afgesloten en hopen op woensdag 12 september a.s. weer opnieuw van start te gaan.
Kom eens vrijblijvend een middag meedoen.

Ook kun je voor verjaardag, vergadering of cursussen in de Brouwershof terecht; aanvraag bij mevrouw M. Nijenhuis, Achterhoekstraat 3, tel. 531608.

Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje

Bezoek uit Gamstädt

Op 1, 2 en 3 juni mochten we 12 personen uit onze zustergemeenschap Gamstädt (voormalig Oost-Duitsland) bij ons in Wesepe ontvangen. Al sinds 1990 is er om de 2 jaar contact, en nu was het dus onze beurt om gastheer en gastvrouw te spelen. Vrijdagmiddag arriveerde de groep en ontvingen we ze met soep en broodjes. Aansluitend brachten we een bezoek aan de Bökkers Mölle, alwaar we een rondleiding kregen met een draaiende molen. De avond werd doorgebracht bij de gastgezinnen waar de laatste nieuwtjes uit Gamstädt en Wesepe werden uitgewisseld. Zaterdagmorgen vertrokken we voor een bezoek aan Harderwijk. Allereerst kwamen we alles te weten over het liefdesleven van de paling bij Palingrokerij Dries van den Berg en over hoe en wanneer ze gevangen werden en gerookt. Na een heerlijke lunch kregen we een stadswandeling door Harderwijk. Gelukkig was er nog tijd over om het Wijlandfestival te bezoeken. Daar werd enthousiast mee gedjembéed door onze gasten. De avond werd afgesloten met een gezellige avond waarbij de gitaar en meegebrachte liederen niet ontbraken. Zondagochtend bezochten we gezamenlijk de kerkdienst in een overvolle kerk waar ook Raalte te gast was en een jubileumdienst. Een laatste kop koffie met koek en toen hebben we weer afscheid genomen van onze Duitse gasten. Al met al een mooi weekend waarin de kontakten weer opnieuw versterkt werden.

De werkgroep Gamstädt: Henk en Wilma, Annemarie en Harold, Gerda, Gerrit en Alice, Jan en Manny.

P.S. Mocht je na het lezen van dit verhaal ook zin hebben in dit internationale contact, versterking van de werkgroep is meer dan welkom, dus schroom niet en neem met iemand hiervan contact op.



KERKBEHEER



Opbrengst van collecten en giften

27 mei	Diaconie	€ 30,00
	Kerkbeheer	€ 41,18
3 juni	Diaconie	€ 237,90
	Kerkbeheer	€ 217,80
16 juni gift	J Kerkbeheer	€ 150,00
17 juni	Diaconie	€ 32,55
	Kerkbeheer	€ 44,85



AGENDA

4 juli	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
28 juli	9.00 u	Oud papieractie	erf fam. Niemeijer
20 aug	19.30 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
21 aug	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
22 aug	9.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
23 aug	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
25 aug	9.00 u	Oud papieractie	erf fam. Niemeijer
29 aug	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot



Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

GEOCACHE IN KLEIN SALLAND

(vanaf 10 jaar en ook voor volwassenen)

Omdat de Geocache workshop tijdens de Klein Salland Kerkendag is vervallen, zullen we deze apart organiseren.

De Geocache avond wordt gehouden op vrijdagavond 6 juli.

Deze activiteit is voor iedereen vanaf 10 jaar (jongeren van 10 t/m 12 jaar onder begeleiding van een volwassene).

We verzamelen om 18.30 uur bij 'De Zoogenbrink', Molenweg 3 Olst. Voor aanmelden graag mailen naar kleinsalland@gmail.com

Aanmelden kan tot uiterlijk maandagavond 2 juli, maar als je nu al weet dat je graag mee wilt dan willen we je in verband met de organisatie vragen om je liefst al uiterlijk komende zaterdag 2 juni op te geven. Zodat we ons goed kunnen voorbereiden op de groepsgrootte.

Laat even weten of je een smartphone meeneemt.

We sluiten tussen 21.00 en 21.30 af met drinken en wat lekkers.

Gert Jochemsen, Magda en Jan Zijp, Heleen Stronks

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
1 juli	10.15 u	Ds. H.E.J. de Graaf
15 juli	10.15 u	Ds. K.M. Zwerver
22 juli	10.15 u	G. van Vulpen
29 juli	10.15 u	Ds. Van Nijen
5 aug	9.30 u	Klein Salland dienst in Wijhe
12 aug	10.15 u	Ds. Jonker
19 aug	10.15 u	Ds. K.M. Zwerver
26 aug	10.15 u	Ds. K.M. Zwerver
2 sep	nog niet bekend	

Olst

datum	tijd	voorganger
1 juli	9.30 u	Ds. H.J. Damstra (HA)
8 juli	9.30 u	Ds. H.J. Damstra
15 juli	9.30 u	Mevr. Ds. Y. van Neck-Pors
22 juli	9.30 u	Ds. J. van Twist
29 juli	9.30 u	Dhr. H.G.Dijkman
5 aug	9.30 u	Klein Salland dienst in Wijhe
12 aug	9.30 u	Ds. M.J. Boersma
19 aug	9.30 u	Ds. J. Wiegiers
26 aug	9.30 u	Ds. R Gosker
2 sep	10.00 u	Drs. H.J. Boon

Wijhe

datum	tijd	voorganger
1 juli	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
8 juli	9.30 u	ds. H. Nekeman uit Olst
15 juli	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
22 juli	9.30 u	mw. Tine Urbach-Plantinga(Deventer)
29 juli	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving (HA)
5 aug	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
12 aug	9.30 u	ds. L. Schokker uit Gorssel
19 aug	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
26 aug	9.30 u	pastor mw. L. van Geenen
2 sep	9.30 u	RK-voorganger (tentdienst)

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra@pkn-olst.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	C. Jansen-Suciu, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>corina_jansen@yahoo.com</i>	
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

