

Juni 2015



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 26 mei 2015

Opplage: 450 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Kopij inleveren vóór 22 juni.

Redactie:

Ds. R. Gosker

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 67 RABO 0314 5170 81 (let op: is gewijzigd!)

Erediensten in juni

31 mei 10.00 u

Ds. D. van Doorn (Almen)

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

7 jun 10.00 u **Wesepe**



Ds. R. Gosker/ds. H. Spit (burenzondag)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: KIA Werelddiaconaat

14 jun 10.00 u **Diepenveen**

Ds. H. Spit/ds. R. Gosker (burenzondag)

21 jun 10.00 u



Ds. R. Gosker (jubileum/aanneming)

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Ond. Kerk Geb.

28 jun 10.00 u

Ds. H. de Bie (Vorden)

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Kerkbeheer

5 juli 10.00 u

Ds. D. van Doorn (Almen)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Jeugdwerk



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

IK GA OP REIS EN IK NEEM MEE ...

Dat de mensen zich voorbereiden op de zomervakantie is te merken in het kerkenwerk. Minder vergaderingen en andere activiteiten. Gepensioneerden, mensen zonder of juist met kleine kinderen gaan omstreeks mei/juni of september op vakantie. Terwijl zij met schoolgaande kinderen in de maanden juli en augustus gaan vanwege de schoolvakanties.

Moest je vroeger lang wachten bij de ANWB, omdat iedereen routekaarten en andere zaken moest hebben, tegenwoordig gaat het een stuk gemakkelijker. Via internet kun je kopen, reserveren en vooral ... de TomTom is belangrijk, want die brengt je altijd van A naar B!

Althans dat laatste denken we. Want na de zomervakantie hoor en lees je nogal eens dat er wordt gemopperd op de TomTom. Deze had je toch niet helemaal gebracht waar je wilde. Of het ging via een omweg, of een nieuwe weg was nog niet geregistreerd! Kortom soms kun je toch niet helemaal vertrouwen op de TomTom!

Nou mag ik zelf graag voor we op reis gaan een routekaart ter hand nemen. Om te weten over welke wegen en langs welke steden we rijden. Henk, mijn man, daarentegen stapt gewoon in de auto en gaat rijden. Zonder veel uitleg snap je natuurlijk dat in het tijdperk voor de TomTom het bij ons wel eens leidde tot gemopper. Nu laat Henk zich leiden door de TomTom, kijkt nooit op een kaart en meestal brengt de TomTom ons waar we willen zijn. Behalve die keren dat de TomTom het toch mis heeft, een weg niet kent of ons een behoorlijk stuk wil laten omrijden. In dat geval ben ik er met de kaarten en komt het uiteindelijk en dat is vooral belangrijk, zonder veel gemopper, goed.

Dus de TomTom mee op reis is niet zo gek. Maar er is nog iets anders dat ik ook altijd mee neem op reis. Iets dat ik iedereen kan aanraden. Zelf vind ik dat het veel vergelijking vertoont met de TomTom en dat is ... de Bijbel. Net als de TomTom kent de Bijbel ook vele uitvoeringen. Van Statenvertaling tot Bijbel in Gewone Taal of Kinderbijbel.

Zoals de TomTom de richting aangeeft van A naar B, zo kan de Bijbel richting geven aan ons leven. En net als bij de TomTom, die

ook niet altijd rechtstreeks van A naar B gaat, zo kent de Bijbel ook bergen, dalen, hobbels, stenen of afslagen die we liever niet nemen of willen weten. Net als bij de TomTom vraagt de Bijbel ook dat je zelf wel blijft nadenken. Dat niet alles vanzelfsprekend is en het wel eens anders is of gaat dan je denkt of wilt. Maar juist door erin te lezen, erover in gesprek te gaan en er zelf over na te denken kan het wel richting geven aan je leven. Ik kan het je aanraden om naast de TomTom ook de Bijbel mee te nemen... en wie weet heb je nog wat tijd over in je vakantie om er in te lezen!



Martje Veenstra-Oving
(predikant Protestantse Gemeente Wijhe)

BIJ DE DIENSTEN

1^e zondag na Pinksteren – 31 mei

Onze oud-predikant Dick van Doorn gaat voor. Zelf sta ik in de Martinuskerk van Markelo op de kansel, maar ben op tijd terug in Wesepe om met een groep jonge gemeenteleden de Jubileum- en Aannemingsdienst voor te bereiden.

2^e zondag na Pinksteren, burendiensten – 7 juni



De eerste Burendienst van dit jaar, samen met de leden van de Protestantse Gemeente van Diepenveen, valt op zondag 7 juni. Wesepe is gastheer! Ik hoop dus dat u er zult zijn om als zodanig te ton te zetten. Volgende week zijn wij te gast in de kerk van Diepenveen.

Een jaar geleden deden collega Henk Spit en ik de beide diensten samen, – dat was een feest! Twee feesten, bedoel ik. Althans voor ons beiden. Maar ook uw reacties waren enthousiast. Henk en ik overleggen eerdaags of we dit jaar ieder een dienst voor onze rekening zullen nemen, of dat we toch weer samsam doen. Ik weet inmiddels wat ik wil. Als u het ook wilt weten, zie ik u

vast en zeker op 7 juni om 10.00 uur in de Nicolaaskerk van Wesepe.

Na afloop van de dienst is er koffiedrinken ... op het erf van Ton en Lies den Duijf, want we houden dat weekend ook onze jaarlijkse rommelmarkt. Zie voor meer informatie hierover elders in dit Beukenblad.

3^e zondag na Pinksteren, burendienst – 14 juni



De 2^e burendienst houden we dus in Diepenveen. We vertrekken vanaf het Kerkplein in Wesepe kort na 09.30 uur. Komt u zoveel mogelijk met de auto naar de kerk, dan kunnen we carpoolen. Ook na afloop van deze dienst drinken we samen koffie. Vorig jaar was het die zondag mooi weer, zodat de PG-Diepenveen ons verraste

met een gezellig koffiedrinken op de terrassen van de kerk.

4^e zondag na Pinksteren – 21 juni

Voor de derde keer op rij een feestelijke zondag! 's Morgens hebben we onze jubilarissen te gast, zij die 70, 60, 50, 40 of 25 jaar geleden belijdenis deden. De dienst wordt voorbereid door een groep jonge gemeenteleden, die met dezelfde vragen over belijdenis bezig zijn. Deels vormen zij ook de groep van het jeugddiaconaat. Voor onze gasten is er na afloop een broodmaaltijd.

5^e zondag na Pinksteren – 28 juni

Alweer een oud-predikant op onze kansel. Ds. H. de Bie was lange tijd verbonden aan de PG-Diepenveen. Wellicht een 'derde burendienst' van dit jaar? Ik sla een wat luchtige toon aan bij het introduceren van de komende kerkdiensten, merk ik. Vanwege de lente? Vanwege de vrolijke dingen die we doen? Vanwege ... de gedachte dat het goed is om samen te komen op de eerste dag van de week? Om te ervaren dat je niet moederziel alleen in deze wereld bent en dat het beter is om de week sámen te beginnen dan in je eentje? Ik wens u allen goede en gezegende diensten.

Reinier Gosker

PASTORALE KRONIEK

Het was me de Hemelvaart wel! Gelukkig dat we niet óók nog naar de kerk moesten, want dan was het aantal activiteiten op die dag wel erg groot geworden. De veertiende mei begon voor velen van ons als een mooie voorjaarsdag, in de eetzaal van het Wapen van Wesepe. Daar viel de start van de Tweede Ronde van de Ouderen Fietsvierdaagse samen met de presentatie van de Fietsroute *Mien Sallandse Land*, uitgegeven door de Werkgroep Wandel- en Fietsroutes in het kader van het



Dorpsontwikkelingsplan Wesepe. De fietsroute (38 km) loopt langs alle idyllische plekjes die voorkomen in het gedicht '*Mien Sallandse Land*' van dorps- en kerkgenoot Bertus Keurhorst, die vorig jaar overleed. Wethouder Herman Engberink hield een korte toespraak en overhandigde de mooi

uitgegeven fietsroute aan Freddy, Fenneke en Bert Keurhorst, de drie kinderen van Bertus en Annie. Daarna ging de wielerronde van start. In de loop van de middag keerden de tweehonderdvijftig deelnemers terug op het kerkplein, waar een opengestelde Nicolaaskerk ontving wie er binnenliep.

Hiervandaan konden de deelnemers gelijk door naar de *Lentefair* in de pastorietuin van collega Henk Spit in Diepenveen. Ook daar was het een drukte vanjewelste! De zon maakte de lente nog levendiger dan ze al was. Ik moest denken aan mijn lievelingsschrijver Louis Couperus die graag flaneerde in zonovergoten winkelstraten en stadsparken. Hij zou op deze *Lentefair* een heerlijke dag genoten hebben! Velen deden het daadwerkelijk, al groetend en keuvelend in de schaduw van de kerk.

Soms hoor je zeggen dat de kerk uit het centrum van de samenleving weggedrukt is naar de marge ervan. Misschien is dat

wel zo. Maar vergis je niet! Het gelaat van de kerk is veranderd. Ze is niet meer als machtsfactor pontificaal aanwezig in de grote politieke arena van ons land, maar ze manifesteert zich op telkens verrassende wijze in de samenleving. Met haar boodschap gaat ze terughoudender om dan vroeger. Zorgvuldiger? Ik heb het niet over allerlei evangelicale pressure groups, maar over onze eigen kerkelijke PKN-gemeenten in dit deel van Salland. Zij zoeken in de samenleving een plek om aanwezig te zijn, eraan deel te nemen, haar bijdrage te leveren, – zodat de kerk haar bezoedelde imago als dwingeland en betweetster zal kwijtraken. Pas wanneer haar blazen gereinigd is, zal de corebusiness van de kerk weer helder voor het voetlicht gebracht kunnen worden. Niet eerder. Nee, alsjeblieft niet eerder! Als iemand zou vragen wat dan de corebusiness van de kerk is, zou ik antwoorden dat óók het spreken dáárover veranderd is. Geen grote woorden, maar bescheiden daden. Er voor de ander/Ander zijn. Daar zou het om moeten gaan. Zoals Dietrich Bonhoeffer het formuleerde in mei 1944, toen hij – vanuit de gevangenis – zijn gedachten noteerde voor de doopzondag van zijn neefje:

Ons christen-zijn zal in die tijd bestaan uit slechts twee elementen: bidden¹ en onder de mensen het goede doen. Elk denken en praten en organiseren van christenen moet herboren worden uit dat bidden en dat doen. Tegen de tijd dat jij volwassen bent zal de gedaante van de kerk sterk veranderd zijn. De kerk is nog in de smeltkroes, en iedere poging om haar voortijdig weer een machtige organisatie te geven zal een vertraging betekenen in haar verandering en zuivering.

Het is niet aan ons de dag te voorspellen – maar die dag zal komen – dat er weer mensen geroepen worden om zó Gods Woord te spreken dat de wereld er onder verandert en zich vernieuwt. Het zal een nieuwe taal zijn, volkomen a-religieus misschien, maar bevrijdend en verlossend als de taal van

1 Dietrich Bonhoeffer, *Verzet en Overgave*. Ten Have, Amsterdam 1969³, pag. 119. Bij het 'bidden' van Bonhoeffer denk ik niet aan 'handen vouwen ogen dicht'. Ik denk aan het geheel van de christelijke praxis piëtatis die bestaat uit alle geestelijke oefeningen van bijbellezen & kerkgang t/m het elkaar ontmoeten rond kerkelijke of (inter-)religieuze conferenties en het zogenoemde 'bidden met de benen', oftewel het demonstreren tegen onrecht.

Jezus; de mensen zullen ontsteld zijn maar zich gewonnen geven aan haar kracht; een taal van een nieuwe rechtvaardigheid en waarheid, een taal die de vrede verkondigt tussen God en de mensen en de nabijheid van zijn Rijk.

Pinksteren, Woestijnrally, Burendienst & Rommelmarkt

Met bovenstaande gedachten in het hoofd blader ik mijn agenda door. Wat staat ons de komende weken te wachten? *Pinksteren*. Ik heb zin in een knetterende kerkdienst, één waarvan de vonken afspringen als tongen van vuur. Of dat gaat lukken?

De daarop volgende zaterdag staat Wesepe op haar kop vanwege de *Tweede Woestijnrally*. Ik heb de vorige in zo goede herinnering, dat wij ons per omgaande aangemeld hebben. Ik hoop velen van u op zaterdagmiddag 30 mei te ontmoeten op een bankje aan de IJssel of bij een stalletje langs de kant van de weg, – en anders op het leugenbankje voor het Wapen van Wesepe waar de rally om 17.00 uur eindigt.

Eén week later, op zaterdag en zondag 6 en 7 juni houdt de PG-Wesepe haar jaarlijkse *Rommelmarkt* op het erf van Ton en Lies den Duijf aan de Boxbergerweg. Er tegenover vindt de jaarlijkse *Sixesday* van de Sportvereniging Wesepe plaats. Overloop is gewenst! Op diezelfde zondag (6 juni) en op de zondag erna (14 juni) houden we onze *Burendiensten* met de PG-Diepenveen. Zie daarvoor de rubriek 'Bij de diensten' op pagina 4 en 5 van deze Beukenoot.

Jubileum- en Annemingsdienst

Op de zondag die daarop volgt (21 juni) vieren we de zogenoemde *Jubileum- en Annemingszondag*. Zeventig, zestig, vijftig, veertig en vijfentwintig jaar geleden werden gemeenteleden op 18-jarige leeftijd door de toenmalig Nederlandse Hervormde Kerk van Wesepe aangenomen. Voor zover wij ze konden bereiken hebben we iedereen uitgenodigd voor deze zondagmorgen. Het huidige groepje jonge gemeenteleden van dezelfde leeftijd denkt en praat met elkaar over de vraag of zij deze traditie al dan niet willen voortzetten. Op dit moment zitten de meesten van hen midden in de examens, maar daarna moet er boter bij de vis. Na afloop van de dienst

zetten we onze jubilarissen, zoals gebruikelijk, in het zonnetje met een broodmaaltijd en het ophalen van herinneringen.

Ten slotte

Op zoek naar een mooi slotgedicht viel mijn oog min of meer toevallig op een paar bemoedigende woorden, die toegeschreven worden aan de goede Augustinus (354-430):

*Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.*

*Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.*

*Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.*

*Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.*

*Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.*

Een hartelijke groet voor u allen
en goede Pinksterdagen!

Reinier Gosker





DIACONIE

zo 7 juni 2015 - Collecte Kerk in Actie Werelddiaconaat: Geef een fiets aan een gezondheidswerker

Op zondag 7 juni is de Kerk in Actie collecte bestemd voor het werelddiaconaat. In Kenia steunt Kerk in Actie partnerorganisatie CooP-Africa (CooP: Cycling out of Poverty). Op het platteland van Kenia heeft de overheid gezondheidscentra ingericht. Vrijwilligers bezoeken gezinnen in de omliggende dorpen en beantwoorden vragen over hygiëne en voeding. De afstanden zijn groot en er is geen vervoer. Via het project Bike4Care worden de ruim 800 gezondheidswerkers voorzien van een fiets, waardoor ze veel sneller de mensen in de dorpen bereiken. Daarnaast krijgen zij een training in fietsonderhoud en kunnen ze sparen voor een fietsambulance. Kerk in Actie steunt het werk van Coop-Africa van harte.

Ouderensoos Wesepe-Averlo Samen eten

Op woensdag 3 juni gaan we weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur. U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Dat kan tot 29 mei. Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf en hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook.

Dit drie-gangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje). Kom ook eens proeven wat de kok van het Wapen van Wesepe ervan gemaakt heeft.

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro deze zijn bij Mientje Lam te koop). Iedereen is enthousiast, komt u ook eens. Wim Timmermans uit Olst is een vrijwillige ouderenadviseur van de Gemeente Olst-Wijhe. Hij komt mee-eten en in het kort iets vertellen over het werk van de V.O.A. Ik zou zo zeggen tot 3 juni.

PS. Met de soosmiddagen beginnen we weer op woensdag 16 september.

Commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
We hebben weer een gezellige Bingo middag achter de rug en wij sluiten dit seizoen af op WOENSDAG 10 juni a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof met een spellenmiddag.
Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje



KERKBEHEER

Rommelmarkt op 6 en 7 juni

Inmiddels staat de kapschuur bij Lies en Ton den Duijf helemaal vol met allerlei spulletjes en zijn we druk bezig met sorteren en uitstallen. Het is verrassend hoeveel er elke keer weer wordt ingeleverd en opgehaald. De rommelmarkt belooft daarom weer een feest te worden, dus zorg dat je hem niet mist.

Kom je niet voor de spullen, kom dan in ieder geval voor de gezelligheid. O ja, het koffiedrinken na de kerkdienst op 7 juni is ook op de rommelmarkt; we hebben dan de prot. gemeente van Diepenveen te gast dus het zal een volle gezellige boel worden.

Tot 6 en/of 7 juni!

Contactadressen rommelmarkt:

Lies en Ton den Duijf, tel. 532272, esdenduijf@hetnet.nl

Elly en Evert van den Broek, tel 531253,
eg.vandenbroek@kpnplanet.nl



Opbrengst van collecten en giften

22 mrt gift	Verjaardagsfonds	€ 15,00
28 apr gift p. bank	Ond. kerkgebouw	€ 100,00
26 apr	Diaconie	€ 41,53
	Kerkmuziek	€ 44,20
3 mei	Diaconie (Nepal)	€ 112,85
	Kerkbeheer	€ 55,90
10 mei	Diaconie	€ 29,10
	Kerkbeheer	€ 35,90
17 mei	Diaconie	€ 51,65
	Kerkbeheer	€ 51,20

Natuurwandeltocht rond Okkenbroek

Op 31 mei is er een Vesperdienst in de kerk te Okkenbroek, Oerdijk 228, om 18.45 uur. Thema van deze dienst is: Waar stopt vrijheid van meningsuiting? (Je mag alles zeggen, maar moet je ook alles zeggen?)

Het is de bedoeling om eerst met elkaar koffie, thee of limonade te drinken met iets lekkers erbij. Daarna een korte inleiding aangaande het thema. Vervolgens maken we een wandeling door de prachtige natuur in Okkenbroek. Tijdens de wandeling is het de bedoeling om met elkaar in gesprek te gaan. Voor wie slecht ter been is, is er gelegenheid om bij of in de kerk te verblijven. De wandeling wordt afgesloten in het kerkgebouw van Okkenbroek. U wordt van harte uitgenodigd voor deze dienst.

Vorming en Toerusting Zuid-West Salland. Protestantse Kerk Okkenbroek, Colmschate, Bathmen, Diepenveen en Deventer.

Zomertentoonstelling Dorpskerk Olst

In de maanden juni, juli en augustus is de Dorpskerk in Olst op vrijdag- en zaterdagmiddag weer geopend van 13.30 u tot 16.30

u. De tentoonstelling in de kerk wordt dit jaar verzorgd door het Bijbels Museum te Amsterdam. Rond een viertal Bijbelverhalen worden tekeningen getoond van de tekenaar en bijbelillustrator Bert Bouman. De verhalen zijn: Schepping, Noach, David en Jona.



De tentoonstelling wordt op vrijdagmiddag 5 juni om 13.30 uur officieel geopend. Iedereen is van harte welkom bij de opening of later in het seizoen. Tijdens de openstelling wordt het van Oeckelen-orgel altijd bespeeld. Ook daarnaar kunt u komen luisteren. De tentoonstelling blijft aanwezig tot

en met de jaarmarkt in september.

Wij zoeken nog een aantal mensen die op vrijdag- of zaterdagmiddag mee willen werken als gastvrouw of gastheer in de kerk. Leuk, afwisselend, soms heel verrassend. In principe zijn er altijd twee personen aanwezig.

Jaap Wiegers, commissie Open Kerk Olst



AGENDA

30 mei	13.00 u	WoeStijnrally	WvWesepe
31 mei	18.45 u	Natuurwandeltocht	Okkenbroek
3 juni	12.30 u	Samen eten	WvWesepe
5 juni	13.30 u	Opening zomertentoonstelling	Olst
6 juni	10.00 -16.00 u	Rommelmart	Boxbergerweg 71
7 juni	12.00 -16.00 u	Rommelmart	Boxbergerweg 71
10 juni	14.30 u	Spellenmiddag SOHW	Brouwershof
16 juni	13.30 u	Moderamen	de Beukenoot
18 juni	20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
19 juni	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
22 juni	19.30 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2
23 juni	20.00 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
8 juli	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink Hunneweg 4, 7433 RS Schalkhaar <i>louisetrompert@hotmail.com</i> Scriba: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 531352 tel. 0572 381823
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Mengerweg 4, 8124 PG Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	