

Juni 2018



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 28 mei 2018

Oplage: 420 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juli/augustus inleveren vóór **18 juni**.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in juni

3 juni 10.00 u



Raalte komt naar Wesepe
Ds. K.M. Zwerver en H.J. Damstra
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Werelddiaconaat

10 juni 10.00 u

17 juni 10.00 u



naar Diepenveen
Dhr. H. Knoop
Inz. der gaven: Wereld diaconaat KIA
Eindcollecte: Kerkbeheer

24 juni 10.00 u



Ds. H.J. Damstra (Heilig Avondmaal)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds

1 juli 10.00 u



Mw. I. Ziegelaar
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.



Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

LEGE STOEL

Deze twee woorden kunnen allerlei associaties bij ons oproepen. Het kan het beeld oproepen van de vaste plek die ooit van een geliefd iemand was en die nu leeg blijft.

De lege stoel als symbool voor de stilte, het gemis.

Dat gemis kun je ook voelen nu de kerkelijke feestdagen achter de rug zijn. We hebben Hemelvaart en Pinksteren gevierd: Jezus is niet meer tastbaar in ons midden. Dat kan een leeg gevoel oproepen.

Natuurlijk, Gods Geest die ook Jezus bezielde, is ons achtergelaten. Zij is verrassend vaak aanwezig in wat er gebeurt. Maar een vaste zetel heeft zij niet. Ze is als de wind, altijd in beweging. We kunnen haar wel plek aanbieden in ons hart: vervul de leegte die zo dikwijls wordt gevoeld en zet mij op de goede weg!

Eén stoel leeg houden, is bij veel Joden de gewoonte bij bijzondere gebeurtenissen. Die stoel is bestemd voor Elia, de profeet die terugkomt als de komst van de Messias aanstaande is. Met andere woorden: Elia is de voorbode van de Messiaanse toekomst. De lege stoel houdt deze hoop levend.

Liberale Joden wijzen er op dat een lege stoel op de avond voor Sabbat ook doelt op een plek voor de vreemdeling, de vluchteling, de mens die een beroep doet op onze gastvrijheid. De toekomst is niet straks maar begint nu al, bij onszelf. Hoop vraagt om vervulling.

'Hoe gastvrij zijn wij eigenlijk?', lijkt die lege stoel te vragen.

Het viel mij op dat ook Jan Terlouw de lege stoel gebruikt. Letterlijk en figuurlijk. In gesprekken met jonge mensen in ons land praat hij over de toekomst van onze aarde. Hoe gaan wij zorgvuldig met onze aarde om? Hij stelt: die stoel daar, is de stoel van de toekomst. Die is nu nog leeg. Maar wat jullie zeggen én doen is mede bepalend voor de volgende generaties en voor het leven van en op onze aarde. We zijn deel van een groter geheel. Hoe willen wij zorgen voor onze aarde en elkaar?

Wijlen Prins Claus zei ooit: 'Wij hebben onze aarde van onze kinderen te leen.' Vanuit dat perspectief leren kijken vraagt verbeelding.

Laten wij rond onze vergadertafels eens wat vaker een lege stoel zetten. Met daarop de vraag: 'Wat willen wij nalaten – persoonlijk of als kerk - voor hen die na ons komen?'

ds. Henriëtte de Graaf
Protestantse Gemeente Raalte



Bij de kerkdiensten:

Op zondag 3 juni houden we een jubileumdienst. Mensen voor wie het 25, 40, 50, 60, of misschien zelfs wel 70 of 80 jaar geleden is dat ze in de kerk belijdenis gedaan hebben, zijn uitgenodigd om de dienst bij te wonen. Na afloop van de dienst is er voor hen een broodmaaltijd. Wie weet welke verhalen er opgehaald kunnen worden aan vroegere tijden. Sommigen zien elkaar geregeld, omdat ze in en om Wesepe zijn blijven wonen, anderen zijn verhuisd. Dit is een mooie gelegenheid om mensen van vroeger (weer) te ontmoeten.

Het is een bijzondere traditie die we graag in ere houden.

Tegelijkertijd hebben we op 3 juni kerkgangers uit Raalte in de kerk. Die hebben die dag geen eigen kerk tot hun beschikking en daarom heten we hen van harte welkom in Wesepe. Als predikanten hebben we afgesproken om samen in de dienst voor te gaan, het wordt dus echt een gezamenlijke dienst van twee (kleinsallandse) gemeenten.

Op zondag 10 juni gaan we naar Diepenveen. Het is mooi om niet apart maar met elkaar richting Diepenveen te gaan. We vertrekken rond half tien vanaf de kerk, onze ouderlinge Ans Krijt zal als 'reisleader' optreden. Zelf kan ik helaas niet mee, ik ben voor die dag gevraagd in mijn vorige gemeente in Zeeland. Ook deze mooie traditie, van over en weer elkaar bezoeken (op 8 juli komt Diepenveen naar Wesepe), houden we dit jaar dus in ere.

Op zondag 24 juni vieren we in verbondenheid met elkaar het Avondmaal.

Overleden:

Op dinsdag 15 mei is overleden mevrouw Willemina Aleida (Mientje) Brouwer-Klijn Velderman. Zij is 79 jaar geworden. Zij woonde Elshagenweg 2. De crematie heeft op 22 mei plaatsgevonden in Diepenveen, waar we haar leven hebben overdacht in een dienst van Woord en Gebed.

Elders in dit blad staat een In Memoriam van haar leven.

Wel en wee:

Iedereen die onlangs te maken kreeg met, of die al langer te maken heeft, met problemen rondom de gezondheid of op een ander vlak, wensen we sterkte en alle goeds toe!

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Willemina Aleida Brouwer-Klijn Velderman
22 oktober 1938 - 15 mei 2018
echtgenoot van Albertus Brouwer

Op dinsdag 15 mei overleed mevrouw Willemina Aleida Brouwer-Klijn Velderman in de leeftijd van 79 jaar. Mientje Brouwer woonde met haar man Bertus Elshagenweg 2.

Op dinsdag 22 mei hebben we haar leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen.

Mientje kwam van de boerderij, ze was dus al van jongs af aan vertrouwd met het leven op de boerderij. Ze was verantwoordelijk voor het jongvee en ze genoot ervan om bij het werk op de boerderij betrokken te zijn. Dat ze in haar leven twee keer meemaakte dat een boerderij waar ze woonde afbrandde, is heel náár geweest. Daar kwam nog de tijd van de oorlogsjaren bij, waarin ze vanwege het gevaar van oorlogsgeweld niet thuis kon blijven en ergens anders heen moest.

Vorig jaar werden haar gezondheidsproblemen groot. Ze leverde de afgelopen jaren al steeds meer in aan mogelijkheden, maar door een zware blaasontsteking werd dat nog veel erger. Het was haar bedoeling om vol te houden en door te gaan. Ze hoopte dat ze nog een tijd zou kunnen leven en dat ze dan nog het één en ander kon blijven doen. Over haar gezondheid hoefde trouwens niet veel gepraat te worden, dat vond ze niet nodig.

Ze had haar eigen mening, iets was zus of het was zo, en zo was voor een ander duidelijk wat hij of zij aan Mientje had. Ze vond het fijn om thuis te kunnen zijn. Die eigen plek was belangrijk.

Daar kon ze altijd rustig haar gang gaan en haar eigen dingen doen. Op haar eigen manier en tijd haar dagen vullen betekende veel voor haar. Er was een aantal dingen die ze graag deed en waar ze in latere jaren ook wat meer tijd voor had. Ze was onder meer lid van de quilting, ze puzzelde graag en bezocht de 'Vrouwen van nu'. Ze had haar favoriete tv-programma's, die ze al jarenlang volgde.

In de dienst van Woord en Gebed in het crematorium hebben we woorden van geloof, hoop en liefde gelezen. De liefde hebben we van God ontvangen om aan elkaar door te geven. We wensen Bertus en Joke toe dat ze met goede, liefdevolle, herinneringen terugkijken op het leven van Mientje en dat ze hun vrouw en moeder in de liefde van God geborgen mogen weten.

ds. Henk Jan Damstra



DIACONIE

Verslag Seniorenreis dinsdag 15 mei j.l.

Iedereen (53 personen) stond al goed gemutst klaar toen de bus van de TCR om 9 uur bij het Wapen van Wesepe kwam voorrijden. We hadden er zin in, want het weer zat mee! Chauffeur Renate had een spiksplinternieuwe bus bij haar, die nog maar 10 dagen in gebruik was.

Al gauw had iedereen een plek in de bus gevonden en konden we vertrekken richting Rutten. Via den Nul, de IJsseldijk, Wijhe, Zwolle en Kampen reden we bij Ens de polder in. Dwars door de polder gingen we naar onze bestemming. Bij de Alpaca boerderij van Jan en Jelly Dingenmans stond de koffie met een heerlijke,

zelfgebakken Rutten's brok al voor ons klaar. Onder het genot van de koffie vertelde Jelly over het ontstaan van hun boerderij met 50 alpaca's. Er werd aansluitend nog een bedrijfsfilm vertoond. Na de koffie gingen we naar de stal waar de merries verbleven met hun veulens. Hier konden we de alpaca's van dichtbij bewonderen, aaien en brokjes voeren. Jan stond tussen de dieren en kon onze vragen beantwoorden. We hadden geluk, want ze waren nog net niet geschoren! Zonder hun vacht zien ze er niet uit. Er waren langharige ('dread locks') en kortharige soorten in vele kleuren: wit, beige, licht/donker bruin, grijs en zwart. Na ons bezoek aan de stal gingen de dieren naar buiten, het weiland in. De aanwezige hengsten liepen apart op een andere plek op het erf. Vanaf het erf hadden we ook een wijds gezicht over de landerijen waar druk werd gewerkt. Ondertussen was de lunch voor ons klaargezet. Hierna was er nog ruim de tijd om in de boerderijwinkel rond te snuffelen. Er was van alles te koop: vesten, truien, stola's, pantoffels, sokken en knotten wol. Dit was allemaal gemaakt van alpacawol en heel zacht.

Nadat we werden uitgezwaaid, vertrokken we richting Urk. Hier stapte gids Jan Bakker in. Op een hilarische wijze heeft hij ons onderweg verteld over Urk en de Kop van Overijssel. Van Urk gingen we o.a. langs Schokland, Ens, Genemuiden, Vollenhove, Giethoorn en Sint Jansklooster. We gingen dus door het 'oude' en 'nieuwe' land. In het nieuwe land hadden de kleurrijke bollenvelden alweer plaatsgemaakt voor de komende gewassen. Eindeloze vlakten waar werd gewerkt, geploegd en gepoot. En zoals we hebben kunnen zien, stonden hier ook veel windmolens. Al met al dus een heel ander landschap dan bij ons in het Sallandse. Onderweg hebben we nog een kleine stop gemaakt om wat te drinken uit te delen in de bus. En nadat we onze gids weer in Urk hadden afgezet, zijn we weer richting Wesepe gegaan.

De terugreis verliep ook vlot en tegen 17.30 uur waren we weer in Wesepe. Bianca Bekedam stond ons buiten op te wachten bij het Wapen van Wesepe. Binnen stonden de tafels gezellig gedekt klaar. De kok heeft ons weer verwend met een overheerlijk diner. Voldaan konden we weer huiswaarts keren na een gezellige, geslaagde en goed verlopen zonovergoten dag!

Eetproject

Woensdag 6 juni a.s. gaan we weer samen eten in het WvW.

Om 12.30 uur beginnen we met het 3 gangen diner.

De kosten inclusief een drankje zijn 10 euro.

Ook zijn er nog steeds de diner-cadeau bonnen aan de kassa te koop!

Soosmiddagen

In de maanden juni, juli en augustus zijn er geen soosmiddagen.

In september gaan we weer van start met het nieuwe programma voor het seizoen 2018/2019.

We zouden het heel erg leuk vinden als we voor beide middagen eens wat nieuwkomers kunnen begroeten!

Met vriendelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.

Wij zoeken jou!

Letland reis 2018

Voor iedereen tussen 17 en 25 jaar die het leuk vindt om zijn/haar handen uit de mouwen te steken, is het mogelijk om samen met andere jongelui uit Klein Salland van 4 t/m 14 juli 2018 naar Letland te reizen, om daar gezamenlijk een verzorgingshuis op te knappen.

Ben je een beetje handig, schilderen, elektriciteit, timmeren, computers, en wil je wel eens verder kijken dan je eigen omgeving, meld je dan aan. Voor meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Erna Middeldorp, via diaconiewesepe@gmail.com. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Je kunt ook meer info vinden op www.lets-go-wijhe.nl
De groep bestaat uit ca. 30 jongelui en leiding.



KERKBEHEER

Bijdrage solidariteitskas

Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een bijdrage van € 10,- per belijdend lid voor de zogeheten Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor activiteiten gebruikt die niet door één gemeente op te brengen zijn, zoals studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat. De solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. Voor meer informatie over de Solidariteitskas is een folder van de PKN bij de brief gevoegd.

De kerkrentmeesters

Kerk weer open voor bezichtiging

De kerk is weer open voor bezichtiging op de donderdagen van 17 mei tot en met 6 september en op de Open Monumentendagen 8 en 9 september van 11.00 tot 15.00 uur.

De kerk is niet alleen open voor toeristen maar ook voor de dorpsbewoners. Loop eens binnen en ervaar deze eeuwenoude spirituele plek, lees en leer over de geschiedenis van de kerk, geniet van de stilte en of maak een praatje met de gastheer/gastvrouw.

De dorpskerk is er voor iedereen!



Opbrengst van collecten en giften

	Gift letter W, Bloemenfonds	€ 10,00
29 april	Diaconie	€ 32,67
	Kerkbeheer	€ 36,12
6 mei	Diaconie	€ 37,40
	Kerkbeheer	€ 50,17
13 mei	Diaconie	€ 30,65
	Kerkbeheer	€ 32,00
	Avondmaal	€ 26,75
20 mei	Diaconie	€ 74,60
	Kerkbeheer	€ 73,90

AGENDA

6 juni	12.30 u	Samen eten	Wapen v. Wesepe
19 juni	09.00 u	Ouderlingenvergadering	De Beukenoot
19 juni	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
20 juni	09.00 u	Kerkbeheervergadering	De Beukenoot
21 juni	20.00 u	Diaconievergadering	De Beukenoot
27 juni	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	De Beukenoot
30 juni	09.00 u	Oud papieractie ¹	fam. Niemeijer

Aangepaste dienst in Diepenveen

Zondag 24 juni is er weer een aangepaste dienst (waarvoor mensen met een verstandelijke beperking nadrukkelijk uitgenodigd worden). Dit keer in de Dorpskerk in Diepenveen (Kerkplein 4). De dienst begint om 10.00 uur. Na afloop is er koffiedrinken. Je bent van harte welkom! Hieronder kun je zien waar het over gaat.

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

De storm op het meer



Jezus gaat met zijn vrienden in een bootje het meer op. Jezus is moe. Hij valt in slaap. Dan begint het te stormen. De vrienden van Jezus zijn bang. Ze schreeuwen het uit! Maar Jezus blijft rustig slapen. Dan maken ze Jezus wakker. 'Jezus, we zijn bang dat het schip zal zinken!'

Jezus zegt dat ze niet bang hoeven zijn. De storm gaat liggen. Het is weer rustig.

In deze aangepaste dienst gaat het over dit verhaal. We zingen mooie liedjes en lezen uit de Bijbel in Gewone Taal. De dominee vertelt over dit verhaal. Iedereen is welkom!

Informatie: Henk Spit (0570 591271, spithenk@gmail.com)



Nieuws uit Klein Salland

Raalte

In verband met restauratie van muurschilderingen kerken wij tijdelijk niet in onze eigen Plaskerk maar in de Pauluskerk aan de Westdorplaan. De aanvang van de diensten daar is 10.15 uur. Met ingang van september hopen we meer te weten wanneer we terug kunnen naar De Plaskerk.

datum	tijd	voorganger
03 juni	10.10 u	dienst in Wesepe, ds. K.M. Zwerver en H.J. Damstra
10 juni	10.15 u	Ds. K.M. Zwerver
17 juni	10.15 u	Ds. K. Benard
24 juni	10.15 u	Ds. H.E.J. de Graaf
01 juli	10.15 u	Ds. H.E.J. de Graaf

Olst

datum	tijd	voorganger
03 juni	9.30 u	Ds. A.M.H. Blanken
10 juni	9.30 u	Ds. M. Heule
17 juni	9.30 u	Ds. H.J. Damstra
24 juni	9.30 u	Ds. W. Davelaar
01 juli	9.30 u	Ds. H.J. Damstra

Wijhe

datum	tijd	voorganger
03 juni	9.30 u	Ds. J.G. Zomer
10 juni	9.30 u	Ds. M. Valk
17 juni	9.30 u	Ds. J. Wiegers
24 juni	9.30 u	Ds. K. v.d. Kamp
01 juli	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving

Lied voor reizigers (gedicht uit Medemens)

Wanneer we onze rugzak pakken en onderweg gaan
op zoek naar een ander land, ver van alles wat we kennen
wanneer we onze vleugels willen uitslaan
dan is God onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander...

Soms lijken de nachten eenzaam, en is de lucht vol donkere
wolken waar geen zonnestraal doorheen kan. Maar God zal er vol
liefde zijn; want God is onze reisgenoot; we ontmoeten hem in de
ander...

Onze kinderen zullen ons verlaten, vrienden gaan een andere
kant op
wat altijd blijft dat is het hart dat vertrouwen mag op God:
want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in de ander...

In de uitgestoken hand, en door de open deur van vreemden
ontmoeten we in de liefde, en we weten dat God daar ook is;
want God is onze reisgenoot: we ontmoeten hem in een ander...

Shirley Murray

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	C. Jansen-Suciu, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>corina_jansen@yahoo.com</i>	
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

