



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe Juni 2022

Verschijningsdatum: 30 mei 2022

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maanden juli/augustus inleveren vóór 20 juni.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in juni 2022

5 juni	9.30 u	Klein Salland Pinksterdienst in de open lucht (Zoogenbrink) Molenweg 3, 8121 PP Olst
12 juni	10.00 u	Naar Diepenveen
19 juni	9.30 u	Ds. H.J. Damstra/ds. H. Spit Diepenveen komt op bezoek Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
26 juni	9.30 u	Mevr. Ds. A. Zaal Inz. der gaven: Binnenl. Diaconaat Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
3 juli	9.30 u	Mevr. Pastor A. van Herwijnen Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA kwetsbare kinderen

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl

U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Nu de anderhalvemeterregel is afgeschaft kunnen we na elke dienst op zondagochtend weer koffiedrinken.

PINKSTEREN....

HET FEEST VAN DE GEEST OP DE ZOOGENBRINK

Het idee om een gezamenlijk Pinksterfeest Klein Salland Breed te organiseren is ontstaan op de vrijdag voor Pinksteren 2018. Burgemeester Ton Strien van de gemeente Olst-Wijhe had de pastores van de Rooms Katholieke parochie Lebuinus en de Protestantse gemeenten Klein Salland, Welsum en Windesheim uitgenodigd voor een bijeenkomst. Hij organiseert dit eens in de 1½ jaar om met de pastores bij te praten over zaken die de samenleving en de kerkelijke en burgerlijke gemeenten aangaan. Tijdens de lunch, op kasteel 'De Haere' kwam iemand van de stichting 'IJssellandschap' iets vertellen over de werkzaamheden van de stichting. Hij vertelde ook over mogelijke concerten, optredens en openluchtdiensten op landgoed 'De Haere'.

Bij mij ging er toen meteen een knop om. Met Pinksteren voor de deur dacht ik: Samen Pinksteren in de buitenlucht vieren! Hoe mooi en vooral ook verbindend zou dat zijn? Veel gemeenten vieren het immers al zo. Soms groots, Veenklooster, Biddinghuizen, maar het kan ook oecumenisch of Klein Salland Breed? In mijn hoofd schoten allerlei gedachten heen en weer. Aan het eind van de dag reed ik met ds. Karolien terug en vroeg haar hoe ze dacht over zo'n Pinksterfeest? 'Leuk, doen en begin eerst met Klein Salland', zei ze.

En ja, dan wordt het 'in de week' gelegd her en der. Maar uiteindelijk was er groen licht. Pinksteren 2020 op de Zoogenbrink in Olst. Ds. Henk Jan en ik schreven er nog enthousiast over in de kerkbladen van maart 2020, niet wetende, dat het vervolgens 2 jaar werd uitgesteld vanwege Covid 19.

En nu is het zover! Wij hopen dat het die dag droog is en dat u/jullie natuurlijk allemaal komen om het feest van de Pinkstergeest te vieren. Door samen, jong en oud, te zingen, te bidden, te luisteren naar het verhaal over Pinksteren en elkaar te ontmoeten. Immers dat is ook onze drijfveer Klein Salland Breed. Dat het vuur van het geloof, het Pinkstervuur, mag doorgaan hier in Salland. Of zoals iemand me vorige week zei: 'Misschien moeten we ons allemaal serieus de vraag eens stellen hoe we denken dat de kerk er over 10 jaar Klein Salland nog uit zal zien?'

Ja, er is werk aan en voor de kerk, we moeten de verbinding blijven zoeken met elkaar in Gods Naam!
Tot ziens op de Zoogenbrink!



Hartelijke groet, Ds. Martje Veenstra-Oving,
Wijhe

En even praktisch:

-voor de navigatie naar de Zoogenbrink intoetsen: Molenweg 3, 8121PP Olst.

-kom op de fiets of rijdt anders zoveel mogelijk samen i.v.m. parkeren.

-er liggen 100 stobalen, wilt u daarop zitten? Neem i.v.m. haken in kleding zelf een kleed mee om op de balen te leggen.

-u kunt ook een eigen stoel meenemen, graag met buizenframe, poten zakken weg in de grond.

-we hoeven niet 'Paasbest' gekleed, maar Pinksterpraktisch i.v.m. teken in bos en wei. Dus liever geen slippers of blote benen.



BIJ DE KERKDIENTEN

Bijna is het Pinksteren! En zoals eerder al aangekondigd, houden we op Pinkstermorgen, 5 juni, een buitendienst in De Zoogenbrink. We gaan veel zingen, in de buitenlucht dus, en Corinne begeleidt ons met muziek. We beginnen om 9.30 uur. Misschien is het voor wie gaan fietsen, leuk om dan om 9.00 uur bij de kerk te verzamelen en samen te fietsen.

Tijdens de dienst hebben we nevendienst, er is voor de kinderen een activiteit in de buurt.

Na de dienst kan er eventueel gewandeld worden in de prachtige omgeving en er is natuurlijk koffie en thee!

Op zondag 12 juni zijn we te gast in de kerk Diepenveen. De diensten beginnen daar om 10.00 uur, dus ook op deze zondag.

Een week later is Diepenveen te gast in de kerk van Wesepe, voor de – in voetbaltermen - 'thuiswedstrijd'. In die dienst op 19 juni gaan collega Henk Spit en ik samen voor. We beginnen dan om 9.30 uur, zoals we in deze periode gewend zijn.

Kleinsallandse kerkendag

Het duurt nog even, maar we zijn al bezig met de voorbereidingen voor 11 september. Dan is er (eindelijk) weer een kleinsallandse kerkendag, deze keer weer op een zondagmorgen.

We hebben de laatste kerkendag gehouden in Raalte en dat was in oktober 2019. Dat was toen de vierde van de georganiseerde kerkendagen en daarmee zijn ook de vier plaatsen van kleinsalland aan de beurt geweest.

Wijhe is nu weer aan de beurt op zondag 11 september. Noteer de datum alvast in uw/jullie agenda, want natuurlijk hopen we u ook allen weer te zien. Het is een mooie kans om elkaar weer te ontmoeten en ook om samen verder te bouwen aan Klein Salland.

Verjaardagsfeest

Op vrijdag 6 mei hielden we een verjaardagsfeest voor alle 80-plussers die in het eerste kwartaal van dit jaar jarig geweest zijn. Bijna twintig mensen gaven gehoor aan de uitnodiging. We waren daar als ouderling en predikant erg blij mee!

Tijdens de ochtend is er gelachen, er is serieus gepraat, wen hebben stil gestaan bij het afgelopen levensjaar en konden genieten van de lekkere dingen die onder anderen door Jacky waren klaargemaakt.

We hopen na afloop van het tweede kwartaal weer een ochtend te kunnen houden met de jarigen die in april, mei en juni jarig zijn. De jarigen ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Lotgenotengroep

Twee keer is de (oecumenische) Lotgenotengroep nu bij elkaar geweest, de derde en afsluitende keer is op 2 mei. Deelnemers aan deze groep zijn mensen die tussen één en vijf jaar geleden hun partner verloren hebben. Eerder stond in het kerkblad al een

aankondiging van deze groep. We zijn vol goede moed van start gegaan.

Mijn Rooms-katholieke collega Lonneke Gunnink - van den Berg schreef het volgende over onze bijeenkomsten:

Samen verhalen delen

'Het is iedere keer weer bijzonder hoe de bijeenkomsten verlopen. Het stemt mij in ieder geval dankbaar deelgenoot te mogen worden van de verhalen van mensen. We trekken samen op, delen met elkaar wie de dierbare partners waren en vooral hoe de deelnemers zelf hun weg vinden om door te gaan met hun leven, dat drastisch is veranderd. Wat me daarnaast raakt is hoe een groep samen groeit. Daardoor worden er ook andere dingen gedeeld, gewone dingen uit het dagelijks leven. We eindigen stevast met een eenvoudige maaltijd, liefdevol klaargemaakt door vrijwilligers. Het is fijn samen te eten.

Hoe ziet zo'n bijeenkomst eruit? Allereerst is er natuurlijk de kennismaking. Die eerste ochtend hebben we ook gesproken over de dagen rond het overlijden van de dierbare. Wie waren erbij, wat voor bijzondere momenten werden er gedeeld, maar ook hoe de pijn van overlijden in coronatijd werd ervaren. De tweede ochtend hadden we het over het eerste half jaar na het overlijden en hoe iedereen zijn of haar weg probeerde te vinden om verder te leven. Want één ding is duidelijk: je kunt alleen zelf weer iets van het leven proberen te maken, dat kan niemand anders voor je doen. Bovendien gaan levens van mensen om je heen ook weer gewoon door.

We spraken ook over het bewaren of opruimen van kleding en dierbare spulletjes. Wanneer breng je kleding weg en waar naartoe? Zo ook met bijvoorbeeld gereedschap of naaispulletjes. En we gaan het hebben over wat het overlijden van je dierbare doet met je geloof. Intieme gesprekken over zoveel wat op tafel komt.

Na de gesprekken is er steeds een bezinningsmoment: we steken een kaars aan, zingen samen, lezen uit de bijbel, bidden en vooral steken allemaal een kaarsje aan om daar zelf een intentie bij uit te spreken. Een van de twee groepen is oecumenisch. Dat geeft een extra dimensie aan het geheel.

Van harte spreek ik in deze column de hoop uit, dat het delen van elkaars ervaringen de deelnemers sterkt en bemoedigt hun geheel eigen weg verder te gaan.'

Ik sluit me helemaal aan bij deze woorden van Lonneke!

Pinksteren

Omdat we in de richting van Pinksteren gaan, geef ik hier een lied/gedicht door dat ons in deze tijd (vol spanning over hoe het elders in Europa verder gaat), wel iets te zeggen en te zingen heeft:

*Dit is de dag, dit is het uur,
dat liefde opblaait als een vuur
en mensen aansteekt, hoofd voor hoofd.
Dit is de dag, door God beloofd!*

*Dit is het uur: de dag begint
op vleugels van een nieuwe wind.
De grenzen hebben afgedaan,
nu zullen wij elkaar verstaan.*

*Een oude droom, een nieuw gezicht:
een wereld die wordt opgericht
en door een nieuwe wind geschoond
tot vrijplaats waar de liefde woont.*

*Dit is de dag dat groot en klein
bezield van geest en leven zijn.
De liefde wordt een lopend vuur.
Dit is de dag, dit is het uur!*

(gedicht uit 'Jij, mijn adem')

Tot slot: alle goeds voor iedereen,
met vriendelijke groet,

ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

- In de laatste kerkenraadsvergadering is o.a. gesproken over de startzondag in september. Er zijn mogelijke locaties genoemd en we gaan kijken of we daar terecht kunnen.
- Er is een bijeenkomst geweest voor 80+ -ers als vervanging voor de persoonlijke bezoeken door ouderlingen. Deze ochtend is zeer succesvol verlopen en voor herhaling vatbaar.
- Er komen een aantal bijeenkomsten voor rouwverwerking. Zie apart artikel hierover van Ds. Damstra.

Activiteiten voor jongeren

Nacht zonder dak:

zaterdag op zondag 10/11 september (jongeren van 12+)

Zondag 12 juni (exacte tijd volgt nog), gaan we de Nacht zonder dak voorbereiden. We zullen dan, samen met jongeren uit Olst, Wesepe en Raalte, een nacht doorbrengen bij het Langhuus in de tuin, met enkel karton waar we met tape en dergelijke een hutje van kunnen maken om in te slapen. Het is de bedoeling dat je je laat sponsoren. Het geld gaat dan naar een dak- en thuislozenopvang in de omgeving.

Ik hoop veel van jullie op zondag 12 juni te zien!



Zomerspel challenge: zondag 3 juli (basisschoolkinderen) 15.00 uur – 17.00 uur

Heb jij zin in een leuke, gezellige middag met heel veel spelletjes? Kom dan op zondag 3 juli naar de Beukenoot! We

hopen natuurlijk op heel mooi weer, want we gaan naar buiten



toe. Op diverse plekken rondom de kerk gaan we een spel doen.
We sluiten de middag af met wat lekkers.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Film 'Bend it like Beckham'
vrijdag 24 juni (jongeren van 12+)



Bend it Like Beckham is een vrolijke sportkomedie met de botsing tussen de Engelse en de Indiase cultuur. De grootste passie van de achttienjarige Jess is voetbal. Iedere vrije minuut

trapt ze een balletje in het park en thuis voert ze lange gesprekken met (posters van) David Beckham, een grote voetballer. Zeer tegen de zin van haar traditionele Indiase ouders sluit Jess zich stiekem aan bij een vrouwenelftal. Haar ouders zien liever dat ze een rechtenstudie gaat doen, gaat samenwonen met een Aziatische jongen en leert om Indiaas eten te bereiden. Jules is een Engels meisje en de sterspeler van Hounslow Harriers. Zij ziet Jess terwijl ze een balletje trapt in het park. Ze haalt Jess over om mee te gaan naar de training. Wanneer Jess' ouders ontdekken waar ze mee bezig is slaat de vlam natuurlijk in de pan. Ondertussen is Jules moeder Paula doodsbang dat Jules voetbalobsessie haar verandert in een schreeuwende lesbienne. Kortom, een leuke film voor jongens en meiden!

Om 17.00 uur ben je van harte welkom in de Beukenoot om film te kijken en tussendoor wat te eten. Na afloop zullen we nog wat napraten over de film. Rond 20.00 uur zullen we afronden.

Een vriend of vriendin is natuurlijk ook van harte welkom!
Tot ziens?!

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) –
r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl
06-30618049

Laatste Oosterhuisviering in september

Op zondag 18 september wordt de 15^e en laatste Oosterhuis-zangdienst gehouden.

Op 12 maart 2006 was de eerste keer. Niet elk jaar is er een zangdienst gehouden; soms is er ook een jaar overgeslagen. En al die keren is Kees Kok daarbij de voorganger geweest. Hij zorgde –samen met Corinne- voor de liederen en de overdenking. Inmiddels is Kees Kok gepensioneerd en hij heeft aangegeven dat hij wil gaan afbouwen. Dat betekent dat deze viering de laatste zal zijn in deze reeks.

Het zal deze keer een heel bijzondere worden; we gaan niet uit de school klappen wat er precies gebeurt, maar het wordt zeker een feestelijke dienst waarin in elk geval een overzicht wordt gezongen van de liederen van de afgelopen 14 keer.

Een evenement dat u niet mag missen, dus zet 18 september 15.00 uur alvast in uw agenda!

Het Bijbelse getal 153

In de dienst van zondag 22 mei werd gelezen en gepreekt over de wonderbare visvangst uit het Johannes-evangelie. Er werden 153 vissen gevangen en dominee Damstra daagde de kerkgangers uit om dat getal via een aantal optellingen te verklaren.

Dit is natuurlijk voer voor iedereen met een Bèta-achtergrond en prompt schoten allerlei combinaties door mijn gedachten. In de preek zei de dominee al dat het een optelsom van $1+2+3$..enz tot 17 is.

Thuis even gegoogled en dan blijkt dat 153 behoort tot zogenaamde driehoeksgetallen. Neem een driehoek met als basis bv 3 ballen dan heb je totaal 6 ballen. Is de basis 4 ballen dan heb je er totaal 10 en als de basis 17 is dan is het totaal inderdaad 153.

De theologen moeten dat basisgetal 17 maar verder verklaren. Mogelijk heeft het te maken met het aantal mensen waaraan Jezus is verschenen:

Twaalf discipelen, twee vrouwen, twee Emmausgangers en misschien Jezus zelf als hoofd van de driehoek??

Gerrit Visscher



DIACONIE

Samen Eten / Soos

Beste senioren,

We vinden het heel erg leuk dat we de laatste paar keer, enkele nieuwe mensen konden verwelkomen tijdens het maandelijkse "Samen Eten". Het zou erg fijn zijn als er nog meer senioren dit goede voorbeeld willen volgen, want het is erg gezellig om onder het genot van een hapje en een drankje elkaar te ontmoeten ☺. Zoals u ongetwijfeld weet gaat in de zomer het samen eten wel door, maar de soos niet.

Hierbij geven we u de datums van het samen eten voor de komende maanden en noteer ze alvast op de kalender of in de agenda: op de woensdagen 1 juni, 6 juli en 3 augustus om 12.30 uur in "het Wapen van Wesepe".

Kosten 15 euro voor een 3-gangen diner incl. een drankje.

Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel.: 532247. Hebt u een dieet geef dit dan ook door.

Soms komt het voor dat men zonder opgave wel aanwezig is. Dit is erg lastig met de planning voor het eten. Als u zonder afmelding niet komt, dan zullen we 15 euro bij u in rekening moeten brengen.

Op woensdag 17 augustus hopen we weer onze soosmiddag te kunnen houden. De volgende keer meer hierover. Graag tot ziens op bovengenoemde datums.

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING

WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,
De laatste spelletjesmiddag voor de vakantie is op woensdag 8 juni a.s. half drie in de Brouwershof.
Natuurlijk bent U weer van harte welkom.
Wij hopen U allen weer te zien in september.
Fijne zomer en een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Bijdrage solidariteitskas

Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een bijdrage van € 10,- per belijdend lid voor de zogeheten Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' kunnen zijn. Voor meer informatie over de Solidariteitskas is een folder van de PKN bij de brief gevoegd.
De kerkrentmeesters

Jaarrekening 2021

De jaarrekening van de kerkrentmeesters over het jaar 2021 ligt ter inzage in week 23 (7 t/m 10 juni) op het adres Boxbergerweg 61 in Wesepe.

Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Jo Jansen (06 53737210) voor een afspraak.

De jaarrekening van de diaconie ligt eveneens ter inzage in die week. Dan moet u zijn bij Jacky van Tartwijk (06 31768816) op het adres Weth. van Doorninckweg 13 in Wesepe.



Opbrengst van collecten en giften

24 apr	Geen dienst in Wesepe	
1 mei	Diaconie	€ 41,85
	Kerkbeheer	€ 24,20
8 mei	Diaconie	€ 26,25
	Kerkbeheer	€ 19,90
15 mei	Diaconie	€ 39,30
	Kerkbeheer	€ 35,20
22 mei	Diaconie	€ 35,35
	Kerkbeheer	€ 34,20

Giften:	13 mei	Fam W	€ 20,-
Collectes per bank:	29 april		€ 20,-
	8 mei		€ 5,-
	23 mei		€ 50,-



AGENDA

1 juni	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
8 juni	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
20 juni	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
23 juni	20.00 u	Diaconieverg.	Beukenoot
24 juni	9.00 u	Ouderlingenverg.	Beukenoot
25 juni	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
28 juni	19.30 u	Kerkrentmeestersverg.	Beukenoot
29 juni	19.30 u	Kerkenraad	Beukenoot
6 juli	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.



Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
5 juni	9.30 u	Klein Sallanddienst (Zoogenbrink)
12 juni	9.30 u	ds. R. Slaar
19 juni	9.30 u	ds. C. Baljeu (Dalfsen)
26 juni	9.30 u	ds. R. Slaar (HA)
3 juli	9.30 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
5 juni	9.30 u	Klein Sallanddienst (Zoogenbrink)
12 juni	9.30 u	ds. H.J. Damstra
19 juni	9.30 u	dhr. H.G. Dijkman
26 juni	9.30 u	ds. H.J. Damstra (HA)
3 juli	9.30 u	Mevr. I. Ziegelaar

Wijhe

datum	tijd	voorganger
5 juni	9.30 u	Klein Sallanddienst (Zoogenbrink)
12 juni	9.30 u	ds. M. Veenstra-Oving
19 juni	9.30 u	ds. F. Buitink (Heino)
26 juni	9.30 u	ds. H. van Ark (Wapenveld)
3 juli	9.30 u	ds. J. Wiegers (Olst)

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 853941 tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)