

Juni 2024



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 27 mei 2024

Oplage: 345 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juli/augustus inleveren vóór 24 juni.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57.

Erediensten in juni 2024

2 juni	09.30 u	Ds. R. Gosker – De Wijk Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
9 juni	09.30 u	Ds. E. Urban Inz. der gaven: KIA Kwetsbare kinderen Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
16 juni	09.30 u	Ds. S. Hoogendijk Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
23 juni	09.30 u	Ds. A. Zaal Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
30 juni	09.30 u	Ds. A. Fuhrman Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
7 juli	09.30 u	Ds. S. Roozenboom Inz. der gaven: Jongerenwerk Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl

U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd!

De Heilige Geest

"De Heilige Geest wil mij troosten en mij helpen om anderen te troosten"



Vindt u het wel eens lastig om enthousiast te zijn? Hoe komt u dan toch in beweging? Hoe krijgt u weer de 'geest'?

De heilige Geest zie je niet. Omdat we ervaren dat Hij er wel is, worden symbolen gebruikt die de Heilige

Geest zichtbaar maken. De duif die neerdaalt bij de doop van Jezus. Of vuur in het Pinksterverhaal: mensen worden in vuur en vlam gezet. Ze worden enthousiast. Een ander woord voor enthousiasme is ook wel vurig of geestdriftig. Daar is het woord 'geest'.

De aanwezigheid van de duif bij de doop van Jezus laat zien dat Jezus door de heilige Geest met God verbonden is. God geeft zijn zoon kracht. Hij zegt: "je hoeft het niet alleen te doen. Al komen er moeilijke dingen op je pad, ik ben altijd bij je." Zo zal Gods Geest ook ons helpen.

De Heilige Geest is gekomen als 'Trooster' en brengt helpers op ons pad als het even niet zo goed gaat met ons. Tevens leidt de Heilige Geest ons naar andere mensen die hulp nodig hebben. De Heilige Geest laat ons luisteren als God zegt: "Zo kan het niet langer! Er moet echt iets veranderen." Hij helpt om de verandering tot stand te brengen en niet te zeggen: "nee dat wil ik niet, of ja maar."

De Heilige Geest helpt ons de goede keuze te maken. Goed voor uzelf en goed voor anderen!

Ik sluit af met een deel van een gebed van Tim van Iersel (uit: Petrus gebedenboek, PKN)

*Goede God,
schenk uw Heilige Geest.
Laat mijn hart in vuur en vlam staan voor U.
Dat ik mag ervaren en beseffen dat U mij draagt.
Dat U met mij bent, te midden van zorg, te midden van pijn, van verdriet.*

Ga met mij mee, God, met Uw Geest, in mijn leven, en op dit moment.

*Wanneer ik vol van vreugde ben
of vol van zorgen.*

Met een hart van verdriet of een hart van blijdschap.

Vervul mij met Uw Geest, kom mij zo nabij.

Laat mij niet alleen maar ga met me mee.

Ik bouw op U, mijn levensbron, mijn kracht, mijn hoop.

Zo bid ik U: schenk Uw Heilige Geest!

Amen

Drs. Rini van Dijkhuizen – HBO theoloog

In Memoriam Jan Hendrik (Jan) Hulsegge

12-8-1934 - 3-5-2024

Jan is geboren op de boerderij aan de Raalterweg onder Schalkhaar waar hij het grootste deel van zijn leven gewoond heeft. Hij had twee zussen, dus was het logisch dat hij de boerderij zou overnemen. Dat deed hij graag want hij was boer in hart en nieren. Na de lagere school in Wesepe doorliep hij de landbouwschool in Twello. Tijdens een dansfeest in Wesepe ontmoette hij Marietje Rechterschot uit Schoonheten. Ze was aanvankelijk te jong maar later vonden ze elkaar toch en in 1960 zijn ze getrouwd. Na ruim tien jaar huwelijk werd toch nog zoon Hans geboren en ook hij werd voorbereid om de boerderij te zijner tijd over te nemen. Toen Hans met Kitty op de boerderij

gingen wonen namen Jan en Marietje het huis van de buren Verwoolde in gebruik waarna Jan nog vele jaren Hans hielp met de boerderij. Jan hield veel van de vier kleinkinderen die bij Hans en Kitty werden geboren. Hij was het liefste thuis maar de busreis met de buurtvereniging Averlo vond hij toch wel erg leuk en hij genoot van de boerderijen die bezocht werden. De laatste tijd begonnen de jaren toch wel te tellen en toen hij de afgelopen winter veel hoestbuien kreeg werd een longontsteking gevreesd. Het bleek echter veel erger, op 22 april kreeg hij de diagnose longkanker, elf dagen later overleed hij op 3 mei in het ziekenhuis in het bijzijn van zijn dierbaren. Op vrijdag 10 mei is hij gecremeerd in het Crematorium Steenbrugge. Wij wensen Marietje, Hans en Kitty en de kleinkinderen veel sterkte om dit verlies te dragen.

In Memoriam Willem Stegink

Deventer, 2 april 1942

Deventer, 30 april 2024

Het aanbreken van de lente staat jaarlijks voor een nieuw begin. De zon laat zich vaker zien, op straat hoor je steeds meer geroezemoes, de mensen treden weer naar buiten, de bloementuinen lokken kwetterende vogels.

Maar aan de Achterhoekstraat 18 is het juist een stuk stiller geworden. Er zijn geen wandelingetjes meer met de hond op gezette tijden, de auto voor de boodschappen wordt niet meer gestart en de zorg voor mijn moeder is nu in vreemde handen. Op 30 april 2024 is mijn onverwoestbare vader, Willem Stegink, plotseling overleden door een noodlottig ongeluk in huis.

Zijn plan stond vast: 96 worden. Niemand twijfelde eraan dat dit zou lukken. Willem was nog kwiek voor zijn leeftijd, bij de tijd en nog vol levenslust. Dat hij er niet nog veertien jaar bij aan heeft kunnen plakken, is in velerlei opzichten treurig. Ik mis mijn vader, Fynn mist zijn opa en Margriet mist haar liefhebbende man... haar 'lieve vriendje' zoals ze voor de rouwkaart liet optekenen. Met de dood van Willem stopte een 53-jarig huwelijk, waarin mijn moeder Willem vooral in de laatste jaren meer nodig had dan ooit. Sinds haar ernstige rugblessure was Willem haar niet te evenaren mantelzorger. Met z'n tweetjes redden ze zich eigenlijk heel goed. Nu hij er niet meer is, is dat een groot gemis.

Gelukkig hebben we lieve familie, vrienden en thuiszorg, waarmee we de boel draaiende kunnen houden.

Wesepe was voor Willem een veilige haven. Eigenlijk al ver voor 1986, het jaar waarin hij hier met Margriet kwam wonen. In de oorlogsjaren was hij als peutertje met zijn moeder vanuit Deventer meegekomen naar Wesepe, omdat ze hier veilig waren voor de bommen op de stad. Ze werden met open armen ontvangen op het boerenerf van de familie Middeldorp en hadden hier een relatief onbezorgde tijd. Die gastvrijheid en generositeit was voor Willem halverwege de jaren tachtig één van de redenen om terug te keren naar het landelijke Wesepe.

Ondanks Willem's plotselinge dood hebben we in allerijl toch een warm en intiem afscheid kunnen creëren. Voor zijn crematie heeft Margriet de kist van Willem nog prachtig beschilderd. Dat was een ontroerend moment voor ons en is nu een dierbare herinnering. Met een eigen impressie van Picasso's 'Round of Friendship' bracht Margriet hem een laatste groet. Voor Picasso was het een werk waarin hij optimistische energie heeft willen uitdrukken... en dat is eigenlijk precies hoe wij als familie nu zonder Willem verder zullen gaan.

Olaf Stegink



UIT DE KERKENRAAD

Vrijwilligers gezocht!

Zoals U in het vorige Beukenblad al kon lezen starten wij binnenkort weer met de openstelling van onze mooie kerk op donderdag.

De kerk is open van 11:00 uur tot 15:00 uur. We werken volgens een rooster; de opzet is tijdsblokken van 2 uur met 1 of 2 vrijwilligers.

Als er bezoekers in de kerk komen ontstaan er spontaan soms zomaar hele leuke gesprekken. Dit is o.a. een reden waardoor dit vrijwilligerswerk extra boeiend is.

Voor uitbreiding van onze groep vrijwilligers zijn we dringend op zoek naar enkele enthousiaste mensen die op donderdag de bezoekers willen ontvangen!!!

In de kerk is ook informatie aanwezig voor de bezoekers. Heeft U interesse of wilt U meer informatie; schroom niet en neemt U gerust contact met mij op.



Dick Stegeman

d.a.stegeman@kpnmail.nl

06-83657770

Goed nieuws van de kerkenraad voor onze gemeente Wesepe!

De benoemingscommissie voor het aanstellen van een kerkelijk werker heeft haar keuze bepaald (er waren gelukkig meerdere kandidaten die naar de functie solliciteerden). We mogen blij en vol vertrouwen aankondigen dat per 1 september bij ons in dienst treedt de heer Mark Schippers. Hij werkt al jaren als kerkelijk werker, en hij heeft van de synode Amsterdam ook de bevoegdheid gekregen om te mogen preken (een zogenaamd "preekconsent") en hij mag ook de sacramenten bedienen (doop en avondmaal). Hij is midden-veertig, getrouwd, hij woont in

Zalk, en hij heeft 4 kinderen. Op dit moment werkt hij in Zwolle. Het idee van "kerk zijn voor hele dorp" zoals wij dat hebben bepaald in ons beleidsplan, spreekt hem erg aan, en dat was voor hem een reden om te solliciteren.

De kerkenraad kreeg van de benoemingscommissie een unaniem positief advies om de nieuwe kerkelijk werker Mark Schippers een contract aan te bieden, en dat advies heeft de kerkenraad ook unaniem overgenomen tijdens haar laatste vergadering op 15 mei.

Gezien onze financiële situatie kunnen we hem een contract aanbieden van 0,67 fte. Dat betekent in gewoon Nederlands een aanstelling van 24 uur per week. Dus een veel grotere aanstelling dan onze vorige dominee Damstra (0,4 fte), omgerekend 14 uur per week. De heer Schippers heeft dat aanbod geaccepteerd, en hij heeft de aangeboden arbeidsovereenkomst inmiddels getekend. Daar zijn we heel blij mee!

In de volgende nummers van het Beukenblad zullen we Mark Schippers nader aan u voorstellen, en dan volgen er ook mededelingen over hoe en wanneer u kunt kennismaken met onze nieuwe kerkelijk werker.



DIACONIE

Samen eten

Op woensdagen 5 juni a.s. gaan we weer Samen Eten in "het Wapen van Wesepe".

De tafels staan dan gedekt, en u kunt dan weer aanschuiven voor een 3-gangen diner incl. een drankje.

De kosten hiervoor zijn € 20,-. Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke telefoon: 0570 532247



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
Woensdag 12 juni a.s. is er weer een spelletjesmiddag in de Brouwershof, aanvang half drie.
Vanaf september hopen we weer iedere 2e woensdag van de maand bij elkaar te komen.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie toe.
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Bijdrage solidariteitskas

Bij het kerkblad van juni is voor ieder belijdend lid van onze gemeente een brief bijgevoegd. In deze brief vragen we u om een bijdrage van € 10,- per belijdend lid voor de zogeheten Solidariteitskas. De solidariteitsbijdrage is voor de helft bestemd voor onze eigen gemeente, voor de andere helft voor steunverlening aan gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die door omstandigheden tijdelijk niet 'zelfvoorzienend' kunnen zijn. Ook wordt het fonds voor activiteiten gebruikt die niet door één gemeente op te brengen zijn, zoals studentenpastoraat en binnenvaartpastoraat.

De solidariteitskas is in het leven geroepen vanuit de gedachte dat je als plaatselijke gemeente deel uitmaakt van de landelijke kerk en daarmee verantwoordelijk bent voor elkaar. In de brief zit ook een folder met meer informatie.

Wij bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening 2023 ter inzage

De jaarrekening van de kerkrentmeesters over het jaar 2023 ligt ter inzage van 3 t/m 7 juni op het adres Boxbergerweg 61 in Wesepe. Als u deze wilt inzien dan graag even een telefoontje naar Jo Jansen (063737210) voor een afspraak.

De jaarrekening van de diaconie ligt eveneens ter inzage in die week. Dan moet u zijn bij Jacky van Tartwijk (06 31768816) op het adres Weth. van Doorninckweg 13 in Wesepe.

De Kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

28 april	Diaconie	€ 38,45
	Kerkbeheer	€ 22,60
5 mei	Diaconie	€ 55,80
	Kerkbeheer	€ 33,70
12 mei	Diaconie	€ 50,70
	Kerkbeheer	€ 35,70
19 mei	Geen dienst in Wesepe	

Giften per bank

20 feb gift € 200,-

20 feb coll € 20,-

12 mrt gift € 25,-

3 apr gift € 100,-

4 apr coll € 30,-

24 apr coll € 35,-



AGENDA

5 juni	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
12 juni	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
21 juni	09.30 u	Kerkrentmeestersvergadering	De Beukenoot

24 juni	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
26 juni	19.30 u	Kerkenraad vergadering	De Beukenoot
26 juni	18.30 u	Diaconie vergadering	De Beukenoot
29 juni	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer



Protestantse Gemeenten
Klein Salland

Ontmoetingsgroep mantelzorgers voor kinderen gaat niet door

In een vorig kerk- of parochieblad hebben we laten weten, dat we als oecumenische werkgroep een nieuwe ontmoetingsgroep wilden organiseren. Een dergelijk signaal hadden we van meerdere mensen gekregen. De leden van onze werkgroep, Dorien en Lonneke hebben zo met meerdere ouders contact gehad. Op dit moment blijkt er geen behoefte aan deze reeks ochtenden te bestaan.

We zijn dankbaar van u te hebben mogen horen, dat het gewaardeerd wordt dat we vanuit onze kerken aandacht voor u als mantelzorgers hebben. Het spreekt wat ons betreft voor zich, dat we dit van harte hebben willen doen. Maar waar geen behoefte is, hoeven we die ook niet te creëren.

De reeks ochtenden voor mantelzorgers voor kinderen gaat dus niet door. Maar mocht u desondanks graag met een van ons in contact willen komen, iets willen bespreken of gewoon behoefte hebben aan een luisterend oor, laat het ons weten.

Ontmoetingsgroep 'Als je je partner moet missen'

Inmiddels zijn er meerdere groepen geweest rond het verlies van een dierbare partner. Zowel oecumenisch in Olst-Wijhe-Boskamp als in de katholieke kerk, daar bekend als de lotgenotenochtenden. In het najaar willen we opnieuw een groep starten. Oecumenisch, in Raalte e.o., Wijhe, Olst, Boskamp en Wesepe. Voortkomend uit onze ochtenden met ontmoetingsgroepen voor mantelzorgers.

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

Kerkelijk werker Dorien Koetsier en pastoraal werker Lonneke Gunnink zullen deze ochtenden leiden. De reeks ochtenden zal gehouden worden op de dinsdagen 8 oktober, 5 en 19 november. De locaties worden nog bekendgemaakt en hangen samen met de locaties waar de deelnemers vandaan komen. We werken volgens de inmiddels vertrouwde opzet van inloop, start - om 10.00 uur - met gesprek aan de hand van een doordacht thema, een bezinningsmoment in de kerk en aansluitend - om 12.00 uur - een eenvoudige maaltijd. Ergens tussen 12.30 en 13.00 uur zal de ochtend eindigen. Aan de verdere uitwerking wordt nog gewerkt, maar we willen u alvast vertellen dat deze nieuwe reeks er aan komt.

Toen we u bijgepraat hebben over een reeks ochtenden voor mantelzorgers (voor ouders die zorg droegen voor een kind) hebben we aangegeven, dat we openstaan voor contacten, vragen of goede ideeën voor nieuwe activiteiten. Dat blijft overeind. Mocht u daar iets over willen delen met ons, dan hopen we dat u de weg weet te vinden. Onze contactgegevens staan hieronder.

Hartelijke groet, namens de kerken van Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

Lonneke Gunnink – van den Berg, pastoraal werker
lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl
telefoon 038 – 452 74 75
Dorien Koetsier, kerkelijk werker
dorien.koetsier@pgwijhe.nl
telefoon 06 – 24 12 06 55

Zo maar wat nieuws zoals dat onlangs in het Breed Overleg aan de orde kwam.

De Klein Salland kerkdiensten in 2024 en 2025 zullen voortaan op één locatie worden gehouden. Voor de resterende diensten in 2024 is dat nu geregeld en voor 2025 wordt dat nog ingevuld. De kerkenraad van de betreffende locatie is dan ook verantwoordelijk voor het organiseren van een kindernevendienst.

Op 22 oktober wordt er weer een gezamenlijke kerkenraadsvergadering gehouden, nu in Raalte, en over de inhoud daarvan wordt nog nader afgestemd. In ieder geval wordt gestart met een gezamenlijke eenvoudige maaltijd.

Enkele bijzondere feiten uit de vier gemeentes.

'Lets Go' in Wijhe houdt een reünie en maakt weer een plan voor een reis naar Roemenië. Men heeft van R4R uit Raalte een mooie donatie gekregen na het stopzetten van de activiteiten van R4R. Een heel mooi gebaar.

In Olst is de herinrichting van het dorps-/kerkplein afgerond. De opening ervan was in de Bastiaan. Het riool is nu tot aan de kerk aangelegd. Zodat die in de toekomst er eventueel op kan worden aangesloten.

Raalte heeft een werkgroep 'actualisatie beleidsplan' ingesteld. En naar aanleiding van het feestjaar Raalte 900 wordt het initiatief genomen tot de oprichting van een stichting ten behoeve van de exploitatie van de Plaskerk. Daartoe is vanuit Raalte 900 een klein startkapitaal ontvangen. In het Annahuis komen automatisch openende en sluitende toegangsdeuren, mede mogelijk gemaakt door een subsidie.

Een nieuwe 'beleidsplan 23-28' is door de kerkenraad van Wesepe vastgesteld en op de website geplaatst. Voor iedereen toegankelijk dus. De Beukenoot krijgt een opknopbeurt en ook is een commissie ingesteld voor het multiple gebruik van de kerk.

Hoe is het gesteld met de invulling van de vacatures?

Te melden is dat zowel in Wesepe als in Wijhe er gesprekken gevoerd worden. Er is dus gelukkig wel belangstelling getoond. De kerkenraad van Olst heeft een gesprek gehad met een commissie van de classis. Uitkomst daarvan is dat er solvabiliteit aangevraagd wordt voor 50% vacature predikant. Het wordt uiteindelijk iets tussen de 40 – 50%, afhankelijk ook van waar de predikant wil wonen.

De beroepingscommissie is benoemd en volgt een training.

De samenwerking van Richard Slaar, nog de enige predikant binnen Klein Salland, met de kerkelijk werker van Wijhe en de consulenten verloopt prima. Fijn!

Volop activiteiten in de vier gemeenten. Mooi om dit zo waar te kunnen nemen.

Egbert Gritter, voorzitter Breed Overleg.

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
2 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
9 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
16 juni	09.30 u	ds. Mr. Drs. J.P. van Ark, Wapenveld
23 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
30 juni	09.30 u	ds. R. Slaar
7 juli	09.30 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
2 juni	09.30 u	mevr. ds. E. Urban - Ontmoetingsdienst
9 juni	09.30 u	mevr. M. de Vries-Schot
16 juni	09.30 u	dhr. H. Nekeman
23 juni	09.30 u	ds. K. v.d. Kamp
30 juni	09.30 u	drs. H.J. Boon
7 juli	09.30 u	mevr. Ds. A. Blanken

Wijhe

datum	tijd	voorganger
2 juni	09.30 u	ds. J. de Gier, Dokkum
9 juni	09.30 u	ds. W. Blanken, Zutphen
16 juni	09.30 u	ds. F. Buitink, Heino
23 juni	09.30 u	ds. S. Hoogendijk, Deventer
30 juni	09.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
7 juli	09.30 u	ds. H. Diermanse, Bathmen

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i>	tel 06 12180541
	Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL25 RABO 0373 7324 57 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539
	<u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher,	tel 06 20753695
HULPDIENST WESEPE	Ans Krijt 06-24728227 <i>anskrijt@hotmail.com</i> of Gerrit Visscher 06-20753695 <i>gerrit.visscher.heeten@gmail.com</i>	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

