

Website versie



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 29 februari 2016

Oplage: 450 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. R. Gosker

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand april inleveren vóór 20 maart 2016.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in maart

6 mrt	10.00 u		Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Voorjaarszending
13 mrt	10.00 u		Ds. B. de Ruiter (Amerongen) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Binnenland
20 mrt	10.00 u		Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
24 mrt	19.30 u		Ds. R. Gosker (Witte donderdag, HA)
25 mrt	19.30 u		Ds. R. Gosker (Goede vrijdag)
26 mrt	22.00 u		Ds. R. Gosker (Paaswake)
27 mrt	10.00 u	 	Ds. R. Gosker (Pasen) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Jeugdwerk
3 april	12.00 u		Ds. R. Gosker (survivalzondag)



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Stap voor stap op weg naar Pasen

De veertigdagentijd is op 10 februari begonnen. Na het uitbundige carnavalsfeest wordt met Aswoensdag de tijd van inkeer, bezinning en vasten ingeluid tot het Pasen is. Het wordt ook wel vastentijd of binnen Protestantse kringen lijdenstijd genoemd. Veertig dagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend.

'Zet een stap naar de ander' is in deze tijd het thema van de Protestantse Kerk. We zien het terug in projecten voor het symbolisch bloemschikken, de kindernevendienst en bijvoorbeeld ook Kerk in Actie.

En ik weet niet hoe het in Olst, Raalte of Wesepe toegaat, maar in Wijhe worden op de 1e zondag in de veertigdagentijd de spaardoosjes van Kerk in Actie uitgedeeld. Het is een mooie variant op het vastentrommeltje vanuit de Rooms-Katholieke traditie. Het snoep dat men door de week krijgt wordt bewaard in een trommeltje. En afhankelijk van de streek waar men woont, wordt het snoep op zondag of pas met Pasen opgegeten. Protestanten kenden deze traditie niet, maar inmiddels zijn de spaardoosjes van Kerk in Actie binnen veel kerken ingeburgerd. Niet om snoep in te sparen, maar wel om het geld dat je uitspaart door niet te snoepen, in dat spaardoosje te doen.

Maar daardoor wordt wel bij veel mensen vasten alleen geassocieerd met niet-eten en drinken. Vaak hoor ik dan zeggen: 'Vallen we lekker een paar kilo af'. Natuurlijk is het leuk, als je met Pasen een paar kilo kwijt bent en je nieuwe jurk, een maatje kleiner aan kunt! Maar toch lijkt vasten me meer dan een verkapte vorm van lijnen. Dat leert ons ook het Bijbelverhaal van Jezus, die na zijn doop veertig dagen in de woestijn verblijft en daar vast. Het was voor Jezus niet een tijd van lijnen, maar een tijd van bezinning en stap voor stap nadenken over hoe nu verder? Woestijn en het getal veertig staan bijbels gezien altijd voor een tijd van bezinning.

Momenteel wordt er ook op andere manieren nog ingespeeld op die veertig dagen. Bijvoorbeeld zonder alcohol, seks of roken! Op zich allemaal prima, maar ik denk dat we wel moeten bedenken, dat minderen niet het doel is, maar een middel. Minder van alles

kan je helpen om bezig te zijn met wat nu ECHT belangrijk is in het leven! Het kan je helpen om dichterbij jezelf, je naaste en misschien ook God te komen. Of om maar bij het thema 'Zet een stap naar de ander' te blijven, om inderdaad een stap te zetten naar die ander of die Ander. Dat je tijd neemt om na te denken over vragen als: Wat betekent het dat ik me christen noem? Of waartoe zijn wij op aarde? Nadenken over woorden als rechtvaardigheid, verzoening, maar ook samenwerking, ook in het kader van Klein Salland. Om zo stap voor stap op weg te gaan naar Pasen. Het feest van de opstanding van Jezus. Van opnieuw opstaan! Stap voor stap om zaken weer in perspectief te zien van wat nu ECHT belangrijk is!



Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe

BIJ DE DIENSTEN

4^e zondag in de veertigdagentijd – 6 maart

Net terug uit Galilea en de woestijn Negev sta ik weer bij u op de kansel. Ik overwoog om vóór mijn vertrek naar onze kinderen in Tal-El de viering van 6 maart voor te bereiden. Maar ik laat het erop aankomen. Hoeveel woestijnzand er dus in mijn preek voor Zondag Laetare zal zitten blijft een verrassing. Als u op 6 maart 11.00 uur de kerk tandenknarsend verlaat, weet u het waar het door komt. We lezen Lucas 15, 11-32, dat is het verhaal dat afgebeeld staat op het rechter kerkraam in het koor van de kerk! Ja ja ... welk verhaal was dat ook al weer?

5^e zondag in de veertigdagentijd – 13 maart

Op het rooster staat Bert de Rooter, mijn voormalige collega uit Scherpenzeel. Ik weet dat hij graag naar Wesepe komt en zich hier thuis voelt. Zelf mag ik die zondag naar de Plaskerk in Raalte.

6^e zondag in de veertigdagentijd – 20 maart

Palmzondag. Het is de eerste en gelijk de laatste keer dat ik op Palmпасen bij u voorga. Het verhaal over de intocht in Jeruzalem, Lukas 19, 28-44 staat op het rooster.

PASEN 2016 – Opstaan (thema Oecumenisch Maandblad OPEN DEUR)

Witte Donderdag – 24 maart 19.30 uur

We houden een korte viering die zich rond de avondmaalstafel afspeelt vanwege de gebruikelijke tafelviering op Witte Donderdag.

Goede Vrijdag – 25 maart 19.30 uur

Opnieuw een korte viering over de weg die Jezus met vallen en opstaan ging.

Paaswake en paasnacht – 26 maart 22.00 uur

Een derde korte viering waarin we de overgang maken vanuit het nachtelijke duister naar het licht van de nieuwe morgen.

Paasochtend – 27 maart 10.00 uur

In samenwerking met de Nicolaascantorij vieren we de nieuwe dag van de opstanding!

PASTORALE KRONIEK

Een leven lang heb ik mij geen zorgen gemaakt over de tijd na mijn arbeidzaam leven, na mijn pensionering. Bij leven en welzijn komt die tijd vanzelf, dacht ik. Ik laat me verrassen, daarna zien we verder. Maar zo werkt het niet. Achteraf gezien ben ik blij dat ik bijna een jaar geleden het besluit nam (niet leuk trouwens) om na mijn pensionering nog een klein half jaar door te gaan en - nà de Klein-Sallandse Kerkendag in Wesepe op 23 april – op 29 mei aanstaande te stoppen.

Opeens had ik een zee van tijd om me voor te bereiden op de nieuwe levensfase. Inmiddels lees ik, schrijf ik én praat ik erover. Bovendien zijn wij op zoek naar een nieuw dak boven ons hoofd. En ook daarbij gaat een nieuwe wereld voor mij open. Ik ontmoet

professioneel aardige mensen die mij met raad en daad terzijde staan. Ook mijn kinderen denken dapper mee over waar 'de oudjes' zouden moeten neerstrijken. Ik ben 43 jaar getrouwd en leer opeens mijn liefste opnieuw kennen. En hoe! Samen maken we lange reizen, hebben telkens nieuwe dromen van de mooiste paradijzen, laten die dan weer schieten en ontwaken in de realiteit waar handtekeningen wegen onomkeerbaar maken en mijn bloed sneller doen stromen dan ooit. Huiveringwekkend en geruststellend tegelijk!

Toen een paar fundamentele beslissingen eenmaal genomen waren, werd ik overvallen door een soort ex-monopolie gevoel. Ik herinnerde mij hoe het voelde als je bij het monopoliespel al je straten, huizen en hotels kwijt was geraakt en met een handjevol papiergeld wachtte tot je definitief uitgeschakeld werd, om vervolgens de bank te mogen beheren. Eigenlijk wel een mooie afloop. De verhitte spanning vloeide uit je weg en tóch had je nog een taak. Verliezen kon niet meer want dat had je al gedaan. Je kon uiterst relaxt de spanning op het veld volgen en bleef betrokken bij wat er gebeurde. Bovendien kon geen van de overgebleven spelers meer in de bank graaien, want jij beheerde de bank! Ik moest denken aan wat geschreven staat in het Bijbelboek Spreuken en voelde me er prima bij:

*De ouderdom is een prachtige kroon,
je vindt hem op de weg van de rechtvaardigheid.*



Elders in dit blad leest u over het mooie resultaat van de Actie Kerkbalans 2016. Voor de achter ons liggende jaren geldt telkens opnieuw: een goed begin is het halve werk.

Voor kerkrentmeesters is het een opsteker om te weten dat de gemeente deze jaarlijkse actie blijkbaar van harte ondersteunt. Dat geldt trouwens niet alleen voor de kerkrentmeesters, maar ook voor de rest van de kerkenraad, inclusief mijzelf. Overigens laten ook de andere drie kerken in Klein-Salland hetzelfde optimistische beeld zien. Nóg is er tijd om de handen inéén te slaan en op de toekomst voor te sorteren! Mooi toch!

Over de stichting De Grote Ezel van Eilko en Annerie

Vier jaar geleden deed ik een project met de kinderen van de A.



Bosschool. Per klas kwamen groepjes kinderen naar de kerk waar ze kennis konden nemen van het verhaal over de Barmhartige Samaritaan, zoals dat met ezel en al afgebeeld staat op het linker kerkraam in het koor van de kerk. Marco Wonink speelde het verhaal pantomime terwijl ik het vertelde. De kinderen hadden een week eerder een pentekening van het verhaal gekregen en voor de mooiste ingekleurde plaat was er een prijs: een ritje op de ezel van Eilko en Annerie terug naar school. Eilko en Annerie runnen de stichting 'De grote Ezel' aan de Boxbergerweg

49. U kent het bedrijf vast wel. En zo niet, dan moest u er eens gaan kijken met uw (klein-)kinderen. Een belevenis! Nu, vier jaar later, kreeg ik een mailtje van Eilko en Annerie dat ik graag aan u voorleg met de vraag om erop te reageren. Het mailtje luidt als volgt:

Hallo,

Wij vragen je om je steun voor ezelopvang De Grote Ezel. De steun is heel makkelijk en kost je niks. De ezels zullen je zeker dankbaar zijn dat je ons aanmeldt via de website DIERENLOT als stichting die wel wat ondersteuning kan gebruiken.

Na zeven jaar de opvang van ezels zonder hulp van fondsen, subsidie, et cetera te hebben gerund wordt het noodzakelijk – gezien het steeds maar toenemende aantal ezels die opvang nodig hebben – om nieuwe bronnen aan te boren om financieel gezond te blijven. Jij kan ons als organisatie kostenloos en vrijblijvend voordragen via onderstaande link:

<https://www.dier.nu/bij-u-in-de-buurt/organisatie-voordragen/>

*Groetjes, Eilko & Annerie
stichting de Grote ezel
Boxbergerweg 49, 8121PS Olst
0570-546104 / 06-55834623*

Wel en wee

Elders in dit Beukenblad stelt de nieuwe Klein-Sallandse jeugdwerker zich aan u voor: Jantine Groenewold. Als ouderlingen hadden wij de primeur door haar op onze laatste vergadering te ontvangen. Wij informeerden haar over de gang van zaken in Wesepe. En Jantine vertelde over haar inspiratie om dit werk te gaan doen. Na een kennismakingsronde langs de vier Protestantse gemeenten van Klein-Salland horen we meer van haar. Het eerste contact was hartelijk en veelbelovend. Als ik jong, meelevend én Klein-Sallander was, dan wist ik het wel. We gaan mooie tijden tegemoet!

In memoriam Jo Kloosterboer-Wessels (1929-2016)

Op 13 februari j.l. overleed Johanna Hendrika Kloosterboer, beter bekend als 'Jo van Geurt', haar man met wie zij samen het HCR 'Het Roode Hert' beheerde. Iemand zou een boek moeten schrijven over de geschiedenis van dit Hotel-Café-Restaurant, waar Sallandse jagers, Russische voetballers en motorrijders uit Ludwigshafen zich kind aan huis voelden bij de herbergierster van Het Roode Hert. Gezelligheid kent geen grenzen, zegt men wel. Voor de gastvrijheid van 'Jo van Geurt' geldt hetzelfde. Toen Marianne en Wim, haar twee kinderen, vertelden hoe zij 'voor haar gasten kookte, bakte en braadde met liefde, emmers vol gehaktballen en karbonades', moest ik denken aan het oude verhaal over de gastvrijheid van Abraham. Ook hij sleepte van alles aan voor wie onder zijn dak kwamen. Lees wat geschreven staat in Genesis 18, 1-8. En dan te weten dat één van Abrahams gasten de Hoogheilige zelf geweest zou zijn, samen met twee van

zijn engelen, maar dat blijkt pas later in het verhaal. Het kán dus zomaar dat er onder jouw gasten Hemelingen vertoeven, zonder dat je het weet. Wie kwamen er allemaal over de vloer bij 'Jo van Geurt' in *Het Roode Hert*? Best bijzonder om je dat af te vragen op de dag dat wij voorgoed afscheid van haar namen in het crematorium 'Steenbrugge'. Jo ging als een moedig mens door het leven, opgewekt, doortasten, sociaal en altijd gastvrij. Haar gedachtenis zij ons tot zegen!

Geen stroop maar olie ... *(overgenomen uit de Dorpskrant)*



De kerk krimpt. Dat is jammer. Maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden! De Protestantse Kerk in Nederland geeft er inmiddels blijk van. In een rapport¹ van nog geen 35 pagina's zegt ze de vergadercultuur vaarwel. Daarvoor in de plaats kiest ze voor een veel nadrukkelijker verbeelding van het geloof in het dagelijks leven. De Protestantse Kerk in Nederland ervaart het als een uitdaging om zichzelf te vergeten en vooral op speelse wijze aanwezig te zijn in de haar omringende cultuur. Kortom, de landelijke kerk maakt ruimte voor de creatieve mogelijkheden van de plaatselijke gemeente. Super protestants is dat! Ik ben er trots op. Het geeft ons als PG-Wesepe bijvoorbeeld de gelegenheid om van harte samen te werken in het Samenwerkingsverband van Protestantse kerken in Klein-Salland én met de ons omringende katholieke parochies. Wat dat betreft komt er uit het Landelijk Dienstencentrum van de PKN niet langer stroop, maar olie!

Wij waren in Wesepe al enige tijd bezig met het vervangen van stroop door olie, – ook al gaat dat niet vanzelf. Zo besloten we een paar jaar geleden tot het vereenvoudigen van het Paasfeest. We handhaafden het aantal kerkdiensten, maar op Witte Donderdag, Goede Vrijdag én Paaszaterdag duren de diensten sindsdien nog maar een half uur. De krimp bracht ons tot de kern van de zaak. Het bleek goed te bevallen. Hadden de *'Drie dagen*

1 *Google maar even op: Kerk 2025 – Waar een Woord is, is een weg*

van Pasen' voorheen iets van het moeizaam halen van de eindstreep, nu vormen ze een kernachtige voorbereiding op een vrolijk paasfeest. Het is een goede keuze van de Nicolaascantorij om haar medewerking te verlenen aan de viering op de eerste Paasdag. Ik nodig u van harte uit tot het bijwonen van de vieringen op 24, 25, 26 en 27 maart:

<i>Witte Donderdag (tafelviering)</i>	<i>19.30 – 20.00 uur</i>
<i>Goede Vrijdag</i>	<i>19.30 – 20.00 uur</i>
<i>Zaterdagwake</i>	<i>22.00 – 22.30 uur</i>
<i>(na afloop een glas witte wijn)</i>	
<i>Paasochtend (m.m.v. de cantorij)</i>	<i>10.00 – 11.00 uur</i>

Enige veranderingen in (het werk van) de kerkenraad

Bovenstaande woorden schreef ik voor de Dorpskrant. Maar ze kunnen ook dienen als inleiding op het volgende. U weet dat we twee vacatures in de kerkenraad hebben. Inmiddels zijn het er zelfs drie, want ook Joke Roesink heeft te kennen gegeven haar ambt van ouderling-kerkrentmeester toch neer te leggen. Net als de beide diakenen Jan Wichems en Jacky van Tartwijk gaat ze wel met een aantal taken verder. Dat alles doet de kerkenraad overwegen of we niet sowieso het aantal kerkenraadleden zouden moeten terug brengen. Misschien geldt hetzelfde voor het aantal vergaderingen? Nu ja, zover is het nog niet, we denken erover na. Wat wel verandert, is de samenstelling van het dagelijks bestuur (moderamen) van de kerkenraad. Ouderling Gerrit Visscher wordt voorzitter. Ouderling Ton den Duijf wordt scriba, oftewel secretaris. Ouderling-kerkrentmeester Gerard Thijs en ikzelf vormen samen met voorzitter en scriba het dagelijks bestuur. Louise Trompert heeft zitting genomen in de Klein-Sallandse Stuurgroep en zij zal vanaf juni 2016 het ouderlingenberaad voorzitten.

Visitatie

Namens de Protestantse kerk in Nederland komen collega G.S. Bunjes-van der Lee uit Borne en de heer G. Beunk uit Rijssen onze gemeente met een bezoek vereren op maandagavond 4 april a.s. Tijdens een speciale zitting van de kerkenraad spreken zij met ons over het reilen en zeilen van de PG-Wesepe in Klein-Salland. 's Middag hebben de visitatoren een

gesprek met uw predikant. Bovendien zijn zij vanaf 18.45 uur aanwezig in het *Ontmoetingscentrum 'De Beukenoot'* om eventuele vragen, klachten of opmerkingen van u als gemeentelid in ontvangst te nemen. Daarna spreken zij om 19.30 u met de kerkenraad zonder predikant, waarna om 20.00 uur de kerkenraadsvergadering begint.

Ten slotte

Voor u gelezen en ervan genoten! Een gedicht van Koos Geerds dat ik graag voor u overgeschreven heb:

*Als zondags ouderling Brakke,
staande aan de lessenaar,
gezicht naar de gemeente,
een Schriftgedeelte las,
dan kreeg het Woord een stem.
Maar als hij soms een psalm moest lezen,
dan zong hij hem.
Dan zong hij op de wijze van
De lelie der getuigenis,
De hinde van de dageraad,
De duif op verre terebinten;
dan zong hij op de wijze van
Verderf mij niet, mijn God;
een kleinoed van de knecht des Heeren,
van David, een gebed,
een psalm met smekende stem.
Hij zong voor de gemeente:
Gij volkeren, looft allen Hem.*

Ik wens u een goede voortzetting van de vastentijd en ik groet u allen van harte,

Reinier Gosker

Kennismaken met.... Jantine Groenewold

Mijn naam is Jantine Groenewold, de nieuwe jeugdwerker in Klein Salland! Ik ben getrouwd met Rienco, moeder van Bente en Jesper en samen wonen we in Deventer.

Sinds begin februari ben ik in Klein Salland aan het werk als jeugdwerker! Op dit moment ben ik nog volop aan het kennismaken met de vier gemeentes van Klein Salland. En dat stemt mij positief! Ik wordt overal met open armen ontvangen. Dat geeft een goed gevoel voor de komende periode. Als jeugdwerker werk ik vanuit de relaties die ik aanga met jongeren en kinderen. Maar niet alleen met kinderen en jongeren, want het jeugdwerk is geen eiland. Graag ga ik op zoek naar de verbinding tussen het jeugdwerk en de rest van de gemeente, zowel plaatselijk als op Klein Sallands niveau. Daarnaast zoek ik verbinding en samenwerking met andere groepen en organisaties in de lokale setting. Ik hoop dat we elkaar in de nabije toekomst zullen ontmoeten!
Met vriendelijke groeten,



Jantine Groenewold

06 44524281
jantine@in-verbinding.eu



UIT DE KERKENRAAD

Collectes en mededelingen

Door het inkrimpen van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters hebben wij moeten besluiten om tijdens de kerkdiensten het collecteren en afkondigen van de mededelingen anders te organiseren.

Er zal bij elke kerkdienst minimaal één kerkrentmeester of diaken aanwezig zijn, die dan zowel de mededelingen, als de collecte voor diaconie en de collecte voor de kerkrentmeesters doet.

Alleen bij diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend zal er een dubbele bezetting zijn.



KRINGWERK

POËZIE, Nog even over God

Nog even over God, dat is de titel van een gedicht van de jonge schrijfster en theatermaker Marjolijn van Heemstra. Daarnaast schrijft ze elke zaterdag een column in Trouw. Twee dichtbundels heeft ze de afgelopen jaren geschreven: Als Mozes had doorgevraagd (2009) en Meer hoeft dan voet (2014). Gedichten uit de eerste bundel kun je vinden op You Tube, waar ze worden voorgedragen door bekende Nederlanders. Een debuut dat er mag zijn, met gedichten die je vaak op het puntje van je stoel doen zitten. Meer hoeft dan voet gaat over de plaats van de mens in het heelal. Onbekommerd spreekt ze over God, vrede, het heelal en astronauten. In haar gedichten reikt ze naar het hogere, maar wel vanuit het besef dat wij gevangen zitten in de tijd, in een soort tussenstadium van de evolutie – tussen hoeft en voet. Spannende, humoristische poëzie, verrassende beelden, kortom: gedichten die je aan het denken zetten.

Deze avond zullen we een aantal gedichten lezen en daarover met elkaar in gesprek gaan.

Begeleiding: Els Deenen, gemeenteadviseur van de Protestantse Kerk in Nederland en neerlandica.

Datum: dinsdag 12 april

Tijd: 20:00 - 22:00 uur

Plaats: 't Langhuus in Wijhe

Graag opgave voor 15 maart bij Ria van Lenthe, Wijhe
rvanlenthe@hetnet.nl, tel. 521108

Oproep Klederdrachtgroep: expositie Belijdenis

(een bericht uit de Protestantse gemeente Raalte)

De klederdrachtgroep heeft het plan om een expositie te organiseren met als thema belijdenis, op 2 en 3 april 2016. Wij vragen daarvoor uw hulp. Wij zoeken o.a. belijdeniskaarten,

foto's, oude kerkboekjes, evt. sieraden die men heeft gekregen met de belijdenis, kleding o.a. hoedjes of boekjes van de belijdeniscatechisatie door de jaren heen. Wilt u meer weten of heeft u een van bovenstaande spullen en mogen wij die lenen neem dan contact op met: Mieny Tuten tel: 0572-360083
Diny Freriks tel: 0572-357392
Joke Berenpas tel: 0572-358854

Graag voor 19 maart reageren. De datum voor de expositie in het Annahuis is: 2 april van 13.30 uur tot 16.00 uur en zondag na de dienst tot 13.00 uur.



Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland

Klein-Sallandse Kerkendag: zaterdag 23 april rond de Nicolaaskerk in Wesepe!

De tweede Klein-Sallandse Kerkendag voor gemeenteleden uit Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe: een prachtige gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten als Klein-Sallandse gemeentes! Het thema voor deze ontmoetingsdag is '**Klein Salland in een grote wereld**': hoe we ons als kleine gemeentes met elkaar verbonden voelen, het weten uit te dragen en op deze manier kerk kunnen zijn in de wereld.

Het programma ziet er als volgt uit:

09.30 uur	Inloop
10.00 uur	Welkom in de Nicolaaskerk in Wesepe
10.30 uur	Eerste ronde workshops
11.30 uur	Tweede ronde workshops
12.30 uur	Gezamenlijke maaltijd
13.15 uur	Uitvoering toneelstuk 'De Toren' (onder leiding van toneelgroep De Blauwe Olifant)
13.45 uur	Einde

Jij komt toch ook?

Wil je het aanmeldformulier vóór 11 april 2016 inleveren?
Dit kan:

- in de Nicolaaskerk (brievenbus of in de Beukenoot)
- bij de pastorie, Ds. E. Kreikenlaan 3A
- bij de familie Van den Broek, Kikkerspad 9
- bij de familie Brinkman, Overmeenweg 8 in Heeten

Of per mail: kleinsalland@gmail.com (ook om extra aanmeldformulieren te ontvangen).

Ook liggen er aanmeldformulieren in De Beukenoot.

Om de onkosten van deze kerkendag te dekken, stellen we een vrije gift zeer op prijs.

Wie de kerk op handen draagt, mag deze Kerkendag niet missen!



Werkgroep Klein-Sallandse Kerkendag

NB. Het volledige programma én een aanmeldingsformulier is als bijlage bij dit kerkblad gevoegd.



DIACONIE

Stamppotspeurtocht bij start van de lente

Het jeugddiaconaat organiseert met de start van de lente op zondag 20 maart een gezellige speurtocht met een zogenaamde sherrystop en een uitgebreid stamppottenbuffet op het eind.

De speurtocht is geschikt voor jong en oud met naar keuze ongeveer 2 of 4 kilometer.

Vertrek is tussen 14.30 en 15.30 uur vanaf de boerderij van de familie van Drie aan de Marsdijk 1 in Heeten.

De kosten zijn 15 euro voor volwassenen en 5 euro voor kinderen/studenten. Dit is inclusief alles: koffie/thee met cake bij ontvangst, drankje en hapje onderweg, stampotbuffet en drinken na de finish ook bij de familie Van Drie op de deel Graag opgave van te voren bij een van de leden van het jeugd diaconaat, per e-mail naar jeugd diaconaatwesepe@outlook.com of bij Jacky (06-10106779)

Paasbrunch

Het jeugd diaconaat nodigt iedereen uit voor de PAASBRUNCH na de kerkdienst op eerste Paasdag zondag 27 maart. Er wordt dan in de Beukenoot gezorgd voor broodjes, hapjes en een drankje. Er zijn geen kosten aan verbonden en opgave is ook NIET nodig. Iedereen is welkom. We zullen alleen de blauwe olifant zichtbaar opstellen voor een eventuele vrije bijdrage. We hopen zo weer op een gezellig samenzijn.

Ouderensoos Wesepe-Averlo

Paasbijeenkoms

Onze paasbijeenkoms vindt plaats op woensdag 23 maart in het Wapen van Wesepe en begint om 14.30 uur.

Omdat de Vrouwen van Nu het 80 jarig bestaan vieren op 16 maart hebben wij een andere datum gekozen.

We beginnen op 23 maart met enkele rondjes paasbingo en daarna gaan we aan de paaslunch met natuurlijk een paasei. Het is vermoedelijk iets later afgelopen dan normaal.

De kosten zijn 15 euro per persoon.

Aanmelden hiervoor kan tot 18 maart bij Jan Wichems tel.nr. 531505. Het vervoer kan geregeld worden.

Tot ziens in het Wapen van Wesepe.

Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 2 maart.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. Hebt u problemen met het vervoer, meld dit dan ook.

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden voor 26 februari bij Jan Wichems tel.nr. 531505.

Dit driegangendiner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje).

De belangstelling wordt steeds beter en het eten smaakt voortreffelijk (dankzij de kok van het Wapen van Wesepe).

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw burens misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd. Deze zijn bij Mientje Lam te koop.

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen

Onze volgende spellenmiddag is op woensdag 9 maart a.s. om half drie in de Brouwershof. Op de vorige spelmiddag waren er 5 mensen verhinderd om allerlei redenen, maar we hopen wel weer op ieders komst.

Vriendelijke groet van Jenny, Bertus en Klaasje

Rommelmarkt

U had het vast al verwacht en jawel: ook dit jaar komt er weer een rommelmarkt voor onze kerk. Het organiserend comité heeft inmiddels al een weekend gepland: zaterdag 4 en zondag 5 juni 2016 zal het grote gebeuren plaatsvinden. Ook nu hebben we Ton en Lies den Duijf bereid gevonden hun terrein daarvoor ter beschikking te stellen. Mocht u binnenkort heftig aan de schoonmaak gaan en u ontdekt daarbij nog spullen voor de rommelmarkt: hou ze dan even vast, we komen ze graag bij u ophalen. We hebben daarvoor twee zaterdagen ingepland: **16 april en 21 mei**. Op die dagen kunt u uw spulletjes ook inleveren op Boxbergerweg 71 vanaf 10.00 uur.

Natuurlijk zijn we ook op zoek naar mensen die ons willen helpen; hebt u al meegeholpen vorig jaar dan weet u hoe leuk dat was, hebt u dat niet, dan krijgt u nu weer een kans! We nemen in de

komende tijd contact op met de oudgedienden, dus houdt u de data 4 en 5 juni alvast vrij? Hebt u nog nooit meegewerkt maar lijkt het u wel wat: geef u op bij een van onderstaande personen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd.

Volgende keer meer.

Lies en Ton den Duijf (tel. 532272)

Ely en Evert van den Broek (tel. 531253)



KERKBEHEER

Gastheer/ gastvrouw gezocht

De Nicolaaskerk in Wesepe is op de donderdagen van half mei tot en met half september van 11.00 uur tot 15.00 uur opengesteld voor publiek. Een enthousiast team van vrijwilligers ontvangt de bezoekers. Wegens de verhuizing van twee gastvrouwen en het vertrek van ds. Gosker zoeken wij een aantal nieuwe vrijwilligers voor minimaal twee donderdagen in genoemde periode. De vrijwilligers werken in twee blokken van twee uur per donderdag: van 11.00 uur tot 13.00 uur en van 13.00 uur tot 15.00 uur. Specifieke kennis is niet vereist, maar affiniteit met de geschiedenis van de kerk en/of met de geschiedenis van Wesepe geniet de voorkeur. Voor vragen of aanmelding graag even een telefoontje naar Joke Roesink (532163).

Kerkbalans een succes!

Op maandagavond 1 februari is de actie Kerkbalans in onze gemeente afgesloten. Op deze avond werd zoals altijd weer een bingo gehouden voor de vrijwilligers die de enveloppen hadden weggebracht en opgehaald. Om half 8 kwamen de eerste lopers de enveloppen met de toezeggingen afleveren. Veel van hen bleven om bingo te spelen en de uitslag van de eerste telling mee te maken. Het werd een erg gezellige avond met veel bijpraten en de bekende partijtjes bingo met mooie prijzen. Terwijl de lopers genoten van de gezelligheid werden in een andere kamer de toezeggingen geteld. Aan het eind van de avond kon de

voorlopige eindstand worden bekendgemaakt. Inmiddels is het eindbedrag van de toezeggingen uitgekomen op € 55.377,50. De kerkrentmeesters zijn heel erg tevreden met dit resultaat en voelen zich met dit resultaat gesterkt en gesteund door de gemeente. Alle medewerkers kijken dus terug op een zeer geslaagde Kerkbalansactie.

Dank aan alle gulle gevers en natuurlijk ook aan alle vrijwilligers.

Toch weer!

Toch weer een hoge opbrengst Actie Kerkbalans. U denkt misschien: 'hoezo toch?'. Nou, er worden regelmatig binnen de kerkenraad heftige discussies gevoerd over de toekomst van de 'kerk'. Over hoeveel jaar wordt de kerk onder gebracht in een stichting en moet er een andere bestemming worden gezocht voor het gebruik van het kerkgebouw? Over hoeveel jaar wordt de begraafplaats een gemeentelijke begraafplaats? Hoeveel jaren blijft de opbrengst van Actie Kerkbalans nog op peil? Volgens de dominee valt het allemaal nog wel mee. Hij is vol vertrouwen en heeft geloof in de toekomst. Maar ja, daar is hij dominee voor. De kerkrentmeesters zijn ietwat voorzichtiger.

Maar als er dan toch weer zoveel geld binnenkomt, dan word je wel gedwongen de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien. Blijkbaar is er toch een grote binding van de leden met de kerk ondanks dat het aantal kerkgangers gering is. Ja, onze 'karke' nog steeds zo 'stoer en sterk' blijft voorlopig nog wel even het middelpunt van Wesepe. Ook de plek waar wij ons geloof en onze verbondenheid als dorpsgenoten met elkaar beleven in welke vorm dan ook. En...binnenkort een kerk met gerestaureerde monumentale klokken!

Joke Roesink

Volkstuinen

Er zijn nog altijd volkstuintjes te huur bij de kerk. Wat is er lekkerder dan de groenten te eten die je net daarvoor zelf uit je eigen tuintje hebt geoogst? Heerlijk, en het mes snijdt aan twee kanten: niets is meer relaxt dan het werken in de tuin. Zo eet je gezond en ben je ook gezond bezig.

En voor de prijs hoeft u het niet te laten. Het kost u maar € 11,00 per are (100 m²). Er zijn nog twee volkstuintjes beschikbaar. Dus schroom niet, meld u aan bij Gerrit Middeldorp (0570 531655). Hij kan u ook alle verdere inlichtingen verschaffen.



Opbrengst van collecten en giften

24 jan	Diaconie	€ 99,07
	Kerkbeheer	€ 90,60
7 feb	Diaconie	€ 54,70
	Kerkbeheer	€ 61,67
	Gift (G)	€ 10,00
14 feb	Diaconie	€ 53,61
	Kerkbeheer	€ 47,90
	Diaconie (HA)	€ 37,30
21 feb	Diaconie	€ 65,50
	Kerkbeheer	€ 67,30



AGENDA

2 mrt	12.30 u	Eetproject Ouderensoos	Wapen vW
9 mrt	14.30 u	Spellenmiddag SOHW	de Brouwershof
20 mrt	14.30 u	Stamppottenspeurtocht	Marsdijk 1
21 mrt	19.30 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2
23 mrt	14.30 u	Paasbijeenkomst Ouderensoos	Wapen vW
27 mrt	12.00 u	Paasbrunch Jeugd diaconaat	de Beukenoot
29 mrt	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
29 mrt	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
30 mrt	10.00 u	Kerkrentmeesters	de Beukenoot
31 mrt	20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
4 april	18.45 u	hoorzitting visitatiecommissie	Beukenoot
4 april	19.30 u	Kerkenraad-visitatie	de Beukenoot
6 april	19.45 u	Kerkenraad	de Beukenoot

Impressie van de classisvergadering 21 januari 2016

De gastgemeente Nijverdalen stelt zich voor en geeft een uitleg over de verbouw van "het centrum" en er wordt gelegenheid gegeven om de vernieuwde kerkzaal te bezichtigen.

Ds. Harry Gijsen geeft een toelichting op "kerk 2025, waar een woord is, is een weg". Binnen de PKN gaat de organisatiestructuur drastisch veranderen. Het plan omhelst een plattere organisatie met minder tussenlagen. Om de mobiliteit van predikanten te verhogen streeft men naar een uiterste termijn van 12 jaar. Men zal zich in de toekomst meer gaan richten op de basisprincipes van de kerk te weten: geloof, maatschappij en gemeenschap. Er zullen landelijk blinde vlekken zijn, waar geen kerk meer te vinden is. Men kan in zo'n gebied lid worden van de landelijke kerk. Het hele plan vindt men op de PKN site. De werkgroep is breed samengesteld.

Na de pauze wordt overgegaan naar het zakelijke gedeelte.

Binnen het breed moderamen zijn nog steeds vacatures er wordt een klemmend beroep gedaan op twee kerkrentmeesters en een diaken. Besloten wordt het dienstboek als leidraad te gebruiken en niet als bindend.

De folder van de classis is klaar en voor elke wijkgemeente ligt een stapeltje klaar om meegenomen te worden voor de kerkenraadsleden.

Ds. Jan Dirk Wassenaar geeft een overzicht van de festiviteiten die 31 oktober starten in Amsterdam in het kader van 500 jaar Protestantisme. In 1517 sloeg Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. De festiviteiten gaan als een estafette door Nederland; in januari is Overijssel aan de beurt. Het nieuws van de diverse clusters wordt toegelicht.

De vergadering wordt gesloten met het uitspreken van een gebed.

Thea Karel (scriba classis Deventer)

Als Mozes had doorgevraagd

Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven.

Stond mijn stad in brand: ik draaide om.

Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde.

Zolang jij je niet laat kennen houd ik benen op de grond, armen om het kind.

Mij sloop je bij geen bramenstruik af
met 'ik ben die ik ben', een kleine vlam, een donderstem.
Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor het leven,
bang om door te vragen en ook: een man,
die vragen niet zoveel.
Ik was blijven staan bij die struik tot je verscheen.
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je straling te fel.
Mozes was brandgloed gewend, ik tl.
Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom maar op.
Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan ging het zo:

ik: Wie ben je?

jij: Ik ben die ik ben.

ik: Ik ook.

jij: Ja, jij ook.

Dan had ik je aangeraakt en jij mij.
Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing.

uit: Als Mozes had doorgevraagd, 2010

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: Dhr. A.J. den Duijf Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe	tel. 0572 381823 tel. 532272
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	