



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Mei 2016

Verschijningsdatum: 26 april 2016

Oplage: 450 ex.

Redactie:

Ds. R. Gosker

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 23 mei.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in mei

1 mei 10.00 u

Ds. R. Gosker

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Missionair werk

8 mei 10.00 u

Mevr. I. Ziegelaar

Inz. der gaven: Wezenzondag (Dia)

Eindcollecte: Kerkbeheer

15 mei 10.00 u



Ds. R. Gosker (Pinksteren; HA; jubileumdienst)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: KIA zending

22 mei 10.00 u

Mevr. R. v.d. Kaap (Enschede)

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.

29 mei 14.30 u



Ds. R. Gosker (afscheidsdienst)

Inz. der gaven: Neve Shalom/Wahat al-Salam (voor uitleg zie Diaconie)

5 juni 10.00 u



*)

Ds. H. Spit (Burendienst met Diepenveen)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Werelddiaconaat



: Kinderoppas



*) koffie op rommelmarkt

: Koffiedrinken



**Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland**

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Genezing, een mens komt overeind

Er staan boeken in mijn kast die ik koester. Een daarvan is 'Het derde testament' van de theoloog Loed Loosen. Hierin word je uitgenodigd om in de bijbelse verhalen iets van jezelf te lezen. De woede, het verdriet, de machteloosheid, de vreugde. Al deze emoties ervaren we zelf ook. De mensen van toen zijn als mensen van nu.

Ik las het verhaal van de genezing van de vrouw die al achttien jaar krom loopt (Lucas 13, 10-17). Jezus geneest haar op de Sabbat en krijgt kritiek van de overste van de synagoge. Maar Jezus wijst hem terecht. Deze vrouw mag juist op de sabbat worden bevrijd van de boeien die haar krom houden.

Dit is een verhaal over een mens die overeind komt, die weer opstaat. Het is goed om te weten dat het in de Bijbel nooit om een uiterlijk mirakel gaat, een flitsende genezing van wonderdokter Jezus (ook al worden de verhalen soms uiterst sober, in slechts enkele zinnen, verteld). De genezingsverhalen vertellen ons iets dat veel boeiender is.

Jezus trekt de genezingen nooit naar zich toe. Hij zegt niet: "ik genees jou" of "steun maar op mij, dan zul je weer kunnen lopen." Nee, Hij maakt de mensen niet afhankelijk van Hem, maar Hij zet ze op eigen benen. Hij geeft mensen hun eigenheid weer terug.

Waarom was de vrouw krom? Waaronder gaat een mens gebukt? Waaronder ga *jij* gebukt? Misschien is de last die je draagt te zwaar voor je. Sommige mensen gaan krom staan als gevolg van een moeilijke jeugd, een frustrerende relatie, een beklemmend godsbeeld. Anderen gaan gebukt onder een minderwaardigheidsgevoel of trekken krom van cynisme. Scheefgroei komt voor. Niemand heeft een onbeschreven blad.

Loosen schrijft: 'Niemand is van huis uit een "heel" mens, je wordt tot heelheid gebracht, gaandeweg.... Genezing is mogelijk. Het geloofsbesef van de Bijbel zegt ons: het hoeft niet te blijven zoals het is, het kan ook anders, de stilstand kan worden doorbroken, je kunt nog ergens van worden bevrijd.'

Met dit verhaal geeft Jezus aan: het kan anders met deze wereld! Als we ons openstellen voor Zijn geest kan er ook met ons iets

gebeuren. Dingen kunnen veranderen. Het wil niet zeggen dat alles wat gebeurd is weer goed komt. Zo is het leven simpelweg niet. "Maar wat gebeurd is, blijft niet als een blokkade voor je liggen, waar je elke dag over struikelt, maar je geeft het een plek in je rugzak, zodat je je voeten vrij hebt om jouw weg te gaan." "Mens-zijn is mens-worden. Er is altijd toekomst voor wie zichzelf niet begraaft in zijn verleden. Dit evangeliefragment nodigt ons uit dat te durven geloven. En vooral: dat te blijven geloven."

ds. Karolien Zwerver

(Loed Loosen, Het derde testament. De bijbel verder schrijven, KBS, 2006.)

BIJ DE DIENSTEN

6^e zondag van Pasen – 1 mei

Een zondag vlak voor Hemelvaart en Pinksteren. Op het leesrooster staan Joël 2 en Johannes 14. Voor mij is het de laatste reguliere zondag zonder dat er allerlei bijzondere dingen aan de orde zijn. Een 'rustige' zondag zoals ik er maar weinige in Wesepe heb meegemaakt.

Pinksteren – 15 mei

We vieren op deze eerste Pinksterdag tevens de jaarlijkse Jubileum dienst, waarvoor alle (ex-)gemeenteleden uitgenodigd zijn die 25, 30, 40, 50, 60 of 70 jaar geleden aangenomen werden. De voorbereidingen lopen al enige weken. Bovendien ontvangt onze gemeente op deze zondag een bijzonder cadeau Zie daarvoor mijn Pastorale Kroniek.

2^e zondag na Pinksteren – 29 mei 14.30 uur

In deze middagdienst nemen we afscheid van elkaar. Na vijf jaar uw predikant geweest te zijn, ga ik met emeritaat. Ik hoop daarover in het volgende kerkblad – dus op de valreep – nog iets te schrijven. Maar hier alvast de aankondiging van de dienst, waarin mijn collega Bert de Ruiten mij zal ontheffen van mijn actieve dienst als predikant van de Protestantse Kerk in Nederland, en waaraan de cantorij o.l.v. Corinne Ovinge haar medewerking zal verlenen.

Reinier Gosker

PASTORALE KRONIEK

Terugkijkend op de afgelopen maand denk ik met plezier aan de Paascyclus en het mooie 'Lied van de vrouwen bij het graf'. Vol overtuiging werd het door de cantorij gezongen. Direct na de dienst stonden de jeugddiakenen klaar met een Paasbrunch. Opmerkelijk vond ik het kerkbezoek tijdens de Paaswake op zaterdagavond om 22.00 uur. Het lijkt erop dat de lof van het licht, de vernieuwing van de doopbelofte en na afloop van de dienst een glas witte wijn als een hoopvol nieuw begin, kerkgangers aantrekt. Het is een mooi begin van de Paasochtend.

Eén week later vierden we de Survivalzondag. Opnieuw een zondag om in herinnering te houden. Na enkele jaren experimenteren is de Nicolaaskerk gewoon een natuurlijk onderdeel geworden van dit jaarlijkse spektakel. Maar wat mij het meest zal bijblijven is de plotselinge dood van Gerrit Hulleman op de vrijdag na Pasen. Tijdens de uitvaart in de Nicolaaskerk zei Gerda, zijn vrouw: 'Wat als een stralende lentedag begon eindigde als een zwarte nacht. Een bliksemschicht en het licht ging uit.' Zo was het.

In memoriam

Gerrit Johannes Antonie Hulleman (1952-2016)

Een ongeluk maakte een eind aan het leven van Gerrit Hulleman. Over ruim een jaar zou hij met pensioen gaan om voltijds akkerbouwer te worden. Zijn eigenlijke werk was waterbeheer. Negenendertig jaar in dienst van wat sinds kort het waterschap Drents-Overijsselse Delta wordt genoemd. Stuwen. Sluizen. Sloten. Duikers. Dijken, enzovoort. Maar daarnaast had hij zijn eigen erf, zijn eigen akker, zijn eigen rogge, zijn eigenheimers, aardappelen. Méér dan een hobbyboer was hij. Met zijn poot- en rooimachines, zijn eigen tractor. Een hectare hier, een hectare daar. Akkeren was zijn lust en zijn leven.

Hij genoot van de natuur als geen ander. Hij liet, zoals wordt verteld in Genesis één, het water onder de hemel op geëigende plaatsen samenvloeien zodat droog land ontstond om jong groen voor te brengen, zaadvormende planten, en allerlei bomen die vruchten droegen met zaad erin (Genesis 1:9-12). Gerrit, een mens naar Gods beeld en gelijkenis? Hij zag dat het land 'waar hij

zoveel voldoening vond' goed was. Een akkerbouwer die van het leven genoot.

We zullen hem missen, deze levenlustige Wesepenaar die getrouwd was met Gerda, vader van Jurgen en voor Annemarie en Godfried. Opa Gerrit, die hield van zijn vrijheid, die zijn eigen gang ging, en zijn eigen taal sprak. Eerlijk en trouw. Een man een man, een woord een woord! De kerk zat tjokvol collega's en vrienden die hem op vrijdag 8 april uitgeleide deden. Ze stonden in een wijde cirkel om zijn graf. Kerels die met een traan in de ogen het hoofd voor hem bogen. Een vriend ging heen. Een kleine familie bleef achter, en wierp een handje aarde op de kist. Als laatste groet. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen.

Wel en wee

Mijn gedachten gaan uit naar Daan Smeenk. Na enige weken in het Jozef doorgebracht te hebben om te revalideren keerde hij medio april weer terug naar huis. Ik denk aan de kleine Bart Jan Dieperink, die op tweede paasdag zeer ernstig ziek opgenomen werd in het Deventer Ziekenhuis. Daar hebben Joke en Arjan zware en zeer spannende dagen door moeten maken. 'Het is een vechtersbaasje', zei Joke en ze kreeg gelijk. Inmiddels is Bart Jan weer thuis. Mevrouw Brouwer-Klein Velderman keerde kort na een operatie terug naar de Elshagenweg. De heer Steegink van de Neulemansweg onderging in Enschede een hartoperatie. Via het Deventer Ziekenhuis keerde ook hij terug naar huis. Met nog veel andere namen in hoofd en hart noteer ik hier een korte bede van Eugen Drewermann:

*U aanroepen
heelt de zieke,
aan U denken
geeft de arme grootheid,
U te gedenken
ordent ons leven.
Uit uw bestaan
ontvangt onze zwakheid sterkte,
in uw naam
richten wij ons op.*

Komende agenda

Bladerend in mijn agenda zie ik een maand tegemoet waarin van alles op ons afkomt. Eerst de Klein-Sallandse Kerkendag, daarna Hemelvaart en Pinksteren, een Jubileumdienst en een huwelijk, een Avondmaals-viering en een afscheid. Tussen de bedrijven door mag ik nog preken in Wijhe, Wesepe en Hoozeveen. En we blijven vergaderen en een voor mij laatste kerkblad moet geschreven worden. Op deze plek van mijn Pastorale Kroniek richt ik de schijnwerper op twee zaken. Allereerst op donderdag 12 mei. Dan komen alle ouderlingen van Klein-Salland bij elkaar in de Bastiaan, het Ontmoetingscentrum van de Protestantse Gemeente in Olst. Opnieuw een bijeenkomst tijdens welke de ouderlingen uit Olst, Wijhe, Wesepe en Raalte elkaar ontmoeten om stapje voor stapje op weg te gaan naar een gezamenlijke toekomst.

Drie dagen later is het Pinksteren! De Vijftigste Dag na Pasen gebruiken we dit jaar ook voor het vieren van een Jubileumzondag. Alle (ex) gemeente-leden die 25, 40, 50, 60 of 70 jaar geleden aangenomen werden door de voormalig Hervormde Gemeente van Wesepe zijn voor deze Pinksterviering uitgenodigd. Bovendien besteden we aandacht aan



een bijzonder cadeau voor de Protestantse Gemeente in Wesepe. Een anoniem gemeentelid heeft een glazen doopvont willen schenken en de kerkenraad heeft na ampele overweging besloten het cadeau in ontvangst te zullen nemen. Het betreft een kleurrijk vont dat harmonieert met de kleuren van de kerkranken in het koor van de kerk. Al met al wordt het dus een feestelijke dienst.

Tot slot

Ik eindig met een ontroerend gedicht, dat als titel draagt: *'Ik zou willen dat u wist'*. Het is geschreven door de Israëliische dichter Uzi Hitman (1952-2004), en het gaat als volgt:

*Mijn God,
ik zou willen dat u wist
dat ik vannacht in mijn bed
gedroomd heb.
In die droom
zag ik een engel
uit de hemel naar mij toekomen.
Hij zei mij dit:
'Ik ben uit de hemel gekomen,
ik heb overal rondgezworven
om vredeswensen te brengen
aan alle kinderen op aarde.'*

*Toen ik wakker werd,
herinnerde ik mij de droom
en ik ging naar buiten
om een beetje vrede te zoeken.
Maar er was geen engel
en er was geen vrede.
Hij was allang weggegaan -
en ik bleef alleen achter met mijn droom.*

*Mijn God,
ik zou willen dat u wist
dat deze droom
voor mij een raadsel blijft.*

*Mijn God,
ik zou willen dat u wist
van deze droom van mij.
Ik zou willen dat u wist,
mijn God,
ik zou alleen maar willen dat u wist ...*

En zo groet ik u allen hartelijk,

Reinier Gosker



UIT DE KERKENRAAD

UITNODIGING

Op zondag 29 mei zal ds. Reinier Gosker afscheid nemen van de Protestantse Gemeente Wesepe. Na ruim 5 jaar als predikant te hebben gestaan in onze gemeente is nu de tijd voor hem aangebroken om met emeritaat te gaan. De afscheidsdienst zal beginnen om 14.30 u. Aansluitend aan de dienst zal in het Wapen van Wesepe een afscheidsreceptie worden gehouden. Iedereen wordt hierbij van harte uitgenodigd deze beide gebeurtenissen bij te wonen.

Afscheidscadeau: We willen als gemeente Reinier graag een afscheidscadeau aanbieden.

U kunt daaraan meedoen door storting van uw bijdrage op banknummer NL 04 FVLB 0699 8783 22 t.n.v. Protestantse Gemeente Wesepe onder vermelding van 'cadeau ds. Gosker'.

Verslag visitatie 4 april 2016

Op 4 april kreeg de Protestantse Gemeente Wesepe bezoek van de visitatiecommissie, bestaande uit mevr. Ds. G.S. Bunjes-van der Lee en dhr. G.J. Beunk MA.

Na een bezoek aan de pastorie en een gesprek met ds. Gosker was er gelegenheid voor de gemeenteleden om met de commissie van gedachten te wisselen. Eén persoon heeft hiervan gebruik gemaakt.

Vervolgens was er een speciale kerkenraadsvergadering, eerst een half uur zonder ds. Gosker. De kerkenraadsleden kregen de gelegenheid te zeggen wat zij vinden van het functioneren van ds. Gosker in de PG Wesepe.

Daarna werd het gesprek voortgezet samen met ds. Gosker. Na het bespreken van de vragenlijst die vooraf was toegestuurd, en alvast ingevuld, was er ruimte voor meer persoonlijke verhalen. Aan alle aanwezigen werd stuk voor stuk gevraagd hoe zij het geloof in hun leven ervaren en wat ze ermee doen. Hieruit kwamen waardevolle verhalen. Ook de visitatoren vertelden. Van het bezoek is een verslag gemaakt door de visitatoren. Dit is aan de kerkenraad toegezonden.

Uit dit verslag kwam naar voren dat de visitatoren onder de indruk waren van het reilen en zeilen van onze gemeente en haar predikant.

Al met al was het een zinvolle pastorale ontmoeting.

Namens de kerkenraad,
Erna Middeldorp, notuliste.



Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland

Verslag van een zeer geslaagde tweede Klein-Sallandse Kerkendag op 23 april jl.

De grote protestantse vlag, uit Raalte meegenomen, wappert er flink op los op het plein rond de Nicolaaskerk in Wesepe. Het is een koude, maar zonnige ochtend wanneer de eerste mensen met de auto arriveren, gevolgd door een grote groep fietsers uit Raalte: de stemming zit er al goed in. Binnen worden ze ontvangen met koffie en koek en wat kunnen de Wesepenaren heerlijk bakken!

Zodra de koffie op is, gaan we met z'n allen naar de dorpskerk voor de opening van deze bijzondere dag, met als thema 'Klein Salland in een grote wereld'. De vier geloofsgemeenten bijeen met inspiratie, energie en enthousiasme om nog jaren vooruit te kunnen: het pinkstergevoel! De opkomst is geweldig, de kerk zit bomvol. Na het zingen van lied 642 en enige uitleg van logistieke aard, kunnen de gemeenteleden naar de workshop van hun keuze gaan. De eerste ronde begint.

De één heeft gekozen voor het 4kerken-spel dat gespeeld wordt in de sporthal van Wesepe, een ander gaat met de wandelgroep mee, weer een ander gaat aan de slag bij culinair of bloem-schikken. En wie had kunnen bedenken dat je samen met anderen een heuse stad van stukjes karton kunt maken. Ook moderne devotie heeft een volle zaal aan belangstellenden. En de kinderen van de kliederkerk kunnen zich heerlijk uitleven met verf en papier, en ontdekken dat je vlammetjes kunt maken van banaan en aardbei die ook nog eens lekker smaken! Ondertussen wordt er druk gerepeteerd voor het toneelstuk van De Blauwe Olifant. En binnen krijg je het wel warm bij het zingen of bij het muziek maken door met verschillende buizen tegen je hand of been te tikken en daar komt zowaar een geweldige sound uit.



Bij de dans-workshop van Orbah Gabay is het een vrolijke drukte waar iedereen enthousiast aan mee doet. En deze dame uit Israël blijkt ook nog goed te kunnen zingen.

Tussendoor kan men, voor wie dat wil, een ontmoetingskaartje met naam en adres invullen. Aan het einde van de kerkendag neem je een kaartje uit de mand om vervolgens een afspraakje te maken met degene die op dat kaartje vermeld staat. Na de tweede workshop-ronde gaan we samen eten: lekkere broodjes met koffie; ook de verrukkelijke salades die tijdens de culinaire

clinic waren gemaakt, worden met smaak verorberd. Tot slot worden alle workshop-leiders bedankt met een attentie en zingen we het lied 423. Ter afsluiting speelt de toneelgroep De Blauwe Olifant met hun figuranten op het kerkplein het toneelstuk 'De Toren'. Met applaus wordt deze kerkendag afgesloten en daarna kan iedereen weer huiswaarts keren.

Een perfecte dag, goed georganiseerd, vrolijke en leuke mensen, een heel leuke sfeer, een gemoedelijke omgeving, MOOI! Allemaal kreten die de organisatie te horen krijgt en daar zijn we enorm blij mee. Voor ons een geslaagde dag!



Werkgroep Klein-Sallandse Kerkendag

Film Job (Hiob)

Op woensdagavond 25 mei zal de Parochie Heilig Kruis in samenwerking met de Plaskerk de film Hiob vertonen. Deze film, gemaakt door Laurens Umans, leider van de Joseph Wresinski Cultuur Stichting, duurt ongeveer een uur. Hij kreeg als ondertitel mee: 'Job, gezien door de ogen van de allerarmsten'. Na de film zal er een nabespreking zijn o.l.v. Laurens Umans zelf. Laurens Umans was in de tijd dat hij gevraagd werd om deze film te maken door de toenmalige internationaal voorzitter van de A.T.D. Vierde Wereldbeweging mevr. De Vos Van Steenwijk wel bekend met de inhoud van het boek Job, maar niet met de problematiek van de armste gezinnen. Als voortraject is hij daarom in een achterstandswijk met arme gezinnen gaan praten over – en improviseren rond – de thema's uit het boek Job. Op deze wijze maakte Laurens voor het eerst kennis met de verschrikkingen die het leven in armoede met zich meebrengt. In het tweede gedeelte van de film worden de verhalen en ervaringen van de gezinnen 'via' het verhaal van Job verteld. Het eerste gedeelte van de film toont een gesprek tussen Job en vier van zijn vrienden, zoals we dat kennen uit het bijbelverhaal. In het tweede gedeelte van de film is Job geheel aan zichzelf overgelaten. Overmand door verdriet dwaalt hij door het land en komt terecht in een stad van vandaag. We zien wat een man als Job, beroofd van al wat hij liefhad, zou kunnen overkomen als hij in deze tijd had geleefd.

Woensdag 25 mei 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Filmhuis Raalte (in Het Annahuis), De Plas 8, 8102 CS, Raalte.
Entrée: € 6; Opgave: barmhartig@parochieheiligkruis.nl
Mocht u meer willen weten over de Joseph Wresinski Cultuur
Stichting: www.wresinskicultuur.nl



DIACONIE

Bestemming van de inzameling der gaven
op zondag 29 mei: **Neve Shalom/Wahat al-Salam**

Neve Shalom/Wahat al-Salam is een dorp in Israël, gelegen tussen Jeruzalem en Tel Aviv. Het werd in 1970 gesticht door broeder Bruno Hussar. Hij had destijds de droom dat er een andere weg naar vrede mogelijk moest zijn: Joden en Arabieren c.q. Joodse en Arabische Israëli's zouden met wederzijds respect voor elkaar in vrede samen moeten kunnen leven. Zo stichtte hij zijn Oase van Vrede ofwel 'Neve Shalom' in het Hebreeuws, 'Wahat al-Salam' in het Arabisch.



Het dorp telt nu ongeveer zestig gezinnen waarvan de helft Joods en de andere helft Arabisch is. Het kent een democratische bestuursvorm en is als een coöperatie georganiseerd. Als dorp is het een onderdeel van een grotere gemeente. De inwoners zijn niet gelieerd aan enige politieke partij. Meer dan 300 families staan op een wachtlijst om toegelaten te worden tot het dorp. Een simpel ideaal vormt de basis voor het samenleven:

- Leven vanuit respect en begrip

- Gelijkwaardigheid tussen Joden en Arabieren
- Vrede stichten vanaf en vanuit de basis
- Via onderwijs en training bewustzijn stimuleren

Bovenstaand ideaal wordt gerealiseerd door tweetalig (Hebreeuws/ Arabisch) onderwijs op de peuterspeelzaal, kleuter- en lagere school, een 'School for Peace', een centrum voor Joods Arabische ontmoetingen, een spiritueel centrum 'Doumia-Sakina', opgericht ter nagedachtenis aan Bruno Hussar en een 'Guesthouse' met 40 kamers voor bezoekers en talloze conferentie faciliteiten.

Zie ook: nswas.nl en wasns.org)

Ouderensoos Wesepe-Averlo

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 4 Mei en op woensdag 1 Juni.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.

Hebt u problemen met het vervoer, meld dit dan ook.

U dient zich voor het eten en het vervoer aan te melden tot uiterlijk 2 mei vm. en voor het eten in juni tot uiterlijk 30 mei vm. bij Jan Wichems tel. nr. 531505.

Dit driegang diner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje). U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw burens misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd. De bonnen zijn bij Mientje Lam te koop.

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.

BUSREIS OUDERENSOOS WESEPE-AVERLO

Op woensdag 18 mei hopen we weer een dagje uit te gaan.

Om 8.45 uur staat de bus voor bij het Wapen van Wesepe en we vertrekken om 9.00 uur. We rijden naar de Pluimveehouderij in Barneveld. Een uniek museum in een prachtig complex waar de geschiedenis van de kip en het ei word getoond.

Om 10.00 uur zijn we bij het pluimveemuseum.

De ontvangst is met 2x een kopje koffie of thee en gebak.

U wordt rondgeleid in groepen en bezoekt ook het veilinglokaal. Om 12.30 uur krijgen we een koffietafel met kippensoep. Om 14.00 uur na de lunch krijgen we een rondrit over de mooie Veluwe o.l.v. een gids. Om 16.00 einde rondrit met gids in Ugchelen. In de bus krijgt u nog iets te drinken. Omstreeks 16.30 uur zijn we weer terug bij het Wapen van Wesepe. Hier beginnen we met een drankje, daarna volgt een diner.

De kosten voor deze dag zijn 50 euro per persoon. Dit bedrag kan ook overgemaakt worden op bankrekening-nummer NL 84 RABO 0 377 735 361 t.n.v. Mientje Lam. Hebt u een rolstoel nodig dan dient u dit van te voren aan te geven. U kunt zich voor de busreis opgeven tot 11 mei bij Jan Wichems tel nr. 531505 en bij Mientje Lam tel.nr. 531960.

Rommelmarkt op 4 en 5 juni

Het lijkt nog ver weg, maar het weekend van de rommelmarkt komt al weer aardig dichtbij. De eerste inleverdag is al geweest en heeft een flinke voorraad spulletjes opgeleverd. Er komt nog een ophaaldag op 21 mei as. Als u een telefoontje of een mailtje doet naar één van de onderstaande adressen dan komen we de spulletjes die dag bij u ophalen. U kunt ook zelf uw goederen inleveren op die zaterdag 21 mei vanaf 10 uur. We hebben al aardig wat verzameld, maar er kan nog best wat bij dus aarzel niet, het is voor een goed doel!

De eerste potten met jam zijn ook al binnen, maar ook daar kunnen we er nog wel wat meer van gebruiken, dus als u toch jam gaat maken, maak dan een paar potjes meer en wij zijn ook weer blij. Het hoeft geen jam te zijn, maar het mag ook marmelade, chutney, appelmoes enzovoort, worden.

U kunt alles inleveren op onderstaande adressen of, als u even belt, dan kunnen we ze ook ophalen op 21 mei.

En voor de rest: het belooft weer een feest te worden, dus komt allen; is het niet voor de spullen, kom dan in ieder geval voor de gezelligheid.

Tot 4 en/of 5 juni!

Contactadressen rommelmarkt:

Lies en Ton den Duijf, tel. 532272, esdenduijf@hetnet.nl

Elly en Evert van den Broek, 531253, eg.vandenbroek@kpnplanet.nl



KERKBEHEER

Herstel van de klokkenstoel

Nu de kerkklokken worden gerestaureerd in Duitsland gebruiken we de gelegenheid om de klokkenstoel te herstellen. Timmer- en aannemersbedrijf De Vries uit Hummelo is deze week met het herstel begonnen. Een klokkenstoel is een stabiele van dikke balken gemaakte constructie die op in de muur rustende draagbalken in principe los in de toren staat.

In de Nicolaaskerk hangen twee luidklokken in zo'n balkenconstructie, een kleine en een grotere.

Hun totale gewicht is 387 kg. Dat betekent dat bij het luiden van de klokken



grote krachten op de constructie optreden. Een goed functionerende klokkenstoel is belangrijk om te zorgen dat er tijdens het luiden van de klokken zo weinig mogelijk schade aan de toren wordt aangericht. Vaste verbindingen van de klokkenstoel met het metselwerk van de toren zijn dan ongewenst.

Het is goed te zien dat de eeuwenoude houtconstructie in de loop van de tijd meerdere malen is gerepareerd. Een degelijke restauratie is dus dringend nodig. Zo zijn alle pen en gat verbindingen van de middenstaanders weggerot en in de zware onderliggende balk zijn grote gaten aanwezig. In het verleden zijn op diverse plaatsen de balken en verbindingen met een kunstharsmortel gerepareerd. Ook zijn sommige in de muur liggende balkoppen van de draagbalken ernstig aangetast.

Bij de restauratie is er voor gekozen om de kerkklokken op de oorspronkelijke, meest monumentale manier te laten luiden. Dat betekent dat ze aan rechte houten luidassen komen te hangen en de klokken met een vliegende klepel worden geluid. Wanneer een klok tijdens het luiden onder aan de as gaat zwaaien, gaat ook de klepel mee zwaaien. Tot de klok haar hoogste stand heeft bereikt

en van richting wil gaan omkeren. De klepel gaat dan nog even door en treft de in de hoogste stand de slagrand met een dynamische slag aan de binnenzijde.

Door de grote zwaai van de klok ontstaat het zogenaamde doppler effect waardoor de klokken doorgaans fraaier zullen klinken. Aan de andere kant zal het luiden van de klokken wel iets minder gemakkelijk gaan dan voorheen.

Op zondag 24 april hebt u na de dienst bij het koffiedrinken een filmpje kunnen zien o.a. over het lassen van scheuren in kerkklokken. Dat filmpje geeft een mooi beeld van het ambachtelijke werk bij de firma Lachenmeijer in Duitsland. Over een week of drie verwachten we de klokken van daar weer terug in Wesepe. Daar komen de herstelde kerkklokken natuurlijk pas echt tot hun recht. Helemaal met de gerestaureerde klokkenstoel!

Kerkebalans 2016 incasso

Een aantal gemeenteleden hebben bij de actie Kerkebalans opgegeven dat ze via automatische incasso willen betalen. Deze incasso zal in de tweede week van juni worden afgeschreven. Zorgt u voor voldoende saldo op de rekening?
Hartelijk dank voor uw gift.



Opbrengst van collecten en giften

27 mrt	Diaconie	€ 109,55
	Kerkbeheer	€ 116,55
3 apr	Kerkbeheer	€ 36,71
10 apr	Diaconie	€ 30,60
	Kerkbeheer	€ 32,60
17 apr	Diaconie(Bloemenfonds)	€ 27,00
	Kerkbeheer	€ 33,40
18 apr	G Gift Bloemenfonds	€ 5,00



AGENDA

4 mei	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
4 mei	12.30 u	Samen eten Ouderensoos	W.v. Wesepe
10 mei	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
10 mei	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
12 mei	20.30 u	Diaconievergadering	Marsweg 1
18 mei	9.45 u	Busreis ouderensoos	W. v. Wesepe
18 mei	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
23 mei	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2
25 mei	20.00 u	Filmhuis Raalte: Hiob	Annahuis, Raalte
28 mei	9.00 u	Oud papieractie	Ds. E. Kreikenlaan
1 juni	12.30 u	Samen eten Ouderensoos	W. v. Wesepe



Een impressie van een geslaagde kerkendag:



Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: Dhr. A.J. den Duijf Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe <i>esdenduijf@hetnet.nl</i>	tel. 0572 381823 tel. 532272
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	