

Mei 2017



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 1 mei 2017

Oplage: 420 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 20 mei.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in mei

7 mei	10.00 u		Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
14 mei	10.00 u		Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Coll. Missionair Werk
21 mei	10.00 u		Dhr. H. Knoop uit Olst Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
28 mei	10.00 u		Ds. D. van Doorn uit Almen Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Wezenzondag
4 juni	10.00 u		Ds. R. Gosker Inz. der gaven: Kerkbeheer



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Herdenken

In mei herdenken we de oorlogsslachtoffers van de periode 1940-1945 en van oorlogssituaties en vredesmissies van latere tijd. We herdenken wie gesneuveld en omgebracht zijn voor de vrijheid, en wie door honger en verzwakking zijn omgekomen. De belangstelling voor dit herdenken is in de loop van de jaren niet minder geworden. Gelukkig dat ook steeds weer jongeren zich aangesproken voelen om te blijven herdenken. En als ik bekijk hoeveel boeken en films er nog steeds verschijnen, dan zie ik dat de belangstelling niet weg is. De interesse ligt wel steeds meer op de belevenissen van mensen: de kleine verhalen en persoonlijke ervaringen spreken het meest tot de verbeelding.

Zelf denk ik begin mei altijd aan het verhaal van iemand die als dienstplichtig soldaat in het najaar van 1939 werd opgeroepen. De slaappleatsen van de soldaat en zijn eenheid waren uitstekend: in lege koeienstallen. In de sneeuwrijke winter vervingen houten barakken de stallen. Toch hadden de soldaat en zijn eenheid ook pech. Zo kwamen ze op een plek terecht die eigenlijk onverdedigbaar was: een stelling van greppels en 'bunkers' van aarde en hout. Die bunkers waren een soort molshopen in het landschap: van ver heel duidelijk te zien. De tweede pech waren de wapens: oud en rijp voor het museum.

De aanval op de stelling vond precies plaats op de plek waar de soldaat en zijn eenheid lagen. En dat ook nog eens precies op de dag dat zijn gehandicapte kind thuis vier jaar werd. Met vliegtuigen en kanonnen werden de greppels en 'molshopen' onder vuur genomen en niet iedereen overleefde dat. De hevige gevechten duurden een dag. Toch konden zelfs die niet verhinderen dat in het heetst van de strijd een paar koeien (hoognodig) gemolken werden. De soldaten waren hun dagelijks werk als boerenarbeiders duidelijk niet vergeten. Toen alle munitie op was, trokken ze naar de haven. Daar zouden schepen klaar liggen om de mannen het IJsselmeer over te varen, maar die zagen ze vol ongeloof voor hun ogen wegvaren. Anderen hadden niet willen wachten.

Daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. De eenheid van de soldaat trof vlak bij de haven een heuse reddingsboot aan.

Daarmee probeerden de mannen 's nachts via het IJsselmeer roeiend en peddelend aan krijgsgevangenschap te ontkomen. Eén ding waren ze, aan varen niet gewend, vergeten: de ontwateringsstop. Het was de stop die ervoor zorgde dat al het water uit de boot weg kon lopen, wanneer die lag te drogen in het boothuis. Maar het was ook de stop die (net als in een badkuip) bij het varen de boot waterdicht hield. En die stop zat dus niet in de boot. Behalve roeien en peddelen moesten ze nu onderweg ook hozen èn maar hopen dat ze niet zouden zinken.

Zo kwamen ze aan de overkant van het IJsselmeer terecht. Daar bewaakten alerte militairen de kust en die schoten zenuwachtig op alles wat maar bewoog. Omdat hun collega's op het land gelukkig niet de beste schutters waren, kwamen de soldaat en zijn maten ongedeerd aan land en was 'mei 1940' voor hen voorbij.

In mei herdenken we de slachtoffers van oorlogssituaties. Ik hoop dat we dat stilstaan bij wat gebeurd is, zullen blijven doen. In mei denken we ook aan wie in de tijd van oorlog en bezetting verschrikkelijke dingen hebben meegemaakt, die misschien wel heel anders thuiskwamen dan dat ze vertrokken waren. De soldaat uit dit verhaal, één van de vele soldaten die het begin van de oorlog in Nederland meemaakten, was mijn opa. In mei sta ik nadrukkelijk stil bij de hoop dat een familieverhaal als het mijne en de verhalen van zoveel anderen, zich niet zullen herhalen, maar dat ze voorgoed verleden tijd zullen zijn!

ds. Henk Jan Damstra

'De kop is er af'

Met goede moed en goede zin ben ik begonnen in Wesepe. Met een aantal mensen heb ik inmiddels aangenaam kennis mogen maken. Mijn stukje in dit blad ter kennismaking in maart is trouwens goed gelezen, heb ik gemerkt. Het is zelfs al meerdere keren gebeurd dat iemand mij bij de koffie iets aanbood met de verontschuldiging: 'o sorry, ik mag u niks aanbieden.' Dat aanbieden mag natuurlijk altijd wel, ik zal er alleen niet op ingaan. Leuk dat het gelezen is.

Veel mensen denken trouwens dat de gemeente van Wesepe kleiner is dan die van Olst, maar het aantal leden ontloopt elkaar bijna niet. In Olst zijn iets meer ouderen en het grondgebied van Wesepe is weer groter. Met behulp van de bekende Tom kom je ook als dominee natuurlijk overal. Hoewel, zo'n navigatie-apparaatje is niet áltijd te vertrouwen. Ik heb al een paar keer de melding gekregen dat ik 'gearriveerd' zou zijn. Alleen stond ik dan toch echt ergens op een stille plek op een weg midden tussen de weilanden. Ik ben uiteindelijk wel altijd op de plek gekomen waar ik naartoe op weg was, dat dan weer wel, gelukkig. Inmiddels raak ik steeds een beetje vertrouwd met de namen van mensen, straten en dijken.

Door de afstanden die ik af moet leggen, zie ik heel wat van het mooie landschap als het ware 'voorbijkomen'. Dat moet natuurlijk wel met gepaste snelheid gebeuren. Er is een bijbelse uitdrukking die zegt: 'zij die geloven, haasten zich niet'. Ik hou wel van opschieten, maar ik neem die wijze woorden tegenwoordig toch graag ter harte. En dat eigenlijk niet omdat ze in de bijbel staan, maar ik heb gemerkt dat de politie vaak controleert op snelheid. En dat doet ze vooral op de doorgaande wegen tussen Olst en Wesepe! Daar is niks mee. Het is gewoon een kwestie van de kilometerteller èn de tijd in de gaten houden om steeds (min of meer) op de afgesproken tijd aan te komen.

Ook het kerkgebouw wordt steeds een beetje meer vertrouwd. In april heb ik de diensten op Palmzondag en in de Stille Week geleid. Op Witte Donderdag ben ik voor de eerste keer in een avondmaalsviering voorgegaan. Dat was mijn eerste avondmaal in Wesepe: bijzonder. Op Goede Vrijdag hebben we over het lijden van Jezus gelezen en gezongen, èn stil gestaan bij het lijden van mensen in onze tijd. En ook die dienst heb ik als bijzonder ervaren.

Voor al die diensten is een liturgische bloemschikking gemaakt door de bloemengroep, steeds aangepast aan de dag. Die schikking voegde een belangrijke extra dimensie toe. Het geheel èn de verschillende onderdelen van de schikking hadden een eigen betekenis, ze vertelden beeldend over wat in de diensten aan de orde was.

Het was voor mezelf ook wel een beetje vreemd om deze diensten in de Stille Week in Wesepe voor te gaan en om er dan met Pasen niet bij te zijn. En het was met Pasen een beetje vreemd om in de kerk in Olst voor te gaan en de Stille Week daar niet te hebben meegemaakt. Maar goed, een mens kan nu eenmaal niet in twee kerken tegelijk zijn. Het was mooi om de ingetogenheid van de Veertigdagentijd op Pasen over te horen gaan in de lofzang.

In de Paasdienst is Johannes 20 gelezen. Daarin wordt verteld hoe Maria van Magdala in haar verdriet Jezus, de Opgestane, niet herkent. Zij denkt dat hij de tuinman is. Pas als Hij haar bij naam noemt, 'Maria!', gaan haar de ogen open: hij is het echt!

In de Paastuin bloeien bloemen in een taal die zich verstaat met de kleuren van de liefde en het licht in vol ornaat.

In dit hartje van de schepping zingt het wie de tuinman is: lelie in een kroon van dorens, roos in woeste wildernis.

Als een parel glanst het zilver van het kruidje-roer-me-niet, schoongewassen door haar tranen, als gedoopt in haar verdriet,

want zij heeft haar naam vernomen van haar vriend, de ereprijs. Hij zal al haar tranen drogen, sleutelbloem van het paradijs.

Hoor, hoe de viooltjes spelen dat het altijd lente was. Opgefleurd met regenbogen Zingt het door het groene gras, fluit het kruid in klare tonen: leve hoog de ereprijs! Hij, het zaad van louter liefde, ridderspoor naar het paradijs!

In de Paastuin bloeit het hooglied van verlangen, bloemtapijt dat Gods kleur bewaart en uitgroeit, hemelsbreed en aardwijd.

(gedicht van Sytze de Vries, uit 'Bij gelegenheid')

Wel en wee

Verscheidene mensen zijn ziek of zijn aan het herstellen van een ziekte of ingreep. Vaak kan dat thuis, maar niet altijd. We wensen iedereen die thuis of ergens anders met gezondheids- of andere problemen te maken heeft, alle goeds toe.

Bij de diensten in mei

Irene Ziegelaar is voorganger op de eerste zondag van de maand. Zelf ga ik op 14 mei voor. Op 21 mei komt emeritus-collega Knoop, die sinds een tijdje in Wesepe woont. En 28 mei gaat oud-predikant van Wesepe, ds. van Doorn, voor. Een andere oud-predikant, ds. Gosker, is er op Pinksterzondag 4 juni. Iedereen is van harte welkom!

Klein-Salland

Op 23 mei komen alle ouderlingen van Klein-Salland bij elkaar, dit keer in Wijhe. We gaan het dan hebben over het Avondmaal. Op welke manier vieren we dat in de dorpen? We blikken die avond alvast vooruit naar zondag 9 juli: dan is er op de Klein-Sallandse zondag in de vier kerken tegelijkertijd avondmaal. Iets om naar uit te kijken!

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra



DIACONIE

Geslaagde brunch

We kunnen terug kijken op een gezellige Paasbrunch. De jongeren hadden een mooi buffet verzorgd waar goed gebruik van is gemaakt. Daarbij is er ook nog eens gul gegeven aan de Blauwe Olifant. Zij mochten zo een bedrag van 193,05 euro ontvangen en daar zijn ze erg blij mee.

Ouderensoos Wesepe-Averlo

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 3 mei.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf.

Hebt u problemen met het vervoer, meld dit dan ook.

U kunt zich voor het eten en het vervoer aanmelden tot uiterlijk 1 mei 12.00 uur bij Jan Wichems tel. nr. 531505.

Bij afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 12,50 euro in rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van Weesepe. Dit drie-gangendiner kost u 12,50 euro per persoon (inclusief drankje).



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
Even een geheugensteuntje, de volgende middag in de Brouwershof is a.s. woensdag 10 mei om 14.30 uur. Wij verwachten weer een goede opkomst!

Gr. Jenny, Bertus en Klaasje

Open Kerk

Op 11 mei starten we weer met de Open Kerk op donderdag. Van 11.00 uur tot 15.00 uur is de kerk dan ook van binnen te bewonderen en is er iemand aanwezig om bezoekers te woord te staan. Leuk om eens met vrienden of familie even langs te komen. De open kerk is in het hele zomerseizoen op elke donderdag tot en met 7 september.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die een dagdeel als gastheer of vrouw zouden willen optreden. Meld u zich dan bij Jan Braakhekke: 0570-724047 of janbraakhekke@gmail.com.



KERKBEHEER

Tussenrapportage Kerkbalans 2017

Op de telavond van Kerkbalans (6 februari) was de eindstand van de toezeggingen €52.344,80. Inmiddels is dit bedrag door

nagekomen toezeggingen opgelopen tot €53.344,80. Op 22 april was daarvan al € 29.147,00 binnengekomen. Zoals ook op het toezeggingsformulier vermeld stond, worden medio juni de toezeggingen die per incasso worden betaald, geïncasseerd.

Evert van den Broek, fin. admin.



Opbrengst van collecten en giften

26 maart	Naar Wijhe, geen collecte	
maart	Gift Bloemenfonds, letter G	€ 10,00
2 april	Diaconie	€ 33,20
	Kerkbeheer	€ 41,10
9 april	Diaconie	€ 80,80
	Kerkbeheer	€ 64,55
13 april	Diaconie	€ 22,25
	Kerkbeheer	€ 22,30
16 april	Diaconie	€ 118,22
	Kerkbeheer	€ 99,65



AGENDA

3 mei	12.30 u	Samen eten	Wapen v. Wesepe
9 mei	09.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
9 mei	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
10 mei	09.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
10 mei	14.30 u	SOHW	Brouwershof
11 mei	20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
17 mei	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
22 mei	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
27 mei	09.00 u	Oud papieractie	fam. Niemeijer

Een hele vriendelijke vraag

De Stichting Project Voice, gevestigd te Deventer, biedt hulp aan weduwen, wezen, weduwekinderen in Uganda. Hele kwetsbare

mensen. De stichting wil hen uit de vicieuze cirkel halen van wanhopige armoede en ziekte. Ze zijn in 1994 gevlucht vanuit Rwanda en wonen nu in een sloppenwijk van Kampala. In 2014 werd een naaiatelier gesticht. We zonden toen 12 naaimachines naar Uganda. Met het naaiatelier gaat het heel goed en ze willen graag uitbreiden en dus ook meer vrouwen bij dit werk betrekken. Er wordt daarom gevraagd om meer naaimachines. Mocht u een elektrische naaimachine ter beschikking hebben en willen afstaan wilt u dat dan even doorgeven aan ondergetekende. Dan wordt de naaimachine bij u opgehaald. Belangrijk is wel dat de naaimachine niet al te zwaar zijn omdat ze moeten worden verzonden. Een hartelijke groet namens het bestuur van de Stichting Project Voice Uganda.

Bert Boon, algemeen bestuurslid/ambassadeur.
Tel.0570-642781
E-mail: g.j.boon@kpnmail.nl

Einde leerhuis Diepenveen

Het bestuur van het Leerhuis Diepenveen heeft besloten na het afronden van de voorjaarscursus 2017 het leerhuis te beëindigen. Tot nu toe mochten wij ons programma aan u als redacties tweemaal in een jaar aanbieden voor plaatsing in kerk- en/of locale bladen. Bij de meeste kerkblad-redacties hadden wij een goede en vaste entree en werden we van wisselingen van redactieleden op de hoogte gesteld.

Wij danken u voor het steeds weer onder de aandacht van mensen in Deventer en omstreken brengen van onze programma's en voor de naamsbekendheid die wij daardoor hebben ondervonden.

Namens het bestuur van de stichting Leerhuis Diepenveen, u dankend en groetend

mvr. C. Noordhoek - de Putter, voorzitter Leerhuis Diepenveen



Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra@pkn-olst.nl</i>	tel. 562009
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel. 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	C. Jansen-Suciu Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>Corina_jansen@yahoo.com</i>	
KINDEROPPAS WEBSITE	via G. Visscher, zie boven http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	

