



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Mei 2018

Verschijningsdatum: 30 april 2018

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 22 mei.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:

NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in mei

6 mei 10.00 u

Dhr. H. Knoop (St Jansklooster)

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Missionair werk

13 mei 10.00 u

Ds. H.J. Damstra

Inz. der gaven: Diaconie, wezenzondag

Eindcollecte: Ond. Kerk. Gebouwen

20 mei 10.00 u Pinksteren
m.m.v. de cantonier

Mevr. I. Ziegelaar

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: KIA zending

27 mei 10.00 u

Ds. D. van Doorn (Almen)

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Ond. Kerk. Gebouwen

3 juni 10.00 u
jubileumdienst

Ds. H.J. Damstra

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Werelddiaconaat



Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

Onderweg

Zo vanaf Pasen, na de veertigdagentijd, gaan we op weg naar Hemelvaartsdag en uiteindelijk naar het feest van Pinksteren. Er zijn zo weer vijftig dagen onderweg te gaan.

Onlangs las ik in het blad 'Woord en Weg' van de Protestantse kerk hierover, dat hiervoor een vijftigdagenkalender is.

De ex-scriba van de PKN, ds. Arjan Plaisier, geeft hier zelfs een boekje over uit.

Voor elke tijd zijn er dus woorden voor in ons dagelijks leven en onderweg. Het wordt ons meegegeven.

Onderweg zijn wij allemaal, zoekend naar de weg die we moeten gaan. Het is niet altijd even makkelijk en het is best wel zwaar als er ziekte, verdriet en lijden op onze weg komt.

Niet alleen in ons persoonlijk leven maar voor eenieder mens wereldwijd. Een vluchteling is zowel letterlijk als figuurlijk onderweg. Dit jaar, op 14 mei, is het alweer 70 jaar geleden dat het Joodse volk een eigen thuis, staat kreeg.

Na de verschrikkingen van de Holocaust vervolgden ze weer hun weg. Onderweg naar een nieuw begin, naar een nieuw land in vrede.

Jezus, Gods zoon, laat ons geloven dat we door de opstanding steeds weer een nieuwe weg mogen gaan. Aangeraakt door de geest van God. De geest van Pinksteren gaat met ons mee.

Niet wij, maar God raakt ons aan om in onze zoektocht te weten waar het in het leven van elke dag om gaat.

Ga op weg met de geest van Pinksteren.

En geniet van de mooie dingen die ons elke dag weer worden geschonken.

In dit gedicht **Camino**;

*Leven is op weg zijn,
Bergen beklimmen, waden door rivieren,
Bloemen plukken bij maanlicht,
Dwalen door eenzaamheden en woestijnen,
Een kaars branden tegen de storm,
Oplopen met anderen of hen dragen,
Brood delen en vieren in de nacht,*

*Leven is pelgrimeren,
Een tijdlang werken aan de weg.
Een brug bouwen over het water,
Rovers en duivels verjagen,
Waken en bidden met zieken,
Doden begraven bij de kapel.*

*Maar nooit raken de pelgrims thuis:
'vreemdelingen' vestigen niet,
Wanneer zij eindelijk aankomen,
Weten ze wat ze vermoeden:
De weg is het doel. (Jan de Jongh)*



Lenie van Geenen
PG Wijhe

Bij de kerkdiensten:

Op 15 april hielden we de gezamenlijke klein-sallandse zondag, deze keer in Olst. Het was de derde keer dat we zo'n gezamenlijke dag gehouden hebben, nu voor het eerst op een zondag. Wat een mensen, eerst in de kerk en daarna bij de workshops en bij het eten! Een goede sfeer (heel belangrijk), van alles te doen en te zien, en veel mensen om even mee te praten. In het aprilnummer schreef ik: 'We hopen op een mooie dag, met zoveel mogelijk mensen'. Die twee wensen zijn in ieder geval uitgekomen.

We pasten mooi in het kerkgebouw. Dankzij een beetje inschikken in de banken en met de nodige extra stoelen (ook op het koor van de kerk) had iedereen een plekje, niemand heeft hoeven staan. Hanneke Vrieling en Hetty Ossekoppele, beiden uit Raalte, hebben een impressie van de ochtend opgeschreven en die mochten we overnemen in dit blad.
Van harte aanbevelen!

Op zondag 13 mei is het 'Wezenzondag'. Het is de zondag na Hemelvaart en voor Pinksteren. We zijn na de hemelvaart van Jezus en voor de komst van de Geest 'verweesd'. Op deze zondag houden we in verbondenheid met elkaar het Avondmaal. Zondag 20 juni vieren we Pinksteren, het feest van de Geest. Een moeilijker te bevatten feest dan Kerst, en ook dan Pasen, maar wel een mooi feest, over enthousiasme en inspiratie. De cantorij verleent zijn medewerking aan deze dienst. Voor de dienst van twee weken later, op 3 juni, wordt iedereen uitgenodigd die 25, 40, 50, 60, en 70 jaar geleden belijdenis heeft gedaan. In het volgende nummer komen we op deze dienst terug.

Overleden:

In het vorige nummer is het overlijden al genoemd van Diny Vossebelt-Leunk. Zij is op 17 maart overleden, in de leeftijd van 78 jaar. In dit nummer is een In Memoriam van haar leven opgenomen.

Privacy:

De datum 25 mei 2018 heeft al verschillende keren de pers gehaald. Vanaf die datum geldt namelijk een strengere regeling rondom de privacy van mensen. Veel mensen zullen daar hun schouders over ophalen, het maakt voor hen niet uit. In de kerk en op heel veel andere plaatsen hebben we wel met die regels te maken. Dat betekent bijvoorbeeld dat we ons als gemeente en kerkenraad moeten bezinnen op het noemen van namen in een kerkblad. Dat mag niet zomaar, zeker niet als een kerkblad via internet te bekijken is. We zijn aan het bekijken hoe we daar nu en in de toekomst mee om moeten gaan.

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Engberdina Vossebelt-Leunk
5 maart 1940 – 17 maart 2018
weduwe van Jan Willem Vossebelt

Op zaterdag 17 maart is overleden mevrouw Engberdina (Diny) Vossebelt-Leunk in de leeftijd van 78 jaar. Zij woonde de laatste periode van haar leven in het Averbbergen.
Op vrijdag 23 maart hebben we haar leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed in de kerk, waarna we haar begraven hebben op de kerkelijke begraafplaats in Wesepe.

Diny Vossebelt had graag contact met mensen. Een blijk van betrokkenheid werd op prijs gesteld. En van haar kant was er betrokkenheid naar anderen toe. Ze kende veel mensen en ze was graag op de hoogte van hoe het ging met anderen en van wat er met wie aan de hand was. Dat gold voor mensen van dichtbij, maar ook van wat verder weg, over wie ze hoorde en las. Ze wilde ook graag weten wat er op het politieke vlak allemaal gaande was en ze onthield veel van wat ze hoorde en las. En van anderen verwachtte ze eigenlijk dezelfde interesse.

Haar man, Jan Willem Vossebelt, overleed al in 1997. Het gemis was er. Zonder hem verder gaan, vond ze moeilijk. Dat gemis was in de laatste periode van haar leven, waarin haar afhankelijkheid groter werd, des te meer voelbaar. Dat ze minder zelfstandig kon zijn en hulp moest aannemen, viel haar niet licht. Tegelijk was het goed en fijn dat er zorg en verzorging beschikbaar was, voor haar die zelf altijd zo zorgzaam geweest is. Ze was er immers met haar zorgzaamheid voor wie haar omringden. Die zorgzaamheid hoorde bij haar.

In de dienst van Woord en Gebed hebben we haar in liefde en dankbaarheid herdacht. Haar kleinkinderen Tim, Maud en Daan hebben de Paaskaars en de kaarsen bij de opengeslagen bijbel aangestoken en woorden van liefde gesproken. En we hebben stilgestaan bij de woorden van Psalm 139, over God die ons omringt, de levenden en wie gestorven zijn. Die zegt: 'Ik sta

achter je, wat er ook gebeurt. Ik ga met je mee, waar je ook doorheen gegaan bent en nog doorheen zult moeten gaan.'

We wensen voor iedereen die haar missen, en zullen blijven missen, dat ze de herinneringen aan Diny zullen vasthouden, en daar kracht uit putten. Dat we haar in goede handen weten, in die van God, van wie in de psalm staat: 'Ontwaak ik, dan ben ik nog bij U.'

ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

Detachering ds. Damstra

De kerkenraden van Olst en van Wesepe hebben samen met Ds. Henk Jan Damstra een principe-overeenstemming bereikt over verlenging van de detachering van Ds. Damstra. Zoals u weet is in december 2016 afgesproken dat Ds. Damstra gedurende twee jaar voor 40% zou worden gedetacheerd in Wesepe van 1 maart 2017 tot 1 maart 2019. Het voornemen is dus nu om deze periode met minstens een jaar, maar vermoedelijk met twee jaar te verlengen. De Classis heeft inmiddels het voornemen goedgekeurd, echter de kerkelijke Gemeente in Olst kan zich hierover nog uitspreken in een gemeenteavond in mei a.s. Gerrit Visscher, voorzitter.

Terugblik Klein Sallandse Kerkendag 2018 in Olst

Zondag 15 april jl. vond de Klein Sallandse Kerkendag 2018 in Olst plaats. Het zou een prachtige dag worden, en niet alleen door het lekkere weer met een gezellig zonnetje. Er hadden zich in totaal zo'n 240 mensen uit de 4 gemeentes aangemeld voor de activiteiten. Meer dan we verwacht hadden.

We zijn begonnen met een korte dienst. De kerk was goed gevuld, alle plekken bezet. De sfeer was gemoedelijk en vrolijk.

Het predikanten-trio hield de dienst keurig binnen de tijd. Een vlotte dienst, anders dan anders. Met spekkies, waarmee Martje Veenstra het thema van de dienst een eigentijds en luchtig beeld gaf. Ben ik mijn broeder's hoeder, het verhaal van Kain en Abel. Ben je gezien, of word je ook wel eens vergeten voor je gevoel. Voor God niet! Er is altijd een tweede kans , een doorstart, een nieuwe weg. Ook voor Kain, hij kreeg na zijn daad een tweede kans van God in het land Nod.

Na de koffie ging iedereen naar zijn of haar activiteit. Een groep van ca. 40 mensen ging wandelen in de uiterwaarden van Olst, er werd getimmerd aan bruggen van pallethout op het plein, voor de jeugd was er de legerpredikant in legerkloffie. De workshop culinair heeft heerlijke salades klaargemaakt die we tijdens de lunch konden eten. Er was meer dan genoeg. Ook zijn er mooie bloemstukken gemaakt. Met de groep Bibliodrama hebben we ons letterlijk ingeleefd in het verhaal van Kain en Abel. Door je letterlijk in te leven in de rollen van het verhaal (Kain, Abel, de aarde, de zonde, Adam en Eva, het oog, God, etc) beleef je het bijbelverhaal heel anders en kom je er achter dat het zeker geen oud verhaal is, maar hedendaags en met emoties van toen en nu. Heel bijzonder en wellicht een mooi idee om nog eens te doen als vorming en toerusting.

Verder werd er lekker gezongen aan de piano en kon Wim de Just zijn passie voor het orgel vertellen. Ook de workshop Geluk was mooi geweest. Na de activiteiten konden we aan de lunch beginnen. Voor iedereen waren er broodjes, koffie, thee, limonade, salades van de groep culinair en een appel of peer als toetje. Doordat het zulk lekker weer was, was het een gezellige boel op het plein voor De Bastiaan.

Het thema was "elkaar ontmoeten en waarderen" en dat hebben we dan ook uitgebreid gedaan met z'n allen.
Als werkgroep zijn wij dik tevreden over deze dag.

Namens werkgroep
Hanneke Vrieling en Hetty Ossekoppele



DIACONIE

Ouderensoos Wesepe-Averlo

Eetproject

Wie komt er ook eens gezellig aanschuiven en een hapje mee-eten op woensdag 2 Mei? Om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe. Kok Peter Haarman gaat er weer voor zorgen dat er een overheerlijk 3-gangendiner klaar staat.

De kosten inclusief een drankje zijn 10 euro !!

Opgave tot 29 April bij Fineke (tel: 532247).

Hebt u geen vervoer ? Geen probleem. Bel met Jan (tel: 531519), en de taxi staat voor!

Reisje op dinsdag 15 mei

Vertrek om 9 uur vanaf het Wapen van Wesepe.

Naar de Alpaca's in Rutten, en een rondrit door "de Kop van Overijssel".

En ter afsluiting een diner in "het Wapen van Wesepe".

Ga ook eens gezellig een dagje op stap en neem partner, vriend(in), of je buur-vrouw/man mee.

Kosten 50 euro p.p.

Hebt u zich nog niet opgeven? Dat kan nog!

Tot uiterlijk 11 mei bij Mientje (tel: 531960) of bij Fineke (tel: 532247).

Met vriendelijke groet van Mientje, Jan, Frank, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen

De volgende spelmiddag is op woensdag 9 mei a.s. om half drie in de Brouwershof. We zitten dringend op nieuwe mensen te wachten, om het voortbestaan van dit clubje te waarborgen. Koffie/thee staat voor U klaar. De bijdrage is drie euro per middag.

Hopelijk tot ziens

Vriendelijke groet, Klaasje, Bertus en Jenny



KERKBEHEER



Opbrengst van collecten en giften

29 maart	Diaconie HA	€ 18,40
1 april	Kerkbeheer	€ 120,55
	Diaconie	€ 121,75
5 april gift GH	Kerkbeheer	€ 10,00
8 april	Diaconie	€ 27,90
	Kerkbeheer	€ 35,90
15 april	Kerkendag	in Olst
22 april	Kerkbeheer	€ 27,80
	Diaconie	€ 36,60

Impressie van de op 9 maart 2018 in Nieuw Hydepark te Doorn gehouden vergadering van de generale synode

Bij de opening in de kapel zongen we enkele liederen en luisterden we naar Markus 8: 27-35. – Preses mevr. ds. K. van den Broeke heette de aanwezigen welkom.

'Kerk 2025'

Om te beginnen werden voorstellen voor ordinantiewijzigingen in tweede lezing van de tweede tranche inzake ordinantie 2 (gemeenten), 3 (het ambt en de andere diensten) en 4 (de kerkenraad) besproken.

Bij 'gemeenten' werd gesteld dat we kerk zijn in een netwerksamenleving. Er is niet alleen de kern van de gemeente met haar leden, er zijn ook vrienden. Die term werd geïntroduceerd als aanduiding voor hen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. In de bijbel komt het woord 'vriend' 91 keer voor. Lees bijvoorbeeld Psalm 122, waarin niet alleen over broeders en zusters, maar ook over vrienden gesproken wordt. Daarnaast komt er meer vrijheid om je aan te sluiten bij een (wijk)gemeente van voorkeur. - Bij 'het ambt en de andere diensten': nieuw is dat degenen die niet tot de belijdende leden worden gerekend, pas stemgerechtigd zijn als ze 18 jaar zijn. Verkiesbaar zijn stemgerechtigden die de status hebben van belijdend lid. - Bij 'kerkenraad': de kerkenraad kan de zorg voor de opbouw van de gemeente delen met door hem in te stellen werkgroepen, die bestaan uit ambtsdragers en andere leden van de gemeente. Het gaat dan om de gelovige kern plus anderen die zich vrijwillig inzetten voor de kerk. Belangrijk is de vraag: hoe geef je jongeren onder de 18 jaar een stem? - Alle aanpassingen zijn unaniem aanvaard. Ze gaan op 1 mei in.

Ordinantie 11 (vermogensrechtelijke aangelegenheden) is in eerste en enige lezing besproken. De mogelijkheid is opgenomen om een niet-diaken als 'diaconale rentmeester' in te schakelen. Verder is besloten dat een college van kerkrentmeesters of een college van diakenen onder verscherpt toezicht kan worden geplaatst.

De notitie 'Huisgemeenten' is in tweede lezing aangenomen, wel met de opmerking dat die nog breder uitgewerkt moet worden.

Algemeen

Er werd afscheid genomen van twee moderamenleden, ouderling A. Bijl uit Ede en preses mevr. ds. K. van den Broeke uit Wissenkerke. In de plaats van ouderling Bijl is ouderling Y. Luinenburg uit Zuidhorn benoemd. Als nieuwe preses is benoemd mevr. ds. S. van Meggelen, predikant van de protestantse gemeente Breda. Zij is blij met het vertrouwen dat de synode in haar stelt. 'Ik houd van de Kerk, al mijn leven lang, en op wat voor plaats God mij ook roept, daar wil ik zijn Kerk dienen. Voor mij is dat nu deze plek.'

We besloten de vergadering met een liturgische viering, die werd geleid door de scriba, dr. R. de Reuver.

Tot slot kon er tijdens een receptie in de Orangerie afscheid worden genomen van mevr. ds. K. van den Broeke

Piet Hofman, diaken, synodelid namens de classis Deventer.



AGENDA

2 mei	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
9 mei	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
9 mei	9.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
9 mei	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
9 mei	14.30 u	Spellenmiddag SHOW	de Brouwershof
9 mei	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
15 mei	9.00 u	Reisje Ouderensoos	
17 mei	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
22 mei	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
26 mei	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
26 mei	10.30 u	excursie Levenstuinen	Teuge

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.



Nieuws uit Klein Salland

Binnen het overleg Klein Salland is besloten dat de kerkdiensten van de samenwerkende gemeenten ook vermeld gaan worden in het kerkblad. Dus vanaf deze maand vindt u onder het kopje: "Kerkdiensten in Klein Salland" de gegevens van deze kerkdiensten.

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

In verband met restauratie van muurschilderingen kerken wij tijdelijk niet in onze eigen Plaskerk maar in de Pauluskerk aan de Westdorplaan. De aanvang van de diensten daar is 10.15 uur. Met ingang van september hopen we meer te weten wanneer we terug kunnen naar de Plaskerk.

datum	tijd	voorganger
6 mei	10.15 u	gespreksgroep
13 mei	10.15 u	ds. H.E.J. de Graaf
20 mei	10.15 u	ds. K.M. Zwerver
27 mei	10.15 u	ds. J. Muntendam
3 juni	10.15 u	ds. K.M. Zwerver

Olst

datum	tijd	voorganger
6 mei	10.00 u	ds. H.J. van der Steeg (Avondmaal)
10 mei	19.30 u	Mevr. I. Ziegelaar (Hemelvaartsdag)
13 mei	10.00 u	ds. E.S. Kranenburg
20 mei	10.00 u	ds. H.J. Damstra (Pinksteren)
27 mei	10.00 u	ds. H.J. Damstra (Oec. Dienst)
3 juni	9.30 u	ds. A.M.H. Blanken

Wijhe

datum	tijd	voorganger
6 mei	9.30 u	ds. J. Post Hospers
10 mei	9.30 u	ds. H.J. Boon (Hemelvaartsdag)
13 mei	9.30 u	ds. M. Veenstra-Oving
20 mei	9.30 u	ds. M. Veenstra-Oving (Pinksteren)
27 mei	9.30 u	ds. A.H.J. Bierma
3 juni	9.30 u	ds. J.G. Zomer

Paaskaars 2018 in Raalte en KleinSalland



In Raalte wordt elk jaar de Paaskaars door gemeenteleden gemaakt. Dit jaar is hij gemaakt door bezoekers van het "samen koffie drinken op donderdag". Elkaar ontmoeten, daar gaat het die morgen om. Elkaar ontmoeten deden we ook rondom een lege kaars.

U ziet de Alpha, Omega, het Kruis en het Jaartal.

En rondom het kruis staan de vier kerken van Klein Salland.

Dit samenwerkingsverband is zo actueel dat we daar ook op de Paaskaars aandacht aan

willen besteden.

Licht voor KleinSalland.

Eef Fennema, Hennie Roessink, Jan Kers en Marinus Bergman.
Raalte

Hallo Wesepe

Zaterdag 26 mei gaan we van Klein Salland naar de levenstuinen in Teuge. We vertrekken ieder uit eigen plaats en zijn dan ongeveer om 10.30 in Teuge. Zelf voor vervoer zorgen.

We drinken daar eerst koffie/thee met iets lekkers erbij en gaan dan tuinen bekijken.

Om 12.30 uur gaan we onze eigen meegebrachte lunch opeten, daarna weer verder met bezichtigen.

Dan nog een kop koffie/thee en dan gaan we weer huiswaarts.

De kosten inclusief vervoer zijn ongeveer 15 euro, dat moet u zelf regelen.

U kunt hierover lezen op Google: levenstuinen Teuge.

Mijn adres is [het Erf 27, Raalte](#)

met vriendelijke groet, Tineke van Wilsum.

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra tel 564042
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra@pkn-olst.nl

KERKENRAAD **Voorzitter:** Dhr. G. Visscher tel. 0572 381823
Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten
gerrit@w3future.com
Scriba: H.J. Jansen, tel 853941
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255

De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237
Sleutel : John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 tel. 06-18640044
Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10 tel. 531277

KOSTER Dhr. G. de Jong
Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe tel. 531573
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle tel. 038-4655388
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

BEGRAFENISSEN Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.

FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531253
RABO bank: NL 67 RABO 0314517081
SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322
kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe tel. 531686
RABO bank: NL31 RABO 0377735442
SKG bank: NL16 FVLB 0635807084
Jeugddiaconaat: NL23 FVLB 0635807637
diaconiewesepe@gmail.com

**LEDEN-
REGISTRATIE** C. Jansen-Suciu,
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
corina_jansen@yahoo.com

KINDEROPPAS via G. Visscher, zie boven

WEBSITE: <http://wesepe.protestantsekerk.net>

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

