



# KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe Mei 2020

Verschijningsdatum: 3 mei 2020

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: [kerkbladwesepe@live.nl](mailto:kerkbladwesepe@live.nl)

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

**In verband met de mededelingen van de regering over de Coronabeperkingen op 21 april verschijnt dit kerkblad een week later dan normaal.**

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 25 mei.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het kerkblad.

---

---

## Erediensten in mei

Vanwege de beperkingen door het Coronavirus zijn er tot nader order geen kerkdiensten met kerkgangers. De onderstaande diensten worden met een klein aantal mensen gehouden en zijn te volgen via kerkdienst gemist:

3 mei	09.30 uur kerkdienst Wijhe of Raalte
10 mei	10.00 uur kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe
17 mei	10.00 uur kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe
24 mei	10.00 uur kerkdienst in Olst voor Olst en Wesepe
31 mei	09.30 uur Pinksterdienst in Wijhe met alle Klein-Sallandse voorgangers.

Vanaf juni beginnen de diensten in Olst ook om half tien.

Zie ook het artikel 'Kerkdiensten' in dit kerkblad en de websites van de vier gemeenten.

## 'HOUD MOED, HEB LIEF'

In alle hectiek rondom het coronavirus en ook de Paascyclus kijk ik maar amper in mijn agenda,

omdat alles na 12 maart zo anders is geworden. Ik heb geen bezoekwerk meer, geen vergaderingen, bijeenkomsten of cursussen. Ik bezoek geen kinderen, kleinkinderen, ouders of vrienden. Nederland is immers op slot! Niet dat er nu geen werk meer is voor een predikant. Nee, er vragen alleen nu ineens vele andere, vaak nieuwe zaken de aandacht, waarbij het gaat om snel schakelen en beslissen. In al die bedrijvigheid keek ik vanmiddag toch even in de agenda, omdat ik iets moest opzoeken. Dat was maar goed ook, want ik zag tot mijn grote schrik dat ik voor vanavond 8 april om 18.00 uur mijn overdenking moet inleveren voor de kerkbladen die in mei uitkomen. 'Oh help', denk ik, 'wat moet ik schrijven? Ik zit nog midden in de Stille Week, het moet nog Pasen worden!'

Ja, toen we als collega's het rooster maakten voor de overdenkingen afgelopen winter en ik mei kreeg toebedeeld wist ik wel waar ik over ging schrijven. Over eind mei, Pinksteren.....het feest van de Geest, verbondenheid en gezang. Immers er lag dat mooie plan dat we als vier Klein Sallandse gemeenten Pinksteren gingen vieren in de buitenlucht. Er zijn zoveel gemeenten in Nederland die dat doen. Mede ook ingegeven door de boerderijvieringen her en der in Salland. Door de verbondenheid van Pinksteren begrijpen mensen elkaar, ondanks alle verschillen in taal, gewoonten en gebruiken. We hadden een mooie locatie aan de Zoogenbrink bij Olst. Met vooruitziende blik: mocht het toch regenen, dan is er een grote kapschuur waar we in kunnen.

We kunnen veel willen, maar het leven kan ons ook keihard terugfluiten. Dat is gebeurd door het ongrijpbare coronavirus. Ineens blijkt onze samenleving niet zo maakbaar als we dachten. Blijken wij als mensen kwetsbaar en hebben niet alles in de hand. Het is de ergste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Veel



Vindplaats van  
geloof, hoop en liefde

mensen hebben het wereldwijd zwaar. Eenzaamheid, huiselijk geweld, mensen op elkaars lip, ook in vluchtelingenkampen en sloppenwijken. Niet even kunnen knuffelen of vasthouden. Grote economische onzekerheid, mensen verliezen hun inkomen. En wat vandaag zeker is, is morgen onzeker.

Het is dan soms zoeken, ook als kerk, om vindplaats te zijn van geloof, hoop en liefde. We kunnen geeneens op zondagmorgen naar de kerk. Of zoals mijn moeder van 85 emotioneel zei: 'Kind, dat is nog nooit gebeurd, zelfs in de oorlog niet!' De vertrouwde vormen zijn weggevallen, maar gelukkig ontstaan daardoor ook weer nieuwe initiatieven. En een voorbeeld daarvan is dat de rode kleur van Pinksteren te zien is in de rode vlaggen bij de Klein Sallandse Protestantse kerken of de flyers die in sommige plaatsen de ramen sieren. Teken dat we ons in deze verwarrende tijden verbonden weten met God en elkaar. De woorden uit 1 Korinthe 13: 7 liggen ten grondslag aan de woorden 'Houd moed, heb lief'.

Laten we het in Pinksterverbondenheid samen volhouden.



Ds. Martje Veenstra-Oving Wijhe

## **Kerkdiensten**

In de Paasnacht wordt traditioneel de nieuwe Paaskaars binnengedragen ten teken van de opstanding van Christus. U zult begrijpen dat de nieuwe Paaskaars nog steeds staat te wachten om te worden ontstoken. Daarom laten we hem al even zien zodat u weet dat Het Licht echt wel een keer gaat schijnen.



Inderdaad toen we op 8 maart de laatste kerkdienst hebben gehouden konden we niet vermoeden dat het zo lang zou duren voor het weer zou kunnen. Alleen een gebedsuurtje op woensdagavond is nog toegestaan en dat doen we dan ook. De premier heeft opgeroepen om na te denken over de anderhalf meter werkelijkheid. Dat valt nog niet mee voor onze kerk. Het middenpad is 1.20 m breed en de banken zijn 2,5 meter lang. Dat betekent dat je alleen tegen de muur kunt zitten aan het einde van elke bank en dat je een bank moet overslaan. Op deze manier hebben we 18 zitplaatsen, die bezet kunnen worden door één of twee personen (partners) of een gezin van drie. Het is dan ook niet denkbaar dat we diensten gaan houden op anderhalf meter. Ook al omdat onze oudere kerkgangers erg voorzichtig zullen zijn, en terecht!

In het volgende kerkblad misschien meer hierover.

Gelukkig hebben we een aantal technische mogelijkheden: De kerkdiensten van Wijhe en Raalte worden via internet uitgezonden en kunnen ook later worden teruggekeken via kerkdienst gemist. De kerk van Olst gaat dit ook doen vanaf 10 mei en daar worden dan diensten gehouden voor Olst en Wesepe. Deze diensten kunnen we ook opnemen en afdraaien voor de kerkradio. Dat laatste doen we op woensdagavond 20.00 uur, direct na het

gebedsuurtje. Helaas zullen er oudere gemeenteleden zijn die geen kerkradio hebben en ook geen internet. Die mensen mogen zich melden voor een tijdelijke gratis kerkradio. Maar hiervan zijn er nog maar een paar op voorraad. We proberen nog extra exemplaren te krijgen, maar het is onzeker of dat lukt.

Ik doe dan ook een dringend beroep op kinderen van onze oudere gemeenteleden. Als je bij je ouders op bezoek gaat, neem dan een i-pad mee en zet even een dienst uit Wijhe, Raalte of Olst aan. Kerkdienstgemist.nl. Het beste kun je die thuis downloaden en bij je ouders afspeelen. Alvast hartelijk dank.

Wat ook kan is elke zondagochtend op TV de dienst volgen van de EO om 09.30 uur.

Hieronder de diensten die live worden uitgezonden:

3 mei 09.30 uur kerkdienst Wijhe of Raalte

10 mei 10.00 uur kerkdienst Olst voor Olst en Wesepe

17 mei idem

24 mei idem

31 mei 09.30 uur Pinksterdienst in Wijhe met alle Klein-Sallandse voorgangers

Vanaf juni beginnen de diensten in Olst ook om half tien.

Gerrit Visscher

## **Van onze predikant**

Op allerlei manieren maken we het coronavirus mee. Voor een aantal mensen gaat het om de gezondheid van henzelf of van iemand uit hun familie of kring van bekenden. En dan komt het heel dichtbij. Op een andere manier, maar ook ingrijpend, is het voor mensen die geen of te weinig inkomen hebben, omdat hun baan van de ene op de andere dag ophield of omdat ze hun werk niet mogen doen. En weer anderen maken mee hoe ze contacten moeten vermijden en, gescheiden door glas, alleen maar kunnen zwaaien naar elkaar. Een ongekend heftige periode is het. Dat wordt terecht veel gezegd. En hoe lang houdt het virus ons linksom of rechtsom nog in de greep?

Aan de kerk hangt deze periode een vlag, een rode met witte letters. Die vlag hangt op meer plekken in Nederland, en zeker ook aan de kerken (of aan de gebouwen bij de kerken) van Klein-Salland. De vlag hangt er trouwens niet altijd, er zijn dagen dat de rood-wit-blauwe vlag aan de beurt is. Dan hangt de rode vlag aan het hek naast de kerk en zijn de woorden op de vlag goed leesbaar: 'Houd moed en heb lief'. Die woorden zijn een goedbedoelde raad en eigenlijk ook een wens. We gunnen elkaar dat we met goede moed volhouden en intussen liefde geven en krijgen.

Bij moed denk ik aan moedig. En moedig is het goede kiezen en doen, ook wanneer het moeilijk is. Moedig is vooruit blijven kijken. Moed en liefde vullen elkaar denk ik mooi aan: ze geven het leven betekenis. Het zijn ook woorden van geloof. In de bijbel

krijgen mensen juist moed en liefde aangereikt, vooral wanneer die mensen van alles meemaken. Paulus wenst het de kerken van harte toe: 'Door de liefde verdraag je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je altijd volhouden'.

'Houd moed en heb lief' komen uit een gedicht. Ik vind ze goed passen bij iemand die er in zijn leven veel mee gedaan heeft, die er vol van was: Jezus zelf. We konden in april niet bij elkaar komen om in de Stille week en Pasen te gedenken en te vieren. Maar de boodschap van Jezus' leven, sterven en opstanding kennen we: Gods liefde bemoedigt ons te midden van het verdriet, geeft moed en hoop in angst en zorgen, en verbindt ons aan elkaar om de ander met moed en liefde tegemoet te kunnen treden.

De vlag blijft hangen, we hebben haar boodschap hard nodig. Zoals we ook op de woensdagavonden de klok blijven luiden, telkens om 19.00 uur. Er is dan een uur ruimte om de kerk binnen te lopen en even te gaan zitten voor stilte en bezinning, om orgelspel te beluisteren en te bidden. Er wordt ook een gebed uitgesproken en samen het Onze Vader gebeden. Geen gewone kerkdienst dus, maar wel heel belangrijk en mooi om met elkaar mee te maken.

Over de zondagse kerkdiensten in mei staat verder in dit blad een stukje van Gerrit Visscher. Daar is inmiddels iets over te zeggen.

Positief nieuws is dat ons kerkenraadslid Jo Jansen een lintje mocht ontvangen, onder meer voor zijn werk voor de kerk. We feliciteren Jo ook op deze plek van harte met deze bijzondere erkenning.

Vanuit het pastoraat zijn er ook verdrietige berichten. Een aantal mensen is overleden in de afgelopen periode.

Gerard Hendrik Nijkamp is op 26 maart overleden. Hij is 88 jaar geworden. De laatste periode van zijn leven woonde hij in Deventer, eerder woonde hij Heetenerdijk 1. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden.

Hendrik Geerhard Grotentraast is overleden op 13 april, in de leeftijd van 91 jaar. Hij verbleef de laatste jaren in Stevenskamp, eerder woonde hij met zijn vrouw aan de Voorhorsterweg 21 in Heeten. De begrafenis heeft op 18 april in eigen kring plaatsgevonden.

En net voor het inleveren van de kopy voor deze maand ontvingen we het bericht van het overlijden van mevrouw Berendina Johanna Aaltjen Roetert-Wiltink op 25 april. Zij is 83 jaar geworden en zij woonde Schuilenbergerweg 6. Op 30 april hebben we haar in eigen, vanwege de coronacrisis kleine kring, begraven op de begraafplaats in Wesepe. In het volgende kerkblad wordt een in memoriam geplaatst.

We wensen mevrouw Stientje Grotentraast, Johan Roetert, de families en bekenden sterkte toe en de troost van goede herinneringen.

We leven ook mee met wie opgenomen zijn of daar op wachten. We horen, lezen of ondervinden zelf dat de 'gewone zorg' en ingrepen voor een groot deel zijn verschoven naar een latere datum, in de hoop dat dingen dan wel door kunnen gaan. Allen die met zorg te maken hebben: veel sterkte!

En tenslotte wens ik iedereen, in onze omstandigheden, van harte toe: 'Houd moed en heb lief'.

Met een vriendelijke groet,  
ds. Henk Jan Damstra

## **In Memoriam Gerard Hendrik Nijkamp**

geboren 28-7-1931 overleden 26-3-2020

Donderdag 26 maart 2020 overleed in Deventer op 88 jarige leeftijd Gerard Hendrik Nijkamp, beter bekend als Herman Nijkamp.

Herman werd geboren als 2e zoon aan de Heetenerdijk te Wesepe. De in 1924 gestichte boerderij, die in het kader van de werkvoorziening door de gemeente Deventer in cultuur was gebracht en toen door zijn opa is gekocht en door Herman omgedoopt tot "Nijkamphoeve".

Zoals toen normaal was, zijn zijn vader en moeder bij hun ouders ingetrokken. In zijn jeugd groeide hij samen met zijn broer op, in de oorlogsjaren. Herman hield van voetbal en harmonicamuziek. Hij boerde samen met zijn ouders en toen in de jaren 70, de bussenmelk stopte, schakelden zij over naar akkerbouwbedrijf. Herman's lust en leven waren ploegen, bemesten etc., zittend op een tractor en over het land rijdend en hij was een natuurmens, groei, bloei en vogeltjes.

In 1984 overleed zijn moeder en hij heeft daarna ruim 10 jaar zijn blinde vader verzorgd. Een bijzondere prestatie.

Hij bleef alleen achter en heeft zo'n 25 jaar op zijn eentje op de boerderij gewoond, Herman bleef Herman, eigenzinnig en hij deed waar hij zin in had.

Toen de krachten afnamen werd het land verhuurd, maar hij kreeg er nieuwe hobby's bij nl.: deelnemen aan Old-timer tochten met een van zijn oude tractoren en op vakantie gaan, voetbal kijken bij Wesepe 1, thuis TV kijken.

Ongeveer 4 jaar geleden moest hij een zware hartoperatie ondergaan en had veel externe zorg nodig, tot hij anderhalf jaar geleden naar het verzorgingshuis moest, wat niet zijn voorkeur had.

Op donderdag 26 maart jl. stierf hij in Deventer en werd daar op maandag 30 maart in besloten kring gecremeerd in verband met corona maatregelen.

Herman Schoneveld



## **In Memoriam Hendrik Geerhard Grotentraast**

Geboren 23-1-1929 Overleden 13-4-2020

Als ik zo oud geworden ben  
dat ik geen mensen meer herken  
en niet eens je naam meer weet,  
pak dan mijn hand nog even beet.

En zeg me zo gedag,  
laat me voelen dat jij me mag.  
Wellicht dat ik het gevoel herken  
Dat ik voor iemand,  
Iemand ben

### **Stijlvol, ingetogen, grote zorgvuldigheid, diepe liefde**

Rouw op "De Voorhorst", want op 13 april jl. overleed Hendrik Geerhard Grotentraast op 91-jarige leeftijd.

Op 17 april kon men tussen 19.00 en 20.00 uur vanuit de auto een laatste groet brengen op het erf, waarbij de kist onder (wat zo mooi heet) de onderschoer stond.

In besloten kring heeft het samenzijn niet in zijn geliefde dorpskerk plaatsgevonden (te wijten aan de coronaproblematiek), maar op de deel van het ouderlijk bedrijf.

Naderhand vertrok de stoet, de erehaag van de burens passerend, via de kerk -waar de klokken luidden- naar de kerkelijke begraafplaats om zijn lichaam toe te vertrouwen aan de schoot der aarde.

Welke naam geef je nou aan een gelegenheid als deze?

Een rouwdienst, of een afscheidsdienst, of toch maar een dankdienst? In ieder geval werd het iets heel bijzonder met als vraag: Hoe bijzonder kan het eenvoudige zijn?

Laat ik met die "grote zorgvuldigheid" beginnen.

Na een goed voorbereidend gesprek op dinsdagmiddag daaraan voorafgaande, kwam ik zaterdagmorgen op de deel en toen viel me meteen op met welk een uiterste zorgvuldigheid alles was



voorbereid. Van eigen materiaal een lessenaar, volkomen stabiel, prachtig geschuurd hout met verlichting.

Voor de elf kaarsen van de kleinkinderen een groot hart, gezaagd, geschuurd en voorgeboord uit een dikke schijf van een boomstam.

Een perfect schoongeveegde vloer - zo schoon dat die (met een beetje fantasie bekeken) - als het ware op het punt stond om te gaan glanzen!

En dat alles dan onder die eeuwenoude dikke draagbalken en gebinten. En ergens in die haast "heilige" ruimte aan de zijkant niet opvallend, maar wél aanwezig een van zijn overalls met zijn groene petje. Beiden zagen er uit alsof hijzelf net een werktuig doorgesmeerd had en er onder weggekropen was.

En midden op de deel, stonden wij in U-vorm om Gerard heen. Waarom beschrijf ik dit nou zo uitgebreid? Omdat de voorbereiding en de uitvoering van dit alles vanuit zichzelf al een boodschap in zich bergt; een boodschap - zonder woorden - van stijlvolle, ingetogen toewijding.

Eerlijk gezegd werd ik alleen al door dat alles ontroerd.

De elf kleinkinderen staken hun kaarsen aan en zetten die in een kring op het houten hart, gevolgd door lieve ontboezemingen, steeds ingeleid door "als ik aan opa denk....".

Daarna werd er door mij twee schriftgedeelten gelezen, passend bij de instelling en levensstijl van Gerard, namelijk Prediker 9 verzen 7 t/m 9, dat gaat over het genieten vooral van het alledaagse en Filippenzen 4 de verzen 5 t/m 7, dat duidt op hartelijkheid, mildheid en bescheidenheid.

In de overdenking mocht ook de onderlinge vriendschap meeklinken.

Zoals al vaker gezegd; vanaf de eerste kennismaking tijdens en vanaf het beroepingswerk ontstonden er al meteen fijne, sympathieke en amicale contacten, met Gerard in het bijzonder. "Zij begrepen elkaar zonder veel woorden", werd er wel eens gezegd. Zo speciaal dat hij, (trouwens ook Zwaantje Nijkamp) getuige was bij ons burgerlijk huwelijk, let wel: op precies dezelfde datum als van deze begrafenis, namelijk 18 april, 11.00 uur, precies 30 jaar geleden!

Tot slot uit de mond van elk van de kinderen: Gerda, Arwin, Gerhard en Elly - mede namens moeder Stientje - woorden van dankbare verwondering om wie hij was, om wat hij zei en deed. In klank en kleur, in een lach en een traan klonk door met welke intensiteit hij met hen geleefd en geliefd had.

Woorden vielen als verbonden door humor, maar ook van eigenwijsheid, samen cryptogrammen maken, zondags toeren met een krakende geheime zender aan en zelfs nog dierbare contacten op Het Stevenserf.

Steun en meelevende zorg als je het als kind moeilijk had, hopen en bidden, dat hij "boven een mooi en welverdiend plekje krijgt".

Altijd bezig, niet alleen als boer en loonwerker, maar ook als metende

timmerman, lassende smid, piekerende uitvinder en sleutelende hobbyist aan zijn militaire jeep.

4 jaar Stevenskamp/erf vanwege dementie, tot het laatst toe nog met geintjes, pretlichtjes in zijn ogen en zijn kenmerkende opgetrokken mondhoekje.

Was dit een rouwdienst, een afscheidsdienst, een dankdienst misschien?

Ik durf het te noemen: een stijlvolle, ingetogen, zorgvuldig voorbereide "levensoogst (feest) dienst", gebaseerd op liefde - wederzijds, omdat heel zijn "wezen" door alles heen scheen en in alles terug kwam.

Lieve familie, blijf elkaar dragen en voel je gedragen door Gods zegen en nabijheid.

Ds. D. van Doorn





## UIT DE KERKENRAAD

### - Kerkdiensten

Direct na de eerste melding van de regering hebben we overleg gevoerd binnen Klein Salland, we willen één lijn trekken.

Vervolgens is er regelmatig overleg gevoerd binnen Klein Salland.

In dat overleg doen Henk Jan Damstra en Gerrit Visscher mee.

Daarin is het volgende besloten:

a. Als samenkomsten worden afgeraden dan houden we geen kerkdiensten, ook al zou het minder dan 100 personen zijn.

b. Landelijk is geadviseerd om klok te luiden op woensdag van 19.00 tot 19.15 en om de kerk open te stellen voor gebed en bezinning. We hebben besloten dat te combineren en tevens een contactmoment voor de kerkradiomensen te houden om 19.30 uur. Het gebed wordt beurtelings door Henk Jan of iemand anders gehouden, Corinne speelt gepaste muziek.

c. met betrekking tot begrafenissen is binnen Klein Salland overlegd dat we geen rouwdiensten houden, maar eventueel later. Met de familie zal binnen de mogelijkheden worden overlegd. Wat zou kunnen is dat de rouwauto langs de kerk rijdt onder klokgelui, als de familie dat wil.

### - Elisabethbode.

We hadden 50 bodes besteld om uit te delen met de Paasdienst. Toen dat werd afgelast hebben we besloten om de bodes via het kerkblad te laten bezorgen bij alleenstaanden, die geen bezoek mogen ontvangen. We hebben echter 68 alleenstaanden en 50 bodes, dus heeft niet iedereen een bode gekregen.

### -Monument.

Het monument wordt onthuld zo gauw het weer kan. Het plaatje is inmiddels klaar.

### -Paasattenties.

Jaarlijks verzorgen we Paasattenties voor ouderen en mensen die een attentie verdienen. Dit jaar hebben deze mensen een kaart ontvangen.

- Pastoraal bezoek.

De ouderlingen hebben een lijst met 80plussers verdeeld, deze worden regelmatig gebeld met een bemoedigend gesprekje en de vraag of ze hulp nodig hebben.



## **DIACONIE**

### **Bericht vanuit de diaconie**

Met dit schrijven wil ik een boodschap brengen vanuit de Diaconie voor alle gemeenteleden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de inspanningen die de Diaconie probeert te leveren in deze crisistijd.

De Diaconie staat voor dienstbaarheid en stelt zich open voor kerk, gemeente, de samenleving, maar we kijken ook verder en over de grenzen heen.

Nu we geconfronteerd worden met een ongekende ramp van een hele grote omvang, heeft de Diaconie als eerste daad € 500 naar het Rode Kruis overgeboekt.

De Coronacrisis gaat de hele wereld rond en vele mensen en organisaties hebben hulp nodig via het Rode Kruis.

Corona heeft diepe sporen getrokken in Nederland, het sociale leven is stilgevallen en voor ouderen en hulpbehoevenden is hulp ontvangen niet meer vanzelfsprekend.

Daarom hebben kerken en lokale hulporganisaties de krachten gebundeld: via het platform #nietalleen worden mensen die hulp kunnen bieden en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar gebracht. Kent u mensen die hulp kunnen gebruiken of behoefte hebben aan een gesprek? Wijs hen dan op nietalleen.nl of het telefoonnummer 0800-1322. Ook wil ik benadrukken dat de Diaconie Wesepe open staat om naar hulpvragen te luisteren en eventueel actie te kunnen ondernemen.

Dit kan bijvoorbeeld gaan om boodschappen doen, een luisterend oor zijn, maar misschien heeft u ook behoefte aan persoonlijk contact.

U kunt altijd iemand bereiken via de website [Wesepe.protestantsekerk.net](http://Wesepe.protestantsekerk.net), wat achterop het kerkblad Het Beukenblad staat.

Op de website vindt u verschillende telefoonnummers. Schroom niet maar maak uw wensen of zorgen bekend aan ons, we zijn er om u te helpen en staan voor u klaar.

Nu er geen kerkdiensten zijn en dus ook geen collectes, wil de Diaconie u ook laten weten dat we doneren aan [kerkinactie.nl](http://kerkinactie.nl) en daarbij de gebruikelijke collecteagenda volgen. Hoe we verder in de toekomst onze collectes gaan organiseren maken we in het volgende kerkblad bekend.

De aardappelactie voor de voedselbank in Raalte wordt dit jaar op een andere manier gedaan in onze gemeente.

Anton Grootentraast is zo vriendelijk en vindingrijk om voor onze gemeente een stukje grond vrij te maken om daar wat pootaardappels te poten!

We zijn hem erg erkentelijk en hopen op een goede opbrengst, natuurlijk houden we jullie op de hoogte zodra er geoogst kan worden.

De Diaconie groet u allen en vraagt of u wilt blijven bidden in deze moeilijke tijden.

Een vriendelijke groet namens Cora Schensema

### **Eetproject en soos**

Het is alweer een poos geleden dat we elkaar hebben gezien en gesproken. Hopelijk is iedereen nog in een goede gezondheid. Ons reisje van woensdag 20 mei hebben we verplaatst naar woensdag 16 september.

Misschien krijgen we een herkansing, we wachten het af.....

Noteer de datum alvast, en t.z.t meer hierover.

En wat het eten betreft: als dit weer mag en verstandig is, dan hoort u van ons.

Heel veel groeten van ons, en "blijf gezond"! Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING  
WESEPE  
"De Brouwershof"**

**Beste spelletjesmensen,**

In het vorige kerkblad is al vermeld dat de spelletjesmiddag van mei ook niet door kan gaan.

Heel jammer. Zo wordt ons veel gezelligheid ontnomen, maar wij houden de moed erin.

Allen heel veel sterkte en een hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



**KERKBEHEER**

**Volkstuintje te huur**

Er is nog een volkstuintje over; wie heeft daar belangstelling voor? Het is een leuke bezigheid in deze tijd. Eigen groente en bloemetjes e.d. verbouwen. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Inlichtingen bij Jo Jansen 0570-532040 / 0653737210



## AGENDA

13 mei 19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
14 mei 20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
15 mei 9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
20 mei 19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
25 mei 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
30 mei 9.00 u	Oud papieractie <sup>1</sup>	erf fam. Niemeijer <sup>2</sup>

### Adreswijziging

Na bijna 44 jaar hebben wij Wesepe verlaten.

Op 15 april hebben wij ons gevestigd op:

De Jakke 10  
8131 DT Wijhe

David van der Linden  
06 303 346 25

Irene Ziegelaar  
06 236 994 53

Hartelijke groet!

---

<sup>1</sup> Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

<sup>2</sup> I.v.m. het Coronavirus is er niet ingezameld in maart en april. Er zijn nu daarom twee inzamelplaatsen: op het erf van de familie Niemeijer en op de Eikenweg bij de firma Jansen.





## **Protestants** **Samenwerkingsverband Klein Salland**

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: [secretaris@kleinsalland.nl](mailto:secretaris@kleinsalland.nl)

### **Kerkdiensten in Klein Salland**

#### **Raalte**

De vier Sallandse Protestantse gemeenten Olst, Raalte, Wesepe en Wijhe, volgen het advies van de Landelijke Protestantse kerk om kerkdiensten geen doorgang te laten vinden, i.v.m. de uitbraak van het corona virus. Via de website van de PG Raalte kunnen de kerkdiensten (zonder kerkleden) worden gevolgd in beeld en geluid.

#### **Olst**

Zie onder kerkdiensten op pag 2.

#### **Wijhe**

In de maand mei gaat in Wijhe elke zondag om 9.30 uur ds. Martje Veenstra-Oving voor in een viering zonder gemeenteleden. Op 21 mei Hemelvaartsdag gaat pastoraal werker Lenie van Geenen voor. En op 1e Pinksterdag is er een Klein Sallandse dienst in Wijhe met als voorgangers ds. Henriette de Graaf, ds. Henk Jan Damstra en ds. Martje Veenstra-Oving. Deze diensten zijn te beluisteren via [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl).

## Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

<b>PREDIKANT</b>	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
<b>KERKENRAAD</b>	<b>Voorzitter:</b> Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> <b>Scriba:</b> H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823  tel 853941
<b>KERK</b>	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
<b>De BEUKENOOT</b> Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
<b>KOSTER</b>	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
<b>ORGANIST</b>	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
<b>BEGRAFENISSEN</b>	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
<b>FINANCIËN</b>	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerksbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Kerkblad: NL84 RABO 0128 1218 66 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>  <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253      tel. 531686
<b>LEDEN- REGISTRATIE</b>	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
<b>KINDEROPPAS</b>	via G. Visscher, zie boven	
<b>WEBSITE:</b>	<a href="http://wesepe.protestantsekerk.net">http://wesepe.protestantsekerk.net</a>	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

