



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe mei 2022

Verschijningsdatum: 25 april 2022

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 23 mei.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in 2022

1 mei	9.30 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
8 mei	9.30 u	Mevr. R. van Dijkhuizen Inz. der gaven: KIA Nigeria Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
15 mei	9.30 u	Ds. R. Heins Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Miss. werk binnenl.
22 mei	9.30 u	Ds. H.J. Damstra Inz. der gaven: Kl. Sallandcollecte Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
29 mei	9.30 u	Ds. J. Muntendam Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA Jongerendiaconaat
5 juni	9.30 u	Kl. Salland Pinksterdienst (openlucht- dienst in de Zoogenbrink)

Elke dienst (behalve de openluchtdienst) kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Nu de anderhalvemeter-regel is afgeschaft kunnen we na elke dienst op zondagochtend weer koffiedrinken.

HOOP

Diep in onszelf dragen wij de hoop.
Is ze niet daar, dan is ze nergens.
Hoop is een bewustzijn
en staat of valt niet met wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is voorspellen noch vooruitzien.
Hoop zit ons in de ziel, in het hart gegrift,
ligt voor anker voorbij de horizon.
Hopen, in deze diepe en krachtige betekenis
is anders dan blij zijn om wat goed gaat
of je graag inzetten voor wat zeker succes heeft.
Hoop is de kunst om ergens aan te werken omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet optimisme,
niet de overtuiging dat iets goed zal aflopen.
Hopen is zeker weten dat iets zinvol is,
ongeacht de afloop.

Vaclav Havel (1936-2011)

Misschien kent u het gezegde:
'waar leven is, daar is hoop'. Er
zit veel waarheid in dat
gezegde. Het tegenovergestelde
is ook waar: 'waar hoop is, daar
is leven' of 'hoop doet leven'.

Een van de meest trieste
situaties in een mensenleven is
hopeloosheid, zonder hoop zijn.

Vandaag de dag leven ontelbare mensen op deze wereld in een
hopeloze, uitzichtloze situatie. Kijkt u maar eens naar onze wereld
en onze samenleving. Je zou er zelf bijna hopeloos van worden
als je alles wat er gebeurt op je in laat werken. Geweld en
criminaliteit, vele mensen die eenzaam zijn, haatpraat in de social
media. Denk eens aan de vluchtelingenkampen, ernstige ziektes,
aardbevingen, overstromingen, droogte en hongersnood en de
klimaatcrisis. Maar God zij dank, wij hoeven niet zonder hoop te
zijn!

Onlangs kwam ik het bovenstaande gedicht van Vaclav Havel over
hoop tegen en dat gaf mij kracht en energie om te zien wat er wel



goed gaat. Wat er mooi is in de wereld. In deze tijd waar zoveel wanhoop en donkerte en onzekerheid is, biedt dit gedicht u wellicht ook een troostend kompas.

Hoop is prachtig. Hoop zoekt perspectief. Hoop zet mensen in beweging. Veel verhalen in de Bijbel worden gedragen door hoop, met als belangrijkste verhaal: Jezus die opstaat uit de dood. Dit is een verhaal dat overloopt van geloof, hoop en liefde. Deze drie horen bij elkaar. Hoop is net als geloof en liefde een essentieel onderdeel van ons christelijke leven. Zonder hoop is het moeilijk om het geloof en de liefde vast te houden. Hoop helpt ons om te vertrouwen op Gods Liefde en goedheid. Alle drie zijn ze nodig, versterken ze elkaar en vullen ze elkaar aan.

Al is het nog zo donker, al zit je in een heel diep dal, God is daar met Zijn licht. Hij geeft ons hoop en wij mogen vieren dat God ons leven steeds opnieuw kleurt met deze hoop.

De verhalen uit de Bijbel gaan over gewone mensen. Mensen als jij en ik. De verhalen zijn soms weerbarstig en lastig te begrijpen, net als in het echte leven. Het zijn verhalen over mensen die geweld meemaken of discriminatie. Verhalen over mensen in moeilijke omstandigheden, mensen die hulp nodig hebben. Het gaat over mensen die keuzes maken. Soms mooie keuzes een andere keer bedenkelijke keuzes. Door al deze verhalen heen weet God Zijn licht te laten schijnen. Hoop is het zien van de goede, mooie dingen en daar je energie uithalen. Steeds weer zoeken naar kleine lichtpuntjes. Dat doen mensen die hopen. Ik geloof dat echte hoop, zoals de Bijbel haar laat zien, iemand een compleet nieuw zicht op het leven kan geven.

Wat mij hoop geeft zijn vaak van die hele kleine dingen die ik met de kinderen en jongeren meemaak. Jongeren die zich inzetten voor vluchtelingkinderen uit de Oekraïne, een gesprekje over of God wel bestaat. Een maaltijd met jongeren waar het gaat over wat je bezighoudt op dit moment in het leven. Een kind dat naar een kindermiddag komt en zegt: ik geloof niet in de Bijbel, in God en ik wil niet mee naar de kerk. Het lijkt niet te luisteren naar het Bijbelverhaal dat gelezen wordt. Later maakt dit kind wel een edit op TikTok over het thema uit het Bijbelverhaal. Daar word ik blij van. Dat geeft mij energie en hoop. Ik hoop niet op een kerk vol met kinderen en jongeren. Wel dat er een zaadje geplant wordt

om verder te groeien en tot bloei te komen. Hoop op een mooie toekomst. Wat geeft u hoop?



Rini van Dijkhuizen,
kerkelijk jeugdwerker (i.o.)

Overleden:

Mevrouw Antonia Hermina van Gelder-Toorneman is op 26 maart overleden. Zij is 93 jaar geworden en woonde de laatste jaren in 't Dijkhuis in Bathmen.

Op donderdag 31 maart hebben we haar op de begraafplaats in Wesepe begraven, na een dienst van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe.

Haar familie en anderen die haar missen, wensen we ook op deze plek sterkte toe!

Bij de diensten:

Ik wil iedereen alvast even 'warm maken' voor Pinksteren. Pinksteren valt dit jaar op 5 juni, maar ik zou, als ik u en jou was, die datum noteren. Dan houden we een openluchtdienst met de klein-sallandse kerken in De Zoogenbrink, aan de Molenweg tussen Olst en Wesepe. Corinne begeleidt ons muzikaal en bij slecht weer kunnen we daar terecht in de half-open schuur (maar zeer waarschijnlijk wordt het gewoon goed, mooi en zonnig weer).

Het grasveld is groot genoeg om iedereen een zitplaats te geven en er is gelegenheid om de auto's en fietsen daar te parkeren. Na de dienst drinken we uiteraard koffie en thee.

We hopen in de vrije natuur een mooie pinksterzondag te beleven met elkaar!

De diensten beginnen vanaf 1 mei om 9.30 uur! Daarmee lopen we in de pas met de andere kerken van klein-salland.

Om bij elkaar te komen:

Nu we weer bij elkaar kunnen komen, wil ik graag starten met een gespreksgroep. Het lijkt me een mooi idee om delen van het Mattheüs-evangelie met elkaar te lezen en te bespreken. Dan kan en mag er in de gesprekken van alles besproken worden wat de teksten oproepen.

Elke gespreksgroep heeft ook luisteraars nodig, dus ook wie zichzelf 'niet zo'n prater' vindt, is van harte welkom!

Om te weten wanneer we als groep(je) bij elkaar zouden kunnen komen, zou ik graag willen weten wie er belangstelling hebben (mail: damstra.schreuder@planet.nl of telefoon: 564042).

Nog even onder de aandacht, een 'Emmaüs-wandeling':

In het vorige blad kwam al aan de orde dat er op vrijdag 29 april een Emmaüs-wandeling gehouden wordt. We volgen dan het spoor van twee 'Emmaüsgangers' die na het paasfeest met elkaar optrekken, op hun weg de Opgestane Heer ontmoeten en samen met hem eten.

Op 29 april gaan we in tweetallen op weg en komen met elkaar in gesprek.

Dit blad komt nog op tijd uit om de wandeling nog even onder de aandacht te brengen. Wie mee wil lopen, kan zich daarvoor opgeven. Van iedereen die zich opgeeft, vormen we tweetallen. Elk tweetal spreekt ergens af om te beginnen met wandelen, in stilte en in gesprek over een aantal gespreksvragen. Om ongeveer 15.00 uur komen we dan bij elkaar in de kerk voor een moment rond de tafel en sluiten we de wandeling daarna af met koffie en thee.

U/je kunt zich opgeven bij mij (per mail: damstra.schreuder@planet.nl of telefoon: 564042), het kan ook bij één van de ouderlingen.

Alle goeds voor ieder,
met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

Diensten beginnen weer om half tien

Zoals u ziet in het overzicht hierboven beginnen alle diensten in de maand mei om half tien. Dat is een maand eerder dan we de laatste drie jaar gewend waren.

Alle vier kerken van Klein Salland hebben nu de zelfde aanvangstijd: In mei, juni, juli en augustus half tien; de overige maanden 10 uur.

Dat is belangrijk als sommige kerkdiensten worden samengevoegd dan is er geen discussie meer over de tijd.

Dus vanaf 1 mei een half uurtje eerder. Tot 1 september dan is het weer 10 uur.

Bij de dienst van 1 mei

In de dienst van 1 mei zal de apostel Thomas centraal staan. Hij is de leerling van Jezus die twijfelt, die het allemaal niet zo zeker weet.

"Ik weet het niet", is het thema waar we omheen zullen cirkelen. De Indiase leraar Mooji zegt het zo:

In het land van 'ik weet het' is er altijd concurrentie, jaloezie, pretentie, trots en arrogantie.

Het is een agressief rijk - het rijk van het ego.

Weiger om daar een ingezetene te zijn.

In het land van 'ik weet het niet' leven de inwoners zonder conflict en zijn van nature gelukkig en vredig.

Het is het rijk waar de wijzen wonen.

Irene Ziegelaar is deze morgen voorganger.



Paaschallenge

Samen met jongeren uit Olst en Wijhe hebben wij op Tweede Paasdag de Paaschallenge gedaan. Door in de huid kruipen van Jezus en zijn volgelingen maakten ze

kennis met het Paasverhaal en door het spelen van diverse spellen ervoeren zij de boodschap van Pasen.

In Memoriam

Antonia Hermina van Gelder-Toorneman
14 maart 1929 - 26 maart 2022
weduwe van Berend van Gelder

Op zaterdag 26 maart overleed mevrouw Antonia Hermina van Gelder Toorneman in de leeftijd van 93 jaar. Annie woonde in 't Dijkhuis in Bathmen.

Op donderdag 31 maart hebben we haar leven herdacht in de kerk van Wesepe en haar daarna begraven op de begraafplaats in Wesepe.

De woorden die klonken toen Annie en Berend trouwden, waren destijds kort maar krachtig: 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij.' Annie had deze woorden tot het einde, in mooi geschreven letters en ingelijst, in haar huis hangen. Die woorden, uit Jesaja 43, worden een mens door God aangezegd. God kent je. Hij weet wie je bent en wat je bezighoudt. Hij kent je leven en met dat leven wil Hij verbonden zijn. Daarom heeft God in de bijbel ook zelf een Naam, met een betekenis: Ik ben met je, Ik ga met je mee.

Annie was een sterke vrouw, die zo onafhankelijk mogelijk wilde zijn. Toen ze aan het einde van haar leven niet alles meer zelf kon, was dat zwaar voor haar. Regelmaat was ook belangrijk: ze deed de dingen graag op vaste tijden en ze deed ze graag in een zelfgekozen volgorde, de boel moest netjes en aan kant zijn. Behalve sterk was ze ook zorgzaam. Dat was ze voor haar familie, die zich inmiddels uitstreckte over drie generaties na haar. Zorgzaam was ze ook voor anderen. Zo zorgde ze ook voor haar ouders die bij Annie en Berend woonden.

Ze vond het fijn om te fietsen in de omgeving en bij een bekende langs te gaan. Annie was met weinig tevreden. Ze kon genieten van eenvoudige dingen, het hoefde niet groots te zijn. Ze genoot het meest van bloemen en planten. Daar deed ze veel mee en ze had er oog voor.

We weten haar nu geborgen in de liefde van God. En we wensen haar familie en iedereen die met haar meeleeft en betrokken was op haar leven, sterkte toe en dat zij kunnen terugblikken op Annie's lange leven met veel goede en warme herinneringen.

ds. Henk Jan Damstra



DIACONIE

Fiets4daagse

De werkgroep 4 dorpen fiets4daagse organiseert weer het 'Sallands fietsfestijn', vier dorpen fietsen weer samen!

De vier dorpen: Heeten, Mariënheem, Wesepe en Nieuw Heeten organiseren in mei op vier donderdagen een fietstocht van 40 á 45 km. Starttijd: 9:30 – 11:00 uur.

Onderstaand de datums en de vertrekpunten:

5 mei: Heeten starten bij Kulturhus, Dorpsstraat 16.

12 mei: Mariënheem, starten bij 't Asspel, De Heemen 12.

19 mei: Wesepe, starten bij 'Het Wapen van Wesepe'.

26 mei, Hemelvaartsdag: Nieuw Heeten, starten bij 'De Belte', Zwarteweg 24.

Met vriendelijke groet,
Jan Rechterschot en
Arend de Lange

Eetproject / Soos

Beste senioren van Wesepe e.o.

Op woensdag 6 april jl. hebben we na een lange periode weer samen gezellig kunnen eten in het geheel vernieuwde "Wapen van Wesepe". We konden die middag genieten van de kookkunsten

van de moeder van de nieuwe uitbater Jelle Vloedgraven. Ineke nog bedankt daarvoor.

Na afloop van het diner, mochten we van Jelle nog even rondkijken hoe alles een metamorfose heeft gehad.

Hierbij doen we jullie de datums wanneer we weer samen gaan eten:

Op de woensdagen 4 mei, 1 juni, en 6 juli, om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe. Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel: 0570 532247

Hebt u een dieet geef dit dan ook door bij opgave. De kosten voor het 3-gangen diner inclusief een drankje zijn 15 euro.

In de maanden juni en juli zijn er **geen** soosmiddagen.

En.....hebt u zich al opgegeven voor het reisje op woensdag 18 mei? Dit kan nog tot 4 mei a.s.

Graag zien we u op bovengenoemde datums ☺.

Een hartelijke groet van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

Woensdag 11 mei a.s. is de volgende spelletjesmiddag; om half drie in de Brouwershof.

Ondanks het feit dat we bijna altijd met het zelfde groepje kaarten of rummicubben, bent ook U van harte welkom!

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



Opbrengst van collecten en giften

27 maart	Diaconie	€ 39,15
	Kerkbeheer	€ 45,65
3 april	Diaconie	€ 23,00
	Kerkbeheer	€ 20,30
10 april	Diaconie	€ 24,50
	Kerkbeheer	€ 22,00
14 april	H. Avondmaal	€ 27,00
	Diaconie	€ 7,70
	Kerkbeheer	€ 9,70
17 april	Diaconie	€ 82,45
	Kerkbeheer	€ 63,70

Giften Kerkbeheer per bank

10 april	€ 20,-
27 maart	€100,-
21 maart	€ 10,-



AGENDA

2 mei	19.30 u	Kerkrentmeestersverg.	Beukenoot
4 mei	12.30 u	Samen eten	W.v.Wesepe
5 mei	9.30 u	Fiets4daagse	Heeten
5 mei	20.00 u	Diaconieverg.	Beukenoot
10 mei	9.00 u	Ouderlingenverg.	Beukenoot
11 mei	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
11 mei	19.30 u	Kerkenraad	Beukenoot
12 mei	9.30 u	Fiets4daagse	Mariënheem
18 mei	9.00 u	Reisje Senioren	W.v.Wesepe
19 mei	9.30 u	Fiets4daagse	Wesepe
23 mei	19.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
26 mei	9.30 u	Fiets4daagse	Nieuw Heeten
28 mei	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

Uit het kerkblad van maart 2006:

Themadienst rond de liederen van Huub Oosterhuis. 'Levenslessen in de woestijn'

Op zondag 12 maart zal in de Protestantse Kerk van Wesepe een viering plaatsvinden met liederen van Huub Oosterhuis. Thema van deze dienst is: 'Levenslessen in de woestijn', over de Tien woorden ('geboden') als 'discipline van de vrijheid'.

De overwegend nieuwe liederen worden zaterdagmiddag ingestudeerd door de Cantorij en organiste Corinne Ovinge-Best, en zondagmorgen gezongen met alle aanwezigen. Daartoe begint de dienst met een korte repetitie voor de gemeente.

In de dubbelrol van dirigent en voorganger zal aanwezig zijn de theoloog Kees Kok (1948). Kok is sinds 1980 als naaste medewerker van Huub Oosterhuis verbonden aan de Amsterdamse Studentenekklesia, en is directeur van de Stichting Leerhuis en Liturgie. Hij schreef naast talloze artikelen een aantal boeken over het werk van Oosterhuis en over liturgie.

Houdt u van zingen en van de liederen van Huub Oosterhuis laat u dan verrassen op 12 maart!

Tot zover het kerkblad van maart 2006.

Waarom dit stukje uit een oud kerkblad?

Dat zit zo: op zondag 18 september wordt de 15^e en laatste oosterhuiszangdienst gehouden.

Op 12 maart 2006 was dat de eerste keer. Niet elk jaar is er een zangdienst gehouden; soms is er ook een jaar overgeslagen.

Deze 15e keer wordt een heel bijzondere; we gaan niet uit de school klappen wat er precies gebeurt, maar het wordt zeker een feestelijke dienst waarin in elk geval een overzicht wordt gezongen van de liederen van de afgelopen 15 keer.

Een evenement dat u niet mag missen, vandaar deze wat uitgebreide vooraankondiging.

Zet 18 september alvast in uw agenda!



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Kort nieuws.

In juni komt het Breed Overleg (BO) weer bij elkaar, dus tot die tijd is er niet zoveel te melden.

Maar een aantal feiten laat ik toch even de revue passeren. In het vorige kerkblad is gemeld dat de vier kerken een samenwerkingsovereenkomst zijn aangegaan. Het lijkt ons een goed moment om deze overeenkomst op 1e Pinksterdag tijdens een gezamenlijke Klein Salland dienst te ondertekenen. Waar die dienst wordt gehouden kunt u later in de kerkbladen lezen. Hopelijk zijn er veel leden van onze vier kerken dan aanwezig.

Het kan weer na corona: op zondag 11 september 2022 is er weer een Klein Salland Kerkendag! Deze keer in Wijhe. Een mooi moment om als gemeenteleden elkaar weer te ontmoeten. Zet het al vast in uw agenda.

Nog even over onze vertrouwenspersoon Marianne Nijmeijer-Maris. Ze is te bereiken onder telefoonnummer 0622608904 en ze heeft nu ook een e-mailadres: vpkleinsalland@pknraalte.nl. Dat het aan @pknraalte.nl is gekoppeld heeft te maken met het feit dat we van één van de e-mailbestanden van de vier kerken gebruik moesten maken. Marianne is echter onafhankelijk en voor iedereen binnen Klein Salland bereikbaar.

Namens de vier kerken en het Breed Overleg,

Egbert Gritter voorzitter BO

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
1 mei	9.30 u	Ds. J. Muntendam (Epse)
8 mei	9.30 u	Ds. H. Marsman (Deventer)
15 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar
22 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar
29 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar
5 juni	9.30 u	Kl. Sallanddienst

Olst

datum	tijd	voorganger
1 mei	9.30 u	Ds. H. de Graaf
8 mei	9.30 u	Ds. W. Davelaar
15 mei	9.30 u	Ds. H.J. Damstra
22 mei	9.30 u	Ds. E.S. Klein Kranenburg
26 mei	9.30 u	Ds. J. Wiegers (hemelvaart)
29 mei	9.30 u	Ds. H.J. Damstra
5 juni	9.30 u	Kl. Sallanddienst

Wijhe

datum	tijd	voorganger
1 mei	9.30 u	Mw. R. van Dijk-Veenstra
8 mei	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving
15 mei	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving
22 mei	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving
26 mei	9.30 u	Ds. Woltinge (Zwolle)
29 mei	9.30 u	Ds. R. Gosker (De Wijk)
5 juni	9.30 u	Kl. Sallanddienst

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 853941 tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

