

Mei 2023



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 1 mei 2023

Oplage: 375 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 22 mei.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in mei 2023

7 mei	09.30 u	Ds. D. van Doorn Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diac. Missionair werk
14 mei	09.30 u	Naar Diepenveen Inz. der gaven: Diac. Wezenzondag Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
21 mei	09.30 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA zending
28 mei	09.30 u	Klein Salland Openluchtdienst bij De Zoogenbrink Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
4 juni	09.30 u	Ds. H. Dijkman Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Werelddiaconaat

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl. U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

AFSCHEID NEMEN IS OOK NIEUW BEGIN

Je weet al een tijdje dat het eraan komt en dan is het toch ineens zover. Emeritaat! Vanwege Palmпасen, de Paascyclus en Rondom 12 viering een maand uitgesteld, maar op 1 mei is het zover. Midden in de meivakantie, daarom is de afscheidsdienst op 23 april, vlak voor de vakantie.

'Zie je er tegenop?', 'Wat ga je allemaal doen?', 'Ga je je ook vervelen?' Vragen die de laatste weken regelmatig voorbij komen. 'Nee', zeg ik dan, 'de tijd vult zich zo weer, zeker ook met familie en vrienden die allen op afstand wonen. Ik zie het als een nieuw begin!'

En ja, natuurlijk heb ik het mooiste werk van de wereld, dat ik in Gods naam mag doen. Van jongs af als vrijwilliger in het kerkenwerk. Vanaf 1996 betaald als kerkelijk werker voor jeugd, vorming/toerusting en pastoraat. In 2004 voor al het kerkelijk werk in Steggerda en in februari 2007 als predikant met de uitbreiding Noordwolde en de opdracht beide gemeenten samen te voegen. Een boeiend en prachtig proces. In 2013 werd het Wijhe dat zich al meteen uitbreidde met Raalte, Olst en Wesepe naar Klein Salland. Ook in die gemeenten voel ik me thuis!

In al die jaren was het goed werken, juist vanwege de diversiteit. Geboortes, huwelijken, pastoraat, al dan niet in crisissituaties, begrafenissen, gespreksgroepen, jeugdwerk, vergaderen. Maar ook de contacten met de scholen, het Weijtendaal, burgerlijke gemeente, uitvaartleiders en andere plaatselijke activiteiten. En eigenlijk had ik daaraan niet genoeg, want ik mag graag over grenzen kijken. Ik noemde al Klein Salland, maar ook de oecumene is van belang. Leerzaam waren voor mij de periode in de Generale Synode, de verschillende classes, college van opzicht, visitatie, bijzondere visitatie en de oecumenische werkgroep plattelandsgemeenten. Verder kijken leert je ook te relativeren wat op plaatselijk vlak speelt, omdat je een helikopterview ontwikkelt. Niet onbelangrijk voor het beleid en sturing geven aan een kerkgemeenschap die ook 'Dorpskerk' wil zijn.

Waar ik wekelijks van genoot waren de vieringen. Mijn kennis en creativiteit kon ik daar in kwijt. In het predikantenprofiel vroeg de PG Wijhe indertijd iemand die de Bijbelverhalen naar deze tijd kon

brengen voor jong en oud. En daar lag en ligt zeker mijn hart. De verhalen hebben nog steeds zeggingskracht voor deze tijd.

En dat doet me denken aan het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-33). Dat past na Pasen. In hun verdriet om de dood van Jezus zagen ze niet wat er onder hun ogen gebeurde. Pas toen Jezus het brood met ze brak herkenden ze Hem en daarna kon er iets nieuws beginnen. Zo mag het ook zijn in onze levens. Soms zie je... even, maar mogen we leven van het vertrouwen dat God als een onvermoede 3^e meeloopt in ons leven. Prachtig afgebeeld in het bijgevoegde schilderij. Mag ons dat altijd tot steun zijn.



(Janet Gerloffs 1947-2008)

Een hartelijke groet en dank voor al die fijne jaren en het vertrouwen in Klein Salland.

Ds. Martje Veenstra-Oving



In memoriam

Helaas zijn een aantal In Memoria door een misverstand niet geplaatst in het kerkblad van februari, maart en april. Deze gaan we nu alsnog plaatsen met excuses aan de betrokken families.

In memoriam

Gerritdina Johanna Flierman-Nieuwenhuis geb 2-9-1928 ov 19-1-2023

Gerritje Nieuwenhuis werd geboren in Schalkhaar maar na haar huwelijk met Hendrik Flierman kwam ze in Averlo te wonen. Uit het huwelijk werden Jan, Erna en Gerrit geboren. Haar man overleed in 1985 al op 61-jarige leeftijd waarna ze het leven weer oppakte met haar bekende hartelijkheid en spontaniteit. Tot op hoge leeftijd hield ze van rummicub en sokken breien voor de handwerkgroep. Na een val in november ging het langzaam achteruit en op 19 januari is ze op 94-jarige leeftijd overleden. We wensen haar kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.

Jan Hendrik Flierman geb 19 mei 1951 ov 31 januari 2023

Jan werd geboren in Averlo. Na zijn huwelijk met Alie Lenderink zijn ze gaan wonen op de Dingshof in Olst. Uit het huwelijk werden Monique en Richard geboren. In zijn werkzame leven heeft hij verschillende werkzaamheden uitgevoerd in het loonbedrijf van zijn ooms, vrachtvervoer, de landmeetdienst van de Gemeente Deventer en daarnaast verzorgde hij zijn schuur met mestvarkens. De laatste 25 jaar had hij een klussen/schildersbedrijf. Hij was een perfectionist. Jaarlijks genoot hij van de bergwandelingen, almaltrieb en tirolermuziek in zijn favoriete vakantieland Oostenrijk. In 2020 werd bij Jan de ziekte ALS vastgesteld. Aanvankelijk waren de effecten redelijk mild, maar de laatste maanden werd het erg zwaar. Op 31 januari overleed hij, twaalf dagen na zijn moeder. We wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel sterkte.

Marius Gerard Willemsen
geb 22 april 1936 ov 18 februari 2023

Gerard werd geboren op Boxbergen als jongste uit een gezin van zes kinderen. Toen hij volwassen werd hielp hij zijn oom en tante in Averlo op de boerderij. Deze nam hij na zijn huwelijk met Anneke Rechterschot in 1962 over. Uit het huwelijk werden de kinderen Greta en Geurt geboren. Zijn hele leven werkte hij op de boerderij waar hij ook als liefhebberij Belgische paarden fokte. Later ging hij vaak met Anneke toertochten houden in Salland en Twente.

De laatste jaren werd de benauwdheid langzamerhand erger door hartproblemen en COPD. Maar hij bleef tot het laatst geïnteresseerd in de boerderij en iedereen in zijn omgeving.

Op 18 februari overleed hij na enkele dagen in het ziekenhuis te zijn verpleegd.

wij wensen zijn vrouw, kinderen en (achter)kleinkinderen veel sterkte toe.

Johanna Harmina van Rijssen-Denekamp
geb 29-6-1934 ov 13-3-2023

Mien Denekamp werd geboren in Wilp maar door haar huwelijk met Jo van Rijssen kwam ze naar Wesepe. Uit het huwelijk werden drie kinderen geboren Gejo, Marjon en Andrea.

Als echtgenote van de bakker kende heel Wesepe haar. Door haar vriendelijkheid en hartelijkheid was ze erg geliefd in het dorp.

Naast de winkel genoot ze volop van haar gezin en later van de kleinkinderen. Ze volgde het voetbal op de voet, vooral haar favoriete Feijenoord, terwijl haar man voor Ajax was.

De laatste jaren verliepen moeizaam en raakte ze steeds meer in de war, maar ze klaagde nooit.

Op 13 maart overleed ze waarna de crematie plaats vond op 20 maart.

We wensen haar man, de kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

BIJ DE DIENSTEN

Praktische tips t.a.v. de Pinksterviering op de Zoogenbrink.

- voor de navigatie naar de Zoogenbrink intoetsen: Molenweg 3, 8121PP Olst.
- kom op de fiets of rijdt anders zoveel mogelijk samen i.v.m. parkeren.
- er liggen 100 stobalen, wilt u daarop zitten? Neem i.v.m. haken in kleding zelf een kleed mee om op de balen te leggen.
- u kunt ook een eigen stoel meenemen, graag met buizenframe, poten zakken weg in de grond
- we hoeven niet 'paasbest' gekleed, maar Pinksterpraktisch i.v.m. teken in bos en wei, dus liever geen slippers of blote benen.



UIT DE KERKENRAAD

Als u dit leest is het al weer een maand geleden dat er plotseling een steiger achter in de kerk stond. Wat was er aan de hand??

Zoals u weet hebben de kerkrentmeesters eind vorig jaar besloten om de orgelkast weer in oude glorie te laten herstellen. We hebben dit jaar een financieel voordeeltje, en iedereen vond het een goed idee dit extra geld te besteden aan het opknappen van de orgelkast, na het groot onderhoud aan het orgel zelf 2 jaar geleden. Er waren stukjes houtsnijwerk afgebroken, die hebben jarenlang in een doos op het orgelzoldertje gelegen. Ook moesten er een paar lijsten vervangen worden die waren aangetast door de houtworm. En de kleuren zijn in de loop van de tijd nogal vervaagd, dus tijd voor een opknapbeurt.

Het orgel is een rijksmonument, dus we kunnen niet zomaar naar eigen goeddunken daar van alles mee doen. Daarom hebben de kerkrentmeesters de expert van de PKN die over de monumenten gaat om advies gevraagd hoe dit moet worden aangepakt. Via deze expert is een professionele houtsnijder gevraagd om de orgelkast weer helemaal in orde te maken. Dat werk is inmiddels afgerond. Maar om overal bij te kunnen moest er wel een steiger worden geplaatst. Tijdens het werk kwamen er nog wel een paar

vragen op. Zo kon er niet worden vastgesteld waar de afgebroken stukjes precies hadden gezeten. Dat komt waarschijnlijk omdat er in het verleden ook al eens herstelwerk aan het houtsnijwerk is geweest, maar dat was geen kwaliteit, niet professioneel gedaan. Dus dat is nu op een deskundige manier in oude glorie hersteld. Helemaal boven aan de orgelkast, bij de twee engelen links en rechts, waar ook stukken houtsnijwerk waren afgebroken, hebben ze jaren geleden de engelen een stukje naar voren gezet zodat het niet opviel dat er houtsnijwerk kapot was. Dat houtsnijwerk bij de engelen is uiteraard ook weer helemaal hersteld, en de engelen zelf zijn weer een klein beetje teruggeplaatst, naar de plek waar ze origineel horen te staan. Als u de volgende keer in de kerk bent moet u maar eens even de tijd nemen om het allemaal goed te bekijken.

De volgende stap is de orgelkast opnieuw in de verf en de was zetten. Daarvoor gaan de kerkrentmeesters ook goedkeuring vragen van de monumenten expert, en een offerte vragen bij een deskundig bedrijf. Er lag na zoveel jaren uiteraard heel veel stof op de kast. Dat is ook schoongemaakt, daarom ziet het er al weer ietsje frisser uit dan daarvoor. In de diverse perioden dat het orgel bestaat heeft het verschillende kleuren gehad, zoals wit, groen, en zwart. Maar de kerkrentmeesters hebben een voorkeur voor de huidige kleur, dus wat dat betreft komen er geen grote veranderingen. En als alle werk achter de rug is hebben we weer een prachtig orgel, een juweeltje om trots op te zijn!

Henk Jansen - voorzitter



DIACONIE

Beste senioren,
Op woensdagmiddag 5 april jl. hadden we onze Paassoos in de Beukenoot.

Het was een geslaagde middag met een mooie opkomst van 30 personen, hier waren we als commissie erg blij mee.

We hadden de avond van tevoren de Beukenoot omgetoverd in Paasfeer, en daardoor was het ook een gezellig binnenkomen. Na ontvangst met koffie / thee en iets lekkers gingen we aan de slag met de Paas (PUB) quiz!

Per tafel kreeg men een scala aan allerhande vragen over Pasen, geschiedenis, aardrijkskunde etc.

De hersenen werden behoorlijk gekraakt 😊.

Ondertussen kon men samen gezellig praten onder het genot van een drankje en verschillende hapjes.

Natuurlijk werden de vragen ook nagekeken. Nadat iedereen een paasprijsje had uitgezocht, ging men met een glimlach op het gezicht naar huis.

We kunnen terugkijken op een geslaagde en gezellige middag.

Bootreis

Op dinsdag 16 mei a.s. gaan we vanaf Urk met de boot het water op.

Hopelijk word dit ook een geslaagde dag, met een mooie opkomst. Opgave kan nog tot 1 mei bij Fineke.

Voor de agenda:

Op de woensdagen 3 mei, 7 juni en 5 juli gaan we Samen Eten in "het Wapen van Wesepe".

We starten om 12.30 uur met een 3-gangen diner inclusief een drankje voor 20 euro.

Opgave en afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke telf: 532247.

Zoals u misschien wel weet komen de Soosmiddagen te vervallen in de zomerperiode. U kunt nog wel aanschuiven bij de spelletjesmiddagen in de Brouwershof (behalve in juli en augustus). Wij gaan in september weer van start met een uitje in het dorp. Later meer hierover.

Graag tot ziens bij ons jaarlijkse reisje en bij het eten!

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,

Woensdag 10 mei a.s. half drie is er weer een spelletjesmiddag in de Brouwershof.

Onder het genot van een kopje koffie of thee spelen we rummicub, kaart of een zelfmeegebracht spel.

U bent van harte welkom!

Hartelijk groet van Bertus, Klaasje en Jenny

“Licht dat ons aanstoot in de morgen, voortijdig licht waarin wij staan”

Dit ‘Lied aan het Licht’, van de onlangs overleden dichter en theoloog Huub Oosterhuis, is één van de vele liederen die hij geschreven heeft.

Oosterhuis’ liederen, welke elke keer weer een spel van Bijbelse beelden en woordspelingen bevatten, zijn de afgelopen 15 jaar als een ‘rode draad’ gehoord, gezongen en beleefd in de PG Wesepe. Vanaf 1960 schreef Huub Oosterhuis meer dan 700 liederen, vooral voor de liturgie.

Een rondvraag onder de leden van de Cantorij Wesepe leverde de volgende uitspraken op:

- De muziek bij de tekst is heel bijzonder en gaat dan steeds meer leven
- Het ontroerende lied “In ‘t laatste van de dagen” geeft eindelijk echte vrede overal
- Oosterhuis’ teksten nodigen uit tot nadenken; beetje rebels, maar zéker waardevol
- Samen zingen van de liederen mét elkaar en zo opgetild worden uit het leven van alledag
- Elke keer de diepere betekenis te ervaren ontroert
- De prachtige en vaak spannende muziek is de grote kracht onder de teksten
- Tekst en muziek...een prachtige, ontroerende eenheid.
- Om dit samen met de Cantorij een ‘klankkleur’ mee te geven
- Het prachtige lied “Zomaar een dak, boven wat hoofden” te zingen in een kerk, waar al eeuwenlang gezongen is
- Teksten brengen je dichterbij de ‘pieken en dalen van alledag’
- Licht, dat altijd weer de hoop biedt voor nieuw begin en dus voor de toekomst
- De woordkeus van Huub Oosterhuis geeft de inhoud een ‘gouden rand’.

Zijn eerste lied, dat nóg steeds in de kerk van Wesepe klinkt, is “Zolang er mensen zijn op aarde”.

Dit geeft wel aan dat deze teksten niet tijdgebonden zijn en zéker zullen blijven klinken!

Corinne Ovinge-Best

We hebben een Hulpdienst Wesepe

Gelukkig hebben we genoeg aanmeldingen gekregen om een hulpdienst in Wesepe te kunnen starten. Dus kunnen we nu starten.

Mocht u hulp nodig zijn bij transport of andere zaken dan kunt u ons bellen.

Info via Ans Krijt 06-24728227 anskrijt@hotmail.com

of Gerrit Visscher 06-20753695 gerrit.visscher.heeten@gmail.com

Wij zoeken dan een helper bij u in de buurt waarna u geholpen wordt als dat kan.

U betaalt de helper wel de kosten die gemaakt zijn maar niet zijn tijd.

We hopen dat we velen kunnen helpen in Wesepe en omgeving.
Hulpdienst Wesepe.



KERKBEHEER



Opbrengst van collecten en giften

26 maart	Diaconie	€ 80,60
	Kerkbeheer	€ 17,10
2 april	Diaconie	€ 71,37
	Kerkbeheer	€ 29,19
6 april	Diaconie	€ 12,60
	Kerkbeheer	€ 9,70
	HA	€ 25,25
9 april	Diaconie	€ 74,55
	Kerkbeheer	€ 86,55
23 april	Diaconie	€ 33,25
	Kerkbeheer	€ 42,50



AGENDA

3 mei	12.30 u	Samen Eten	Wapen v. Wesepe
8 mei	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
10 mei	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
10 mei	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
11 mei	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
16 mei		Bootreis Ouderensoos	
17 mei	19.30 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
22 mei	20.00 u	Redactievergadering	Kikkerspad 9
27 mei	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer



Protestantse Gemeenten
Klein Salland

Gezellige Wandeling Klein Salland in Wesepe

Op vrijdag 14 april begonnen 8 enthousiaste wandelaars uit de Gemeenten Wijhe, Raalte en Wesepe aan de mooie wandeling vanuit de Beukenoot in Wesepe. Onder de welkomstkoffie werd uitgebreid stilgestaan bij de fotogalerij van voormalige Weseper predikanten vanaf 1829. Vooral de oudste foto van Ds. Kreiken, die 43 jaar Wesepe gediend heeft is bijzonder. De foto werd gemaakt kort voor zijn dood in 1872, terwijl toen de fotografie nog in de kinderschoenen stond.

Hoewel ietsje fris scheen de zon al volop toen de groep iets voor negenen aan de tocht begon. Na 3 km was het eerste infomoment. Herman Schoneveld van de Historische Vereniging Heeten vertelde over de geschiedenis van het landgoed Zonnenbergen die terug gaat naar 1320. Vervolgens liep de groep naar het tweede info bij het Overijssels Kanaal. Hier vertelde Herman over de eerste vorm van Openbaar Vervoer en wel een scheepvaartdienst van Raalte naar Deventer in 1892. Voor 20

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

cent kon je destijds heen en weer varen al moest je daar wel een dag voor uittrekken. Rond 11 uur arriveerde het gezelschap inclusief Herman bij de koffiepauze bij Cora Schensema in de Beumershoek. Hier vertelde Cora over haar bijzondere leven, over Zuid-Holland, over Wesepe en over haar zoon Memphis. Sommige wandelaars scoorden nog een mooie foto van Memphis voor de (klein)kinderen. Na de koffie kreeg de groep bij het Nieuwenkampspad nog informatie over de Stichting Wandelpaden Heeten waarna de prachtige tocht eindigde rond half één in de Beukenoot na 13,5 km. De deelnemers beloofden elkaar terug te zien op 10 november in Olst.

Gerrit Visscher



Projectkoor PKN Olst op 2 juli a.s.

In juni start er weer een projectkoor o.l.v. Carien Duursema! Als laatste activiteit van het seizoen organiseren wij een projectkoor waarbij Carien Duursema (bevlogen dirigente van o.a. Ardente en de Cantorij van de PKN Wijhe) ons in een aantal repetities klaar gaat stomen voor de dienst van 2 juli.

Het thema is "Zomaar te gaan...". met predikant ds. Saar Hoogendijk uit Deventer.
 Iedereen is welkom, met of zonder ervaring, want in een koor krijgt iedereen zijn stem!
 De eerste repetitie is op dinsdag 6 juni van 19.00 tot 21.30 uur.
 Deze keer inloop vanaf 19.00 in de Bastiaan om elkaar te leren kennen.
 Verder op de dinsdagen 20 en 27 juni van 19.30-21.30 uur en de generale op zaterdag 1 juli van 16.00 - 17.00 uur, allemaal in de dorpskerk in Olst.
 Zondag 2 juli inzingen vanaf 9 uur.

Je kunt je nu al opgeven bij: Blandine Taal, via de mail mussettaal@kpnmail.nl of met een bericht of belletje naar 06-30292520. Of bij Carien Duursema: carienduursema@gmail.com
 Vorming en toerustingscommissie PKN Olst

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
7 mei	9.30 u	Dhr. G. van Vulpen, Zwolle
14 mei	9.30 u	Ds. C. Baljeu, Dalfsen
21 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar
28 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar, Klein Salland Zoogenbrink
4 juni	9.30 u	ds. R. Slaar, Trinitatis

Olst

datum	tijd	voorganger
7 mei	9.30 u	Ds. H. Eldering-Schendel
14 mei	9.30 u	Dhr. H.G. Dijkman
18 mei	9.30 u	Ds. W. Davelaar
21 mei	9.30 u	Ds. W. de Jong
28 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar, Klein Salland Zoogenbrink
4 juni	9.30 u	Ds. H. Diermanse, Trinitatis in Boskamp

Wijhe

datum	tijd	voorganger
7 mei	9.30 u	Josyanne Luten, Zuidwolde
14 mei	9.30 u	Ds. S. Sijtsema, Goutum
21 mei	9.30 u	Mw. P. Kramer, Laren
28 mei	9.30 u	Ds. R. Slaar, Klein Salland Zoogenbrink
4 juni	9.30 u	Josyanne Luten, Zuidwolde

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 06 12180541 tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
JEUGDWERK	Rini van Dijkhuizen PKN Kerkelijke jeugdwerker (i.o.)	tel 06 30618049
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher,	tel 06 20753695
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

