

november 2015



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 26 okt. 2015

Oplage: 450 ex.

Redactie:

Ds. R. Gosker

Mevr. A. Rechterschot

Mevr. E. Middeldorp

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Kopij inleveren vóór 20 december.

Eén keer per jaar –in de maand september- wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer: RABO bank: NL 84 RABO 0128 1218 66.

Erediensten in november

- | | | | | |
|--------|----------------|---|---|--|
| 1 nov | 11.00 u |  |  | Ds. R. Gosker (gedachteniszondag)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. |
| 8 nov | 10.00 u | |  | Ds. A. Zaal (Hemmen)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcoll.: Kerk in Actie, najaarszending |
| 15 nov | 10.00 u | | | Mevr. M. de Vries (Gorssel)
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: Bloemenfonds |
| 22 nov | 10.00 u | |  | Mevr. I. Ziegelaar (m.m.v. de Harmonie)
Inz. der gaven: Diaconie
Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb. |
| 29 nov | 10.00 u | 1^e advent |  | Ds. R. Gosker
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcoll.: Diaconie, eigen gemeentewerk |
| 6 dec | 10.00 u |  |  | Mevr. M. Mazereeuw (Kampen)
Inz. der gaven: diaconie
Eindcollecte: Kerkbeheer: Pastoraat |



: Kinderoppas



: Koffiedrinken

Zing, huil, vecht, bid, lach, werk en verwonder...!

'Als je naar de kerk gaat. Wat zou jij daar dan het liefste willen doen?' Ik zit met mijn dochter van vijf aan tafel en we hebben een van onze gesprekjes. Ik beseft me dat ik veel van haar kan leren, want ze is op veel punten nog zo puur en gaat op haar gevoel af. Ze verwondert zich over de dingen om haar heen. Over de slakken in de tuin, de mooie grote appels die ze mag plukken uit de boom. Maar ook over vriendschappen op school die wel eens moeilijk zijn. Of dat je niet alles in één keer kunt, maar ook wel eens moet oefenen en doorzetten. Ik kijk naar haar en beseft me dat het leven een leerschool is. Een mooie, maar soms ook harde leerschool en diep in mijn hart wens ik haar toe dat ze zo lang mogelijk zich mag blijven verwonderen en dicht bij haarzelf mag blijven.

'Als je naar de kerk gaat. Wat zou jij daar dan het liefste willen doen?' Er wordt even nagedacht, maar dan zegt ze: 'spelletjes! Dat vind ik leuk!' 'Nou', antwoord ik haar, 'dan moeten we dat maar eens doen.' En zo, met gesprekjes als deze, opent mijn hart zich keer op keer meer voor de toekomst van de kerk, voor de toekomst van samen geloven.

Ik kan niet alleen geloven. Ik heb anderen nodig, anders vervluchtigt het. En ik hoop vurig dat er voor mijn kinderen een plek is waar ze samen met anderen kunnen geloven. Wij, volwassenen, ouderen, hebben de belangrijke taak ruimte te geven. Ruimte om je te verwonderen.

Ik kan kinderen vertellen hoe mooi God de wereld heeft gemaakt. Maar ik kan ook met ze op zoek gaan naar spinnenwebben met dauwdruppels erop of samen met ze appelmoes maken. Ik kan het verhaal van Pasen voorlezen, maar ook samen stenen versieren, paasstokken timmeren en haantjes schilderen. Spelenderwijs ontdekken hoe mooi de wereld is en wat de stenen en hanen met Pasen te maken hebben.

Als we nadenken over de toekomst van de kerk doen we dat vanuit onze verwondering over het verhaal van God met ons. Zijn verhaal van bevrijding, van liefde voor jou. Dát moet blijven klinken. In spel en woord, in muziek en ontmoetingen. Dát

moeten we doorgeven aan de mensen om ons heen en aan de generaties na ons.

We mogen ons als kerk bevrijden van alles dat "moet", ook al weten we niet meer precies waarom. Er komt ruimte om te spelen, te ontdekken en je te verwonderen. Ik kijk naar de mensen om mij heen en mijn hart opent zich voor die toekomst: zing, huil, vecht, bid, lach, werk en verwonder...!



Karolien Zwerver
(Predikant te Raalte)

BIJ DE DIENSTEN

7e zondag van de herfst – 1 november 11.00 uur!

Oecumenisch als we zijn, vieren we op deze eerste zondag van november onze Gedachtenisdienst. Omdat mensen soms van ver komen, begint de dienst om 11.00 uur. Ook is het bedoeld als een gebaar naar alle dorpsbewoners die geen kerkgangers zijn, maar wel de jaarlijkse Gedachtenisdienst willen bijwonen. Elders in deze aflevering van het *Beukenblad* leest u er meer over.

8e zondag van de herfst – 8 november

Onze oud-predikant Aafke Zaal gaat voor op de *Dankdagzondag*. Het is een wat groot woord, maar we maakten enkele jaren geleden de afspraak dat we op de zondag na de *Dankdag voor gewas en arbeid* er aandacht aan zouden besteden. Op deze zondag houden we ook de Pannenkoekenactie van de diaconie en de ZWO.

's Middags vieren de kinderen Halloween. Ook hierover leest u elders in dit blad of in de Dorpskrant meer.

9e zondag van de herfst – 15 november

Als gastvoorganger gaat bij ons voor mevr. M. de Vries uit Gorssel.

10^e zondag van de herfst – 22 november

In de dienst van 22 november zal de muziekvereniging “**de Harmonie**” de muziek verzorgen. De hout- en koperblazers onder leiding van Dhr. Dries Lansdorp uit Zwolle zullen zorgen voor een feestelijke bijeenkomst.

Het thema van de viering is: Harmonie en de voorganger is Irene Ziegelaar. Na afloop staat er voor iedereen koffie klaar en is er gelegenheid elkaar informeel te ontmoeten.

1e zondag in advent – 29 november

De kleuren van het Kerkelijk Jaar zijn op deze zondag gewisseld van groen naar paars. Tijd voor inkeer en van voorbereiding op het aanstaande kerstfeest. De evangelist die volgens het leesrooster het komende jaar met ons optrekt is Lucas. Na afloop van de ochtenddienst houden we een gemeentevergadering.

Ik wens u goede en gezegende kerkdiensten!

Reinier Gosker

PASTORALE KRONIEK

Grote schoonmaak! Zo kun je noemen wat de Protestantse Kerk in Nederland te wachten staat. De deur staat op een kier. De vensters gaan open. Er zou weleens een frisse wind door de kerk kunnen gaan waaien.

Veertig jaar duurde het *Samen op Weg-proces* (1964-2004) van de voormalige Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland. Het schoot niet op. We namen er de tijd voor. Uit duizend compromissen bouwden we een organisatie waar we inmiddels versteld van staan. De daarbij behorende kerkorde omvat twee kloeke delen van in totaal 480 pagina's regelgeving. Voor alle plaatselijke, regionale, provinciale en landelijke raden en commissies waren mensen nodig. Met als resultaat dat we vergaderen tot we vergaderd worden.

Een frisse wind?

Nu we tien jaar lang (2004-2015) deze moloch met kunst en vliegwerk overeind gehouden hebben, lijkt het einde ervan in zicht te komen. De synode van de PKN komt op 12 november met voorstellen die ik zou typeren als 'Grote Schoonmaak'. Anders dan in het bisdom ziet het ernaar uit dat de dingen ons niet van bovenaf opgelegd gaan worden, maar dat de speelruimte voor de plaatselijke kerk groter en flexibeler zal zijn. Ook voor predikanten en kerkelijk werkers gaat er iets veranderen waardoor zij méér tijd en aandacht kunnen besteden aan de wereld om hen heen dan aan de binnenkerkelijke organisatie en het overeind houden van het instituut kerk. We kunnen straks, zoals de apostelen uit het Nieuwe Testament, ons steentje weer bijdrage aan cultuur en samenleving te midden waarvan we kerk zijn. We kunnen dan eindelijk gaan doen waarvoor we in de wieg gelegd zijn. Jammer, dat ik over een paar maanden met pensioen ga! Maar ik gun het mijn Klein-Sallandse collega's graag en van harte!



Tijdens het *Convent van Klein-Sallandse kerkenraadsleden* (op 4 september j.l.) duidde synodevoorzitter Karin van der Broeke één en ander aan. Haar verhaal ging een beetje over ons hoofden heen. Kort daarna deed synode-secretaris Arjan Plaisier zijn verhaal tijdens een samenkomst van predikanten en kerkelijk werkers in de classis Deventer. Hij stak ons een hart onder de riem met het bovenstaande relaas. U zult er ongetwijfeld over gelezen

hebben in kranten en tijdschriften, en zo niet, dan heb ik zojuist een tipje van de sluier voor u opgelicht. Voor meer informatie zie: www.protestantsekerk.nl/overons/kerk2015. Daar vind je het zojuist (1 oktober) verschenen synode-rapport: *Waar een woord is, is een weg*. Ik vind de taal van de nota wat hoogdravend en vroom. Een eerdere nota (april 2015) heeft daar minder last van en leest iets prettiger, vind ik: *Kerk 2025: Een verkenning*. Ook die nota is op de PKN-site te vinden.

Dansend met een boekrol in mijn armen!

Achter ons ligt een maand die begon met de Israëlzondag. De opmerkelijk plaats die Israël in de Bijbel inneemt heeft de Protestantse Kerk ertoe gebracht om er jaarlijks aandacht aan te besteden. Een Bijbel zónder Joodse geuren en kleuren is immers een smakeloos boek. Alles wat prikkelt en vragen oproept zou je moeten weglaten. Wat overblijft is een bloedeloos verslag van een nietszeggende God die in het algemeen alles en iedereen liefheeft, maar niemand in het bijzonder, en dus ook mij niet, en u niet. Maar als ik lees hoe de God van Abraham, Isaak en Jakob een trouwverbond sluit met Israël, en met dat volk van alles beleeft wat niet minder mooi en lelijk is dan wat er in mijn en uw eigen leven gebeurt, dan weet ik mij aangesproken door dezelfde trouw en liefde waarvan in de Bijbel gewag wordt gemaakt. Als God zo gék is als de Bijbel vertelt, overtuigt mij dat méér dan elke andere god die precies in mijn voorstellingsvermogen past. Met zo'n god ben ik gauw klaar, want hij/zij heeft mij niets te vertellen wat ikzelf niet bedenken kan. De God van Abraham, Isaak en Jakob is echter groter en gekker en vreemder en ruiger en wijzer en liever en kwaaiër en milder en jaloers en verrassender dan mijn hart, en dat is maar goed ook, want alleen zo kan ik werkelijk iets van hem/haar verwachten wat ik mijzelf niet geven kan. Daarom is het wat mij betreft elke zondag Israëlzondag, want of we nu lezen uit het Oude of Nieuwe Testament, het is altijd weer de God van Abraham, Isaak, Jakob, Jozef en Jezus, die aan het woord komt. En als dat niet zo is, heb ik er ook geen boodschap aan.

Dit jaar nodigde ik Bert Oude Engberink uit, de voorganger van de Liberaal-Joodse Gemeente Twente, om samen met mij in de Nicolaaskerk te Wesepe de Israëlzondag vorm te geven. Het werd een mooi en hartelijk uur dat we beleefden. Toen Bert ons spontaan uitnodigde om op de avond van diezelfde dag in de synagoge van Haaksbergen Sjimchat Thora te komen vieren – het Joodse feest van de Vreugde der Wet –, ben ik die avond naar Haaksbergen gereden en was ik te gast bij



de Liberaal Joodse Gemeente Twente. Prompt werd ik uitgenodigd om met één van de vier Thora-rollen door de synagoge te dansen, zoals dat op Sjimchat Thora gebruikelijk is. Ik wist niet wat me overkwam, maar keerde vrolijk fluitend terug naar huis.

Het jaarlijkse uitje met de burgemeester

Elk jaar nodigt de burgemeester van Olst-Wijhe, Ton Strien, alle predikanten en priesters uit om een dagje te stappen, te fietsen, te kanoën, of wat dies meer zij. Vorig jaar begonnen we in Wijhe en fietsten over het Geert Grootepad naar Windesheim en aan gene zijde van IJssel terug naar Wijhe.

Dit jaar was de start in het Inloopcafé van Wesepe. Daarna mocht ik een rondleiding in de Nicolaaskerk verzorgen (ja ja, ook over de gewelven en onder de kerkklokken) en wandelden we naar Klein-Schuilenburg om via het Rustpunt bij de familie Hulleman weer terug te keren naar Wesepe, – met dank aan Jan Wichems die mij had ingefluisterd hoe we konden lopen over paden en lanen door bossen en velden. Halverwege de route nam Ton de gelegenheid te baat om ons te vertellen over het gemeentelijk vluchtelingenbeleid en wat er bij kijken komt. Aan het einde van de dag namen we afscheid van collega Joachim Skiba, pastoor van de Lebuïnusparochie van Deventer e.o. Hij vertrok enkele dagen later naar de *Martha en Mariaparochie* in de regio Baarn, Soest en De Bilt. Dat het hem er goed moge gaan!

Over Allerheiligen en ...

Van harte nodig ik u uit voor de jaarlijkse Gedachtenisdienst in de Nicolaaskerk op zondagochtend 1 november *om 11.00 uur*. We gedenken dan diegenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. We noemen namen, staan even stil, ontsteken een licht en zingen een lied. Ten onzent gaat het om:

<i>Hendrik Jan Kluinsteker</i>	<i>87 jaar</i>
<i>Johanna Hendrika Hulsegge-Kluinsteker</i>	<i>92 jaar</i>
<i>Gerhard Wilhelm Grievink</i>	<i>83 jaar</i>
<i>Gerhardus Lambertus Panhuis</i>	<i>84 jaar</i>
<i>Willemina Gerritdina Knopert-van Gelder</i>	<i>81 jaar</i>
<i>Aaltje Cornelia de Soet-Kluin</i>	<i>97 jaar</i>
<i>Hermanus Dijkslag</i>	<i>73 jaar</i>
<i>Hermina Albertha Slijkhuis-van Gelder</i>	<i>73 jaar</i>

De cantorij zingt het *Requiem* van Eliza Gilkyson op muziek van Craig Hella Johnson. Na de viering is er in *De Beukenoot* gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of een glas limonade.

... Halloween

In het kielzog van Allerheiligen viert de Blauwe Olifant één week later, op zondagmiddag 8 november, zijn Halloweenfeest met de kinderen van het dorp. U weet toch dat *Halloween* een Engelstalige verbastering is van *All Hallows Eve*? Het gaat om de vooravond van het Allerheiligenfeest, waarop Maarten Luther in 1517 protest aantekende tegen de wantoestanden in de kerk en daarbij alle heiligen te hulp riep – om 31 oktober dus, oftewel Hervormingsdag!



De kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 3 t/m 8 nodigen we uit: doe je mee? Kom dan om 16.30 uur, verkleed als spook of trol, als griezel, draak of heks, naar de Grote Beuk op het Kerkplein. Daar wordt een Gevaarlijke Reuzen Draak beplakt in rood én zwart én felle kleuren geel!

Dood en verderf zaaiend beest. Vuurspuwend monster! Vraag thuis aan je vader en moeder of ze je onherkenbaar willen schminken. Dat is veiliger! Want daarna gaan we, net als vorig jaar, in griezelgroepjes door het dorp om overal 'kabaal' te maken (wat dat is vertellen we je nog wel).

Terug op het kerkplein verjagen we de grote Gevaarlijke Reuzen Draak uit het dorp. Weg ermee! Bang? Nee hoor, niet nodig! Want eerst eten we ons rond én dik én sterk met duizend pannenkoeken en een spookverhaal. Voor alle kinderen zijn er pannenkoeken, en voor hun (groot)ouders een borrel of een glas wijn. We beginnen om 16.30 uur. Twee uur later is de Gevaarlijke Reuzen Draak verdreven, oftewel in rook op gegaan! Het feest is gratis, maar er staan wel een paar Blauwe Olifant Melkbussen waarin jezelf of je ouders een gift in kunnen deponeren.

En verder ...

Op dankdagochtend, woensdag 4 november, houden we onze najaars 80⁺ ochtend. Opnieuw zal een ex-kerkenraadslid vertellen hoe het hem de afgelopen jaren is vergaan. Wat hij ervan opgestoken heeft en hoe het hem bevallen is. We besluiten de ochtend met een tafelviering in het koor van de kerk. Betreffende gemeenteleden zijn per brief uitgenodigd.

Op woensdagavond 25 november houden we de *Bezoekersavond* voor allen die in het pastoraat werkzaam zijn. Ook daarvoor zijn de betreffende gemeenteleden uitgenodigd. We draaien die avond de film 'O Happy Day':

Hannah is een Deense huisvrouw met weinig plezier in haar leven, die zingt in het plaatselijke, weinig inspirerende, kerkkoor. Op een dag raakt Hannah betrokken bij een ongeluk, waarbij een tourbus vol Amerikaanse gospelzangers plots moet remmen om haar te ontwijken. Muzikaal leider Moses Jackson uit de New Yorkse wijk Harlem, raakt gewond en moet een paar weken in het Deense dorpje blijven om te herstellen. De provinciale inwoners zijn niet erg gediend van zijn aanwezigheid, maar Moses weet voor de nodige inspiratie te zorgen bij het kerkkoor. Door het charisma en het enthousiasme van Jackson bloeit Hannah op en begint het hele koor te swingen. De Deense feel-good movie 'Oh Happy Day' werd geregisseerd door Hella Joof, die in 2001 met 'Shake It All About' de grootste boxoffice hit in Denemarken scoorde. Het idee voor de film komt van hoofdrolspeelster Lotte Andersen, tevens een goede vriendin van Joof. De rol van de swingende Moses Jackson wordt vertolkt door de Amerikaanse acteur Malik Yoba, die rollen had in films als 'Cool Runnings' en 'Cop Land', en meespeelde in de politiserie 'New York Undercover'.

Op zondagochtend 29 november, na afloop van de ochtenddienst, houden we een *Gemeentevergadering*. Kerkordelijk zijn we als plaatselijke gemeente gehouden om eens in de zes jaar een aantal bestuurlijke zaken met elkaar af te spreken. Het gaat daarbij om items als kinderen aan het avondmaal, (in)zegening van huwelijk, en de wijze waarop kerkenraadsleden gekozen worden. Het is goed om het huishoudelijk reglement van onze

gemeente weer op orde te hebben. Dan kunnen we de komende zes jaar weer vooruit!

Op twee avonden kunt u zich laten voorlichten over *een nieuwe bijbelvertaling in gewone taal* (2014). Op donderdag 29 oktober kunt u in het Wijhese Langhuus terecht, waar collega Karolien Zwerver een avond verzorgt, of in het Raalter Annahuis waar Martje Veenstra hetzelfde doet. Een week later, op donderdag 5 november, wisselen beide collega's van standplaats. Maartje Veenstra is dan in Wijhe en Karolien Zwerver in Raalte.

Ten slotte: wonen in ballingschap

Ik eindig met een mooi gedicht voor de herfst. Het is wat lang. Je moet er even voor gaan zitten. Het geeft zijn geheim niet direct prijs. Je moet de woorden eerst even proeven en proberen, maar dan heb je ook iets om over na te denken. Het heet '*Wonen in ballingschap*', en werd geschreven door Albert Bontridder:

*Wie zegt
dat wij niet meer weten
waarom wij ons zo ellendig voelen
in dit land,
in deze straten,
huizen en kamers,
in deze lege tempel van bestaan?*

*Sommigen zeggen nog
dat wij zelfs niet meer weten
dat wij ontheemden zijn,
dat wij ooit een thuis hebben gehad
en woonden
in de tuin van de kennis,
tussen bomen,
met woorden ruisend in alle takken,
tussen wolken,
zoenend met talloze lippen,
tussen dieren
met elk hun eigen naam in de ogen,
tussen de namen
van al wat was en blijft*

*en goed is,
omdat het genoemd kan worden,
ook in de wending,
wanneer het de tegenvoeter uitdaagt
zich bloot te geven.
Aan de grenzen van de tuin,
in de buitenste duisternis,
in weerwil van de harde zon,
het ontij van water en vuur,
de orde van dieren en planten
die elkaar verslinden
om zich staande te houden,
is wonen een heimwee geworden,
een vervreemding,
verbanning,
een moeizame tocht in het teken
van de keerzijde,
de rug als geloochend gelaat en getal,
afstand die de tuin van de oorsprong
in het falend geheugen
overeind tracht te houden:
verweer tegen het einde,
maar vooral tegen het vermoede begin.*

Het gedicht kunt u vinden in: *De 100 beste gedichten*, gekozen door Ahmed Aboutaleb voor de VSB Poëzieprijs 2014. Zo groet ik allen en wens u mooie herfstdagen!

Reinier Gosker



UIT DE KERKENRAAD

Hulp gevraagd!

De Protestantse Gemeente Wesepe vraagt uw hulp om haar ledenbestand compleet te krijgen. De aanleiding hiervoor is een wetswijziging rond de eeuwwisseling waardoor baby's niet meer automatisch in de kerkelijke

administratie worden opgenomen. Van ouders werd verwacht dat ze hun kind zelf bij de kerk aanmeldden. Omdat de ouders dit vaak niet wisten zijn een aantal kinderen niet opgenomen. Daarom heeft de kerkenraad besloten tot een inhaalactie. Wij willen graag een melding van alle kinderen die geboren zijn in of na 2010. Tot die tijd werden geboortes nog bijgehouden via alternatieve systemen. We verwachten dat ouders zelf hun kind melden, anderen kunnen hen of ons hierop attenderen. In het laatste geval nemen wij contact op met de ouders over de wijze waarop we hun kinderen al dan niet inschrijven. Er wordt geen enkel kind ongevraagd opgenomen.

Kinderen kunnen worden aangemeld via e-mail: scribapgwesepe@gmail.com of een telefoontje naar Ton den Duijf tel. 532272.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Kerkenraad PG Wesepe.

Nieuwe ledenadministrateur voor de PG Wesepe gezocht

Volgend jaar komt in de lente de functie van ledenadministrateur vacant.

Voor deze 'klus' binnen de kerk zoekt de kerkenraad iemand die van administratief werk houdt, accuraat is, over variabele vrije tijd beschikt en (een beetje) verstand van het programma Excel heeft.

Het is moeilijk te zeggen hoeveel tijd deze 'klus' precies kost. Gemiddeld twee avonden in de maand, maar soms, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van de Actie Kerkbalans en de Solidariteitskas, minimaal twee avonden in de week. Gelukkig zijn deze acties maar één keer per jaar.

Hoe sneller een opvolger zich meldt hoe meer tijd er is om goed ingewerkt te worden!

Voor informatie kunt u terecht bij de huidige ledenadministrateur: Else Fleurke, T: 0570-530103 / E: elsemarjafleure@gmail.com.

Reacties kunt u sturen naar de scriba van de kerkenraad: Gerrit Visscher, T: 0572-381823 / E: scribapgwesepe@gmail.com



DIACONIE

Verkoop breiwerk

De handwerkgroep van Wesepe houdt op **zaterdagmiddag 7 november** een verkoop van eigengemaakte spullen van **13.30 tot 16.00 uur in de Beukenoot** naast de kerk in Wesepe. De



opbrengst gaat in zijn geheel naar een goed doel. Naast de vertrouwde Noorse sokken voor jong en oud zijn er sjaals, mutsen, kussens, heel leuke nieuwe spullen als gebreide knuffels, kerstballen en mooie poncho's. Dit alles is zeer geschikt voor de komende wintermaanden, als Sinterklaascadeau of als

cadeau om te gaan kraamschudden. De koffie met eigengemaakt appelgebak staat dan ook klaar. En tevens is er de mogelijkheid al pannenkoeken mee te nemen.

Pannenkoekenactie

Ook dit jaar wordt er een pannenkoekenactie gehouden op **zaterdag 7 en zondag 8 november** in samenwerking met de



ZWO (Kerk in Actie-groep). De opbrengst is weer voor het jeugddiaconaat dat volgend jaar op werkvakantie gaat. Deze jongeren helpen dan ook actief mee aan deze actie. Op zaterdag kunnen er al pannenkoeken worden afgehaald in de Beukenoot vanaf 13.30 uur tijdens de verkoopmiddag van de

handwerkgroep HVD. Aansluitend van 16.00 tot 17.30 uur is er tevens de mogelijkheid om de pannenkoeken ter plekke te nuttigen.

Op zondag is er na de dienst, die in het teken staat van Dankdag, de mogelijkheid om te genieten van deze heerlijke pannenkoeken: naturel (€ 1,-) of met spek (€ 1,25). Natuurlijk kunnen er dan ook pannenkoeken worden meegenomen naar huis. Voor de liefhebbers is er de mogelijkheid aan de hand van een route een korte herfstwandeling te maken. Op zondag is de verkoop na de dienst tot 14.00 uur.

Giften voor vluchtelingen

De diaconie heeft zoals gemeld de collecte van 13 september overgemaakt naar het Rode Kruis voor directe hulp aan vluchtelingen. Deze collecte is aangevuld tot 50 euro. Daarnaast hebben we een extra gift gedaan van 150 euro via Kerk in Actie voor noodhulp aan vluchtelingen in Syrië zelf en in de kampen in Jordanië en Libanon.

Avondmaalsgift

De collectes van dit jaar van het avondmaal gaan net als vorig jaar naar het project Noah's Ark in Oeganda. Daar krijgen alle schoolkinderen een warme maaltijd tussen de middag en daar dragen wij dan aan bij.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,
We hebben weer een gezellige middag gehad, maar er kunnen nog meer mensen bij. Dus kom over de streep. U bent welkom op **woensdag 11 november** a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof.
Koffie en thee staan klaar.
Vriendelijke groet, Jenny, Bertus en Klaasje

Op naar Oeganda

Het jeugd diaconaat gaat opnieuw naar Oeganda. Jurgen Hulleman, Gert Jan Niemeijer, Iris en Elise van Drie hebben na lang beraad gekozen voor het project Noah's Ark bij Mukono. Zij gaan daar van 2 tot en met 20 augustus 2016 naar toe. Mogelijk wordt deze groep vanuit Wesepe nog met een of twee personen aangevuld, omdat zij nu nog niet zeker weten of zij mee willen en kunnen die periode. Dit project is ook bezocht door de eerste groep van ons jeugd diaconaat en we hebben er nog steeds binding mee door middel van een sponsorkindje. Ook de giften van het avondmaal gaan daar naartoe.

Ouderensoos Wesepe-Averlo Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 4 november. Aanmelden kan tot 30 oktober. Voor 2 december (dit wordt een speciale), kunt u zich aanmelden tot 30 november.

Hebt u een speciaal dieet of hebt u problemen met het vervoer dan kunt u dat aangeven bij de aanmelding. Dat kan bij Jan Wichems tel. nr. 531505.

Dit drie-gangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje). U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro; deze zijn bij Mientje Lam te koop. U kunt uw burens misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd.

Soosmiddag

De sooscommissie nodigt u allen weer uit op woensdag 18 november bij de oud-huisarts uit Zuidwolde (in het dialect). Onze dominee Reinier Gosker zal hierbij ook aanwezig zijn.

Het programma begint omstreeks 14.30 uur met een kop koffie of thee. In de eerste pauze krijgt u nogmaals koffie of thee. In de tweede pauze volgt een drankje.

Mensen kom eens echt genieten. De kosten zijn 8 euro per persoon. Het belooft weer een gezellige en mooie middag te worden. Wilt u zich voor het vervoer aanmelden bij Jan Wichems tel.nr. 531505?

We hopen U te ontmoeten op woensdag 18 november in het Wapen van Wesepe.
commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.

Salland ziektekostenverzekeringen

Op woensdag 25 november a.s. komt Salland Verzekeringen in het Wapen van Wesepe, aanvang 13.30 uur. Het betreft de ziektekostenverzekering voor 2016 en wat dat voor u betekent. Ook over uw aanvullende en een eventuele collectieve verzekering krijgt u informatie. U kunt persoonlijk vragen stellen en deze ook persoonlijk laten beantwoorden. Iedereen is hierbij van harte welkom en de toegang is gratis. Een kopje koffie of thee wordt u aangeboden. Voor nadere informatie kunt u even bellen naar: Jan Wichems tel.nr. 0570-531505.



KERKBEHEER

Waar is de andere kerkklok?

U hebt het ongetwijfeld al gehoord. Sinds een paar weken wordt op zondagmorgen maar één klok geluid. Dat zit zo: bij inspectie door een klokkenspecialist bleek dat de kleine klok niet meer geluid mag worden. Nader onderzoek en besluitvorming volgen en tot zolang zult u dus maar één klok horen.

Opbrengst van collecten en giften

27 sep.	Diaconie	€ 31,80
	Kerkbeheer	€ 39,40
	gift Bloemenfonds	€ 10,00
4 okt.	Diaconie	€ 37,10
	Kerkbeheer	€ 68,50
11 okt.	Diaconie	€ 49,84
	Kerkbeheer	€ 55,49
18 okt.	Diaconie	€ 29,80
	Kerkbeheer	€ 29,25
21 okt	gift (B) Bloemenfonds	€ 25,00



AGENDA

27 okt 13.30 u	Moderamen	de Beukenoot
28 okt 10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
29 okt 20.30 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
30 okt 9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
4 nov 20.00 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
4 nov 10.00 u	80+ ochtend	de Beukenoot
7 nov 13.30 u	Verkoop HVD/pannenkoeken	de Beukenoot
8 nov 11.00 u	Pannenkoekenverkoop/wandelen	de B'noot
11 nov 14.30 u	SOHW-middag	Brouwershof
18 nov 20.00 u	vergadering kinderopas	de Beukenoot
22 nov 15.00 u	Nicolaasconcert	kerkgebouw
23 nov 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2
25 nov 20.00 u	Bezoekersavond	de Beukenoot
29 nov 11.15 u	Gemeentevergadering	de Beukenoot

Impress Wijhe zoekt een ervaren pianist voor het begeleiden van kerkdiensten in de Protestantse Gemeente Wijhe.

-ongeveer 1 x per twee maanden op de zondagmorgen

- incidenteel oefenen op een avond

Wij zijn :

7 enthousiaste dames die tweestemmig zingen

Wij bieden:

De bladmuziek, koffie/thee en veel gezelligheid!

Belangstelling?

Voor informatie kun je contact opnemen met Marieke van Ravenshorst, T 0570 524947, Mariekevanravenshorst@hotmail.com

ImPress - Wijhe

**Word jij onze
nieuwe pianist?**

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. R. Gosker Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>reiniergosker@gmail.com</i>	tel. 530103
KERKENRAAD	Voorzitter: Mevr. L. Trompert-Vrielink Hunneweg 4, 7433 RS Schalkhaar <i>louisetrompert@hotmail.com</i> Scriba: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 531352 tel. 0572 381823
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 JeugdDiaconaat: NL23 FVLB 0635807637	tel. 531253
LEDEN- REGISTRATIE	Mevr. E. Fleurke Ds. Kreikenlaan 3A, 8124 AP Wesepe <i>elsemarjafleurke@gmail.com</i>	tel. 530103
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	

