

KERKBLAD
van de
Protestantse Gemeente
Wesepe



November 2021

Verschijningsdatum: 1 november 2021

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand december inleveren vóór 22 november.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in november

7 nov 10.00 u	Ds. H.J. Damstra (gedachteniszondag) Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
14 nov 10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving (Kl. Salland) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Binnenl. diaconaat
21 nov 10.00 u	Pastor A. v. Herwijnen Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.
28 nov 10.00 u	Ds. H.J. Damstra (1 ^e advent) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Missionair werk
5 dec 10.00 u	Ds. J. Muntendam Inz. der gaven: Diaconie Eindcollecte: Ond. Kerk. Geb.



Na afloop van elke kerkdienst in Wesepe is er koffiedrinken in de Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt uitgenodigd.



Kinderoppas: zie colofon achterin kerkblad

Is dit nu later?

Die woorden zijn de titel van een lied van Stef Bos, volgens mij een aardig bekend lied: is dit nu later? In dat lied vraagt Stef Bos zich af of wat geworden is ook is wat je dacht dat het zou zijn. Wanneer worden dromen waar? En... worden dromen wel waar?

is dit nu later?
ik snap geen donder van het leven
ik weet nog steeds niet wie ik ben
is dit nu later?

Op weg naar het einde van het kerkelijk jaar is die vraag terecht: wanneer begint het "later"? Als kind zeg je misschien wel: "als ik later groot ben..." en weer is de vraag: wanneer begint dat "later"? Leven we al in het later? Leef jij in je eigen "later"? Ben je al daar waar je wilt zijn? Leef je je eigen droom? Of is dat iets voor later?

Ook als we met eeuwigheidszondag de namen en levens van onze dierbare overledenen herdenken, stelt zich die vraag: en nu? Is er nog een later? Is dit nu later? Of gaat "later" voorbij en is het er op gegeven moment niet meer? Heb je je "later" dan gemist? Heb je dan gewoon pech als mens als je aan dat "later" (spreek: aan je dromen) niet toe bent gekomen om wat voor reden dan ook?

Corona heeft veel dromen in de wachtstand gezet, en heeft mensen misschien ook wel aan het denken gezet over "later" en over het leven in het "nu". En wie weet heeft corona er ook wel voor gezorgd om dromen op hun waarde te schatten? Hoe ziet jouw "later" er nu uit? - Heb jij bv. een "bucket-list"? Zeg maar: een lijstje met dingen die je nog wilt doen voordat het leven voorbij is? Dingen voor "later" maar wel om nu nog te doen. Is het vreemd om te zeggen dat ik geen bucket-list heb? Ik leef nu en later, ik leef in het nu en in het later. Ik droom van die wereld waar de hemel gekend wordt, en dat is niet iets van alleen maar "later", dat is ook iets van het nu. En zo kun je gedachteniszondag vieren en een week later alweer advent:

Blijf niet staren op wat vroeger was
Sta niet stil in het verleden
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen
Het is al begonnen, merk je het niet

Iedereen hele fijne dagen gewenst, nu en later!



Ds. Richard Slaar

UIT DE PASTORIE

Berichten van overlijden:

We leven mee met Margreeth Schoonheim, Overbrinck 21 in Heeten. Zij verloor haar partner Martinus Johannes Hulsman op 1 oktober. Tinus is 82 jaar geworden. Op 7 oktober heeft de crematie in Diepenveen plaatsgevonden.

We leven ook mee met de familie Rientjes, Dingshofweg 8. Zij verloren in Roy hun man en vader. Voor hen, en voor allen die bij hen betrokken zijn, een verschrikkelijke gebeurtenis. Hij was tot voor kort geleden gezond, maar is heel ziek geworden en in Utrecht overleden. Hij was 47 jaar. Bij Roy's leven is stilgestaan in een bijeenkomst thuis, waarna hij op maandag 25 oktober begraven is op de begraafplaats in Wesepe.

We wensen Margreeth, en Monique en haar gezin, hun families, heel veel sterkte en nabijheid van elkaar toe!

Wel en wee:

We wensen iedereen die leeft met zorgen over hun eigen gezondheid of die van anderen, veel sterkte toe. Dat wensen we ook toe aan wie aan het herstellen is, soms al lange tijd. Geduld en goede moed voor wie dat nodig hebben.

Bij de kerkdiensten in november:

Op zondag 7 november staan we stil bij wie zijn overleden in het afgelopen jaar. De cantorij zal ons deze dienst zingend voor- en toezingen. We steken kaarsen aan de Paaskaars aan bij het noemen van de namen van de overledenen. De families zijn

uitgenodigd om in de dienst zelf een kaars aan te steken. Zo willen we als gemeente samen met de betrokken families stilstaan bij wie ons zijn ontvallen. Iedereen die dat wil mag daarna ook zelf een kaars aansteken.

We noemen hun namen in de verwachting dat zij, en wie zij voor ons waren, nooit zullen worden vergeten.

We gedenken die dag:

Gerritje Alberdina van Gelder-Endendijk en Derk Gerrit van Gelder	76 jaar 80 jaar
Wolter Antonie Flierman	79 jaar
Johanna Hendrika Lenderink-Wessels	74 jaar
Gerrit Jan Middeldorp	82 jaar
Johanna Everdina Hendrika Bolink-Jonkman	93 jaar
Berendina Hendrika Abrahams-Bruin	83 jaar
Albertha Gerritdina Muskee-Koopman	98 jaar
Gerritdina Johanna Hekkert-Flierman	91 jaar
Maria Gerritdina Buijs-van Gelder	76 jaar
Albertje Smalbrugge-Schikker	74 jaar
Bertus Timmer-Arends	90 jaar
Willemina Alberta Smeenk-Dommerholt	95 jaar

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij de koffie en thee.

Ik wil op deze plek graag de woorden van een gedicht noemen, een gedicht van Sytze de Vries, uit: 'Tegen het donker':

*'Die ons in het hart geschreven staan,
die onze dagen deelden
maar in de dood zijn voorgegaan,
zij lieten ons de beelden
van zoet en droef herinneren,
van zoeken, hopen, wachten.
Zal in de starre, koude dood
hun naam nog overnachten?*

*Nooit wordt de droefheid bodemloos:
God houdt zijn handen open
en heel ons leven, doods en broos,
draagt Hij door vrees en hopen.
Herinnert hij zich niet hun naam
als wachters op de morgen?
Die in de nacht zijn voorgegaan
zijn in Zijn trouw geborgen.'*

Bij de andere diensten:

In de maand november houden we verder op 12 november een klein-sallandse zondag. De gemeente van Wijhe is die dag te gast in Olst, Wesepe blijft gewoon in Wesepe. Net als anders zijn de liederen en lezingen in de diensten van Raalte, Wijhe, Wesepe en Olst hetzelfde. We hopen zo met elkaar iets van verbondenheid te beleven.

Op de laatste zondag van november, de 28e, begint de adventstijd. We hebben dan vier zondagen om ons voor te bereiden op het kerstfeest. Vier weken kijken we ernaar uit om ook nu weer het kerstkind te verwelkomen. We doen dat ieder jaar weer, om onszelf eraan te blijven herinneren en om niet te vergeten dat Hij welkom is. Deze God, die in het kerstkind zich klein maakt voor ons, vraagt 'toegang tot ons hart': op weg naar kerst, maar ook in de rest van het jaar.

Corona:

Uiteraard staat of valt alles met de mogelijkheden die we hebben. Het kan zijn dat nieuwe coronamaatregelen ons ertoe dwingen de dingen weer anders te doen. U en jij worden dan weer geïnformeerd.

Camera's in de kerk:

Gelukkig hebben we sinds zondag 10 oktober camera's in de kerk hangen en kunnen de diensten gevolgd worden via kerkdienstgemist.nl. Voor wie nog niet gekeken heeft: op deze website kunt u klikken op Overijssel en dan op Wesepe (uiteraard te vinden onder de W van Wesepe).

We hopen dat die mogelijkheid zowel nu als later een mooie gelegenheid biedt om de diensten digitaal bij te wonen. Al is live in de kerk aanwezig zijn en meezingen, ook mooi.

Op deze plek willen we onze waardering uitspreken voor wie zich hebben ingezet om alles voor elkaar te krijgen. Er is achter de schermen door een aantal mensen veel werk verzet. Dat eigen werk scheelt in de kosten en maakte het mogelijk om sneller de camera's te kunnen plaatsen.

Eén dienst hebben we moeten missen, die van 24 oktober. De verbinding met internet was tijdens die dienst verbroken. Dat kan gebeuren. Techniek blijft kwetsbaar. We boffen met een aantal handige mensen die zulke problemen toch weer weten op te lossen!

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

- De kerkenraad heeft op 6 oktober vergaderd en we bespreken de dienst van 10 oktober met wisseling in de kerkenraad en de inmiddels succesvolle invoering van kerkdienst gemist. De kabels zijn gelegd met dank aan Han Lunenberg, Henk Jansen en Evert van den Broek. Bij de ingangen worden aan bezoekers gemeld dat er opnames worden gemaakt. Predikanten en organisten worden apart ingelicht. Bij begrafenissen werken we met een inlogcode, die aan de families wordt verstrekt.

- De verplichte Coronatestcheck geldt niet voor kerkelijke gebouwen, ook niet voor het koffiedrinken na de dienst. We blijven oproepen om onderling enige afstand te houden.
- De basisschool wil ons oorlogsmonument adopteren, daartoe moet het eerst worden aangemeld bij de nationale lijst van oorlogsmonumenten. De procedure hiervoor loopt inmiddels.
- De diaconie gaat op donderdag en zondag na Dankdag goederen inzamelen voor de voedselbank. Zie info elders in dit blad. Volgend jaar wordt de aardappelactie weer gehouden.
- De appelactie heeft € 1200 opgebracht, een mooi resultaat.

Aanmelden kerkdiensten

Per 25 september is de anderhalve meter regel komen te vervallen. Iedereen mag weer vrij zitten in de kerk en ook vervalt de aanmeldplicht. De liedboeken liggen ook weer zoals voor corona in de kast achterin de kerk.

We hopen het niet, maar het is niet uitgesloten dat er toch weer beperkingen komen. Mocht het aanmelden weer verplicht worden dan kan dat via kerkbezoekwesepe@gmail.com of 06-20753695 (Gerrit Visscher). Het laatste nieuws hierover vind je op onze website of via bovenstaand nummer.

HALLO! KOM JE OOK?

**Filmavond voor jongeren (12+):
zondagmiddag 14 november 16.00 – 19.00 u**

Deze zondagmiddag gaan we de film Bend it like Beckham kijken. We sluiten af met een frietje en een snack.

De film gaat over een meisje Jesminder 'Jess'. Zij is een Indiaas meisje, afkomstig uit een vrij traditioneel gezin, dat in Engeland woont. In tegenstelling tot haar oudere zus en haar vriendinnen, houdt ze zich niet bezig met mooi zijn, mode en jongens, maar speelt ze het liefst voetbal met haar vrienden in het park. Op een dag ziet de Engelse Juliette 'Jules' haar voetballen wanneer ze langs het park rent. Ze vraagt Jess om mee te doen in het damesvoetbalteam. Hoewel Jess weet dat haar ouders het daar



waarschijnlijk niet mee eens zijn, sluit ze zich in het geheim aan bij de ploeg. Hoelang kan zij dit voor haar ouders en haar zus verborgen houden? Ook de moeder van Jules vindt het maar niets dat haar dochter wil voetballen. Haar vader vindt het geweldig. Dit zorgt voor spanningen binnen de twee gezinnen. Zit je op de middelbare school en heb jij zin in een gezellige filmmiddag? Kom dan op 14 november naar de Beukenoot. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee. Laat je mij even weten of je komt?

Graag uiterlijk vrijdag 12 november, zodat ik genoeg frietjes kan inslaan!

Ik hoop je de 14de te ontmoeten. Ik heb er veel zin in.
Groeten, Rini (jeugdwerker i.o.)
06-30618049 of r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl

Zondag 28 november 14.30 uur – 17.15 uur kindermiddag (4-12 jaar)



Op 10 oktober kon de geplande middag helaas niet door gaan, omdat er te weinig kinderen konden komen. Daarom nu een tweede uitnodiging voor 28 november: een gezellige kindermiddag in de Beukenoot. Om 14.30 uur gaan we met het Bijbelverhaal 'Het verloren schaap' aan de slag. Op allerlei creatieve manieren zullen we dit verhaal ontdekken.

Om 16.45 u zijn alle ouders welkom! Terwijl zij genieten van een kopje koffie met iets lekkers, laten wij zien wat we die middag hebben gedaan. Natuurlijk kunnen de ouders daarna nog even

met elkaar kletsen. Ik heb er zin in om er samen met jullie een leuke middag van te maken. Laat je even weten of je komt? Zie ik je de 28ste?

Groeten, Rini
06-30619049 r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl



DIACONIE

Verkoop handwerkspullen in De Beukenoot

De Handwerkgroep (HVD) van Wesepe houdt weer een verkoopmiddag van de eigen gemaakte spullen. Dit gebeurt op zaterdagmiddag 13 november van 14.00 tot 17.00 uur in De



Beukenoot bij de kerk. De opbrengst is zoals gebruikelijk bestemd voor een goed doel. De creatieve handwerkvrouwen hebben het afgelopen jaar ondanks de coronabeperkingen niet stil gezeten. Er is weer een gevarieerde voorraad mooie spullen gemaakt met onder meer de welbekende Noorse sokken, knuffels, kussens,

sjaals, mutsen en ga zo maar door.

Er kan dan deze middag tevens even bijgepraat worden onder het genot van koffie/ thee met cake. De pannenkoekenactie gaat dit jaar overigens nog niet door.

Inzameling Voedselbank kerken Klein Salland

Velen hebben het financieel zwaar in deze tijd en dat betekent dat er ook meer mensen aankloppen bij de Voedselbanken in Nederland, ook in Raalte. Daarom staat er donderdag 4 november van 10.00 – 12.00 uur en op zondag 7 november een winkelkar in

de kerk, maar ook in De Beukenoot. Er is bij de Voedselbank in Raalte dringend behoefte aan droge kruidenierswaren, zoals pasta, rijst, spaghetti, bami, maar ook pannenkoekenmeel, blikken groenten, koffie, thee, soep, macaroni-, bami- en nasikruiden.

In Wesepe valt de zondag na Dankdag samen met de Gedachtenisdienst, maar dat vinden we geen bezwaar.
De diaconie

Samen eten

Op woensdag 3 november a.s. gaan we om 12.30 uur weer eten in "het Wapen van Wesepe".

De kosten voor het 3-gangen diner incl. een drankje zijn € 12,50. Hebt u een dieet geef dit dan ook door bij opgave.

U kunt zich tot de vrijdag hiervoor opgeven bij Fineke Middeldorp tel: 532247. Ook zijn er nog steeds de bekende "dinerbonnen" te koop aan de kassa.

Soosmiddag

Op woensdag 17 november om 14.30 uur in het Wapen van Wesepe, staat de koffie en thee weer voor u klaar.

Deze middag laten we de film "Mirrewinter" zien. Het is naar een verhaal van Gert-Jan Oplaat, wat zich afspeelt in de laatste jaren van WO-II in Markelo e.o. (in Twents dialect!).

Voor eventueel vervoer kunt u contact opnemen met Fineke.

Datums om te noteren:

Woensdag 1 december samen eten.

Woensdagmiddag 15 december Kerst-soos, m.m.v. het dameskoor "Eigen Wiese" uit Raalte.

Hierover meer in de Dorpskrant van december.

Graag zien we u op deze datums.

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Jur, Fineke en Erna.

Rolstoelgebruik

In de opslagruimte achter het Wapen van Wesepe staan drie rolstoelen die gebruikt kunnen worden als u tijdelijk een rolstoel nodig hebt. In het verleden werden deze rolstoelen beheerd door

Jan Wichems. Vanaf nu kunt u voor deze service terecht bij de heer Jan ten Have (531237).



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,
Woensdag 10 november a.s. is de volgende spelletjesmiddag in de Brouwershof om half 3.
Een kopje koffie of thee met iets lekkers staat dan weer voor U klaar.
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Kerkbalans

De voorbereidingen voor Kerkbalans 2022 zijn inmiddels begonnen. De actie heeft dit jaar als titel 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2021 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat het aan uw aandacht ontsnapt is. Hieronder vindt u een oproep van de landelijke actie Kerkbalans om mee te doen met een onderzoek naar geefgedrag.



Het zou fijn zijn als u de moeite zou nemen om mee te doen aan dat onderzoek.

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.
De kerkrentmeesters

Hoe geven we de kerk vorm na coronatijd?

Onderzoek onder kerkgangers naar geefgedrag en kerk-zijn na coronatijden

De afgelopen twee jaar was kerk-zijn door de coronacrisis anders dan anders. Kerken in heel Nederland hebben geïnvesteerd in creatieve en digitale oplossingen voor kerk-zijn op afstand. Diensten en vieringen vonden plaats via livestream en contact met kerkgenoten ging vooral digitaal. Inmiddels zijn de kerkdeuren weer open voor iedereen. Wat hebben we in de afgelopen tijd geleerd en wat houden we daarvan vast voor de toekomst?

Die vraag is aanleiding voor Actie Kerkbalans om onderzoek te doen naar de betrokkenheid van kerkgangers bij hun plaatselijke kerk in deze tijd. Vanaf 18 oktober zal onderzoeksbureau Citisens kerkleden en parochianen vragen mee te doen met dit grootschalige online onderzoek.

De nadruk in het onderzoek ligt met name op de kerk van de toekomst. Vragen die voorbijkomen zijn bijvoorbeeld: Wat hebben kerken geleerd in lockdowntijd? En wat wilt u als betrokken kerkganger hiervan eventueel behouden voor de toekomst? Wat hoopt u dat de kerk mag betekenen voor volgende generaties en waar vindt u dat de kerk vooral in moet investeren? Naast vragen over de toekomst van de kerk, wordt in de vragenlijst ook gevraagd naar het geefgedrag van christenen voor hun plaatselijke kerk.

Bij deze nodigen we u van harte uit mee te doen met dit online onderzoek! **Meedoen kan via www.gevenaandekerk.nl.** Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Doet u mee? Uw mening telt!

De Actie Kerkbalans (die in 2022 gehouden wordt onder het thema 'Geef vandaag voor de kerk van morgen') is benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek. Verwacht wordt dat de resultaten inzicht geven in de rol van de kerk voor christenen vandaag en in de toekomst.



Opbrengst van collecten en giften

26 sep	Diaconie	€ 38,70
	HA	€ 30,00
	Kerkbeheer	€ 28,90
3 okt	Diaconie	€ 55,20
	Kerkbeheer	€ 44,50
10 okt	Diaconie	€ 67,00
	Kerkbeheer	€ 84,95
17 okt	Diaconie	€ 41,10
	Kerkbeheer	€ 44,64
24 okt	Diaconie	€ 32,70
	Kerkbeheer	€ 28,60



AGENDA

3 nov	12.30 u	Samen eten	Wapen v Wesepe
3 nov	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
4 nov	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
5 nov	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
10 nov	14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
10 nov	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
13 nov	14.00 u	Verkoop handwerkspullen	de Beukenoot
14 nov	16.00 u	Film (12+)	de Beukenoot
17 nov	14.30 u	Soosmiddag	Wapen v Wesepe
22 nov	20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
27 nov	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
28 nov	14.30 u	Kindermiddag	de Beukenoot
1 dec	12.30 u	Samen eten	Wapen v Wesepe

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Klein Salland? Hoe staan we er voor?

In de afgelopen periode heeft corona ons allemaal flink bezig gehouden. Ook de vier kerken binnen het samenwerkingsverband van Klein Salland waren nogal gericht op de eigen situatie. Maar langzamerhand pakken we de draad van de gezamenlijkheid weer op. Dat gebeurt onder andere in het Breed Overleg, het overlegorgaan van Klein Salland waarin de vier kerkenraden met elk twee leden zijn vertegenwoordigd.

Voor de zomer is op basis van een evaluatie vastgesteld dat we op verschillende terreinen voortgang boeken. Wat doen we dan zoal? Daarover later meer.

Maar, omdat er nog wel eens de vraag wordt gesteld of er 'een kerk blijft in het eigen dorp' willen we eerst nog een keer het doel van de samenwerking noemen.

Doel is: dat de vier kerkgemeenschappen, door krachten te bundelen, het vuur van het geloof in die gemeenschappen brandende houden en dat er in het komend decennium in de vier dorpskernen christelijke geloofsgemeenschappen blijven bestaan, in welke omvang dan ook. Geloofsgemeenschappen die lokaal een maatschappelijk relevante plaats innemen.

Maar de vier kerkenraden weten ook dat door afnemende slagkracht, omdat steeds minder mensen actief kunnen zijn in het besturen van één en ander, het naar de toekomst toe noodzakelijk is om vooral samenwerking te zoeken op pastoraal en bestuurlijk gebied. Zij vinden het daarom verstandig daar nu al actief mee bezig te zijn en niet af te wachten totdat het ergens vastloopt. Wij willen voorbereid zijn!

Hoe doen we dat dan?

Bijvoorbeeld door de pastores elkaar te laten vervangen tijdens vakanties of andersoortige afwezigheid, onder andere voor het leiden van uitvaartdiensten. Pastores die we steeds beter leren kennen, en zij ons, omdat ze ook voorgaan tijdens Klein Salland diensten of als we als kerk op bepaalde zondagen bij elkaar gaan 'buurten' en elkaar ontmoeten bij de koffie.

Op veel terreinen wordt actief de samenwerking gezocht zoals door de diaconieën (zoals diaconale projecten), bij beheerszaken (zoals kerkbalans, administratief beheer en afstemming ten aanzien van coronamaatregelen), bij het jeugdwerk (afstemming rondom inzet van jeugdwerker) en bij het afstemmen van een activiteitenprogramma in het kader van toerusting en vorming. In de komende periode zullen we hier zeker mee doorgaan en verder willen we:

- een gezamenlijk kerkelijk bureau ontwikkelen.
- het tijdstip van aanvang van kerkdiensten stroomlijnen.
- de wijze van collecteren (collectezak of ook digitaal?) afstemmen.
- de mogelijkheden benutten die de PKN biedt op het terrein van samenstelling van
 - kerkenraden, inzet van HBO-opgeleide theologen, vormen van kerk zijn, etc. M.a.w.: benutten van vernieuwingsmogelijkheden.
- onderzoeken of er ook een meer formele samenwerkingsvorm moet komen.
- frequenter communiceren in de kerkbladen omtrent de voortgang.

De vier kerkenraden zijn zich er terdege van bewust dat velen het van belang vinden dat de geloofsgemeenschappen in onze vier gemeentes zichtbaar en actief kunnen blijven binnen de eigen plaats. Daar gaan we samen ook voor, maar het vraagt wel begrip van een ieder dat niet alles blijft zoals het is. We zullen elkaar daarbij ook moeten helpen.

Wat de coronaperiode ons heeft gebracht is dat we ontdekt hebben dat we samen creatief genoeg zijn om te veranderen en te vernieuwen. Dat zullen we blijven doen. Toekomstgericht. In de komende tijd zal het Breed Overleg zich inspannen om hierin te sturen en te stimuleren. Regelmatig zal het ook van zich laten horen.

Namens de vier kerkenraden,
Egbert Gritter, voorzitter van het Breed Overleg.

PELGRIMEREN

Op vrijdag 15 oktober gingen de pelgrims, na een kop koffie en een verhaal over Christoffel, weer aan de wandel.

Immers, de ronde rond Wijhe moest nog worden gelopen, want deze was door Covid-19 uitgesteld.

Het ging voorspoedig, af en toe wat regen, maar we stapten heerlijk door. Tot we bij het pontje kwamen om over een kleine aftakking van de IJssel te gaan.



De natte gladde klei maakte dat je amper naar beneden kon lopen, laat staan met droge schoenen op het pontje komen? Maar kennelijk had het verhaal over dragen en gedragen worden van Christoffel ons een les geleerd.

Niet dat we elkaar letterlijk gingen dragen, het ging glijdend, vasthoudend aan de touwen, die weer door anderen strak werden gehouden.

Er waren handen om elkaar te helpen, kortom we kwamen allemaal droog aan de overkant.

En niet onbelangrijk: we hebben veel gelachen!

Daarna vervolgden we onze tocht, dronken koffie bij de familie Pol op Fortmond, waar overbuurman en ouderling kerkrentmeester van Olst Wim Haverslag vertelde over zijn hobby.

Na de koffie weer terug naar Wijhe.

Al met al was deze tocht een mooi voorbeeld voor Klein Salland over hoe samen te werken en elkaar te helpen.

Lijkt het je leuk mee te wandelen: de volgende wandeling is op 11 maart en dan gaan we over de grenzen naar 'ander' land!

Knooppunten Klein Salland

Een leuk fietstochtje op een mooie herfstdag. Via knooppunten langs de vier Klein Sallandse kerken. Een route van 46,2 km.

De ene kerk is iets groter dan de andere maar je kunt duidelijk zien dat ze uit dezelfde bouwperiode (14^e of 15^e eeuw) komen. In Wesepe begin je met nr. 78.

Met dank aan Piet Mosterd uit Wijhe.



Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
7 nov	10.00 u	Ds. R. Slaar
14 nov	10.00 u	Ds. H.J. Damstra, Klein Salland zondag
21 nov	10.00 u	Ds. R. Slaar
28 nov	10.00 u	Ds. R. Slaar
5 dec	10.00 u	Ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
7 nov	10.00 u	Ds. W. Davelaar
14 nov	10.00 u	Ds. R. Slaar, Klein Salland zondag
21 nov	10.00 u	Ds. H.J. Damstra
28 nov	10.00 u	Ds. W. Kaljouw
5 dec	10.00 u	Ds. H.J. Damstra

Wijhe

datum	tijd	voorganger
7 nov	10.00 u	Mw. L. van Geenen
14 nov	Kerken in Olst	
21 nov	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving
28 nov	10.00 u	Ds. M. Veenstra-Oving
5 dec	10.00 u	Ds. J. Woltinge

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Wesepereknweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

