

Oktober 2019



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 30 september 2019

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. E.G. van den Broek

Dhr. G. Visscher

Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 21 oktober 2019.
Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige
bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in oktober

6 okt.	10.00 u	Ds. D. v. Doorn Inz. der gaven: Kerk en Israël Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
13 okt.	9.30 u	Kerkendag Klein Salland in Raalte
20 okt.	10.00 u	Mevr. I. Ziegelaar Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.
27 okt.	10.00 u	Ds. H.J. Damstra Jubileumdienst Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Diaconie
3 nov.	10.00 u	Ds. H.J. Damstra Gedachteniszondag Inz. der gaven: KIA najaarszending Eindcollecte: Onderh.Kerk.Geb.



Na afloop van elke kerkdienst is er koffiedrinken in de
Beukenoot waarvoor elke kerkganger van harte wordt
uitgenodigd.

VOORWOORD

Bij het opstaan 's morgens ontdek ik zittend aan de eettafel hoe langzaam de natuur zich ontwaakt.

Het is nog vroeg want de nevel hangt nog laag bij de grond.

De aarde ontwaakt, de zon laat voorzichtig haar stralen zien. En met de geluiden van vogels, de haan en kippen van de buren ervaar ik de schoonheid van de natuur.

Gods schepping voelt dan zo sereen, zo dichtbij dat ik hoop dat de in bruikleen gegeven aarde het volhoudt.

Het gebruik van de aarde, ook wel onze ecologische voetafdruk genoemd is veel te groot.

De mens leeft of de aarde wel drie keer zo groot is als wat mogelijk is. Recent werd er in een dagblad over geschreven dat wij in mei j.l. onze reserves van dit jaar al hadden verbruikt.

Er wordt veel aandacht gevraagd voor de natuur, duurzaamheid. Het beleid van de regering en wereldleiders richt zich gelukkig steeds meer op duurzaamheid. Zo is het ook de noodzaak van ieder mens om de verantwoording op zich te nemen om anders om te gaan met onze ecologische voetafdruk.

Onlangs was ik bij een lezing waarin het over zwerfafval ging. Ja, we weten allemaal wel dat de troep, het afval, niet in de berm, sloot of in de zee thuis hoort. Je maakt je boos hierover, gaat zelf verontwaardigd het vuil van straat of strand oprapen.

Toen zag ik in de presentatie hoe een achteloos weggegooid, gewaaid stuk plastic, een filter van een sigaret, een metalen dop van een fles etc. in de maag van vogels, vissen terecht kan komen. En uiteindelijk sterft het dier of komen de vervuilde stoffen in ons voedsel op ons bord terecht.

Het heeft op de natuur zijn dodelijk effect maar uiteindelijk ook voor de mensheid.

De aarde hebben wij te leen gekregen, Gods schepping is er voor iedereen, ook voor ons nageslacht. Wat geven wij of laten wij na voor onze kinderen?

De presentator van deze lezing, een kunstenaar liet zien wat hij creëerde van zwerfafval.

Plastic bekertjes, flesjes gevonden en ingezameld door mensen die straat-zwerfvuil op raapten. Het gaat echt niet alleen om een mooi kunstwerk maar om ons bewust te maken van het gebruik van wegwerpartikelen. Moeilijk verwerkt plastic dat veelal niet geschikt is voor hergebruik.

Ik werd geraakt door het filmpje van de kunstenaar met zijn zoontje, die zijn papa vroeg of ook zijn leven gezond mag blijven.

En hier doe ik het voor, zei deze kunstenaar!! Zijn motivatie!!

Wij leven niet alleen voor ons zelf, wat is uw motivatie?

De aarde goed en gezond achter te laten voor de volgende generatie?

Hoe belangrijk is het om gezond te leven op deze aarde door o.a. hier zelf met kleine dingen aan deel te nemen.

Als elk mens en kind elke dag naar de aarde kijkt, vlak voor zijn voeten dat stukje vuil-zwerfafval oppakt, dan draagt iedereen zo zijn of haar steentje bij. Doet u en jij mee????

En daar kunnen wij volop van zingen en leven.
Met de woorden van lied 978- gezang 479

1. Aan U behoort, o Heer der heren,
de aarde met haar wel en wee,
de steile bergen, koele meren,
het vaste land, de onzeek're zee.
Van U getuigen dag en nacht.
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4. Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Kerkelijk werker,
Lenie van Geenen
PG Wijhe



Overleden:

Op vrijdag 30 augustus stonden we in het crematorium in Diepenveen stil bij het leven van Rika Dirkina (Riki) Smeenk-Bouwhuis. Zij overleed op 24 augustus, 79 jaar oud. Zij woonde De Lindenhof 3 in Schalkhaar. Zij was weduwe van Daam Smeenk.

Op vrijdag 20 september zijn we in het crematorium bij elkaar geweest om het leven te overdenken van Dirk Jan Preuter. Hij overleed op 14 september en is 82 jaar geworden. Hij woonde met zijn vrouw Hennie aan de Hollinksweg 9 in Heeten.

We wensen de betrokken families en wie om hen staan, sterkte en Gods bemoediging toe!

Van hen beiden staat een In memoriam in dit blad.

Kerkendag op 13 oktober:

Inmiddels komen er steeds meer aanmeldingen voor de kleinsallandse kerkendag binnen en hopen we heel veel mensen op zondag 13 oktober in Raalte te ontvangen en te ontmoeten.

Het programma zet ik nog even voor u op een rijtje: we beginnen om 9.30 uur met een korte dienst in de Plaskerk. Na de koffie in het Annahuis zijn er workshops, iedereen kan er aan twee meedoen. Met een (bijzondere) lunch sluiten we deze kerkendag af. Aanmelden kan nog steeds!

Jubileumdienst op 27 oktober:

Twee weken na de kerkendag hebben we weer iets bijzonders. Voor de dienst op 27 oktober worden namelijk mensen met een 'belijdenis-jubileum' speciaal uitgenodigd om er bij te zijn. Wie 25, 40, 50, 60 of 70 jaar geleden belijdenis heeft gedaan, ontvangt (als naam, adres en belijdenisjaar bekend zijn bij de commissie) een uitnodiging. Het is bijzonder om elkaar (misschien na lange tijd) weer te ontmoeten en allerlei herinneringen uit te wisselen.

Na de dienst is er een verzorgde lunch voor de jubilerenden. We hopen (net als in andere jaren) weer een grote groep mensen te mogen ontvangen!

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Rika Dirkina Smeenk-Bouwhuis
22 november 1939 – 24 augustus 2019
weduwe van Daam Smeenk

Op zaterdag 24 augustus is overleden mevrouw Rika Dirkina (Riki) Smeenk-Bouwhuis in de leeftijd 79 jaar. Zij woonde De Lindenhof 3 in Schalkhaar.

Op vrijdag 30 augustus heeft de crematie plaatsgevonden in Diepenveen, nadat we daar haar leven hebben herdacht in een dienst van Woord en Gebed.

Riki Smeenk was vroeger thuis enig kind. Zij woonde op de boerderij, waar ook haar ouders en grootouders woonden. Toen ze trouwde met Daam bleef zij, samen met hem, bij haar ouders en grootouders op die boerderij wonen. Pas een paar jaar geleden zijn ze vanaf die boerderij verhuisd naar De Lindenhof. Als enig kind ervaarde ze haar schoonfamilie als een verrijking in haar leven, ze kreeg er met Daams familie veel familie bij.

Vroeger thuis, en ook later, was ze zorgzaam. Bezorgd ook, net als Daam. En bezorgd als ze was over anderen, wilde ze graag bijdragen aan het welzijn van wie zij kende. Ze voelde zich heel verbonden met wie haar lief en dierbaar waren. Ze heeft veel gezorgd voor Daam toen hij verzorging nodig had. Na zijn overlijden in december 2017 was ze heel verdrietig. Ze begon langzamerhand haar leven weer op te pakken en deed wat haar voldoening gaf, zoals puzzelen en fietsen.

Ze nam haar eigen plek in: bescheiden, maar wel met een eigen mening. Die mening wilde ze beslist niet opdringen. Elkaar vrij laten en ruimte geven, waren heel belangrijk voor haar. Toen ze eerder dit jaar ziek werd, wist ze al snel dat ze niet meer beter kon worden. Ze legde zich daar bij neer en paste zich aan de situatie aan. In korte tijd moest ze veel aan mogelijkheden inleveren en steeds meer aan verzorging en hulp toelaten. Met haar nuchterheid, en humor, kon en deed ze dat. Het was voor haar wel heel belangrijk om in eigen hand te hebben wat er met en rondom haar gebeurde.

Voor Hennie, Tonnie en Eric, en anderen die haar missen zullen, blijven er mooie herinneringen achter. Dat zij zich daardoor, en door Gods liefde gedragen mogen weten, wensen we hun van harte toe. Weten we Riki Smeenk voorgoed in die liefde geborgen.

ds. Henk Jan Damstra

In Memoriam

Dirk Jan Preuter
27 maart 1937 – 14 september 2019
echtgenoot van Hennie Preuter-Mulderij

Op zaterdag 14 september overleed de heer Dirk Jan Preuter. Hij is 82 jaar geworden en woonde met zijn vrouw Hennie aan de Hollinksweg 9 in Heeten.
Op vrijdag 20 september hebben we bij zijn leven stilgestaan in het crematorium in Diepenveen waarna de crematie daar heeft plaatsgevonden.

Jan Preuter hield van de natuur, hij was graag buiten bezig. Hij kon genieten van planten, vogels en andere dieren, ze hoorden bij Jans leven. Bij het maaien hield hij er rekening mee, hij wilde geen nesten kapotmaken. Graag was hij in de weer, op zijn manier, met het vee en het land, ze waren zijn dagelijkse bezigheden. Zijn gezondheid belemmerde hem daarin wel, al jaren lang.

Terugkijkend op zijn leven zien we in hem een mens die het liefst op zijn eigen plek was, daar voelde hij zich thuis. Wat verder van huis weg gaan, was niet aan hem besteed. Hij was een doener, geen prater. Hij wilde graag dat dingen op zijn eigen manier gebeurden en eigenlijk verwachtte hij van anderen dat die zich daarin voegden. Hij maakte zich druk, over wat er gedaan en geregeld moest worden, maar ook over mensen. En hij was ook bezorgd over zijn benauwdheid en hoe dat verder moest. Toen hij een paar weken voor zijn overlijden in het ziekenhuis terecht kwam, werd daar duidelijk dat er geen kans meer was op herstel. Zijn leven zou in korte tijd naar het einde toe gaan en hij had maar kort de tijd om dat besef toe te laten.

In de dienst van Woord en Gebed hebben we stilgestaan bij zijn leven aan de hand van Jezus' woorden die oproepen om ons niet druk 'te maken over de dag van morgen'. Eigenlijk drukt Jezus daarin de vraag uit: waar streef je nu eigenlijk als mens naar? Wat zoek je in het leven, wat hoop je – vandaag - daarin te vinden? Durf je – vandaag - met vertrouwen in het leven te staan? Belangrijke vragen, zeker op de grens van leven en dood.

We weten Jan nu geborgen in Gods goede handen. Dat dat een troost mag zijn voor wie hem moesten loslaten, in het bijzonder zijn vrouw Hennie, zijn (schoon)kinderen en kleinkinderen.

ds. Henk Jan Damstra



UIT DE KERKENRAAD

- Corinne heeft haar plaats achter het orgel weer ingenomen. Er worden wel kleine maatregelen genomen om haar hand te ontlasten.
- Veel kerkelijke spullen staan al jaren opgeslagen bij de Fam. den Duijf. Deze ruimte is binnenkort niet meer beschikbaar dus gaan we op zoek naar een andere ruimte.
- Kerkenraadsleden gaan cake bakken voor de startzondag.
- Henk Jansen, scribe, zal zorgen voor de broodnodige communicatie betreffende de ontwikkelingen rond het voorzieningshart.
- We gaan het ledenbestand opschonen. Er staan nog veel meegeregistreerden in, waarvan we gaan onderzoeken of ze geregistreerd willen blijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om huisgenoten van leden van onze gemeente.



DIACONIE

Eetproject

De zomer is weer ten einde, dus we kunnen het buitenwerk achter ons laten, en hebben weer tijd om samen aan tafel te gaan.

Nog nooit geweest ... schuif dan eens aan, bij een overheerlijk driegangen diner, inclusief een drankje voor 12,50 euro!

Op woensdag 2 oktober om 12.30 uur staan de tafels weer gedekt voor u in het Wapen van Wesepe.

Opgave tot de maandag ervoor bij Fineke telf: 532247.

Geen vervoer bel dan met Jan telf: 531519.

Soosmiddag

Op woensdag 16 oktober staat er een spelmiddag gepland door Zorggroep Raalte. Jenny Timmer Arends en Jacky van Tartwijk gaan deze middag invullen. We zullen ons laten verrassen door beide dames. Nieuwsgierig? Kom dan ook, koffie en thee plus iets heeelerlijks staan deze middag om 14.30 uur voor u klaar in het Wapen van Wesepe.

Hartelijke groeten van Mientje, Jan, Frank, Mieke, Fineke en Erna.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

De herfst heeft zijn intrede gedaan dus.... weer tijd voor gezelligheid!! Woensdag 9 oktober a.s. is er weer een spelletjesmiddag in de Brouwershof. Aanvang 14.30 uur. Komt U ook?

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny.



KERKBEHEER



Opbrengst van collecten en giften

25 aug	Kermisdienst	
	St. Madre Rosette	€ 304,25
1 sept	Diaconie	€ 45,75
	Kerkbeheer	€ 38,20
8 sept	Jeugdwerk	€ 47,28
	Kerkbeheer	€ 62,10
15 sept	Diaconie	€ 23,25
	H. Avondmaal	€ 18,70
	Kerkbeheer	€ 24,60
22 sept	Startzondag	€ 213,95
	Voeselbank	
	Kerkbeheer	€ 92,50



AGENDA

2 okt	12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
2 okt	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
3 okt	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
4 okt	09.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
6 okt	15.00 u	Nicolaasconcert	Nicolaaskerk
9 okt	14.30 u	Spelletjesmiddag SHOW	de Brouwershof
9 okt	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
16 okt	14.30 u	Soosmiddag	Wapen van Wesepe
21 okt	20.00 u	Redactievergadering	Kikkerspad 9
26 okt.	9.00-12.00u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Erna Albers (531103) en het wordt bij u opgehaald.

Unico Ripperda

Onderstaand verhaal is niet nieuw, maar het mag best af en toe even opgefrest worden. Zo bleek onlangs dat de gehele kerkenraad inclusief predikant het verhaal niet kende.

Unico Ripperda (1503-1566) was edelman van het landgoed Boxbergen en hij heeft veel betekend voor onze kerk. Hij heeft er voor gezorgd dat de sobere kerk uit 1348 werd uitgebreid tot wat het nu is. De toren werd verbonden met de kerk, deze stond oorspronkelijk een paar meter los, en het koor aan de oostzijde werd er bij aan gebouwd.

Na zijn dood werd hij begraven in een pronkgraf op de begraafplaats naast de kerk. Toen deze begraafplaats rond 1950 werd geruimd werd de grote grafsteen in de kerk gelegd. Daar ligt het nu nog onder de Avondmaalstafel.

Veertig jaar na zijn dood ging de kerk over naar het protestantisme, de eerste dominee kwam in 1603, daarvoor was het een katholieke kerk.

Eén van de achterachterkleindochters van Unico Ripperda huwde met een edelman van het Duitse geslacht Von Amsberg en weer enkele generaties later werd Claus geboren de latere echtgenoot van koningin Beatrix. Dus is de huidige koning Willem Alexander de 15e generatie na Unico Ripperda.

Als je in Google intikt: Willem Alexander Wesepe dan krijg je de voorvaders van de koning te zien met de vermelding dat de grafsteen van Unico Ripperda in de kerk van Wesepe ligt.

Gerrit Visscher



Eric Vloeimans opent nieuw seizoen Nicolaasconcerten

De beroemdste trompettist van dit moment Eric Vloeimans treedt 6 oktober op in de Nicolaaskerk in Wesepe. Deze eigenzinnige muzikant laat zich niet in een hokje plaatsen: moeiteloos laat hij de grenzen tussen klassiek, jazz, wereldmuziek en rock vervagen. Zo verrast hij zijn publiek met een karakteristiek, eigen geluid en een persoonlijke stijl. In Wesepe speelt Vloeimans samen met Tuur Florizoone op accordeon en Jörg Brinkmann op cello.

Eric Vloeimans kreeg verschillende prijzen, waaronder de Bird Award van het North Sea Jazz Festival en de Gouden Notenkraaker. In 2014 speelde hij het Koningsconcert voor Willem Alexander en Maxima.
Dit belooft een zeer bijzonder concert te worden, dus reserveer snel.

Zondag 6 oktober 2019 om 15.00 uur (14.30 uur is de deur open)
Locatie: Nicolaaskerk, Ds. E. Kreikenlaan 3 in Wesepe
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur of via www.denicolaasconcerten.nl
Entree: € 20 (inclusief consumptie)



Jubileumconcert

2 november is het zover. Dan viert het Sallands Bachkoor met een groots concert haar 40-jarig jubileum.
We starten met Song for Athene van de 20e-eeuwse componist John Tavener. Misschien kent u dit van de uitvaart van Lady Diana in 1997 in de Westminster Abbey.
Daarna één van de weinige Latijnse missen van onze naamgever J. S. Bach. Dit keer de 'korte mis' in G groot (BWV 236) met onder meer een prachtig Gloria.
Na de pauze opnieuw een mis, nu van W. A. Mozart. Zijn Grote Mis in c-klein (KV 427) is net als het Requiem onvoltooid gebleven. Hij schreef het voor zijn vrouw de sopraan Constanze Weber. Met name de sopraanpartijen zijn dan ook virtuoos!
Van harte welkom op 2 november om 20.00 uur in De Antenne, Wilhelminastraat 3, 7701 HA Dedemsvaart .

Kaarten zijn te bestellen via www.sallandsbachkoor.nl

Gospelkoor Freedom zoekt jou

Zingen is goed voor de weerstand, werkt stress verlagend en maakt blij! Zing je dan ook nog met een super enthousiaste club? Dan is het lijstje compleet. Dus... Waar wacht je nog op? Ontdek jouw zangtalent en zing mee met Gospelkoor Freedom.

Wij zijn een kleine groep, maar met veel power! Van swingende gospels en herkenbare popnummers tot ingetogen ballads, Freedom heeft een uitgebreid repertoire. You raise me up, Oh happy day, Hallelujah, heerlijke nummers om te zingen. Onze naam 'Freedom' past bij ons. We zijn wie we zijn, onze muziek vertelt een verhaal en samen hebben we een grote passie; zingen.

Wij repeteren elke woensdagavond van 19.45 tot 21.45 uur in het Annahuis, de Plas 8 in Raalte. Woensdag 23 oktober hebben we een open repetitie. Loop gezellig even binnen om te luisteren of zing lekker mee.

Wil je meer weten of kom je liever een andere keer? Stuur onze voorzitter Mariëlle Booijsink even een appje of bel haar op 06-50512780. Ze vindt het leuk als je contact op neemt. Bekijk ook onze website: www.freedomraalte.nl





Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Herinnering

Denkt u nog aan de Sallandse kerkendag op zondag 13 oktober in Raalte?

Er is na de kerkdienst een mooi programma met leuke workshops. Zie het formulier dat bij het kerkblad van september was gevoegd.

U / jij komt toch ook?

Vergeet niet het aanmeldingsformulier in te vullen en in te leveren!



Vrouwenweekend

Een weekend om tijd te nemen voor onszelf en voor elkaar.

Wij vertragen onze pas en laten ons verrassen!

Ook zullen we kijken en luisteren naar vrouwen die ons inspireren kunnen.

Het programma is nog in ontwikkeling maar er zal aandacht zijn voor ontmoeting, creativiteit, stilte, verbinding, zang, wandeling in de natuur, samen eten en vieren.

Wacht niet te lang met aanmelden, er is een beperkt aantal plekken!

Data: van vrijdag 10 januari 19.30 uur tot zondag 12 januari 15.00 uur

Plaats: Hoeve Wetermans, Diepenveenseweg 17, Olst

Leiding: Esther Coes en Irene Ziegelaar

Kosten: € 150 vol pension (mocht je budget lager zijn, overleg met ons voor een oplossing).

Aanmelden bij Blandine Taal, het liefst via de mail: mussettaal@kpnmail.nl, evt. tel. 06-30292520.

Aanmelding is definitief na overmaking van de kosten vóór 1 december 2019 op NL19 RABO 0373 7093 82, Protestantse Gemeente Olst, onder vermelding van uw naam + het woord "vrouwenweekend".

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
6 okt	10.00 u	ds. H.E.J. de Graaf
13 okt	09.30 u	Kerkendag Klein Salland
20 okt	10.00 u	mw. E. Kolthof
27 okt	10.00 u	ds. M. Veenstra
3 nov	10.00 u	ds. H. Marsmand

Olst

datum	tijd	voorganger
6 okt	10.00 u	ds. H.J. Damstra
13 okt	09.30 u	Kerkendag Klein Salland in Raalte
20 okt	10.00 u	ds. W. Davelaar
27 okt	10.00 u	mevr. I. Ziegelaar
3 nov	10.00 u	ds. J. Wiegers

Wijhe

datum	tijd	voorganger
6 okt	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
13 okt	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
20 okt	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving
27 okt	9.30 u	ds. K. Kwint - Meppel
3 nov	9.30 u	ds. Martje Veenstra-Oving

