



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe OKTOBER 2024

Verschijningsdatum: 30 september 2024

Oplage: 345 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand november inleveren vóór 21 oktober.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57.

Erediensten in oktober 2024

6 okt 10.00 u	Pastor P. Dullaert Inz. der gaven: KIA Missionair werk Eindcollecte: Ond. kerk. Geb.
13 okt 10.00 u	Ds. R. Heins Inz. der gaven: Ond. kerk. Geb. Eindcollecte: Wereldvoedseldag
20 okt 10.00 u	Ds. H. Spit Inz. der gaven: Bloemenfonds Eindcollecte: Ond. kerk. Geb.
27 okt 10.00 u	Ds. M. de Vries Inz. der gaven: Ond. kerk. Geb. Eindcollecte: Diaconie
3 nov 10.00 u	Dhr. M. Schippers (gedachtenisdienst) Inz. der gaven: Najaarszending Eindcollecte: Ond. kerk. Geb.

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl
U kunt diensten een half jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd

Wat kan je wél..

Het is niet altijd even makkelijk om ouder te worden. Als oudere niet, maar ook als je jonger of jong bent. En hoor ik nog wel eens dat het vooral moeilijk is om oud te zijn. En dan duidt het op dat wat men niet meer kan. Het lopen gaat slechter, je kan niet meer goed zien, je bent hardhorend geworden, of je kan alles niet meer goed vasthouden in je geheugen. En ook in sociaal opzicht is het niet meer zo leuk; mis je mensen, mis je contact. Ook voor jongeren blijft het lastig om ouder te worden in deze maatschappij, en is het niet altijd zo fijn om jong te zijn.

Waardoor ze zich meer opsluiten in hun kamer, zich afsluiten met een koptelefoon, of gekluisterd zijn aan hun mobiel. Ook zij missen mensen, missen hoe je contact maakt en hebt met een ander. In een tv programma over tieners die in contact waren gebracht met ouderen (of andersom) speelde dit allemaal een rol. En bleek, nadat ze allerlei opdrachten samen moesten doen, er veel overeenkomsten te zijn.

Hoe ouderen en jongeren naar zichzelf kijken, zich 'waarde-loos' vinden en moeite hebben om de zin van het leven te ontdekken. Er ontstonden echter gesprekken. Heel voorzichtig openden zij zich voor elkaar en was er vertrouwen. Het leeftijdsverschil was op de achtergrond geraakt. En er was opeens weer een glimlach, en zagen ze in, wat ze wél konden, en wie ze konden zijn voor elkaar.

In gesprekken hoor en zie ik dat ook: wat er wél is, wél gebeurd, naar dat wat men wél kan.

Soms zit dat echter onder de laag van het 'niet kunnen' en mag en moet het weer opgediept worden.

Zo weet ik van ouderen, die veel moeite hebben met de leegte van de dagen, en het eenzame gevoel wat dan ontstaat. Dat een zoon voor zijn vader van boven de 90, een 'google' apparaat op de kamer had gezet. Iets heel moderns, maar het gaf leven in de kamer. Hij kon nu van alles aan dit 'google' apparaat vragen, kreeg antwoorden, en zei: "Ik kan zo ook nog wat leren!" Zo vroeg hij ook aan dit apparaat om het lied "Als ge in nood gezeten" af te spelen. Ik zag hoe deze muziek hem goed deed en kracht gaf. Een andere dame, die erg doof is, haakt nog wél knuffels voor kinderen die ziek zijn, en een andere oudere, kan nergens meer naar toe, maar bidt nog wel elke dag voor anderen. Hoe waarde-vól is dat!

Ook hoorde ik van een andere oudere dame, dat ze elke morgen dankbaar is dat ze weer wakker geworden is, en weer het Licht mag zien van een nieuwe dag. Het doet me even denken aan onze dochter die elke avond probeert te bedenken waarvoor ze dankbaar is.

Het maakt het leven, je dag zo anders als je kunt beginnen met dit lied:

"Dank u voor deze nieuwe morgen, dank u voor deze nieuwe dag,
En dank u dat ik met al mijn zorgen bij U komen mag..."

Dorien Koetsier

Een nieuwe start

De eerste weken in Wesepe zitten er op. Na een mooie bevestigingsdienst en de startzondag heb ik deze weken al veel mensen mogen ontmoeten. Maar voor wie ik nog niet persoonlijk heb kunnen spreken stel ik mij graag even aan jullie voor. Mijn naam is Mark Schippers, 42 jaar oud en getrouwd met Teunieke. Samen hebben we vier kinderen in de leeftijd vier, acht, negen en twaalf. Twee jongens en twee meiden. De oudste drie zijn geboren Amsterdammertjes. De plek waar wij als gezin ruim acht jaar hebben gewoond en gewerkt in de binnenstad.

In 2019 zijn wij als gezin verhuisd van Amsterdam naar Zalk waar



ook onze jongste is geboren. In veel opzichten een grote overgang. Van het drukke stadsleven naar de rust van een plattelandsdorp. In Zalk wonen wij samen met mijn schoonouders in een zogenaamde 'kangoeroe-woning'. Eén huis waar generaties onder één dak wonen.

Naast het werken voor de kerk ben ik deels ook huisvader. Dit wissel ik af met mijn vrouw die in de zorg werkt. Want met vier opgroeiende kinderen ben je automatisch ook taxichauffeur naar het sporten of toneel.

Verder maak ik graag tijd vrij om zelf ook wat te kunnen sporten. Sinds een paar jaar rijd ik gravelwedstrijden (racen op een racefiets met dikke banden door het bos) in binnen en buitenland. De vrijheid in de natuur en de uitdagingen van wedstrijden kan ik enorm van genieten.

In de afgelopen jaren heb ik binnen de kerk verschillende functies gehad. Van pionier in de grote stad, kerkelijk werker in Akkrum tot dorpskerkenambassadeur voor het dienstencentrum van de Protestantse Kerk.

Ik kijk er naar uit om komende tijd steeds meer van het dorp Wesepe en de mensen te ontdekken en te leren.

Wilt u graag een keertje persoonlijk afspreken? Aarzel niet om contact met mij op te nemen. Dat kan altijd telefonisch of per email.

Hartelijke groet, Mark Schippers
markschippers@outlook.com

06-20450796

Verslag van de startzondag

De startzondag had op 15 september plaats op de boerderij van Erik en Eline Trompert aan de Koedijk. De prachtig met bloemen



versierde schuur zorgde voor warme sfeer en onder leiding van Corinne liet de cantorij haar zangkwaliteiten gelden. Mark hield een inspirerende preek over de uitdrukking: de laatsten zullen de eersten zijn. In dat kader testte Gerrit Visscher de aanwezigen in een quiz bij handopsteking over hun bijbelkennis. Daarbij was het opvallend dat onze kerkgangers met toch enige kennis daarover vrijwel als eersten afvielen. Natuurlijk was er na de dienst gezellig koffiedrinken en dat kon gezien de mooie weersomstandigheden buiten. We danken de familie Trompert voor de gastvrijheid.

Hieronder een foto, gemaakt na de kerkdienst van 8 september, van de nieuwe kerkenraadsleden Mark en Harry en de vertrekkende Rini samen met ds. Reinier Gosker



Rini bedankt

Zondag 8 september heeft Rini van Dijkhuijzen officieel afscheid genomen tijdens de dienst die geleid werd door Reinier Gosker. In de jaren dat ze aan onze kerk verbonden was als jeugdwerkster heeft ze samen met ons (Ans, Cora en Jacky) gezorgd dat we zichtbaar waren voor de jeugd. Dat gebeurde onder meer met diverse middagen met een film, gesprekjes, spelletjes, een speurtocht en zelfs een paas-challenge. In de

coronatijd gingen we online en met de kerstmarkt zorgde Rini voor passende verhalen voor de kinderen in de kerk. Een hoogtepunt was zeker het benefietdiner voor het project waterputten in Bangladesch. Ook heeft ze diverse kinderdiensten



geleid en gaandeweg ging ze steeds vaker voor op een zondagochtend. Haar klik met ouderen was er ook en zo is ze het laatste jaar een aantal keren betrokken bij de 80-plus verjaardagochtend. Uiteindelijk heeft ze een heel mooie bezinningsdag geleid voor de kerkenraad. Rini heel erg bedankt voor alles wat je voor ons hebt gedaan, voor je tomeloze energie, je kennis en je liefde. We hopen dat je je studie binnenkort goed zult afronden, daar twijfelen we niet aan, en wensen je voor de toekomst alle succes om je talent nog verder te ontwikkelen. Moge God je bij de hand leiden.
Ans, Cora en Jacky

Gespreksavond Oud en eindig

Oud zijn... we denken er liever niet aan.

En aan eindig zijn helemaal niet.

Toch is dat een van de weinige zekerheden in het leven.

We willen met elkaar in gesprek gaan over dit onderwerp. En dan niet zozeer over de problematische kant van de ouderdom, zoals zorg en huisvesting. Maar de spirituele kant zal centraal staan.

We zullen nadenken over de vraag hoe we op een wijze manier kunnen omgaan met het klimmen der jaren en het besef van het levenseinde. En hoe we tot op hoge leeftijd een zinvol leven kunnen hebben.

Op **2 oktober** zal er in de Beukenoot een gespreksavond over dit onderwerp gehouden worden. Inloop vanaf half 8. Aanvang 8 uur. De avond zal geleid worden door Irene Ziegelaar.

Iedereen is welkom, oud en jong (want zij hopen ook oud te worden).

Opgave voor 1 oktober bij Ans Krijt 06 247 282 27

anskrijt@hotmail.com

In Memoriam Gerrit Jan Middeldorp

Geb. 3-12-1941 ov. 11-8-2024

Na een dapper gevecht tegen de ziekte van Kahler en met bewonderenswaardige trouw en zorg door Annie, bijgestaan door Irma en Anita, is Gerrit op 11 augustus in alle rust en omgeven door alle drie, overleden. Hij mocht 83 jaar worden. Zijn lichaam is op de kerkelijke begraafplaats aan de Zonnenbergerweg te ruste gelegd op 17 augustus na een volle en bewogen afscheidsdienst in zijn/hun geliefde kerkje.

De voorbereidingen tot de afscheidsdienst verliepen – voor mij althans – heel bijzonder! Op een gegeven moment zag Gerrit het einde onontkoombaar naderen. En vanuit de moed van acceptatie en juist als laatste zorg van hem voor elkaar hebben wij een paar open, eerlijke gesprekken met elkaar gehad met verdrietige maar ook humoristische momenten, en dat alles vond zijn weerslag in de dienst. Zo stak Annie als eerste een kaars aan als symbool van licht en liefde voor hun 61 jarig huwelijksleven en kleinkind Floris een tweede als teken van warmte en liefde om elkaar verder te helpen in het gemis. Tim en Anne verwoordden namens de kleinkinderen hun verdriet en Irma en Anita “omarmden” de herinneringen a.h.w. door hun bijdrage, respectievelijk onder het thema “loslaten” en “levenspad van Papa”. Beide herinneringen kwamen vanuit verschillende invalshoeken toch in veel opzichten wezenlijk overeen. Ik noem er een paar: liefde, zorgzaamheid, hulpvaardigheid, humor, levenslust, werkzaamheid, gemeenschapszin. Maar ook elementen van levenskunst b.v. je

mag fouten maken, sorry-zeggen is geen zwakte maar kracht, kijk naar jezelf voordat je een ander oordeelt, heb oog en oor en hart voor je naasten. Of gezegdes zoals wie het kleine niet eert..., al is de leugen nog zo snel..., of wie goed doet goed ontmoet. En zo zie je maar; er is in dat gezin samen intensief geliefd, geleefd maar ook geleden.

En al pratend met elkaar thuis sprak Gerrit een eenvoudige maar voor mij een zeer indrukwekkende - en daardoor onvergetelijke zin uit, nl: "alles wat ik in mijn leven gedaan heb zou ik met liefde zomaar weer doen". Daar kun je wel even stil van worden! Als je dát in alle eenvoud kunt zeggen, wat kun je dán terugzien op een goed en zelfs rijk leven. En al pratend over en luisterend naar zijn leven kwamen bij mij 3 zeer menselijke woorden bovendrijven: "Liefde" - "Goedheid" - "Vriendschap". Door die gesprekken werd je je in één keer de praktische diepgang bewust van die drieslag (ik noem het maar even een levensles van Gerrit en Annie). Centraal staat de eigen - en innerlijke goedheid. En die vindt enerzijds zijn uitwerking naar je meest nabije geliefden in allerlei praktische vormen van liefde (Irma, Anita en de kleinkinderen hebben dat in de dienst kenbaar gemaakt). En anderzijds vindt die innerlijke goedheid zijn geldigheid richting vriendschap in de breedste zin van het woord voor de leef-, werk- en dorpsgemeenschap en dat niet alleen in het openbaar maar soms ook in het medemenselijke verborgene.

Alles overziende en beseffende kozen wij samen een prachtig en bijpassend gedeelte uit de Bijbel, nl 1 Petrus 4: 7-11 met als centrale gedachte: "dient elkander, eenieder naar de genadegaven die hij - zij ontvangen heeft als goede rentmeesters over de vele genade Gods".

Geen grote woorden maar gewoon goedheid die naar links en rechts, soms in het openbaar, soms ook in het verborgene handen en voeten krijgt.

Wát een opgave, maar ook wát een geschenk dat - zoals beloofd - Gerrit tot het allerlaatste thuis mocht blijven. Als het kán, is dat de grootste medemenselijke dienst die je aan elkaar kunt bewijzen! En omringd door anderen heeft Annie met diepe liefde, toewijding en groot uithoudingsvermogen haar taak volbracht!

Wat een troost ook dat liefde niet sterft bij de dood!

EN GOD WEET DAAR ALLES VAN!

En dat maakte de afscheidsdienst van Time to say goodbye toch ook tot een moment van oogst! De allerliefste naasten hebben die eerste richting vertolkt. En in de talrijke aanwezigheid bij de condoleantie de avond ervoor en de volle kerk bij de afscheidsdienst maakte die 2^e richting duidelijk. Annie en Gerrit hebben zo goed mogelijk gezaaid in de levensakkers van hun dochters en in de dorpsgemeenschap anderzijds. Moge dat alles vrucht dragen in levensstijl en gemeenschapszin.

Dick van Doorn

WESEPE laat je niet los!

Ja,... en tóch onderbreek ik voor een aantal maanden deze reeks. De reden daartoe is de bevestiging van de twee kersverse ouderlingen, waarmee ik de gemeente en ook beide ouderlingen graag feliciteer.

Mark Schippers zal samen met de twee "zittende" maar toch altijd actieve ouderlingen het pastoraat niet alleen gaan verzorgen maar ook wellicht met tal van nieuwe activiteiten gaan uitbreiden. En dat zal gepaard gaan met allerlei artikeltjes in het kerkblad om de aandacht van de gemeente te vragen.

En daarom zegt mijn gevoel mij om uit respect zelf even het zwijgen ertoe te doen.

Deel I besloot met "aarden, groei en zo mogelijk bloei".

Deel II ging over "zaadjes van idealisme, onkruid van maatschappelijk onbehagen".

En deel III zal dus gaan over de nieuwe wending van een studie als het verzamelen van inspirerende soorten zaaizaad en de vondst van een akker waar gemeenschapszin het belangrijkste bodemkenmerk zal blijken te zijn.

Dick van Doorn



DIACONIE

Voedselbank

Hierbij een foto van de ingeleverde aardappelen van Wijhe en Wesepe. De opbrengst was ook dit jaar weer prima en de voedselbank was er heel erg blij mee.

Hartelijk dank iedereen.
De diaconie



Samen eten

Beste senioren

Op woensdag 2 oktober gaan we om 12.30 uur weer gezellig 'Samen eten' in het Wapen van Wesepe. De herfst is weer aangebroken, dus de stamppottijd komt weer aan ...

Het aantal deelnemers neemt af door ziekte en het wegvallen van vaste gasten. Daarom zouden we het erg leuk vinden als we wat nieuwe 'eters' kunnen begroeten. Schuif ook eens gezellig aan bij uw mededorpsgenoten en bekenden.

Kosten voor 3-gangen diner, incl. drankje: € 20.

Opgave/afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke 0570-532247 / 06-83141045

Soosmiddag:

Op woensdag 16 oktober worden we rond 14.30 uur verwacht bij Museumboerderij 'De Pothaar' in Bathmen.

De boerderij dateert van 1767. De deel is nu een ontvangstruimte. Hier is te zien hoe het Sallandse boerenleven zich sinds de 18^e eeuw heeft ontwikkeld. We krijgen tekst en uitleg van Alie Elmerink-Stevens bij allerlei historische voorwerpen, kaarten en kledingstukken. Alie zal ook ingaan op de geschiedenis van boeren bedrijf en boerenleven.

Buiten zijn de koeien en kalveren van het oudhollandse runderras 'De Lakenvelder' te bewonderen.

Opgave tot vrijdag 11 oktober bij Fineke. Bij opgave graag vermelden of u zelf wilt rijden en hoeveel passagiers u mee kunt nemen of dat u vervoer nodig heeft. We vertrekken gezamenlijk vanaf het Kerkplein om 14.00 uur. De chauffeurs krijgen een routekaartje mee. Er zijn aan deze middag geen kosten verbonden. We besteden hiervoor de donatie van het 'Allerlaatste Tentfeest'.

Agenda

- 'Samen eten': woensdag 6 november en 4 december om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe.

- Kerstbrunch op woensdag 18 december om 12.30 uur in het Wapen van Wesepe.

Graag tot ziens op bovengenoemde datums en de hartelijke groeten van

Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna

Wie helpt de handwerk vrouwen?

De HVD-club heeft het niet gemakkelijk. De groep is niet zo groot meer, het zijn echter altijd wel heel gezellige dinsdagmiddagen waarin er naast handwerken ook vaak een heleboel gepraat en gelachen wordt. Er is in het verleden ook wel eens voorgelezen en er komen ook dames alleen voor de gezelligheid. Nu zit de klad er een beetje in. De dames vragen zich af of ze wel met een klein clubje door willen gaan. De vraag is ook of de verkoop nog gaat lukken, voor dit jaar gaat het nog 1x door samen met de pannenkoekenverkoop. Er is echter altijd ook een mogelijkheid om op aanvraag bijvoorbeeld sokken te laten maken.

Onze vraag is nu:

Is er nog ongekend talent in Wesepe dat graag mee handwerkt? Heeft er iemand een goed idee over dingen te maken en goede doelen? Of een goed idee over een andere tijd of locatie? Goede ideeën zijn welkom bij Tini (06-53329889) of Ans (06-4728227)

Alvast bedankt voor het meedenken!



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,

De volgende spelletjesmiddag is op woensdag 9 oktober a.s. half 3 in de Brouwershof.

Onder het genot van een kopje koffie/thee maken we er weer een gezellige middag van.

U bent van harte welkom!

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



Opbrengst van collecten en giften

Datum	Diaconie	Kerkbeheer
25 aug	€ 149,01	€ 74,60
1 sep	€ 102,06	€ 113,85
8 sep	€ 86,70	€ 87,75
15 sep voedselb.	€ 198,00	€ 82,97
22 sep	€ 41,00	€ 37,30

Bloemenfonds:

1 sep € 20,--

15 sep € 20,--



AGENDA

2 okt 12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepе
2 okt 19.30 u	Gespreksavond 'Oud en eindig'	Beukenoot
6 okt 11.45 u	koffieconcert	Nicolaaskerk Wijhe
9 okt 14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof

16 okt 14.00 u	De Pothaar, Bathmen	Kerkplein
21 okt 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
22 okt	Gez. Kerkenraadsvergadering	Annahuis
26 okt 9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
6 nov 12.30 u	Samen eten	Wapen van Wesepe
8 nov 8.30 u	Wandelen in Wesepe	Beukenoot



Protestantse Gemeenten
Klein Salland

Een kort bericht vanuit het Breed Overleg

In de afgelopen tijd heeft een afvaardiging van het BO kennismakingsgesprekken gevoerd met ds. Job Stein, per 22 september de nieuwe predikant van PG Wijhe en met kerkelijk werker Mark Schippers, die per 1 september in dienst is getreden van de PG Wesepe. Het waren goede gesprekken waarin we het belang van samenwerken in de regio Klein Salland uitvoerig hebben besproken. Beiden ondersteunen het belang om met de collega's goed af te stemmen over de gezamenlijke activiteiten binnen Klein Salland en onderschrijven ook het doel van de samenwerking, namelijk om in alle vier de plaatsen de vlam van het christelijk geloof brandende te houden. Als je elkaar al kent is het gemakkelijker als het op enig moment om gezamenlijke acties vraagt.

Hopelijk vinden ze snel hun weg en kunnen ze met ds. Richard Slaar de draad binnen het collegiaal overleg oppakken.

In Olst zijn ze met de zoektocht naar een parttime predikant gestart. Hopelijk komt daar ook snel iemand in beeld. Consulent ds. Zomer ondersteunt de kerkenraad nog steeds met veel elan.

In Wesepe blijft de vacature voor een predikant formeel bestaan. Daarom zal daar de komende jaren ook een consulent beschikbaar zijn.

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

De consultant van Wijhe, ds. van Houte, zal na de bevestiging van ds. Stein afscheid van Wijhe nemen. Ook als Breed Overleg willen we haar bedanken voor haar actieve rol.

Op 22 oktober is er de jaarlijkse gezamenlijke kerkenraadsvergadering in Raalte. De kerkenraad van Raalte is volop bezig met de voorbereidingen van dat overleg. De volgende keer berichten we daarover.

Egbert Gritter,
Voorzitter.

Wandelen in Klein Salland, altijd gezellig en inspirerend.

Twee keer per jaar wandelen we beurtelings door de vier gemeenten van Klein Salland en op 8 november is het de beurt aan Wesepe.

Maar eerst kijken we nog even terug op de wandeling van 12 april die vanuit Wijhe werd georganiseerd.



Het was prachtig weer, maar de regenval van de weken ervoor zorgde wel voor problemen bij de uitzetters, Jaap van Ravenshorst, Otto en Alie Rodenburg. Ze hadden een mooie route voorbereid langs de IJssel maar die paden bleken onbegaanbaar dus werd er op het laatste moment een andere route uit de hoge hoed getoverd.

Helemaal niet erg, want Wijhe biedt genoeg interessante plekjes om te wandelen. Met 17 deelnemers uit alle vier de Kleinsallandse gemeenten ging het zuidwaarts; tussen boomgaarden en langs diverse weteringen bereikten we Boerhaar om een koffiestop te houden bij de familie Valk waar we hartelijk werden ontvangen. Na de koffie gingen we verder richting De Gelder waar we de voeten nog net droog konden houden maar we genoten van het prachtige landgoed. Na ongeveer 12 km bereikten we weer het Langhuus en konden we terugkijken op een mooie en gezellige wandeldag.

Ook een keer meewandelen? Op vrijdag 8 november starten we om 08.30 uur bij de Beukenoot in Wesepe, Ds Kreikenlaan 3. Aanmelden bij gerrit.visscher.heeten@gmail.com
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Gerrit Visscher, coördinator wandelen.

Nieuws van de Dorpskerk uit Olst

Meld je aan voor de 2de seizoen van de kring Moderne Profeten! De kring 'moderne profeten' krijgt een vervolg in 2024! Drie avonden lang gaan we op zoek naar inspiratie, wijsheid en antwoorden op de grote vragen van onze tijd.

Klimaatverandering, armoede, polarisatie, conflicten...hebben de Bijbel en de christelijke traditie ons hierin nog iets te zeggen?

We laten ons inspireren door 'moderne profeten', mensen die zich durven uitspreken. De EO podcastserie en -boek Moderne Profeten van Kees van Ekris (het is niet nodig om dit van te voren aan te schaffen of te lezen/luisteren) bieden ons een leidraad.

Vorig jaar luisterden we bijvoorbeeld naar bisschop Desmond Tutu en de componist Arvo Pärt. Deze keer maken we weer een keuze, uit bekende of minder bekende namen. We luisteren naar wat zij ons te zeggen hebben, en we gaan in gesprek. Door wie wordt jij geïnspireerd, wat zijn mensen die ons helpen groeien in wijsheid? De avonden worden begeleid door ds. Elly Urban, nu hoofd programma's bij ZOA, een stichting die hulp biedt aan vluchtelingen wereldwijd, daarvoor predikant in Zwolle. Zij gaat ook regelmatig voor in kerkdiensten in de regio.

Waar: De Bastiaan, kerkplein 3, Olst

Wanneer: donderdag 14 november, 28 november en 12 december, 19.30 tot (ongeveer) 21.30 uur

Wees welkom, voor koffie en thee wordt gezorgd!

Opgave bij Blandine Taal, het liefst via de mail musettaal@kpnmail.nl of telefonisch, 06-30292520. Er zijn geen kosten aan verbonden.



Koffieconcert op 6 oktober in de Nicolaaskerk

Bij het koffieconcert van 6 oktober kunnen we weer eens genieten van prachtige klanken van de cello en de vleugel. Hanneke Rouw speelde hier in 2022 op haar cello al eens de sterren van de hemel. Dat was aanleiding om haar nu opnieuw uit te nodigen voor een koffieconcert.

Zij wordt daarbij nu begeleid door de jonge en begaafde pianiste Maxime Snaterse. Beide musici hebben bij concoursen in diverse landen al vele onderscheidingen gekregen.

Het duo speelt in Wijhe cello sonates van Brahms, Debussy en Mendelssohn.



Hanneke Rouw is op achtjarige leeftijd begonnen met cello spelen. Op haar zestiende speelde ze solo met het Jeugd Strijk Orkest Constantijn (nu het Britten). In hetzelfde jaar won ze een eervolle vermelding op het Prinses Christina Concours.

Hanneke speelt op een Duitse cello (begin 20e eeuw). Dit is mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Stichting Eigen Muziekinstrument.



Maxime Snaterse begon op negenjarige leeftijd met pianolessen. Aan het ArtEZ Conservatorium heeft ze cum laude haar Bachelor of Music afgesloten. Recent heeft ze ook aan het Koninklijk Conservatorium Brussel haar diploma Master of Music behaald, ook nu weer met de hoogste onderscheiding.

Het concert begint om 11.45 uur en de toegang is gratis. Inloop vanaf 11.30 uur.

Na afloop van het concert kunt u uw waardering laten blijken met een geldelijke bijdrage.

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
6 okt	10.00 u	ds. H.E.J. de Graaf
13 okt	10.00 u	ds. R. Slaar
20 okt	10.00 u	ds. R. Slaar
27 okt	10.00 u	ds. R. Gosker
3 nov	10.00 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
6 okt	10.00 u	ds. H. van Es
13 okt	10.00 u	ds. I. de Zwart
20 okt	10.00 u	ds. I. Pijpers-Hoogendoorn
27 okt	10.00 u	ds. R. Roukema
3 nov	10.00 u	ds. G. Labooy

Wijhe

datum	tijd	voorganger
6 okt	10.00 u	ds. J. Stein
13 okt	10.00 u	ds. J. Stein
20 okt	10.00 u	mw. P. Kramer
27 okt	10.00 u	ds. J. Stein
3 nov	10.00 u	ds. M. Gaastra

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

KERKELIJK WERKER	Mark Schippers	06 20450796
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	06 12180541 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel 06 23340539 Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen: NL25 RABO 0373 7324 57 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe tel. 531686 RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher,	tel 06 20753695
HULPDIENST WESEPE	Ans Krijt 06-24728227 <i>anskrijt@hotmail.com</i> of Gerrit Visscher 06-20753695 <i>gerrit.visscher.heeten@gmail.com</i>	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

