



Het Beukenblad voor september 2016

Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 29 augustus 2016
Oplage: 450 ex.

Redactie:
Mevr. A. Rechterschot
Mevr. E. Middeldorp
Dhr. E.G. van den Broek

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 20 september.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op bankrekeningnummer:
NL 84 RABO 0128 1218 66

Erediensten in september

4 sep 10.00 u



Ds. A Zaal, Heilig Avondmaal,
jubileum Corinne Ovinge-Best
Inz. der gaven: Kerkbeheer
Eindcollecte: KIA missionair werk

11 sep 10.00 u



Hr. H. Dijkman (Vorden)
Startzondag, locatie :

Neulemansweg 35, Broekland

Inz. der gaven: Diaconie/Kerkbeheer

18 sep 15.00 u



Ds. K. Kok (Amsterdam)

Oosterhuisdienst

Inz. der gaven: Diaconie

Eindcollecte: Onderhoud Kerk. Geb.

25 sep 10.00 u

Mevr. M. de Vries (Gorssel)

m.m.v Soli Deo Gloria uit Diepenveen

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Vredesweek

2 okt 10.00 u



Ds. J.W.T. Muntendam (Epse)

Inz. der gaven: Kerk en Israël

Eindcollecte: Onderhoud Kerk. Geb.



: Kinderoppas



: Koffiedrinken



**Protestants
Samenwerkingsverband Klein Salland**

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

WERKVAKANTIE

In de afgelopen zomervakantie zijn er jongeren, met begeleiding van ouderen, vanuit de Protestantse gemeenten in Klein Salland, op werkvakantie geweest. Raalte naar Roemenië. Wesepe naar Oeganda. Hier sloten enkele jongeren uit Wijhe bij aan. En Wijhe ging, voor de elfde keer, naar Letland met ook jongeren uit Olst en van de Rooms-Katholieke parochie. Voor de tweede keer mocht ik mee als (geestelijk) begeleider. Ik vind het super om mee te mogen en juich deze werkvakanties van harte toe.

Let's Go Wijhe werkt vanuit het geloof dat we 'kerk in de wereld' zijn en willen hulp bieden aan mensen in een achterstandssituatie. Doel is jongeren in Wijhe bewust maken van de nood in de wereld. En hen in de gelegenheid te stellen *daadwerkelijk* hulp te bieden aan mensen in Letland en kennis te laten maken met de jeugd daar. Deze doelstelling zal niet veel verschillen met die uit Raalte en Wesepe.

Inderdaad zijn wij 'kerk in de wereld' en dat betekent, o.a. naar de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10: 28-37), dat je oog, oor en hart hebt voor hen die het minder hebben. Dat is wat er gebeurt in zo'n werkvakantie, maar er is nog meer!

Vanuit Wijhe zitten we allereerst al twee dagen en nachten in de bus om naar Letland te reizen. Je leert dan snel met elkaar om gaan, want eten, drinken, slapen en elkaar bezig houden in zo'n kleine ruimte, vraagt geven en nemen van elkaar. Daar beginnen ook al de gesprekken op gang te komen, waar ik in zo'n hele werkvakantie van geniet. Over persoonlijke zaken/problemen tot vragen over de predestinatieleer of waarom Mohammed niet in de Bijbel is opgenomen en Jezus wel in de Koran. Ik bedoel maar, wanneer praat je daar nog over? Nou, tijdens je werkvakantie Letland dus!

Op plaats van bestemming, deze keer Pilda, voor Wijhe een nieuw werkgebied in Letland, maak je kennis met een andere cultuur en merk je meteen dat de mensen het een stuk minder hebben dan wij gewend zijn. We hebben oude gore toiletblokken vernieuwd, klaslokalen geschilderd, nieuw linoleum gelegd, een kooklokaal ingericht en speeltoestellen gemaakt. Het betekent hard werken.

Soms schiet het werk op, maar ook dit jaar heeft de verfploeg weer ervaren hoe lastig schilderen in Letland is! Je moet dan de moed er wel in houden. Toch geeft het voldoening als je ziet dat de mensen daar blij zijn met het werk!

Zo is er 's avonds tijd om te voetballen met de lokale jeugd of bij het kampvuur nog wat te drinken en te praten. Dan hoor je van de Letten over de werkloosheid en het alcoholmisbruik, de armoede en gebrek aan toekomstperspectief. Regelmatig hoor ik dan iemand van onze jongeren zeggen: Wij zeuren altijd, maar wat hebben we het in Nederland goed!

Dus: doorgaan met deze projecten, eventueel Klein Salland breed: vanwege het groepsproces, iets kunnen betekenen voor een ander en waarderen dat je het hier goed hebt.



Ds. Martje Veenstra-Oving, Wijhe

BIJ DE DIENSTEN

Op **4 september** zal onze oud-predikante Aafke Zaal de dienst leiden en het Heilig Avondmaal bedienen. Bij haar afscheid in 2010 schonk ze aan onze Gemeente twee nieuwe Avondmaalsbekers en die worden sindsdien goed gebruikt. Verder willen we in deze dienst aandacht schenken aan het 30-jarig jubileum van Corinne Ovinge als organiste van onze gemeente.

Op **11 september** hebben we de startzondag op het erf van Henk en Marian ten Have, Neulemansweg 35 in Broekland. Voorganger in deze dienst is de heer Dijkman uit Vorden. Hij is goed thuis in de agrarische wereld, want hij heeft zijn studie theologie gecombineerd met zijn werk als loonwerker.

Op **18 september** hebben we om **15.00 uur** onze jaarlijkse Oosterhuis-dienst. De regio-cantorij heeft weer veel nieuwe liederen van Huub Oosterhuis ingestudeerd en het zal

ongetwijfeld een indrukwekkende dienst worden, die geleid wordt door de vaste voorganger Kees Kok.

Op **25 september** zal mevrouw De Vries uit Gorssel de dienst verzorgen. Aan deze dienst zal het Gemengd kerkkoor Soli Deo Gloria uit Diepenveen meewerken. In dit koor zitten ook een aantal Wesepenaren.



UIT DE KERKENRAAD

Terugblik zomerdiensten

In de maanden juli en augustus hebben we als gemeente kennis gemaakt met de vacaturetijd. Dat is de eerste maanden altijd een beetje zoeken, maar daar hadden we nu geen last van omdat er elke keer wel iets bijzonders aan de hand was.

Zo hadden we op 3 juli een prachtige dienst, geleid door jeugdwerker Jantine Groenewold, waarin de Oeganda-gangers werden uitgezwaaid.

Daarna volgden een aantal weken met diensten buiten de deur en dit is een waar succes gebleken. Op 10 juli in Olst, op 17 juli in Raalte en op 31 juli in Wijhe waren we telkens met een grote groep Wesepenaren en de ontvangst ter plekke was in alle gevallen uiterst hartelijk. We kregen er echt een Klein-Salland-gevoel van. En het mooie was dat de dienst ertussen van 24 juli, een gewone Weseper dienst, ook nog eens goed bezocht werd. Al met al een mooie julimaand.

Helemaal vlekkeloos was het ook weer niet want Raalte en Olst konden niet bereikt worden door de kerkradio, daar moeten we een volgende keer nog iets op verzinnen.

Op 7 augustus was er een gebedsdienst, verzorgd door de ouderlingen, met een goede opkomst en veel positieve reacties na afloop. Op 14 augustus was de oecumenische dienst in de kermistent, geleid door Jantine Groenewold en Godelieve Pieper met het gebruikelijke gelegenheidskoor uit Heeten en Wesepe, die er onder leiding van Ank Zwijnenberg een heel mooi geheel van maakten. Erg leuk was de geschreven groet en foto's uit Oeganda waar onze Weseper jongelingen goed werk verrichtten. Op 21 augustus hadden we de doopdienst van Milou Gielink, de dochter van Bertin Gielink en Marjolein Versteeg, een prachtige dienst

verzorgd door onze consulente Martje Veenstra. Hier werd duidelijk dat oecumene veel meer is dan alleen de kermisdienst!

Een impressie van de dienst op 14 augustus:



KRINGWERK

Stichting Leerhuis Diepenveen

De Stichting Leerhuis Diepenveen heeft voor het najaar 2016 onderstaand programma samengesteld onder het thema: Ontstaansaspecten van jodendom en christendom

- 26 september 2016
Prof. Dr. CEES. J. DEN HEIJER Jezus in nazi-Duitsland, de Endjudung van het christendom
- 10 oktober en 24 oktober 2016
Dr. ALEX VAN HEUSDEN Wording van het christendom
- 7 november 2016
DRA. DODO VAN UDEN Begin van het volk Israël: "Het lied bij de zee" (Ex. 15)
- 21 november 2016
chazan BERT OUDE ENGBERINK Ontstaan van het rabbijnse jodendom

De bijeenkomsten worden steeds gehouden op maandagavonden van 19.30 tot 21.30 uur in "De Notenhof" Dorpsstraat 55a te Diepenveen. Opgave voor deelname aan alle vijf bijeenkomsten in de najaarsreeks 2016 is mogelijk door € 50 pp over te maken op bankrekening NL84 INGB 0000 7373 57 van de Stichting Leerhuis Diepenveen te Holtten. Oók per avond kunt u deelnemen; u betaalt dan € 12,- ter plekke.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij:

Mevrouw C. Noordhoek – de Putter tel. 0570 – 623416

Ds. H. de Bie tel. 0575 – 553115

Kerkcafé

Op donderdagavond 22 september is er van 20.15 uur tot 21.30 uur kerkcafé in 't Langhuus te Wijhe. Kunstschilder Martin Haas uit Wijhe zal worden geïnterviewd.

Meditatie momenten

Viering in de sfeer van Taizé op woensdagavond 28 september van 19.00 uur tot 19.30 uur in de dagkapel van de Rooms Katholieke kerk Wijhe.

Kennismaken met Christelijke Meditatie 4 avonden te beginnen 27 september (daarna 11, 15 okt. en 1 nov) in de Plaskerk te Raalte van 19.30 uur tot 21.00 uur onder begeleiding van Esther Coes.

Kloosterweekend: Graag willen we weten of er belangstelling is vanuit Klein Salland om een weekend naar een klooster te gaan. Zo ja, dan willen we proberen in april of mei een weekend te regelen. Begeleiding: Martje Veenstra-Oving en Karolien Zwerver.

Pelgrimeren Geert Grootepad

Op zaterdag 1 oktober gaan we weer een gedeelte van Het Geert Grootepad lopen (12 km) met als doel elkaar als Klein Sallanders te ontmoeten en beter te leren kennen.

Opgave bij Martje Veenstra-Oving (545842) verzamelen om 8.45 uur bij 't Langhuus in Wijhe.



DIACONIE

Terug uit Oeganda, wat een belevenis:



'Onze' jongeren zijn zaterdagavond 20 augustus weer goed aangekomen op Schiphol waar ze door de familie warm werden onthaald. Moe maar voldaan, zin in weer eens lekker eten, een warme douche en een luxe bed zijn ze huiswaarts gekeerd. Ze zullen hun verhaal zeker nog doen.

Voor de kermisdienst hadden ze al een eerste impressie gegeven:

Mukono

14-08-2016

*Aan alle nieuwsgierige kerkgangers,
Een ouderwetse brief uit het stadje Mukono in Oeganda. Midden in de jungle kijken we uit op een verdwaalde aap, een banenboom en kinderen. Wij (kinderen noemen ons 'uncles en 'aunties') zijn voor drie weken in het Afrikaanse land Oeganda en helpen in*



kindertehuis Noah's Ark van Nederlanders Piet en Pita. Op het terrein is een school waar kinderen uit de wijde omgeving leskrijgen. Onze dagen vullen we met werk aan de Family Unit, het helpen in de keuken en het spelen met alle kinderen uit het

tehuis. En dat is wel wennen, hoor. De Afrikaanse wijze van bouwen gaat nou eenmaal anders dan in Nederland. En op dat gebied kunnen ze veel van ons leren. Verf? Dat komt morgen, of volgende week, of misschien volgende maand. Tja, zo werkt het in het land waar maar 15% van de gehele bevolking werkend is. Wij leren ook veel van de Afrikaanse cultuur. We moeten blij zijn met al die luxe om ons heen.

De huisbezoeken waren daar misschien wel een mooiste voorbeeld van. Leven in een hutje en dan nog zó blij. Wij kunnen het ons niet voorstellen. De mensen hebben niets, enkel elkaar. En het geloof, daar houden ze zich echt aan vast.

Kerkdiensten in Oeganda gaan over zingen, dansen en joelen. Wie weet moeten we dat ook eens proberen!

Het gaat ons goed en we kunnen niet wachten terug te zijn om jullie al ons verhalen te vertellen.



Liefs

Jurgen, Ramon, Gert-Jan, Iris, Elise en Stefan

Ouderensoos Wesepe-Averlo

Samen eten

We gaan weer samen eten in het Wapen van Wesepe om 12.30 uur op woensdag 7 September.

Hebt u een speciaal dieet, geef dit dan aan bij opgaaf. Hebt u problemen met het vervoer meld dit dan ook.

U kunt zich voor het eten en het vervoer aan te melden tot uiterlijk 5 September 12.00 uur bij Jan Wichems tel. nr. 531505.

Bij afmelden na 12.00 uur zijn wij genoodzaakt 10 euro in rekening te brengen i.v.m. de aanmelding bij het Wapen van Wesepe.

Dit drie-gangen diner kost u 10 euro per persoon (inclusief drankje).

U kunt iemand ook een dinerbon geven van 10 euro. U kunt uw burens misschien hiermee verrassen. Dit is al enkele keren tot volle tevredenheid gebeurd (deze zijn bij Mientje Lam te koop).

Nieuws van de ouderensoos

Op woensdag 21 september komt "Alleen Maar Hollands" een optreden verzorgen in het Wapen van Wesepe. De soosmiddag begint om 14.30 uur en de kosten zijn 10 euro per persoon. U kunt u voor het vervoer aanmelden bij Jan Wichems op telefoonnummer: 531505.

De sooscommissie is inmiddels weer bezig met het programma voor 2017. Ook volgend jaar hopen wij weer gezellige middagen aan te bieden! Dit jaar viel de opkomst helaas wat tegen. Bij deze daarom een speciale oproep aan de jongere ouderen (65+) uit Wesepe en Averlo om de soosmiddagen ook eens te bezoeken. De ervaring leert dat de middagen altijd erg gezellig en afwisselend zijn. Voor ieder wat wils!

Wij hopen u bij de Hollandse middag op 21 september aanstaande en bij ons gezellige programma in 2017 te mogen verwelkomen!

commissie van de ouderensoos Wesepe-Averlo.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING WESEPE "De Brouwershof"

Beste mensen,

De zomer is al bijna ten einde en dus beginnen wij weer met onze activiteiten.

Op WOENSDAG 14 september a.s. om 14.30 uur in de Brouwershof. We hopen op jullie aller komst. Nieuwelings zijn natuurlijk van harte welkom, kom eens een keertje geheel vrijblijvend.

Vriendelijke groet van Jenny, Bertus en Klaasje

Zondag 18 september 2016: Collecte Vredesweek - Geef voor Vrede

Ieder jaar staan we in de Vredesweek stil bij de mensen die zich wereldwijd inzetten voor de vrede. De Protestantse Kerk steunt hen van harte via vredesprojecten van Kerk in Actie en PAX. Zoals de onderwijzers in Syrië die scholen hebben opgericht waar kinderen van allerlei achtergronden samen les krijgen. In de hoop dat de nieuwe generatie leert om de verbinding met elkaar te zoeken en samen te werken. In Griekenland biedt de Grieks Evangelische Kerk met steun van Kerk in Actie hoop in vluchtelingenkampen. De kerk deelt hier noodhulppakketten uit en geeft geestelijk steun. Veel gezinnen in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk in Actie zet zich in om hen weer te herenigen. Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk deze en andere initiatieven voor vrede van Kerk in Actie en Pax.

U kunt een gift geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op rekening NL 10ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk.

Zondag 2 oktober 2016: collecte Kerk en Israël - Terug naar de bron

Zondag 2 oktober is het Israëlzondag. De Protestantse Kerk viert die dag al sinds 1949, op de eerste zondag van oktober. Op deze zondag staan we stil bij de bron van ons christelijk geloof, de Joodse traditie. De collecte is bestemd voor het werk van Kerk en Israël.

Om het gesprek over de joodse wortels van de kerk te stimuleren, organiseert Kerk en Israël tal van activiteiten. Ieder jaar is er een landelijke ontmoetingsdag en dit jaar bovendien een internationaal symposium op 7 en 8 november. Vooraanstaande wetenschappers zullen tijdens dit symposium de jongste inzichten rond Jezus en Paulus als joodse hervormers uiteenzetten en toelichten.

Lokale Kerk en Israëlgroepen organiseren cursussen en bijeenkomsten over de Joodse traditie en de relatie kerk en Israël. Met de opbrengst van de collecte worden ook andere (landelijke) initiatieven en organisaties gesteund, die de dialoog en uitwisseling tussen joden en christenen bevorderen.

U kunt een bijdrage geven tijdens de collecte of rechtstreeks overmaken op rekening NL10ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël



KERKBEHEER

Twee jubilea

Binnenkort hopen we twee jubilea te vieren. Als eerste dat van Corinne Ovinge-Best, al jarenlang organiste van onze gemeente. Iedereen herinnert zich nog haar 25-jarig jubileum (oktober 2011) waarbij ze een zilveren draaginsigne van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer kreeg. Nu mogen we nota bene haar *30-jarig jubileum* vieren. We prijzen ons zeer gelukkig met de enthousiaste inzet van Corinne in al die jaren voor de muziek in onze kerk, op het orgel en met de cantorij! We vieren het op zondag 4 september in de dienst waarin ds. Aafke Zaal voorgaat. Na de dienst is er dan ook feestelijk koffiedrinken in 'de Beukenoot'.

Maar er is nog een jubileum. In de maand oktober vieren we dat Gerrit de Jong zich *vijf-en-twintig jaar* heeft ingezet als koster van onze gemeente. Met 52 zondagen per jaar staat hij bij alle trouwe kerkgangers in het geheugen gegrift! Maar ook bij rouw- en trouwdiensten is hij een gezichts-bepalende figuur. Zijn zilveren jubileum laten we niet zomaar voorbij gaan! Gerrit wil graag dat het 23 oktober plaatsvindt. Waarom die datum? Omdat ds. Dick van Doorn dan preekt. Gerrit zat in de beroepingscommissie die hem indertijd als dominee in Wesepe voordroeg, vandaar. Na de dienst op die zondag gaan we het feestelijk vieren in het Wapen van Wesepe.

Wanneer komen de kerkklokken terug?

Zoals u weet heeft het herstel van de klokkenstoel te kampen met aantasting van de draagbalken door de bonte knaagkever. De firma Van Lierop (houtinsectenbestrijding) is bezig geweest met de reparatie van de balkkoppen. Vanwege de bouwvak heeft het werk afgelopen weken stil gelegen. Op dit moment vindt het injecteren van het hout plaats. Maar de reparatie van de kerkklokken (in Nördlingen en Helmond) is inmiddels voltooid.

Wanneer kunnen ze naar Wesepe terugkeren? Zodra de precieze datum vastligt (ergens in september?) hopen we de aankomst van de klokken te kunnen aankondigen in de Stentor. Het spektakel van een hoge kraan die de klokken ophijst naar de galmgaten in de toren – dat mag niemand missen!

Gerard Thijs

Nagekomen informatie: zoals het er nu uitziet zullen de klokken in de week van 5-11 september worden teruggeplaatst.

Appelactie

Door de Protestantse Gemeente Wesepe wordt ook dit jaar weer een appelactie gehouden.

Op vrijdagmiddag/avond 30 september en op zaterdag 1 oktober zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de monumentale Nicolaaskerk. De restauratie van de klokken is vertraagd door aantasting door de bonte knaagkever. We hopen dat tegen de tijd dat de appelactie wordt gehouden de klokken weer op hun vertrouwde plek hangen. Een extra bijdrage vanuit de appelactie is dus zeer welkom, want dit oponthoud betekent tevens een flinke financiële tegenvaller.

Houd dus bij het doen van uw boodschappen rekening met de komst van de appelverkopers. Voor de prijs hoeft u het niet te laten. Die zal net als vorig jaar zijn € 5,00 voor 4 kilo appels. Voor de kleine eters zijn er ook halve zakken te koop.

Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen zult ontvangen en dat ze zo snel mogelijk "los" zullen zijn.

Als u de appelverkopers hebt gemist, dan kunt u ook in de week daarna nog appels afhalen bij de familie den Duijf, Boxbergerweg 71, (tel. 0570 532272). In Heeten kan dat door bestellen bij de familie Flierman (tel. 0572 380477).

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking.

KERKBALANS

De kerkrentmeesters zijn alweer begonnen met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2017. Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2016 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar mogelijk is het aan uw aandacht ontsnapt.

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters

Bijdrage kerkblad

U vindt als bijlage bij dit kerkblad de jaarlijkse oproep om een bijdrage voor het kerkblad te geven. We vertrouwen erop dat u aan deze oproep gehoor zult geven.

De kerkrentmeesters

Opbrengst van collecten en giften

26 juni	Bloemenfonds	€ 42,05
	Kerkbeheer	€ 33,80
3 juli	Diaconie	€ 111,10
	Kerkbeheer	€ 99,01
10 juli	Dienst in Olst	
17 juli	Dienst in Raalte	
24 juli	Kerkbeheer	€ 24,20
	Diaconie(jeugdwerk)	€ 30,65
31 juli	Dienst in Wijhe	
7 aug	Diaconie	€ 40,65
	Kerkbeheer	€ 57,90
14 aug	Jeugd diaconaat	€ 289,98
21 aug	Diaconie	€ 106,48
	Kerkbeheer	€ 158,10



AGENDA

7 sep	12.30 u	Samen eten	WvW
14 sep	14.30 u	SOHW middag	Brouwershof
20 sep	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
21 sep	14.30 u	Hollandse middag (ouderensoos)	WvW
24 sep	10.00 u	Oud papieractie	de Gulle Lach
27 sep	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
27 sep	11.00 u	Moderamen	de Beukenoot
28 sep	10.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
29 sep	20.30 u	Diaconievergadering	fam v. Drie
30 sep/1 okt		Appelactie	
1 okt	8.45 u	Geert Groote pad lopen	Langhuus, Wijhe
5 okt	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i>	tel. 0572 381823
	Scriba: Dhr. A.J. den Duijf Boxbergerweg 71, 8124 PA Wesepe <i>esdenduijf@hetnet.nl</i>	tel. 532272
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) John Wiggerman, Ds. E. Kreikenlaan 1 Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 06-18640044 tel. 531277
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe RABO bank: NL 67 RABO 0314517081 SKG bank: NL 04 FVLB 0699878322 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i>	tel. 531253
	<u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorninckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL16 FVLB 0635807084 Jeugd diaconaat: NL23 FVLB 0635807637 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net (kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)	

