

September 2020



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 31 augustus 2020

Oplage: 415 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 21 september 2020.

Deze maand wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het kerkblad en de bijgesloten brief.

Erediensten in september

6 sept	10.00 u	Ds. H.J. Damstra, startzondag Inz. der gaven: KIA Werelddiaconaat Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
13 sept	10.00 u	Ds. S. Roozenboom, Holten Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Jeugdwerk JOP
20 sept	10.00 u	Ds. D. v. Doorn Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: KIA zending
27 sept	10.00 u	Pastor A. v. Herwijnen Inz. der gaven: Diaconie vredesweek Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
4 okt	10.00 u	Hr. H. Knoop Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Kerk en Israël

Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot

GELUKKIG

Als je gelukkig wilt zijn voor een *uur* - doe dan een dutje.
Als je gelukkig wilt zijn voor een *dag* - ga dan vissen.
Als je gelukkig wilt zijn voor een *maand* - ga dan trouwen.
Als je gelukkig wilt zijn voor een *jaar* - erf dan een fortuin.
Als je gelukkig wilt zijn voor een *heel leven* - help dan een ander.

Deze woorden uit een Chinees gezegde geven op een humoristische wijze stof tot nadenken. We streven er allemaal naar om gelukkig te zijn. Zelfhulpboeken rondom dit onderwerp vinden gretig aftrek.

Wat mij allereerst opvalt is het volgende.
Gelukkig-zijn is heel betrekkelijk. Het kan een uur, een dag, een maand, een jaar maar ook een heel leven duren.

Gelukkig-zijn kan gevonden worden in een passieve houding: jezelf toestaan om even een dutje te doen. Of langs de waterkant naar een hengel turen.
Wachten, loslaten, niets hoeven, genieten van het moment.

Gelukkig-zijn kan ook verbonden worden met iets erven. Een fortuin erven: hoe leuk is dat? En wat voor moois kun je er allemaal mee doen? Dat veel mensen met loterijen meedoen geeft wel aan dat dit een manier is om het geluk een handje te helpen.

Gelukkig-zijn zit ook in de relatie met de ander. Als je bijvoorbeeld trouwt ga je een verbond van liefde en trouw aan. In een relatie van geven en ontvangen kan een mens heel gelukkig worden.

Toch is dit ook niet zaligmakend. Want gelukkig-zijn zit vooral in een bepaalde levenshouding. Namelijk de gerichtheid op de ander.

De grondhouding bij gelukkig-zijn gaat niet om de vraag: wat kom ik halen? Maar vooral: wat kom ik brengen? Hoe kan ik de ander helpen?

Daarin kan weleens langdurig geluk gevonden worden. Je maakt er een ander gelukkig mee en daarmee ook jezelf. Want wie geeft

die ontvangt, wie goed doet, goed ontmoet. Al met al wordt ook de wereld hier een beetje gelukkiger door!

Daarom vind ik het nog steeds waardevolle woorden van Jezus om mee te leven: 'God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf'. God niet vergeten, de naaste niet maar ook jezelf niet. Ze verwijzen naar elkaar. Hierin ligt een vindplaats voor geluk.

Dit was mijn laatste column voor de kerken in Klein-Salland. Ik hoop voor jullie op een gelukkige tijd als afzonderlijke kerken en gezamenlijk. Bedenk: we hebben een goed verhaal en een waardevolle boodschap in huis!

ds. Henriëtte de Graaf
Protestantse Gemeente Raalte



Even vooraf:

Terwijl ik zit te overpeinzen hoe de komende periode zal zijn, schiet mij het lied te binnen dat de landelijke kerk deze zomer op haar website heeft gezet. Het is een lied dat speciaal gemaakt is voor het moment dat we met z'n allen weer mogen zingen in de kerk. Zover is het nog niet, dat realiseer ik me heel goed. Ik wil het eerste couplet toch alvast noemen:

'Er is een stilte die kan zingen, een zwijgen dat vervoert,
maar nu de lofzang weer mag klinken, zijn wij verrukt, ontroerd.
O God, u loven is ons leven, u prijzen zij aan zij,
welke gevaren ons omgeven, u was en blijft nabij.'

We kijken er met elkaar enorm naar uit dat dit lied voluit gezongen zal kunnen worden. Intussen hopen en bidden we dat de situatie waarin we nog altijd met elkaar zitten, met alle beperkingen en zorgen, zal verbeteren.

Goed nieuws is dat sinds zondag 30 augustus de gemeente van Raalte een nieuwe predikant heeft: ds. Richard Slaar. Dat betekent voor ons team van predikanten en pastoraal werkers dat we in klein-salland een nieuwe collega in ons midden mogen verwelkomen. Plezierig en ook spannend, want het is geen gemakkelijke tijd om te beginnen voor Richard. We gaan er het beste van maken met elkaar en we hopen voor hem en zijn gezin op een goede en mooie tijd in en met Raalte!

Op deze plek willen we Ina Middeldorp-Vrielink van harte bedanken. Zij zat immers in de beroepingscommissie namens Wesepe en Olst. Die taak zit er nu op. Mooi dat het gelukt is om in betrekkelijk korte tijd iemand voor Raalte te vinden en ook mooi dat er vanuit de andere gemeenten mensen bij het beroepingswerk in Raalte betrokken wilden zijn.

Op zondag 6 september hopen we te kunnen doen wat op 12 april, Paaszondag, niet door kon gaan: het onthullen van het oorlogsmonument, ter herinnering aan de bevrijding van Wesepe op 11 april 1945. Elders in dit blad staat daar meer over. De cantorij zal ons die dag zingend begeleiden.

Vanuit de gemeente:

In de afgelopen periode zijn drie mensen overleden:

Op zondag 5 juli overleed mevrouw Stina Elisabeth Grotentraast-Dieperink in de leeftijd van 82 jaar. Zij woonde Voorhorsterweg 21 in Heeten. De begrafenis van Stien Grotentraast heeft op zaterdag 11 juli plaatsgevonden na een dienst van Woord en Gebed in de Dorpskerk.

Op zondag 25 juli overleed mevrouw Margje Aleida ten Broeke-Schurink in de leeftijd van 73 jaar. Marja ten Broeke woonde Wethouder Van Doorninckweg 22. Op vrijdag 31 juli heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden.

David (Dolf) van der Linden is overleden op 13 augustus in de leeftijd van 71 jaar. Hij woonde sinds kort De Jakke 10 in Wijhe. De uitvaart heeft op woensdag 19 augustus in besloten kring plaatsgevonden. Het In Memoriam van David komt in het volgende kerkblad.

We wensen alle families en bekenden heel veel sterkte toe in deze verdrietige situaties, kracht van goede herinneringen en veel meeleven van mensen.

Iedereen het goede toewensend,
ds. Henk Jan Damstra

Lieve mam,
je bent niet meer daar waar je was,
maar overal waar wij zijn.

In Memoriam Stina Elisabeth Grotentraast-Dieperink (Stientje)

Geboren 24 september 1937 - overleden 5 juli 2020

Op 5 juli overleed in het ziekenhuis te Deventer:
Stina Elisabeth Grotentraast-Dieperink, echtgenote van Gerard Grotentraast †. Zij mocht 82 jaar worden.

Na een verdrietige maar sfeervolle dienst in de Nicolaaskerk te Wesepe werd haar lichaam bijgezet in het graf dat slechts 12

weken eerder gedolven werd voor Gerard. De liederen die klonken waren hetzelfde als bij Gerard, want met name Stien had die toen voor hem uitgezocht en, een hartelijke en liefdevolle eenheid zijnde, was het stijlvol om deze ook nu te handhaven. De overdenking was gebaseerd op twee Bijbelgedeelten, nl. Ps 139:1 tm 12, die ook enkele uren voor haar sterven werden gelezen passend bij de plotselinge -, de overrompelende-, de geschokte- en ongeruste situatie. Daarnaast (voor het eerst in mijn kerkelijke carrière) Spreuken 31:26 tm 31, het slot van wat bekend staat als "de lofrede op de sterke vrouw".

Natuurlijk kies je als voorganger ten dele op je gevoel die bijbelteksten, maar dat laatste gedeelte uit Spreuken bleek zeker ook achteraf "de lading" goed te dekken, of te wel, als ik haar leven in twee woorden zou moeten samenvatten dan zou ik zeggen: leven met een "grote intensiteit!" Maar je zou ook kunnen zeggen: Wat kun je een eenvoudig leven "rijk leven". Of... een kleine en tengere vrouw groots in kleine dingen, of, wat had ze veel te geven! Een goede keuze achteraf- zo schreef ik- want na de dienst heb ik van de kinderen en kleinkinderen de briefjes van hun afscheids- en dankwoorden mee naar huis gevraagd om hun herinneringen aan haar nog eens door te lezen. Van haar broer Bertus had ik begrepen dat "het zorgen" er bij haar al vroeg in zat. Zij, als oudere zus, had hem al aardig bemoederd en geknuffeld. En die zorg heeft zij ook professioneel gestalte kunnen geven in en na haar opleiding als kraamverzorgster. En ze kon vanuit haar binnenste daar zo enthousiast en geroerd over vertellen dat later één van haar dochters zich gestimuleerd voelde om ook in de verzorging te gaan. Echtgenote en moeder van toch een aanzienlijk en vooral levendig gezin, maar ook telefoniste en planner van en voor de tak van hun loonbedrijf. Illegale rij-instructrice in haar rode kever, wel is waar heel verantwoord op zandwegen buitenaf, van één van haar kinderen. Handwerkjuffrouw op school, die liefst 's nachts nog een nieuw jurkje naaide voor haar verjarende dochters. Samen boeken zoeken in de Heetense bibliotheek, voor de kinderen uit school altijd thee aan de keukentafel. Voor het gezin altijd een gezellige sfeer scheppen al naar gelang het karakter van kerkelijke, en andere gedenk- en verjaardagen. Hoezeer kon ze haar welgemeende belangstelling spreiden over het bedrijf met z'n vee en gewassen als ook in de levens van

kinderen en kleinkinderen en soms zelfs een lopende agenda voor hen allen.

En niet minder daarbij was haar werken in en genieten van de groente- en bloementuin, omzoomd door vogels, vlinders, insecten en alle andere levende wezens in de natuur.

Ten dele komen wat ma en oma betreft de herinneringen van de kinderen en kleinkinderen behoorlijk overeen met elkaar. Zeker als buitenstaander krijg je de indruk dat alles mocht! Ja en Nee! Inderdaad er mocht veel, maar er werden over wezenlijke en belangrijke zaken duidelijke afspraken gemaakt en er werd verwacht dat je je er aan zou houden! En dat was om naast alle vrijheid en speelsheid toch ook een stuk verantwoordelijkheid aan te kweken.

Wat een kleurrijke en gevarieerde intensiteit van leven. Hoe rijk kan een van harte geleefd leven zijn; wat had ze veel te geven, ja bijna geheel zichzelf.

Een ongelukkige struikeling en val brachten het einde plotseling en verdrietig nabij, maar moedig zag ze dit onder ogen als zijnde haar volbrachte taak! Hoe luidt dat laatste vers uit Spreuken ook al weer? "Moge zij de vruchten plukken van haar werk, mogen haar daden worden geprezen in de poorten". Nou, die vruchten van haar werk waren heel duidelijk te proeven in die intieme en bewogen dankdienst in de haar zo zeer vertrouwde dorpskerk. Het gebouw heeft van zichzelf uit al het karakter van veiligheid en geborgenheid. Maar in alles wat gezegd, gehoord en soms gehuild werd kwam de intensiteit van haar leven eerlijk en welgemeend tot uiting.

Nooit meer? Nee...anders!

Je bent niet meer waar je was, maar overal waar Gerda, Arwin, Gerhard en Elly en al hun dierbaren zijn.

D. van Doorn

In Memoriam Margje Aleida (Marja) ten Broeke-Schurink

Geboren 1-1-1946 - overleden 26-7-2020

Marja werd geboren in Wijhe waar ze na de schooltijd ging werken bij Meester in de vleesverwerking. Na haar huwelijk met Geurt ten Broeke uit Wesepe ging ze wonen op de boerderij bij

haar schoonouders. Daar werden ook de kinderen Mans, Harrie en Anja geboren. Ze heeft zich altijd ten volle ingezet voor haar gezin, de boerderij en later ook voor de meubelwinkel in Wijhe die ze samen er nog bij runden.

Ondanks dat ze veel medische problemen kende was ze altijd opgewekt en vol humor. Ze liet nooit de moed zakken, ook niet toen tot twee maal toe een tumor werd vastgesteld. Een derde tumor is haar helaas fataal geworden. Slechts enkele weken na de diagnose is ze te midden van haar kinderen en kleinkinderen overleden. We wensen haar man Geurt, de kinderen en kleinkinderen de kracht toe om dit zware verlies te dragen.



UIT DE KERKENRAAD

- De kerkenraad heeft op 1 juli vergaderd in de Beukenoot. Door de hele zaal te gebruiken konden we allen op 1,5 m afstand elkaar zien en verstaan. Het was wel even wennen, maar na vier maanden waren we dankbaar dat het weer kon. Ook waren we dankbaar dat onze gemeente nagenoeg gespaard is gebleven voor het virus. Anderzijds realiseren we ons ook dat het vooral voor de ouderen een uiterst moeilijke periode is geweest die nog zeker niet ten einde is.
- Ondanks dat kerkdiensten weer beperkt mogelijk zijn gaan we nog niet op bezoek bij gemeenteleden.
- De jaarrekening van de kerkrentmeesters en van de diaconie zijn behandeld en goedgekeurd met dank voor het werk van deze colleges.
- Op 2 september komt de classis-predikant Ds. Klaas van der Kamp kennismaken met de kerkenraad. Hij is voorzitter van de kerkprovincie Overijssel/Flevoland.
- De vier gemeenten van Klein Salland hebben besloten om een jeugdwerker aan te stellen. Ook Wesepe doet hier voor een gering percentage in mee. Ans Krijt en Cora Schensema zullen coördineren.
- De website onder beheer van webmaster Dick Stegeman ziet er weer helemaal actueel uit. We zullen dit medium

vaker gebruiken voor nieuws en foto's van vermeldenswaardige gebeurtenissen binnen onze gemeente.

- Ds. Damstra dankt de kerkenraad voor de initiatieven m.b.t. zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hopelijk komt er in de toekomst nog een keer gelegenheid voor de gemeente om hem te feliciteren.

Aanmelden kerkdiensten

De overheid geeft toestemming voor kerkdiensten onder voorwaarde van reservering. Dat betekent dat u zich moet aanmelden.

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.

Aanmelden kan dan tot 's avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:

- Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
- Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher).

Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.

In dat geval graag afmelden uiterlijk 09.00 uur.

Vanaf september beginnen de diensten weer om 10.00 uur.

Waarom een oorlogsherinnering in Wesepe

Rond de jaarwisseling kwam het voor het eerst ter sprake: "Doen we als kerk nog iets met 75 jaar bevrijding?" De oorlog is lang geleden en de herinneringen vervagen. Sterker nog, het aantal mensen dat de oorlog heeft meegemaakt wordt zienderogen kleiner.

Maar als je dan gaat praten met die mensen dan zeggen ze allemaal dat de oorlog in Wesepe nauwelijks heeft gewoed, maar de bevrijding in april 1945 was wel erg heftig. De molen van Dieperink werd in opdracht van de Duitsers in brand gestoken. De heer Evers, die met zijn groene jasje op zijn land werkte en door de Canadezen voor een Duitse militair werd aangezien met fatale afloop. Dit alles mag niet vergeten worden. Maar een tastbare herinnering aan de bevrijding ontbreekt in Wesepe. Slechts het straatnaambordje G.J. Kappertweg verwijst naar de Weseper militair die sneuvelde bij de Grebbeberg in de meidagen van 1940.

Maar, is de kerk nou de aangewezen instantie om voor een herinnering te zorgen? Het antwoord werd steeds duidelijker: Ja, want de kerk is als baken in veel stormen zeven eeuwen overeind gebleven en gelukkig ook in de oorlog nauwelijks beschadigd. Alleen de klokken werden uit de toren geroofd door de Duitsers met als doel om ze om te smelten tot munitie. Gelukkig werden ze na de bevrijding teruggevonden in de buurt van Zwolle, zodat ze snel weer teruggeplaatst konden worden.

Maar belangrijker voor de kerk is dat herinneren en eren een blijvende bewustwording bewerkstelligt bij degene die het allemaal niet hebben meegemaakt, ook in Wesepe.

Dus heeft de kerk in een vroeg stadium contact gezocht met Plaatselijk Belang Wesepe om te overleggen over de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding met als resultaat dat de kerk alle ruimte kreeg om rond 11 april, de datum waarop Wesepe werd bevrijd, een herinnering aan de bevolking te presenteren. Het granieten herinneringsbordje kon mede met hulp van Hafkamp Natuursteen worden gemaakt, zodat het op Eerste Paasdag 12 april zou kunnen worden onthuld door de twee oudste leden van onze gemeente Dina Muskee(97) en Arend Jalink (95).

Maar dat moest allemaal worden afgeblazen door Corona.

Nu is Corona zeker nog niet voorbij. We leven ook in de kerk met de 1,5 m regel. Toch willen we de plaatsing van de oorlogsherinnering niet langer uitstellen. Op het bordje staat dat het geplaatst is in april 2020, dus willen we het voor de winter afwerken. We hopen dat Dina en Arend nog steeds de onthulling kunnen verrichten in het bijzijn van hun familie, maar we realiseren ons dat van een massale plechtigheid helaas geen sprake kan zijn. Op zondag 6 september combineren we dit met de startzondag, niet op locatie maar gewoon in de kerk. Het monumentje krijgt een plekje naast de kerk, voor de heg tegenover het zalencentrum. Het plaatje komt op een zwerfkei die is aangeboden door de familie Noordkamp en kerkelijke vrijwilligers hebben er een mooi perkje van gemaakt. In een latere fase zal er nog een boom worden geplaatst naast het monumentje door de schooljeugd. Waarschijnlijk een esdoorn als verwijzing naar de vlag van onze bevrijders uit Canada. Na de onthulling is er de hele dag gelegenheid voor kerkgangers en andere Wesepenaren om bloemen te leggen bij het monument. Zo kunnen we toch het hele dorp er bij betrekken.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

Vanwege de maatregelen van hogerhand is het nog niet mogelijk onze spelletjesmiddag weer op te starten. Dat vinden wij heel jammer.

Misschien kunnen we in oktober samen bijpraten onder het genot van een kopje koffie of thee. Wij houden u op de hoogte!
Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Appelactie

U bent gewend in dit kerkblad de aankondiging van de appelactie te lezen.

Helaas, dit jaar is alles anders, zo is het ook met deze actie.

We hebben moeten besluiten om de appelactie geen doorgang te laten vinden.

We vinden het niet verantwoord onze vrijwilligers huis aan huis te laten gaan, met in achtneming van alle coronamaatregelen, zeker nu ze onlangs weer door het kabinet aangescherpt zijn. We hopen op uw begrip hiervoor.

We gaan zeker in het volgend jaar 2021 weer een appelactie organiseren.

Vriendelijke groet,
Namens de Appelactiecommissie
Betsie ten Have

Bijdrage kerkblad

Bij dit kerkblad vindt u een verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad te voldoen.

Dank zij uw bijdragen komen we elk jaar weer uit met de financiën. We zijn daar blij mee en bedanken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

11 juni	Gift S	€ 50,00
25 juni	Gift W	€ 100,00
5 juli	Diaconie	€ 96,71
	Kerkbeheer	€ 73,20
12 juli	Diaconie	€ 42,90
	Kerkbeheer	€ 67,60
19 juli	Diaconie	€ 36,75
	Kerkbeheer	€ 49,60
26 juli	Diaconie	€ 35,85
	Kerkbeheer	€ 35,50
9 aug	Diaconie	€ 38,25
	Kerkbeheer	€ 39,10
14 aug	Gift W	€ 50,00
16 aug	Diaconie	€ 150,00 (wordt door
	(Beiroet)	Diaconie verdubbeld)
23 aug	Kerkbeheer	€ 30,35
	Diaconie	€ 42,45
	Kerkbeheer	€ 45,10



AGENDA

2 sep 19.45 u
21 sep 20.00 u

Kerkenraadsvergadering
Redactievergadering

de Beukenoot
Kickerspad 9

26 sep	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
30 sep	9.00 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
1 okt	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
2 okt	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
6 sep	09.30 u	ds. M.J. Boersma, Wapenveld
13 sep	09.30 u	ds. R. Slaar, Avondmaal
20 sep	10.00 u	ds. R. Slaar
27 sep	10.00 u	dhr. G. van Vulpen
4 okt	10.00 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
6 sep	10.00 u	Mevr. ds. I. Boersma-Prins
13 sep	10.00 u	ds. H.J. Damstra
20 sep	10.00 u	ds. H.J. Damstra, Oecumene/startzondag
27 sep	10.00 u	ds. H. Marsman
4 okt	10.00 u	ds. H.J. Damstra

Wijhe

datum	tijd	voorganger
6 sep	09.30 u	RK voorganger, tentdienst
13 sep	09.30 u	ds. M. Veenstra-Oving
20 sep	09.30 u	ds. M. Veenstra-Oving, Startzondag
22 sep	19.00 u	ds. M. Veenstra-Oving, Vredesdienst
27 sep	09.30 u	ds. R. Gosker, De Wijk
4 okt	09.30 u	ds. M. Veenstra-Oving, Avondmaal

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (06-53737210) en het wordt bij u opgehaald.

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 06 20753695 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Scholtensweg 50, 8124 AJ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Kerkblad: NL84 RABO 0128 1218 66 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 0572-381904
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

