

September 2022



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 29 augustus 2022

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 19 september.

Eén keer per jaar (in september) wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL67 RABO 0314 5170 81.

Erediensten in september

4 sept.	10.00 u	Ds. R. Gosker Inz. der gaven: KIA werelddiaconaat Myanmar Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
11 sept.	9.00 u	Kerkendag Kl. Salland in Wijhe
18 sept.	15.00 u	K. Kok - Oosterhuisdienst Inz. der gaven: KIA Syrië Eindcollecte: Kerkbeheer
25 sept.	10.00 u	Ds. H.J. Damsta – Startzondag Avergoorsedijk 5a Schalkhaar Inz. der gaven: KIA Colombia Eindcollecte: Ond.kerk.gebouwen
2 okt.	10.00 u	Harm Knoop Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: DIA Israëlzondag

Elke dienst kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl

U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagmorgen is er koffie.

Als God in Salland

De bekende uitdrukking is natuurlijk: "leven als God in Frankrijk". Daarmee wordt een gevoel omschreven dat iets van het goede leven weergeeft. "Als God in Frankrijk" wil zeggen dat je het je goed laat gaan, dat je kan genieten van het goede en mooie: stokbroodje - kaasje - wijntje - een beetje zon erbij, zo tekent een Fransman het goede leven. Leven als God in Frankrijk - Hoe mooi is dat? De zomer is vaak bij uitstek het moment voor die ervaring: als je op reis bent of thuis, dat maakt niet eens uit, leven als "God in Frankrijk", dat kan overal; toch?

Maar nu, aan het einde van de vakantie, ebt voor velen misschien dat Franse gevoel weer wat weg, velen zijn terug bij hun alledaagse routine: school - werk - huishouden - verplichtingen - vergaderingen - volle agenda's. Het relaxte gevoel ben je weer kwijt en het is wachten tot de volgende vakantie om dat gevoel weer op te zoeken. Ze zijn er wel - denk ik - die zo leven: van de ene vakantie naar de andere toe.

Ondertussen zijn er ook mensen die heel dat gevoel van "God in Frankrijk" niet kennen of herkennen, mensen die dat relaxte gevoel (moeten) missen. Soms zijn er zorgen of tekorten, soms is er verdriet of gemis. Wolken, zeg maar, die jou geen plekje in het zonnetje gunnen.

Anders dan het "Zwitserleven" is het "leven als God in Frankrijk" meer tijdelijk, een uitzondering, een welkome onderbreking van een druk leven. Het is goed om die onderbreking te hebben. Bijbels is het zelfs! Dat je niet 24/7 door-bruist en dat 52 weken per jaar, nee, de Bijbel gunt je rust, ze weet dat dat goed is voor een mens: "rust" is één van de tien geboden. Rust, ook om tot jezelf te komen en tot je God.

En die God is niet enkel Frans, God is ook een Sallander. En dat is meer dan een gevoel. Gun jezelf - ook na de vakantie - zo nu en dan rust, gun die rust ook een ander. Leven als God in Salland betekent leven met die God die je rust gunt, geborgenheid ook en tevredenheid. Als we dat voor onszelf en voor een ander in de gaten blijven houden, dan zijn we startklaar voor een nieuw seizoen, dacht ik zo.

Laten we met z'n allen leven "als God in Salland"

Ds. Richard Slaar

*God
en jij
de ander ook
als God in Salland
rust*



Overleden:

In de afgelopen periode zijn drie mensen overleden.

Op 25 juli overleed mevrouw Janna Jetta Bolink-Bolink in de leeftijd van 87 jaar. Janna Bolink was weduwe van Herman Bolink. Zij woonde sinds 2018 in Bathmen, eerder woonde ze aan de Iwlandsweg. De crematie heeft op 30 juli in Diepenveen plaatsgevonden. We hebben haar daar in een dienst van Woord en Gebed herdacht.

Op 7 augustus is overleden mevrouw Gerdina Johanna van Olst-Lensink. Annie is 92 jaar geworden. Zij woonde Boxbergerweg 57. In een dienst van Woord en Gebed in de kerk in Wesepe is haar leven herdacht, waarna de crematie in eigen kring heeft plaatsgevonden.

En op 12 augustus is overleden mevrouw Trijntje Broekhuizen-Kruitbosch. Trijn is 73 jaar geworden en woonde met haar man aan de Raalterweg 63. Op 17 augustus heeft de crematie in besloten kring plaatsgevonden in Diepenveen.

Alle families wensen we ook op deze plek heel veel sterkte toe!

Bij de kerkdiensten:

Op zondag 11 september is het zover: eindelijk hebben we weer een klein-sallandse zondag. De afgelopen maanden hebben we er al aandacht voor gevraagd. Er is een mogelijkheid om met ontbijt te beginnen, daarna houden we een kerkdienst, er is ontmoeting en er is wat te doen. We sluiten af met samen eten. Kortom, redenen genoeg om er die dag bij te zijn!

Twee weken later houden we onze startzondag in één van de boerderijen die onze gemeente rijk is. We zijn op 25 september in het buitengebied te gast bij de familie Middeldorp, aan de Avegoorsedijk 5a. Fijn dat de familie Middeldorp ons die ochtend wil en kan ontvangen!

De cantorij, Corinne en onze jeugdwerker Rini zijn betrokken bij de dienst. We hopen op een mooie, zonnige ochtend, en op veel mensen, om zo samen een nieuw seizoen te beginnen.

Met vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

IN MEMORIAM

Janna Jetta Bolink - Bolink

6 juli 1935 – 25 juli 2022

Sinds 12 december 2017 weduwe van Herman Bolink

Op maandag 25 juli is overleden mevrouw Janna Jetta Bolink-Bolink. Janna Bolink is 87 jaar geworden. De laatste jaren woonde zij in Bathmen, eerder woonde zij aan de Iwlandsweg.

Op zaterdag 30 juli hebben we haar leven herdacht in een dienst van Woord en Gebed in het crematorium in Diepenveen.

Lange tijd woonde Janna Bolink met haar man Herman op de boerderij. Niet lang na zijn overlijden in december 2017 is zij naar Bathmen verhuisd. Janna had graag mensen om zich heen, ze

praatte graag. Ze vond het heerlijk om er op uit te gaan. Toen ze dat niet meer zelfstandig kon, wist ze bij wie ze terecht kon om haar ergens mee naar toe te nemen.

Ze kon zich door de jaren heen prima zelf redden, ze regelde wat ze nodig had. Ze kreeg dan wel eens dingen voor elkaar die anderen niet voor elkaar kregen. Janna stond positief in het leven en kon enorm genieten. Haar gezondheidsproblemen zaten wel eens in de weg, maar die belemmerden haar levenslust niet. Voor familie en bekenden was het een plezier om haar te bezoeken en met haar om te gaan. Haar geest was ook in de laatste periode van haar leven nog sterk en helder. Ze wilde graag leven, maar haar lichaam was op.

In de dienst waarin we haar leven herdacht en overdacht hebben, hebben we stilgestaan bij de woorden van psalm 1. Daarin is sprake van een boom. Net als bomen hebben mensen hun wortels. We zijn diep geworteld in de levens van onze familie en bekenden, en zij in ons leven. Ze horen bij ons, we hebben met hen heel wat mooie en minder mooie dingen meegemaakt en gedeeld. Zo was het ook voor en met Janna.

Iedereen die vertrouwd was met Janna en die haar zullen missen, wensen we kracht en sterkte toe!

ds. Henk Jan Damstra

IN MEMORIAM

Op 7 augustus overleed in de leeftijd van 92 jaar Gerdina Johanna van Olst-Lensink. We kennen haar als Annie. Zij was sinds 2011 weduwe van Derk van Olst. En Derk werd Dik genoemd.

Annie heeft altijd in Wesepe gewoond. Dik kwam toen ze trouwden vanuit Wijhe naar Wesepe.

Ze kregen samen een dochter Beppie. Annie en Dik hadden een kuikenbroederij. In de jaren 60 werd dit verruild voor een camping. Toen Dik 65 jaar werd stopten ze met de camping.

Dik overleed in 2011 en een half jaar na Dik overleed ook hun dochter Beppie. Annie probeerde de draad van het leven weer op

te pakken. Samen met schoonzoon Arthur, kleindochter Tamara en haar vriendinnengroep.

Annie is te kenmerken als een vrouw met mensenkennis. Dat kwam haar ook goed van pas in haar werk, zeker op de camping. Ze was ook iemand die niet hield van poespas. Doe maar gewoon! En haar humor heeft haar tot het laatst toe op de been gehouden. Na een val thuis moest ze worden opgenomen in de Hartkamp en daar overleed ze enkele dagen later.

Op 13 augustus hebben we afscheid van Annie genomen in de Nicolaaskerk van Wesepe. Daarin stond psalm 84: 4 centraal. Aansluitend was de crematieplechtigheid in besloten kring.

Ds. Martje Veenstra-Oving

IN MEMORIAM

Trijntje Broekhuizen-Kruitbosch
29-8-1948 - 12-8-2022

Trijntje Kruitbosch is geboren in Olst en ze groeide op aan de Eikelhofweg 8 met haar zus Gerrie en haar broer Steven. Na de lagere school ging ze naar de ULO in Wijhe en daarna aan het werk bij Philips Duphar. Ze trouwde in 1972 met Geke Broekhuizen en ging wonen aan de Raaltwerweg 73. Daar werden de dochters Frederieke, Hanneke en Annemieke groot gebracht. Haar grootste hobby was tuinieren en verder zat ze bij de gym en de tennis.

Volgens haar man was Trijn een mooi mens met het hart op de goede plek en de voeten stevig op de grond. We wensen haar man, dochters, schoonzonen en kleinkinderen veel sterkte toe.



DIACONIE

Beste Senioren,

Op woensdag 7 september a.s. om 12.30 uur gaan we weer **Samen Eten**.

Dit keer niet in het Wapen van Wesepe, maar in de Beukenoot bij de Kerk.

Het WvW is een paar dagen bezet, en daarom wijken we uit!

We gaan die middag samen snacken uit de Frietkraam van Willemien Ramaker ☺

De kosten zijn € 10 inclusief een drankje en een toetje.

Opgave tot de vrijdag ervoor bij Fineke telf: 532247

En op woensdag 21 september is het weer tijd voor een **Bingo middag**.

Om 14.30 in het Wapen van Wesepe, kosten € 12,50.

We zullen ervoor zorgen dat er weer leuke prijsjes te winnen zijn.

Graag tot ziens op bovenstaande datums

Hartelijke groeten van Ton, Annie, Frank, Jur, Fineke en Erna

Aardappelen inleveren

Hallo Allen, even een herinnering voor de inlevering van de geogoste of gekochte aardappelen voor de voedselbank. Dit gaan we doen op de startzondag 25 september bij Joop en Erna Middeldorp aan de Avergoorsedijk in Averlo.



STICHTING OUDEREN HUISVESTING

Beste mensen,

Na een mooie zomer starten we weer met onze spelletjesmiddag en wel op woensdag 14 september a.s. half 3 in de Brouwershof.

Een spelletje klaverjassen of rummikub is altijd gezellig.

Natuurlijk kunnen we ook wel een ander kaartspel aanbieden want de keuze is reuze en natuurlijk onder het genot van een kopje of thee met iets lekkers.

U bent van harte welkom.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Bijdrage kerkblad

Bij dit kerkblad vindt u een verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad te voldoen. Ook dit jaar is het advies voor de kerkbladbijdrage € 15. Voor meer informatie zie de bijgesloten brief.

We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters

Appelaktie

Het is weer tijd voor de jaarlijkse appelaktie.

Op vrijdagmiddag/-avond 30 september en zaterdag 1 oktober zullen vrijwilligers in Wesepe en directe omgeving bij iedereen

aanbellen en vragen appels te kopen ten bate van het onderhoud van de monumentale Nicolaaskerk.

Wilt u dus bij het doen van uw boodschappen rekening houden met deze actie?

Het inpakken en verdelen van de zakken met appels gebeurt ook deze keer op de boerderij van Anton en Gerda Grotentraast.

Wij vertrouwen erop dat u onze appelventers met open armen zult ontvangen en dat ze zo snel mogelijk "los" zullen zijn.

Bij voorbaat onze dank voor ieders medewerking.

De kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

26 juni	Diaconie	€ 37,50
	Kerkbeheer	€ 49,20
3 juli	Diaconie	€ 34,80
	Kerkbeheer	€ 28,15
	Bloemenfonds	€ 10,00
10 juli	Diaconie	€ 39,20
	Kerkbeheer	€ 33,10
17 juli	Diaconie	€ 18,90
	Kerkbeheer	€ 23,70
24 juli	Diaconie	€ 110,60
	Kerkbeheer	€ 66,00
31 juli	Diaconie	€ 24,20
	Kerkbeheer	€ 24,20
20 aug	Kermisdienst	
	Leger des Heils	€ 269,30

Laatste Oosterhuisviering op 18 september

Op zondag 18 september wordt de 15e en laatste Oosterhuiszangdienst gehouden.

Op 12 maart 2006 was de eerste keer. Niet elk jaar is er een zangdienst gehouden; soms is er ook een jaar overgeslagen.

En al die keren is Kees Kok uit Amsterdam daarbij de voorganger geweest. Hij zorgde - samen met Corinne - voor de liederen en de overdenking.

Inmiddels is Kees Kok gepensioneerd en hij heeft aangegeven dat hij wil gaan afbouwen. Dat betekent dat met dit derde lustrum deze viering de laatste zal zijn in deze reeks.

Het zal deze keer een heel bijzondere worden; we gaan niet uit de school klappen wat er precies gebeurt, maar het wordt zeker een feestelijke dienst waarin in elk geval een overzicht wordt gezongen van de liederen van de afgelopen 14 keer.

Iedereen die in de afgelopen jaren heeft meegezongen in deze zangdiensten is per mail uitgenodigd om deze dienst bij te wonen. Van sommigen hebben we geen recent mailadres, vandaar dat we op deze plek die personen nog een keer extra uitnodigen.

Uiteraard is iedereen die van de Oosterhuis liederen houdt, uitgenodigd, want dit is een evenement dat u niet mag missen. Dus kom in groten getale naar de kerk op 18 september om 15.00 uur!



AGENDA

7 sept	12.30 u	Samen eten	Beukenoot
19 sept	19.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 2c
21 sept	14.30 u	Soosmiddag	Wapen van Wesepe
24 sept	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
28 sept	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
29 sept	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
30 sept	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

30 sept/1 okt Appelactie
5 okt 19.30 u Kerkenraadsvergadering de Beukenoot



Protestants **Samenwerkingsverband Klein Salland**

KERKENDAG KLEIN SALLAND! Uitnodiging voor jong en oud!

Belangrijk! 11 september kerkendag Klein Salland in Wijhe

Thema: SAMEN STERK IN SALLAND

Doel: ELKAAR ONTMOETEN

Keuzeprogramma:

- 9.00 uur Voor wie wil: Ontbijt
- 10.00 uur Korte viering door ds. Martje, ds. Henk Jan en ds. Richard
- 10.30 uur Samen koffiedrinken in de kerk met eigen gebakken koek/cake
- 11.00 uur keuze uit diverse workshops:
 - Wandeling door Wijhe in kader van Monumentendag
 - Zingen onder leiding van Johannes en Carien
 - Ontmoeten/kennismaken in kleine groepjes d.m.v. spel
 - Kahootspel voor jong en die zich jong voelt
 - Springkussen voor de jongsten
- 12.00 uur Soep en een broodje in 't Langhuus

Opgave vooraf is alleen nodig voor het ontbijt en/of de lunch. Komt u zo mogelijk met de fiets of rijd met elkaar mee. Parkeren kan bij de Albert Heijn, op het Marktpllein of in de Torenstraat.

Kosten: vrijwillige bijdrage

Aanmelden in Wijhe of via eigen gemeente voor 9 september.

Wijhe: jennyreijntjes@outlook.com, dzmaat@t-mobilethuis.nl
Olst: Nanny Bosgoed kameleonboek@hotmail.com
Raalte: Henny Roelofs: hwroelofs@hotmail.com
Wesepe: anskrijt@hotmail.com of tel.nr. 06-24728227

Maak jij het "perfecte plaatje"?

Fotowedstrijd met als thema: "God in Salland"

Bijna iedereen heeft tegenwoordig een camera op zak (vaak in de smartphone) en kan dan ook zomaar foto's maken, maar heb je er ook oog voor? Maak jij het perfecte plaatje (met of zonder een beetje geluk)? Vind je het leuk om foto's te maken en ben je soms ook heel tevreden met het resultaat?

Wij willen alle amateurfotografen daarom uitnodigen om mee te doen aan deze wedstrijd:

Het Perfecte Plaatje
GOD IN SALLAND
FOTOWEDSTRIJD
DEELNAME GRATIS
VOOR IEDEREEN
DEADLINE: 1 OKTOBER 2022

stuur je mooiste foto
met een korte toelichting
naar:
godinsalland@gmail.com
en maak kans op een plek in de expositie

nadere
informatie:


Deze wedstrijd wordt
gehouden door de  Protestantse
Kerk van
Wijhe - Olst - Wesepe - Raalte

Maak een mooie / originele / indrukwekkende foto met dit thema in gedachten!

Waar zie je iets dat je in hogere sferen brengt? Een mooie natuurfoto? Een prachtig Mariabeeldje? Een crucifix langs de weg? Een prachtige hemelfoto? Wat spreekt tot jouw verbeelding?

De mooiste foto's worden door een jury van vier deskundigen (uit de vier Klein Sallandse kerken) plus de drie dominees van Klein Salland gekozen! De winnende plaatjes worden groot afgedrukt en in de vier kerken geëxposeerd.

Iedereen mag deelnemen, maximaal drie foto's per deelnemer. Foto's graag met een korte toelichting sturen naar: godinsalland@gmail.com

Deelnemen kan tot 1 oktober 2022.

Deze wedstrijd is een initiatief van de PKN kerken van Klein Salland, t.w. Wijhe - Olst - Wesepe - Raalte. Informatie ook te vinden op de website: <https://www.pknraalte.nl/god-in-salland/>

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
4 sept	10.00 u	Ds. R. Slaar
11 sept	9.00 u	Kerkendag Klein Salland
18 sept	10.00 u	Ds. R. Slaar
25 sept	10.00 u	Ds. K. Zwerver (Dronten)
2 okt	10.00 u	Ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
4 sept	10.00 u	Ds. R. Heins
11 sept	9.00 u	Kerkendag Klein Salland
18 sept	10.00 u	Ds. H.J. Damstra - startzondag
25 sept	10.00 u	Ds. R. Gosker (De Wijk)
2 okt	10.00 u	Ds. H.J. Damstra

Wijhe

datum	tijd	voorganger
4 sept	9.30 u	RK-voorganger – Oec. tentdienst
11 sept	9.00 u	Kerkendag Klein Salland
18 sept	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving
25 sept	9.30 u	Ds. M. Veenstra-Oving
2 okt	9.30 u	Ds. J.G. Zomer (Staphorst)

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT Ds. H.J. Damstra tel 564042
Kerkplein 11, 8121 BM Olst
damstra.schreuder@planet.nl

KERKENRAAD **Voorzitter:** H.J. Jansen, tel 853941
Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe
hjansen3511@gmail.com
Scriba: Ans Krijt 06 24728227
Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe
scribapknwesepe@gmail.com

KERK Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel. 531255

De BEUKENOOT Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) tel. 531237
Sleutel : Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10 tel. 531277
06 22541865

KOSTER Dhr. G. de Jong
Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe tel. 531573
ga.dejong@hetnet.nl

ORGANIST Mevr. C. Ovinge-Best
Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle tel. 038-4655388
corinne.ovinge-best@ziggo.nl

**BEGRAFNISSEN/
BEGRAAFPLAATS** Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.
IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44

FINANCIËN Kerkbeheer: Dhr. E.G. van den Broek
Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe tel 06 23340539
Kerkebalans: NL74 RABO 0373 7429 24
Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81
kerkbeheerwesepe@gmail.com

Diaconie: Mevr. J. van Tartwijk
M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe tel. 531686
RABO bank: NL31 RABO 0377735442
SKG bank: NL59 RABO 0373739702
diaconiewesepe@gmail.com

**LEDEN-
REGISTRATIE** Dhr. E. Hoogeboom tel 06-21593651
eefhoogeboom@gmail.com

WEBSITE: <http://wesepe.protestantsekerk.net>

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

