



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe September 2023

Verschijningsdatum: 28 augustus 2023

Oplage: 350 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Mevr. A. Krijt

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand oktober inleveren vóór 18 september.

Deze maand wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten op IBAN: NL25 RABO 0373 7324 57.

Erediensten in 2023

3 sep 10.00 u	Mevr. R. van Dijkhuizen Inz. der gaven: Jongerenwerk Eindcollecte: Kerkbeheer
10 sep 10.00 u	Ds. R. Slaar (in Olst) K.S. Meega-zondag (zie art. pag 4)
17 sep 10.00 u	Dhr. H. Knoop Inz. der gaven: Vredesweek Eindcollecte: Kerkbeheer
24 sep 10.00 u	Mevr. R. van Dijkhuizen (startzondag en gemeenteraadpleging) Boxbergerweg 34 (fam. Willemsen) Inz. der gaven: Kerkbeheer Eindcollecte: Voedselbank
1 okt 10.00 u	Ds. H. Diermanse (HA) Inz. der gaven: Kerk en Israël Eindcollecte: Ond. Kerk.geb.

Elke dienst in onze kerk kunt u live volgen op www.kerkdienstgemist.nl.
U kunt diensten een jaar lang terugkijken vanaf een half uur na de dienst.



Na elke dienst op zondagochtend is er koffiedrinken, waarvoor iedere kerkganger van harte wordt uitgenodigd.

Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Het jaarthema van de PKN. Een oproep van Scriba René de Reuver om eens uit te reiken naar andere gelovigen. Om te kijken naar de eenheid en verscheidenheid onder christenen over de hele wereld. Een uitdaging om als volgelingen van Jezus te verkennen hoe je samen Gods Liefde kunt leven.

Vragen komen in mij op: Wat als je Jezus helemaal niet kent? Wat als je geloven (in Jezus of God) moeilijk vindt? Kun je dan toch Gods Liefde leven?

Naar mijn idee wordt geloven te vaak ingevuld met geloofswaarheden of het afvinken van dogma's. Geloven is niet enkel netjes op zondag naar de kerk gaan en de regels naleven. Dagelijks geloven is omzien naar de ander én met liefde zorgen voor jezelf. Geloven is niet louter een verstandelijke opgave, maar een weg die je gaat als pelgrim. Een weg van verbinden met de wereld, de Ander en jezelf. Geloven is je toevertrouwen aan God die groter is dan jij. Daarbij mag je Jezus als voorbeeld gebruiken. Jezus laat ons zien wie God is: een God van nabijheid en verbondenheid. Een medereiziger op ons pad. Jezus gaat ons voor en wijst ons de weg. Hij helpt ons als het even niet zo makkelijk gaat. Zo reizen we met elkaar elke dag verder.

Gods Liefde leven gaat voor mij niet over maakbaarheid en naar je hand zetten, maar over nabijheid als het donker is. Het gaat over behulpzaamheid, vriendelijkheid en vertrouwen. Samen een tijdje optrekken. Er zijn voor elkaar. In actie komen. Mooi verwoord in het lied 'Ga je mee?'. Geloven is doen.

Lied: Ga je mee?

Refrein:

*Ga je mee, zeg niet nee, maar sta op en doe mee,
zet je voetstappen in die van mij,
volg het spoor en ga door, of ja jij liever voor.
Hup kom op, sluit je aan in de rij.*

*Welke weg wil je gaan en waar wil je naar toe?
Blijf niet zitten waar je zit, ook al voel je je moe.
Refrein*

*Is de weg soms te lang, zak je weg in het zand,
er zijn hobbels op het pad maar ik geef je een hand
Refrein*

*Loopt de weg bijna dood, zie je nergens een spoor?
In de verte wordt het licht, gaat de weg daar soms door?
Refrein*

Van de CD 'Zitten of Opstaan', deel 3, nr. 20



Rini van Dijkhuizen,
kerkelijk jeugdwerker

"Klein Sallandse Meega-zondag", 10 september in de Dorpskerk van Olst.

Als Klein Sallandse kerken gaan we samen op pad.....
Zondag 10 september is om 10.00 uur een Gezinsdienst in de
kerk van Olst.

Het thema van de dienst is 'Ga mee...'. Dit is het landelijk thema
van de PKN. Samen optrekken met andere gelovigen en mensen
van goede wil. Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

Uitgangspunt voor dit thema is de bijbeltekst over het verhaal van
Abraham. Hij gaat! Waarheen en met wie...? Waarheen gaat de
reis van de kerk, wie gaat er mee. Kijken we ook om ons heen of
staren we ons blind op de eindbestemming...?

Het wordt een laagdrempelige gezinsdienst, interactief met
visuele onderdelen voor jong en oud!

Na de dienst is er natuurlijk gezellig koffie drinken en ruimte voor activiteiten:

- Loop mee een wandelroute met stop/praat momenten o.l.v. een gids.
- Speel mee het grote Oerim & Toemiem-Dobbelspel o.l.v. de dominee.
- Zing mee samen zingen o.l.v. dirigente cantorij.
- Help mee eenvoudige lunch voorbereiden o.l.v. de keukengroep.

Opgave voor de lunch

We willen in verband met de voorbereiding weten hoeveel gemeenteleden mee lunchen.

Opgave kan bij Evelien Schrijver-Steenbruggen. Het liefste via de mail: scriba@pkn-olst.nl.

Of voor wie geen e-mail heeft, vanaf 4 september telefonisch 06-27178443. (I.v.m. afwezigheid door vakantie van Evelien).

Opgave kan tot uiterlijk woensdag 6 september.

Een enthousiaste groep gemeenteleden van de 4 kerken is, samen met ds. Richard Slaar, bezig met de voorbereidingen. We rekenen op jullie aanwezigheid deze zondag, 10 september in de Dorpskerk van Olst.

GA MEE... allemaal van harte welkom !

IN MEMORIAM

Jan Gerhardus Brinkman
11 nov 1944 – 16 juli 2023

Johannes 14 : 2 In het huis van mijn vader zijn veel kamers...

Op 16 juli is na een periode van ziekte op 78-jarige leeftijd overleden Jan Gerhardus Brinkman.

Jan werd geboren in Heeten in 1944 als oudste boerenzoon. Hij werd al jong ingeschakeld bij het boerenwerk. Hij was een intelligente en leergierige jongen en daarom wilde hij doorleren. Trapsgewijs klom hij op tot hij uiteindelijk het diploma haalde van de Hogere Landbouwschool in Deventer.

Daarna ging hij als voorlichter werken in de agrarische sector.

Dat was veel pionieren. Hij hield ervan om te adviseren en een band met de boeren op te bouwen. Dat deed hij in later jaren zelfs in het buitenland.

Hij trouwde met Manny en ze kregen een dochter en een zoon: Elleke en Willem Jan.

Jan was een veelzijdig man met een brede belangstelling.

Hij las graag, vooral over geschiedenis. Daarnaast deed hij graag aan sport. Heeft zelfs de Elfstedentocht gereden.

Manny en Jan maakten veel reizen naar het buitenland, waar ze ook vrienden hadden.

Maar ook was hij graag thuis, hield ervan om over de velden te kijken naar het groen en de vogels. En hij hield van mensen om zich heen, van de gezelligheid van de houthakkersclub, samen een glaasje wijn drinken.

Jan was een spiritueel en gelovig mens. Al sprak hij er niet veel over, hij had wel een lijntje met Boven. Bidden bij het eten, bidden voor mensen die het moeilijk hadden, het hoorde er voor hem bij.

Dat er meer is tussen hemel en aarde daarvan was hij overtuigd. Hoe het allemaal precies in elkaar zit, kun je niet weten. Daarom heet het ook 'geloven'.

Hij was niet bang om dood te gaan. Dood hoort bij het leven en is niks om je druk over te maken. Er was het vertrouwen dat hij niet kon vallen uit de hand van God.

Manny, Elleke, Willem Jan en de kleinkinderen zullen hun man, vader en opa erg missen.

Voor Jan zelf is het goed, hij is nu waar hij wezen wil.

Misschien wel weer op het erf van zijn vader en bij de haard van zijn moeder.

Met uitzicht over vele werelden.

De wereld is groter dan het erf van mijn vader.

Tevreden kijk ik terug.

Een vol en gevarieerd leven, onderweg

Of met een boek bij de haard.

Irene Ziegelaar

IN MEMORIAM

Trui de Jong-Noordkamp

*** 7 sept 1941**

† 20 juli 2023

Hoe kwetsbaar is een mensenleven? Twee maanden geleden leek er nog niets aan de hand... alleen enigszins vermoeid en niet zoveel eetlust. Via de huisarts naar het ziekenhuis, een onaangename ontdekking, maar och.... er zijn altijd van die behandelingen mogelijk.

En nu? Twee maanden later moest zij de wrede en harde strijd opgeven. Het feit ligt daar, maar het blijft onvoorstelbaar! Tekenend voor haar in die situatie stond op de rouwkaart:

“Er is een geest, die bijzonder sterk is,
maar ook een lichaam dat anders is.
Die geest bleef vechten tot het laatst aan toe,
alleen het lichaam, dat werd moe!”

Trui zag het levenslicht in Hengforden en zou de oudste van 4 kinderen worden. Een mensenleven in wording; ogen die verwonderd opengaan, handjes die zich verlangend uitstrekken en stemmen om zich heen die haar de taal der mensen zal leren. Wat zal het leven haar bieden?

Geboren op een boerderij, dichtbij mensen, dieren en natuur, leerde zij van lieverlee spelenderwijs meewerken en aanpakken. Zo gaan mensen van oud tot jong samen onderweg.

Na de basisschool en de nijverheidsschool werd zij links en rechts hulp in de huishouding, totdat zij de weg met en naar Gerrit insloeg.

Zodoende kwam zij aan op de Mengerweg bij de opa en oma van Gerrit, eveneens op een boerderijtje. Gerrit was overdag een aantal uren onderweg vanwege zijn melkriet en Trui met haar “basispakket – van – aanpakken” zag wat er gebeuren moest en dééd wat er gebeuren moest.

Ook maatschappelijk vond zij haar weg in Wesepe via o.a. de buurt, de “plattelandsvrouwen”, de EHBO, het werk voor de Zonnebloem enz.

Vele jaren later kwam er een eind aan het bestaan aan de Mengerweg en vertrokken beiden naar de Scholtensweg maar dan wel in blijvende aanwezigheid van een (kleiner) aantal mooie pony's, hun beider grote hobby!

Ruim 30 jaar vormden zij beiden ook een zeer zorgvuldig kostersechtpaar – ja – tot ruim 2 maanden geleden de sluipmoordenaar zijn vernietigend werk deed.

In een samenzijn in hun/haar kerk namen familieleden, vrienden, burens en kennissen afscheid van haar leven in het licht van psalm 131. Een hele korte en sobere psalm die precies 3 gedachten aanstipten passend bij haar leven, nl. bescheidenheid, groei naar zelfstandigheid en het is goed om in God te geloven. In die dienst zijn wij haar sporen door het leven nagegaan en wij zagen het werk van haar handen op de boerderij, in huis, in de tuin en in allerlei vrijwilligerswerk, een intensief geleefd leven dus! En daarbij kun je zeggen dat zij haast in alles naar een zekere perfectie streefde. Wij zagen een vrouw en dorpsgenote met wie je het gezellig kon hebben, maar die gesloten was als het om diepere gevoelens ging. Nee, haar zieletaal kon je ontdekken in de zorgvuldigheid waarmee ze al haar taken vervulde én als je de gloed zag van haar hobby's waarvan die met hun pony's wel het meest merkbaar en zichtbaar was.

Wij wensen Gerrit en zijn naasten toe dat in de stilte en het gemis dat straks des te meer door zal dringen, de zachte en troostende handen van God via ons als naasten voelbaar worden, immers ... mensen blijven samen onderweg, nu anders ... maar toch!

Ds. D. van Doorn



UIT DE KERKENRAAD

Startzondag op 24 september - herinnering

Op zondag 24 september hebben we als kerkgemeenschap van Wesepe weer onze traditionele startzondag, waarmee we het nieuwe seizoen inluiden. Dit zal plaatsvinden bij de fam.

Willemsen aan de Boxbergerweg 34.

Na afloop van de dienst willen we onze leden graag een aantal vragen voorleggen omtrent de invulling van de predikantsvacature. Hierover heeft u in het vorige kerkblad al kunnen lezen. Welke opties hebben we binnen de (beperkte)

financiële ruimte van ons budget? Uiteraard komt ook de Klein Sallandse samenwerking aan de orde waar Wesepe onderdeel van is, en moeten we de invulling van de predikantsvacature zoals we die in Wesepe voor ons zien ook afstemmen met onze Klein Sallandse partnergemeenten. Kortom, dit wordt een belangrijke raadpleging zodat we een goed doordacht plan kunnen maken voor de toekomst van onze kerkgemeenschap. Een reden temeer om deze startzondag van de partij te zijn!
Henk Jansen

Ontmoetingsgroep mantelzorgers najaar 2023

We krijgen steeds meer te maken met dierbaren, die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Daardoor verandert je relatie, want mantelzorger zijn is niet hetzelfde als de vertrouwde gelijkwaardige relatie die je ooit had.

Bent u, ben jij mantelzorger van uw/jouw partner en zou je anderen willen ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren?

Wij organiseren, net als afgelopen voorjaar, een reeks van drie ochtenden:

- | | |
|---------------------|------------------------------|
| Maandag 9 oktober | -in het Langhuus in Wijhe |
| Maandag 30 oktober | -in de Bastiaan in Olst |
| Maandag 13 november | -in de Hoeksteen in Boskamp. |

We ontmoeten elkaar gedurende drie ochtenden, delen verhalen met elkaar én we delen onze zorgen, verdriet en hopelijk toch ook dankbaarheid met God in een moment van bezinning. Het delen van je verhaal met iemand, die jouw ervaringen herkent, maakt dat je je sterker en bemoedigd voelt. Daar doen we het voor. We sluiten af met een eenvoudige maaltijd.

De ochtend ziet er als volgt uit:

- 9.30-10.00 uur inloop met koffie/thee
- 10.00-11.30 uur gesprek, delen
- 11.30-12.00 uur bezinningsmoment in de kerk
- 12.00-13.00 uur eenvoudige maaltijd

We vragen u zich aan te melden vóór maandag 2 oktober.

En we vragen u voor de eerste keer een foto van uzelf en één van uw partner mee te nemen. Hebt u geen vervoer of zijn er andere praktische bezwaren, neem dan contact op met één van ondergetekenden en we gaan kijken hoe we dit kunnen oplossen. En ook als u meer wilt weten, kunt u contact opnemen.

Vanuit PG samenwerkingsverband Klein Salland en de parochies H. Lebuinus en H. Kruis,

Lonneke Gunnink, pastoraal werker parochies H. Lebuinus en H. Kruis, lonnekegunnink@parochieheiligkruis.nl of telefoon 038 - 452 7475

Els Hogenboom, ouderling-kerkrentmeester PKN Olst, acehogenboom@kpnmail.nl of telefoon 0570 - 677 763

Dorien Koetsier, kerkelijk werker PG Wijhe, dorien.koetsier@pgwijhe.nl of telefoon 06 - 2412 0655

Ans Krijt, ouderling-scriba PKN Wesepe, scribapknwesepe@gmail.com of telefoon 06 - 247 28 227

Richard Slaar, predikant PKN Raalte richardslaar@pknraalte.nl of telefoon 06 - 1590 6012



DIACONIE

Beste Senioren van Wesepe e.o.,

Hieronder leest u informatie over de komende activiteiten van de Ouderensoos.

Samen Eten

Woensdag 6 september om 12.30 uur gaan we weer samen met onze (buurt) dorpsgenoten eten in het Wapen van Wesepe. Nog nooit geweest? Schuif ook eens gezellig aan! Het 3-gangen diner incl. een drankje kost € 20. Opgave en evt. afmelden tot de vrijdag ervoor bij Fineke tel 532247.

Geen vervoer? Bel dan naar Hulpdienst Wesepe: 06-24 72 82 27 of 06-20 75 36 95

Soosmiddag

Op woensdag 20 september om 14.30 uur bezoeken we de wijngaard van mevrouw Joke Nederhof aan de Bokkelerweg 1 te Wesepe.

We krijgen die middag uitleg over het zelf maken van wijn. Ook kunnen we een kijkje nemen bij de druivenstokken. Er staan niet

zoveel planten meer, maar nog voldoende om een beeld te krijgen van een wijngaard.

Na de thee/koffie krijgen we nog een wijnproeverij. Er is ook wijn 0,0% aanwezig!

Vindt u het leuk om hierbij aanwezig te zijn, laat het ons dan weten voor 15 september! Opgave tijdens het "Samen Eten" of een belletje naar Fineke.

Aan deze middag zijn geen kosten verbonden, wel moet u zelf voor vervoer zorgen (eventueel de Hulpdienst inschakelen). Er is voldoende parkeerruimte.

Voor de agenda: 4 oktober – Samen Eten

Graag tot ziens,

Hartelijke groeten van Ton, Frank, Annie, Fineke en Erna.



**STICHTING OUDEREN HUISVESTING
WESEPE
"De Brouwershof"**

Beste mensen,

De eerste spelletjesmiddag na de vakantie

houden wij op woensdag 13 september in de Brouwershof, aanvang half drie.

De koffie en thee staat dan weer klaar.

Wij nodigen U van harte uit voor deze gezellige middag.

Hartelijke groet van Bertus, Klaasje en Jenny



KERKBEHEER

Appelactie

Ook dit jaar gaan we als kerk van Weepe weer de jaarlijkse appelactie organiseren. Die staat gepland op 29 en 30 september. De zakken met appels worden gevuld met 3 kg heerlijke Elstar appels en 1 zak kost 5 euro. Dus houdt u bij het doen van de wekelijkse boodschappen hier a.u.b. rekening mee. We hopen ook dit jaar weer een groot aantal zakken te kunnen verkopen. Na aftrek van de kosten komt de opbrengst ten goede aan het onderhoud van ons mooie kerkgebouw.

Voor de inwoners van Heeten: u kunt appels bestellen bij Gerrit Visscher (06 20753695). En mocht u in Wesepe de appelventers gemist hebben, dan kunt u bellen naar Betsie ten Have (06 18820914)

We rekenen op uw medewerking!

Bijdrage kerkblad

Bij dit kerkblad vindt u een verzoek om de jaarlijkse bijdrage voor het kerkblad te voldoen. Ook dit jaar is het advies voor de kerkbladbijdrage € 15.

Voor meer informatie zie de bijgesloten brief.

We danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters

Kerkbalans

De kerkrentmeesters zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2024.

Voor u is dit misschien een mooi moment om na te gaan of u uw toezegging voor 2023 al hebt betaald? Er zijn al veel giften binnengekomen, maar het zou kunnen zijn dat dit aan uw aandacht ontsnapt is.

Alvast onze dank voor de moeite en voor uw bijdrage.

De kerkrentmeesters



Opbrengst van collecten en giften

	Diaconie	Kerkbeheer	
27 juni	€ 81,80	€ 74,85	
2 juli	€ 27,60	€ 30,10	HA: € 25,55
9 juli	€ 85,85	geen coll.	
23 juli	€ 40,50	€ 45,30	
30 juli	€ 65,90	€ 85,30	Bl. fonds: € 10,-
13 aug	€ 44,75	€ 38,45	
20 aug	€ 301,56 voor Madre Rosetta Mozambique		

Diaconie

De opbrengst van het Benefiet Diner voor Bangladesh was € 1150 met dank aan alle sponsoren. Daarnaast zijn er in juli en juli diverse giften binnengekomen voor de waterputten in

Bangladesh. Aan het eind van het project zullen we de totale opbrengst bekend maken.

6-5	€ 50 gift Bloemenfonds GM
31-5	€ 50 gift AS
16 -4	€ 25 gift HS
1-4	€ 50 gift AS
1-4	€ 10 gift Bloemenfonds KW
23-7	€ 10 Bloemenfonds



AGENDA

6 sep 14.30 u	Samen eten	W.v.Wesepe
13 sep 14.30 u	Spelletjesmiddag	Brouwershof
18 sep 20.00 u	Redactievergadering	Vulikerweg 6
20 sep 14.30 u	Bezoek wijngaard	Bokkelerweg 1
25 sep 9.00 u	Ouderlingenvergadering	Beukenoot
26 sep 10.00 u	Kerkrentmeestersvergadering	Beukenoot
27 sep 20.00 u	Diaconievergadering	Beukenoot
29,30 sep	Appelactie	
30 sep 9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer
3 okt 19.30 u	Kerkenraadsvergadering	Beukenoot
4 okt 12.30 u	Samen eten	W.v.Wesepe
9 okt 9.30 u	Ontmoeting mantelzorgers	Langhuus, Wijhe



Protestantse Gemeenten
Klein Salland

De vacante gemeenten flink aan de slag!

In de afgelopen vergadering van het Breed Overleg hebben we gekeken naar het proces rondom het beroepingswerk/vacatures. Alle vacante gemeenten zijn bezig met hun profielen. Mooi om te horen en te zien hoe ieder op een eigen manier het goede gesprek hierover voert. Het één en ander zal hopelijk net na de zomer zijn beslag krijgen.

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.

We zien het als een unieke mogelijkheid om onze samenwerking te verdiepen. Liggen er raakvlakken en mogelijkheden om werkzaamheden te combineren en kunnen we straks met drie of misschien wel meer professionals ook specifiekere vaardigheden in huis halen? Dat is het doel waarom we het één en ander op elkaar afstemmen.

De planning is nu dat we als BO in de 3e week van oktober kijken naar de resultaten en of we het één en ander zouden kunnen combineren. Met andere woorden, welke mogelijkheden zien we en welke gespreksonderwerpen levert dat op. Afhankelijk van de mogelijkheden en de gespreksonderwerpen bepalen we hoe we het gesprek met elkaar vervolgen. De insteek blijft om in gezamenlijkheid tot een breed gedragen aanpak te komen en er voor te zorgen dat er voor de vacante gemeenten passende uitkomsten komen.

Namens het BO,
Egbert Gritter, voorzitter

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
3 sep	10.00 u	ds. S.M. Rozeboom, Holten
10 sep	10.00 u	ds. R. Slaar; Gez. Startzondag in Olst
17 sep	10.00 u	ds. R. Slaar
24 sep	10.00 u	ds. R. Slaar
01 okt	10.00 u	dhr. van Vulpen, Zwolle

Olst

datum	tijd	voorganger
3 sep	10.00 u	ds. Roukema
10 sep	10.00 u	ds. R. Slaar; Gez. Startzondag in Olst
17 sep	10.00 u	ds. E. Urban
24 sep	10.00 u	ds. H.C.S. Spit
01 okt	10.00 u	ds. S. Muller (HA)

Wijhe

datum	tijd	voorganger
3 sep	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
10 sep	10.00 u	ds. R. Slaar; Gez. Startzondag in Olst
17 sep	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving
24 sep	10.00 u	ds. H. Diermanse
01 okt	10.00 u	ds. Martje Veenstra-Oving

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Vacature	
KERKENRAAD	Voorzitter: H.J. Jansen Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>hjansen3511@gmail.com</i> Scriba: Ans Krijt Haarbeltenweg 2, 8124 PW Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel 06 12180541 tel 06 24728227
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
JEUGDWERK	Rini van Dijkhuizen PKN Kerkelijke jeugdwerker (i.o.)	tel 06 30618049
De BEUKENOOT Sleutel :	Dhr. A. Nijland(reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	06 50213256 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Wesepereknweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 06 28690154
BEGRAFENISSEN/ BEGRAAFPLAATS	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin. IBAN: NL64 RABO 0373 7450 44	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Algemeen, collectes etc: NL25 RABO 0373 7324 57 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel 06 23340539 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher,	tel 06 20753695
HULPDIENST WESEPE	Ans Krijt 06-24728227 <i>anskrijt@hotmail.com</i> of Gerrit Visscher 06-20753695 <i>gerrit.visscher.heeten@gmail.com</i>	

