

Startzondag 2023 in Olst thema " Meega " zondag .

De dienst begon om 10.00 uur , maar eigenlijk was iedereen al vroeg op weg om in Olst in de kerk te zijn, een ieder koos zijn eigen pad , wandelend of op de fiets of toch met de auto , we kwamen met een groot aantal mensen bijeen op deze bijzondere " Meega " zondag !

Broeders en zusters uit Raalte , Wijhe, Wesepe en Olst zaten naast elkaar in de kerkbanken en starten een vrolijk lied na het welkomswoord van ds Richard Slaar .

Ga je mee , doe je mee, samen op weg net als onze voorvader Abraham, waar naar toe, naar het beloofde land , luister naar de Stem , Hij roept je ,Hij leidt je ,kom maar

Op het scherm zagen we de " supermaan " vroeger werd de maan aanbeden , nu weten we dat de maan nog steeds veel invloed heeft op de aarde , op de mensen en dieren !

Ook weten we dat God de zon ,maan de sterren het zonnestelsel ,heeft geschapen , Hij is de maker , de schepper van Hemel en aarde , dit mysterie mogen wij bewonderen .

Samen met kerkelijkwerkster Dorien Koetsier had ds Richard Slaar een dialoog .

Waar staan we nu en waar gaan we heen met onze kerkgemeenschap, Dorien zocht de computer op, ze stelde de vraag aan een chatsite en kreeg duidelijk antwoord , dit was toch ook best verrassend, God gaat met ons mee , Hij laat ons niet alleen gaan !

Het was een interessant over en weer gesprekje , we zongen daarna het lied Ga je mee, doe je mee , zet je voetstappen maar in die van mij

Het was een bijzondere dienst met prachtig orgelspel , mooie liederen ,het woord uit de Bijbel , gebed en herdenken van twee gemeenteleden uit Wijhe en Wesepe die overleden waren afgelopen week .

De dienst werd afgesloten met het Zuid-Afrikaanse Amen lied Siyakudumisa , Corinne geleide ons met de piano .

Buiten dronken we koffie en met een zelfgebakken plak cake bereiden we ons voor op de verschillende activiteiten.

- een spel geleid door ds Richard Slaar
- het meezing programma in de kerk geleid door Corinne Oveinge-Best
- wandelen met Evelien en Cora

Hieronder volgt het verslag van de " Pelgrims" wandeling .

Er verzamelde zich een mooi groepje wandelaars op het kerkplein , na het welkom en de woorden : Gevoed met verhalen van leven , gelaafd met de wijn van Sjaloem , zo willen wij ons gaan begeven op Paden van vrede en hoop .

Zo gingen wij op weg als pelgrims met onze eigen verhalen

Ons 1 e stop was bij de oude begraafplaats, naast het historisch dodenhuis , hier hielden we een korte stilte, een ieder met zijn eigen gedachten.

We gaan verder naar de rivier de IJssel , we lopen onder aan de dijk, langs de dijk, op de dijk en steken de dijk over , dalen af richting het water .

Onder een grote boom vonden we schaduw en dronken we water , en luisterden naar het lied : Daar bij de rivier , gaan je voeten dansen , Daar bij de rivier , zingt je hart een lied , Daar bij de rivier , gaan je ogen lachen , Kom drink het water, ontvang het om niet.

Het bruist van leven in Gods rivier , wie daarvan drinken verheugen zich hier . En ben je eens in die

stroom geweest, dan blijf je dorstig, naar meer van Gods Geest.

We zingen samen nog een eenvoudig lied : dit is de dag die de Heer ons geeft, wees daarom blij en vier dit feest , we probeerden het nog in k anon te zingen , maar het bleef bij  enstemmig en dat was ook goed !

Zo liepen we terug richting de dijk , onderweg stopten we langs een vijvertje, daar konden we ook fijn in de schaduw staan en las Evelien een prachtig stuk voor uit het grote boek van Anselm Grun : Jezelf zijn - Puur zijn : Geluk doet zich niet zomaar voor . We moeten het ook zoeken .We kunnen het niet vast houden . Maar wanneer wij ontvankelijk zijn, dan schenkt God ons in de natuur - juist in de lente en in de zomer , wanneer de natuur in volle bloei staat - steeds weer momenten van geluk .Dan ruikt de weide heerlijk, dan verspreid het bos een bepaalde geur . We ruiken ,we proeven ,we horen en we zien de overvloed van het leven . Wie al zijn zintuigen gebruikt en het wonder van de schepping om zich heen waarneemt, ervaart geluk . Het is het geluk dat ons van buitenaf tegemoet komt. Maar de natuur toont ons nog een andere weg naar het geluk , zij is niet afhankelijk van een bepaald jaargetijde . Wanneer wij de overvloed van het leven tot ons zelf toelaten , dan zijn we gelukkig, dan zijn we in harmonie met ons zelf . Geluk is een manifestatie van een welbesteed leven . De rijkdom van het leven is er. We hoeven hem maar te pakken en ons ervoor open te stellen. Een roos bloeit zonder waarom, zegt Angelus Silesius .Wanneer wij als een roos simpelweg alleen maar bloeien zonder ons af te vragen ‘ waarom ’ ? dan zijn we in harmonie met onszelf. Geluk heeft te maken met het vermogen om onszelf te vergeten. Geluk is : puur zijn . Telkens wanneer wij veel te veel redenen moeten aanvoeren voor ons geluk, dan gaan we aan het geluk voorbij . Wij hebben veel oorzaken nodig om ons gelukkig te voelen wanneer we niet werkelijk gelukkig zijn . Wie zichzelf vergeet ,wie zich helemaal concentreert op wat hij op dat moment doet, is gelukkig . Het gaat dan helemaal niet om het gevoel van geluk .Gevoelens kun je toch niet vasthouden . Het gaat simpelweg alleen om het vermogen er te zijn , zonder over jezelf na te denken , maar eenvoudigweg waar te nemen wat er is , wat er in je is, wat er om je heen is en hoe je in God bent . De natuur nodigt ons uit om dit vermogen te ontwikkelen, het vermogen om bij het zien van de bloeiende schepping onszelf te vergeten en simpelweg uitsluitend met onze zintuigen waar te nemen welke schoonheid zich aan ons openbaart . Wie begint aan deze leerschool, ontwikkelt het vermogen om het geluk te ervaren dat God hem aanbiedt. Hij zal leren dat veel momenten in het leven de smaak van geluk in zich hebben .

Herman Menkveld is een groot liefhebber van deze schrijver Anselm Grun , helaas kon Herman er wegens ziekte niet bij zijn , maar in gedachten en gebed zijn we wel bij hem !

Na deze overweging , gingen we weer op pad , naar de dijk, tegen de dijk opklimmen , de dijk weer over en het pad af naar beneden , zo kwamen we in het park aan .

We maakten een kring in de muziektent , hier stopten onze “ pelgrimsreis “ toch wisten we , we blijven samen op weg gaan als Klein Sallandse gemeenten !

Wij gaan mee , met elkaar , op weg , samen met God als onze gids .

Cora eindigt met een gebed : Jezus wandel met ons en leer ons uw Vrede , wandel met ons en zit aan onze tafel , breek het brood , zodat onze ogen open gaan en onze verlangens worden vervuld.

Als laatste gooit Cora kaartjes in haar hoed en gaat de kring rond , zodat een ieder een kaartje pakt met woorden van God , waarmee we verder wandelen in onze levens .

Samen lopen we naar de Bastiaan waar ons een gezamenlijke lunch wacht .

Een zonovergoten “ Meega Startzondag is ten einde gekomen , herinneringen zijn gemaakt , ga je mee , doe je mee , tot de volgende keer

Vriendelijke groet
Cora Schensema