

Mei 2021



KERKBLAD van de Protestantse Gemeente Wesepe

Verschijningsdatum: 26 april 2021

Oplage: 395 ex.

Kopij naar: kerkbladwesepe@live.nl

Redactie:

Ds. H.J. Damstra

Mevr. A. Rechterschot

Dhr. G. Visscher

Dhr. E.G. van den Broek

Kopij voor de maand juni inleveren vóór 25 mei.

Eén keer per jaar wordt u gevraagd een vrijwillige bijdrage aan het kerkblad te storten. Voor bankrekeningnummer zie colofon achterin het kerkblad.

Erediensten in mei

2 mei 10.00 u

Ds. H.J. Damstra

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Diaconie

9 mei 10.00 u

Ds. D. v. Doorn

Inz. der gaven: KIA Vluchtelingen

Eindcollecte: Onderh.kerk.gebouwen

16 mei 10.00 u

Ds. R. Gosker

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: Diaconie

23 mei 10.00 u

Klein-Sallandse dienst

Inz. der gaven:

Eindcollecte:

30 mei 10.00 u

Ds. H. Diermanse

Inz. der gaven: Kerkbeheer

Eindcollecte: KIA jongerendiaconaat

6 juni 10.00 u

Mw. I. Ziegelaar

Inz. der gaven: KIA Oeganda vrouwen

Eindcollecte: Kerkbeheer



Er is voorlopig geen koffiedrinken in de Beukenoot.

Als Pasen en Pinksteren ...

We zitten in deze weken precies tussen Pasen en Pinksteren in. Pasen is geweest, Pinksteren ligt nog voor ons. Een bekend gezegde luidt dat als die twee op één dag vallen, dat er dan iets bijzonders gaat gebeuren. Dat zou een regelrecht wonder zijn. Maar die twee zullen nooit samen vallen. Er zitten altijd zeven weken tussen het ene feest en het andere. Pinksteren betekent niet voor niets 'vijftigste' dag na Pasen. Toch gebeurt er op beide feesten niets minder dan een wonder. Pasen, als feest van de Opstanding, is het wonder van nieuw leven, van overwinning op de macht van de dood, van iets ongehoords. En Pinksteren is het wonder van mensen die elkaar verstaan, door de Geest. Ook ongehoord.

Het accent ligt bij Pinksteren op de eigen taal van mensen: 'ieder hoorde de apostelen in zijn eigen taal spreken'. Mensen worden in hun *geboortetaal* toegesproken. Dat is toch de taal die het meest dichtbij je staat. Die taal komt áán, die komt binnen, dan gebeurt er iets. Van die kant gezien is Pinksteren een bijzondere kans: een kans om elkaar te gaan verstaan. Waar mensen diep van binnen worden aangesproken, zich aangesproken wéten, daar gaan mensen elkaars taal spreken. Daar komt een einde aan alle Babylonische spraakverwarringen tussen mensen.

Niet voor niets wordt op het Pinksterfeest het oude verhaal van de toren van Babel als tegen-verhaal aangehaald. In dat verhaal wordt verteld hoe er verwarring tussen de mensen ontstaat, een spraak-verwarring. Dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Er worden nog altijd heel wat verschillende talen gesproken. En dan bedoel ik niet dat de één Nederlands en de ander een buitenlandse taal spreekt, ik bedoel de taal die mensen echt van elkaar ónderscheidt, en schéidt. De taal bijvoorbeeld van het 'eigen ik', of de taal van geweld, of de taal van 'wij tegen zij'. Of de taal die ze daar in Babel spraken: op een kluitje bij elkaar en je als groep samen afsluiten voor de rest. De toren die daar gebouwd wordt, is een daad van buitensluiten: ze willen niet verspreid raken.

Het beroemde schilderij dat Pieter Bruegel hier over maakte, is fascinerend. Er schijnen, ik heb ze niet nageteld, zelfs meer dan



duizend mensen op te staan. Je zou het niet zeggen, ze zijn alleen te zien

op gedetailleerde foto's van het schilderij. Zo kan een donker verhaal toch een prachtige afbeelding voortbrengen.

Wat daar, in Genesis 11, nog beschreven wordt als iets dat bij de mens lijkt te horen, namelijk dat we elkaar juist *niet* verstaan, misschien wel niet *willen* verstaan, wordt met Pinksteren rechtgezet. Mensen krijgen de kans om de spraak-verwarring te boven te komen. Pinksteren is daarmee het feest van verandering. Het hóeft niet zo te zijn dat er een Babylonische spraakverwarring onder de mensen heerst. Pinksteren als het feest van het samen-verstaan, *ieder* begrijpt waar het om gaat, laat zien dat het anders kan. Pinksteren is het feest dat niemand wordt buitengesloten. Het is het feest dat de Geest, God zelf, verbindend in mensen werkt. En dat alles is en blijft toch een wonder. Een feestelijk wonder!

ds. Henk Jan Damstra

UIT DE PASTORIE

In september vorig jaar hebben we buiten bij de kerk het monument onthuld ter nagedachtenis aan de tweede wereldoorlog. We zijn nog steeds heel blij dat we een plek midden in Wesepe hebben om daar bij stil te kunnen staan. Zo'n monument heeft betekenis voor onszelf, maar ook voor toeristen die door het dorp fietsen of wandelen en er rustig bij kunnen gaan zitten.

Op dinsdag 4 mei leggen de kinderen van de basisschool 's middags bloemen bij het monument. Het is heel mooi dat deze jongere generatie daar belangstelling voor heeft en dat wil doen. Op de zondag daarvoor, op 2 mei, leggen we vanuit de kerk ook bloemen bij het monument neer. De voorzitter van de kerkenraad, Gerrit Visscher, meldt daar op een andere plek in dit blad meer over.

Een paar weken laten, op zondag 23 mei, is het Pinksterzondag. Als collega's van klein-salland hadden we vorig jaar bedacht om met Pinksteren een gezamenlijke klein-sallandse dienst in de open lucht te houden, bij het infocentrum De Zoogenbrink. Dat kon vanwege de corona-perikelen niet doorgaan en we hebben daarom in de kerk van Wijhe een digitale pinksterdienst gehouden. We namen ons toen voor om dan in 2021 wel zo'n dienst in de open lucht te houden, omdat we hoopten dat dat 'gewoon' weer zou kunnen. Inmiddels is het bijna Pinksteren en weten we dat zo'n gezamenlijke dienst ook dit jaar niet

mogelijk zal zijn, ook niet in de buitenlucht. We weten zelfs niet of we een dienst kunnen houden met een beperkt aantal mensen in de kerken.

Als predikanten denken we in de komende tijd goed na over wat we dan wel samen kunnen doen en hoe we de Pinksterdienst op een mooie manier kunnen invullen. Omdat we bij het inleveren van de kopij nog niet zeker weten wat onze mogelijkheden op die 23^e mei zijn, raden we iedereen aan om de website goed in de gaten te houden. En van een aantal mensen is bekend dat ze geen toegang tot internet hebben, zij moeten hun telefoon in de gaten houden.

Verder wens ik iedereen veel goede moed toe en gezondheid. En met velen hoop ik van harte dat we over een tijd weer op een gewone manier kunnen leven en kerk kunnen zijn.

Met een vriendelijke groet,
ds. Henk Jan Damstra

Bloemen leggen op of rond 4 mei

Dit jaar is het voor het eerst mogelijk om bloemen te leggen bij het oorlogsmonument naast de kerk. De bedoeling was dat het monument zou worden onthuld in april 2020 waarna de bevolking bloemen zou kunnen leggen op 4 mei als herinnering aan de oorlogsjaren die dan 75 jaar geleden waren. Zoals bekend kon de onthulling pas in september plaatsvinden en daarom is die gelegenheid er dit jaar voor het eerst. De kerk zal als eerste bloemen leggen na de dienst op 2 mei. Dan is weer voor het eerst dienst na de lock down.

We willen nadrukkelijk vragen aan gemeenteleden om ook bloemen te leggen bij het monument. Dat kan daarna tot 4 mei 20.00 uur.

Enkele schoolkinderen, die in december de boom bij het monument hebben geplant, hebben aangegeven dat ze bloemen willen leggen op 4 mei om 16.00 uur.

In verband met corona is er geen gezamenlijke bijeenkomst. We willen u vragen om voldoende afstand te nemen als u tegelijk met anderen bij het monument bent.

De kerk zal zorgen dat te zijner tijd de bloemen weer worden opgeruimd.



UIT DE KERKENRAAD

- Nu we een zoom-abonnement hebben gaat het vergaderen via internet een stuk beter. Op 31 maart is iedereen via zoom present; de voorzitter vanaf de camping in Limburg.
- We constateren met teleurstelling dat de activiteiten rond het Hart van Wesepe vijf jaar worden doorgeschoven. De gemeente moet eerst de financiële middelen vrijmaken.
- De kerkrentmeesters zullen snel besluiten nemen rond het plaatsen van camera's t.b.v. kerkdiensten via internet. Dit naar aanleiding van een ingezonden brief van enkele gemeenteleden.
- Het beleidsplan wat loopt tot en met 2021 moet worden verlengd. We benoemen een commissie onder leiding van Henk Jansen, die dit gaat voorbereiden.
- We constateren met genoegen dat Jeugdwerker Rini van Dijkhuizen contact heeft via internet met met 15 kinderen uit onze gemeente. We wensen haar veel vreugde met haar werk.
- De kerkrentmeesters melden dat de komende zomer het buitenvoegwerk van de kerk weer bijgewerkt gaat worden.
- Tijdens de Paasdagen zullen we onze Paaskaars verplaatsen naar de kerk in Olst. Daar zal de kaars op Goede Vrijdag samen met de kaars van Olst worden gedoofd door ouderlingen uit beide gemeentes. Op Stille Zaterdag worden de nieuwe Paaskaarsen binnengedragen door diakenen van beide gemeentes. Onze kaars zal de komende weken naast de kaars van Olst staan tijdens de gecombineerde diensten totdat er weer diensten in Wesepe mogelijk zijn.
- Op zondag 2 mei zullen we bloemen leggen bij het oorlogsmonument. Zie artikel elders in dit blad.

WE MOGEN ELKAAR NIET AANRAKEN,
MAAR WE ZULLEN ELKAAR NOOIT LOSLATEN!

Aanmelden kerkdiensten

Gelukkig mogen we in de maand mei weer kerkdiensten houden. Uiteraard hopen we dat het voorlopig zo blijft.

Maar mocht het toch wijzigen dan wordt er een mail rondgestuurd met de mededeling dat diensten stoppen of worden hervat. Ook worden sommige gemeenteleden hierover telefonisch ingelicht.

Mocht u ook graag een mail of een telefoontje willen dat kunt u dat aangeven via onderstaand mailadres of telefoonnummer.

Nu er weer kerkdiensten mogen worden gehouden dan is daarvoor reservering verplicht.

Dit geldt ook voor eventuele begrafenisdiensten.

Aanmelden kan dan tot 's avonds voor de dienst, uiterlijk 18.00 uur.

Aanmelden kan als volgt:

- Mail naar kerkbezoekwesepe@gmail.com
- Bel of app naar 06-20753695 (Gerrit Visscher). Vermeld wel duidelijk met hoeveel personen u komt.
- U krijgt bericht terug of u geplaatst kunt worden.

Mocht u niet helemaal fit zijn dan komt u niet.

In dat geval graag afmelden uiterlijk een uur voor de dienst.

VOOR DE KINDEREN

In mei heb je 2 bijzondere feestdagen. Altijd op donderdag wordt Hemelvaart gevierd en een ruime week daarna Pinksteren.

Hemelvaart

Weet je nog? Op paasmorgen was het graf van Jezus leeg: hij stond op uit de dood. Nadat Jezus was opgestaan, kwam hij nog vaak terug bij zijn leerlingen. Hij vertelde hun dan over Gods nieuwe wereld. Op de veertigste dag na zijn opstanding ging Jezus naar de hemel. Een wolk nam hem mee. De leerlingen bleven alleen achter. Jezus hoort bij God, en is nu bij hem. En dankzij Jezus kunnen ook wij met God verbonden zijn. Hemelvaart kun je lezen in Route 2 Stap 111, Handelingen 1:1-11. Lees deze stap met Hemelvaart.



Dauwtrappen

Het is een oud gebruik om op de dag van Hemelvaart vroeg in de ochtend, voordat je gaat ontbijten een wandeling of fietstocht te maken.

Dat wordt 'dauwtrappen' genoemd. Ga ook eens met elkaar dauwtrappen op Hemelvaart! Maak 's morgens vroeg een wandeling of fietstochtje door de natuur. Als jullie terugkomen, kunnen jullie samen op een feestelijke manier ontbijten. Of als het mooi weer is buiten onderweg eten.

Pinksteren

Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Weet jij wat de Heilige Geest is? Dat is wel lastig om te beschrijven. Misschien dat je het ietsjes beter begrijpt als je dit verhaaltje leest. En het is ook helemaal niet erg als je het nog niet snapt. De Heilige Geest kun je niet zien, alleen maar voelen. Net zoals de wind, die zie je niet echt. Soms zie je wel de bladeren en takken van de boom bewegen, maar de wind zelf... heb jij die wel eens gezien? Nou, de Heilige Geest is net zoiets. Die kun je wel voelen, maar niet zien.



Jezus had zijn leerlingen beloofd dat zij de heilige Geest zouden krijgen om hen te helpen als hij niet meer bij hen was. Pinksteren is het feest van de komst van de heilige Geest. Tijdens het Joodse Pinksterfeest (het Wekenfeest of Sjavoet), waren de leerlingen en andere volgelingen van Jezus bij elkaar. Opeens hoorden ze een geluid alsof het hard ging waaien, en zagen ze iets dat op vuur leek. De leerlingen raakten 'in vuur en vlam' en ze voelden een kracht in zich: de heilige Geest kwam in hen. Daarna spraken ze in vreemde talen, iedereen kon hen verstaan in zijn eigen taal. Zo begon het doorvertellen van het verhaal van God en Jezus in de hele wereld.

Bijeenkomst voor de kinderen en jongeren

Ergens rond Pinksteren -de precieze datum en invulling volgt nog- wil ik graag wat leuks doen met jullie! Jij en je ouders zullen nog een uitnodiging krijgen. Ik kijk er echt naar uit om jullie eens in of bij de kerk te ontmoeten.

Hartelijke groeten,

Rini van Dijkhuizen, kerkelijk jeugdwerker (i.o.) –

r.vandijkhuizen@protestantsekerk.nl 06-30618049



KERKBEHEER



Opbrengst van collecten en giften

In de afgelopen periode zijn geen diensten geweest in Wesepe.
Wel zijn er giften binnengekomen:

2 maart	Diaconie fam. D	€ 50
3 maart	Jeugddiaconie fam. B	€ 100
1 april	Bloemenfonds mevr. D	€ 10



AGENDA

5 mei	19.30 u	Kerkbeheer	de Beukenoot
6 mei	20.00 u	Diaconievergadering	de Beukenoot
12 mei	9.00 u	Ouderlingenvergadering	de Beukenoot
12 mei	19.45 u	Kerkenraadsvergadering	de Beukenoot
25 mei	20.00 u	Redactievergadering	Kickerspad 9
29 mei	9.00 u	Oud papieractie ¹	erf fam. Niemeijer

¹ Als u niet in staat bent het papier zelf weg te brengen, belt u dan met Jo Jansen (0570 532040 of 06 53737210) en het wordt bij u opgehaald.



Protestants Samenwerkingsverband Klein Salland

Wilt u alle stukken, notulen, brieven, et cetera, met betrekking tot de Protestantse Samenwerking in Klein-Salland sturen naar: secretaris@kleinsalland.nl

Kerkdiensten in Klein Salland

Raalte

datum	tijd	voorganger
2 mei	09.30 u	ds. M.J. Eigenhuis, Lemele
9 mei	09.30 u	ds. R. Slaar
16 mei	09.30 u	ds. R. Slaar
23 mei	09.30 u	Klein-Sallandse dienst
30 mei	09.30 u	ds. G. Zijl, Nijverdal
6 juni	09.30 u	ds. R. Slaar

Olst

datum	tijd	voorganger
2 mei	10.00 u	ds. J. Muntendam
9 mei	10.00 u	ds. S. Hoogendijk
13 mei	19.30 u	ds. J. Wiegiers (Hemelvaart)
23 mei	10.00 u	Klein-Sallandse dienst
30 mei	10.00 u	ds. H.J. Damstra
6 juni	09.30 u	ds. J. Wiegiers

Wijhe

datum	tijd	voorganger
2 mei	09.30 u	ds. L. Schokker, Gorssel
9 mei	09.30 u	ds. M. Veenstra-Oving
13 mei	09.30 u	ds. J. Woltinge, Zwolle (Hemelvaart)
16 mei	09.30 u	ds. K. v.d. Kamp, Kampen
23 mei	09.30 u	Klein-Sallandse dienst
30 mei	09.30 u	ds. F. Buitink, Heino
6 juni	09.30 u	ds. Wegerif, Nijverdal

Gegevens Protestantse Gemeente Wesepe

PREDIKANT	Ds. H.J. Damstra Kerkplein 11, 8121 BM Olst <i>damstra.schreuder@planet.nl</i>	tel 564042
KERKENRAAD	Voorzitter: Dhr. G. Visscher Hademanstraat 8b, 8111 AK Heeten <i>gerrit@w3future.com</i> Scriba: H.J. Jansen, Achterhoekstraat 29, 8124 AM Wesepe <i>scribapknwesepe@gmail.com</i>	tel. 0572 381823 tel 853941
KERK	Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe	tel. 531255
De BEUKENOOT Sleutel :	Mevr. B.H. ten Have-Wilbrink (reserveren) Fam. Niemeijer, Ds E. Kreikenlaan 10	tel. 531237 tel. 531277 06 22541865
KOSTER	Dhr. G. de Jong Weseperekenweg 2, 8124 PZ Wesepe <i>ga.dejong@hetnet.nl</i>	tel. 531573
ORGANIST	Mevr. C. Ovinge-Best Jordensmarke 2, 8016 AD Zwolle <i>corinne.ovinge-best@ziggo.nl</i>	tel. 038-4655388
BEGRAFENISSEN	Contactpersoon Dhr. E.G. van den Broek, zie onder fin.	
FINANCIËN	<u>Kerkbeheer:</u> Dhr. E.G. van den Broek Ds. E. Kreikenlaan 3, 8124 AP Wesepe Kerkbalans: NL74 RABO 0373 7429 24 Kerkblad: NL84 RABO 0128 1218 66 Algemeen: NL67 RABO 0314 5170 81 <i>kerkbeheerwesepe@gmail.com</i> <u>Diaconie:</u> Mevr. J. van Tartwijk M.v.Doorinckweg 13, 8124 PH Wesepe RABO bank: NL31 RABO 0377735442 SKG bank: NL59 RABO 0373739702 <i>diaconiewesepe@gmail.com</i>	tel. 531253 tel. 531686
LEDEN- REGISTRATIE	Dhr. E. Hoogeboom <i>eefhoogeboom@gmail.com</i>	tel 06-21593651
KINDEROPPAS	via G. Visscher, zie boven	
WEBSITE:	http://wesepe.protestantsekerk.net	

(kengetal: 0570, tenzij anders vermeld)

